

Waar woont God eigenlijk?



Geloven gaat vaak een stuk beter als je samen bent dan als je alleen bent. Ontmoeting, samen zingen, samen bidden – dat gaat beter dan die dingen alleen te doen of je kunt ze niet eens alleen. Dat is een van de fijne dingen van naar de kerk gaan, de gezamenlijkheid. Een andere reden om naar de kerk te gaan zal voor velen zijn: iets van God gewaar te worden, wat dan ook en hoe dan ook. Daarbij helpt de liturgie. Die neemt ons mee. Die leidt ons binnen. En laat ons ook weer gaan.

En daarbij belemmeren de huidige regels ons nogal fors. We kunnen of durven helemaal niet naar de kerk, of de liturgie is teruggebracht tot een heel bescheiden variant.

Zijn wij nou de eersten die hiermee te maken hebben? Nee natuurlijk. Door de eeuwen heen zijn er allerlei tijden en situaties geweest waar het voor gelovigen onmogelijk was samen te komen in een groot, bij voorkeur prachtig, gebouw. En nou is het mooie, dat dat helemaal geen belemmering was om iets van God gewaar te worden. God woont namelijk niet alleen maar in kerken of tempels.

Denk maar aan de tabernakel, nota bene: een draagbare tent die de Israëlieten met zich meezeulden op hun ellenlange tocht door de woestijn, weg uit Egypte en op weg naar het beloofde land. De tabernakel verbeeldde de aanwezigheid van God midden tussen hen. God woonde in de tabernakel. In Exodus 25 is daarover te lezen.

God heeft dus niet een prachtig groot gebouw nodig, hij kan ook in een tent wonen. Maar als Hij in een tent kan wonen, zou Hij dan ook in ons eigen huis kunnen wonen? Ja. Dat kan. God kan overal wonen. Misschien heb je een plaats of een voorwerp in je huis dat de aanwezigheid van God verbeeldt? Onder katholieken is dat heel gewoon: een beeld, een kruis, een altaartje. Ook andere voorwerpen zijn denkbaar, voorwerpen die verwijzen naar de aanwezigheid van God in je eigen huis.

En het gaat nog verder. Tegen het einde van zijn leven zegt Jezus tegen zijn leerlingen:

Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en Mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen" (Johannes 14:23.)

En dit geldt natuurlijk niet alleen voor "hem" maar net zo goed ook voor "haar". Wat een verbijsterende uitspraak eigenlijk. Als er mensen bij je komen wonen, inwonen, is dat meestal nogal ongemakkelijk. Te dichtbij. Maar hier is het idee dat het wonen van God en Jezus bij jou, in jouw eigen huis, een geschenk is. Een zegen. Een bron van vrede en liefde. En als dat zo is, dan kan het gebrek aan kerkgang of rijke liturgie zomaar minder zwaar gaan wegen.

Het volgende gebed verwoordt hiervan ook iets:

In mijn hart

Mijn God,
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
Want Gij zijt in mij,
Ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken
heb ik geen vleugels nodig.
Ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Naar uitspraken van Theresa van Avila

Ds Anneke de Vries,
geestelijk verzorger Radboudumc



Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Marije Soethout:
tel. 06 - 306 464 39 / m.soethout@protestantsekerk.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 / m.klijnsma@protestantsekerk.nl

- Ds. Rainer Wahl:
tel. 06 - 272 226 93 / rama.wahl@gmail.com

In beweging

Jaren geleden deed ik een opleiding in de zorg en liep een periode stage bij een buitenschoolse opvang. Er was daar een meisje van vier dat zich soms erg angstig en naar voelde. Ze zat dan in een donker hoekje van het lokaal gespannen in elkaar gedoken als een klein bolletje ellende. Natuurlijk probeerden we haar te helpen, maar dat was lastig. Ik heb haar een keer opgetild en ben met haar naar buiten gelopen. Buiten scheen de zon en waren kinderen aan het spelen. Ik liep met haar in mijn armen naar een laag rekstok en heb haar handjes daaraan vastgemaakt. Toen liet ik haar langzaam zakken tot ze uitgestrekt aan haar armpjes aan de rekstok hing. Haar voeten iets boven de grond. Eerst keek ze verbaast en toen blij. Een andere houding buiten in de zonneschijn hielp haar om zich anders te voelen.

Gaat u bij uzelf maar eens na wat uw lichaam doet als u zich niet goed voelt. Misschien houdt u uw schouders opgetrokken of loopt u met een gebogen rug of blijft u vooral in uw stoel zitten. Ik heb gemerkt dat als je iets aan je houding doet dat ook invloed heeft op hoe je je voelt.

We moeten in deze tijd met veel veranderingen omgaan. Het leven is altijd onzeker, maar dat is nu nog sterker. We weten niet hoe het zal gaan met het coronavirus en de maatregelen. Dat kan spanning geven. Beweging helpt dan. Bijvoorbeeld wandelen en fietsen of bewust ontspannen tijdens het zitten en liggen. Daarmee helpen we ook onze gedachten en gevoel. Er komt ruimte om gevoelens tot rust te brengen en om nieuwe energie en inspiratie op te doen. Zo bewegen kan ook met een geloofsactiviteit. Wellicht denkt u bij geloof als eerste aan de zondagse kerkdienst. Daarbij zitten we voornamelijk. Bidden en bezig zijn met je geloof kan ook goed in beweging. Dat geeft weer nieuwe ervaringen en inspiratie.

Als deze Over & Weer is verschenen heb ik samen met anderen een middag in de Ontmoetingskerk georganiseerd die 'de kracht van dans' heet. Ik zal dan met een groepje aan de slag gaan met een Bijbeltekst. Niet zo zeer door erover te praten, maar door bewegingen te maken die bij je opkomen bij de Bijbeltekst.



Een andere vorm van bewegen in geloof is pelgrimage. Mensen lopen dan een lange route naar een geloofsplek. Bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella. Het wandelen is een vorm van overgave en bezinning. Want je weet nooit wat je op je pad allemaal tegenkomt. En er is veel stille tijd om je gedachten tot rust te brengen.

In Beek is een minipelgrimage uitgezet; een wandelroute met mooie bezinnende teksten voor onderweg. Ik zou de wandeling graag een keer maken in september met een aantal van u. Laat het mij weten als u daar interesse in heeft.

Ik wens ons in dit nieuwe kerkseizoen toe dat we met wat of wie we ook tegenkomen op ons (levens)pad, we bewogen mensen mogen zijn en blijven bewegen naar elkaar en naar God.

Hartelijke groet,
Marije Klijnsma

Bijbelleesrooster

zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13	woensdag	16 september	Exodus 33:12-23
zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23	donderdag	17 september	Exodus 34:1-18
maandag	31 augustus	Exodus 30:1-10	vrijdag	18 september	Exodus 34:19-35
dinsdag	1 september	Exodus 30:11-16	zaterdag	19 september	Psalm 145
woensdag	2 september	Exodus 30:17-21	zondag	20 september	Daniël 1:1-21
donderdag	3 september	Exodus 30:22-38	maandag	21 september	Daniël 2:1-12
vrijdag	4 september	Matteüs 17:24-27	dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23
zaterdag	5 september	Matteüs 18:1-9	woensdag	23 september	Daniël 2:24-35
zondag	6 september	Matteüs 18:10-20	donderdag	24 september	Daniël 2:36-49
maandag	7 september	Matteüs 18:21-35	vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12
dinsdag	8 september	Matteüs 19:1-9	zaterdag	26 september	Daniël 3:13-23
woensdag	9 september	Matteüs 19:10-15	zondag	27 september	Daniël 3:24-30
donderdag	10 september	Matteüs 19:16-22	maandag	28 september	Daniël 3:31-4:14
vrijdag	11 september	Matteüs 19:23-40	dinsdag	29 september	Daniël 4:15-24
zaterdag	12 september	Exodus 31:1-18	woensdag	30 september	Daniël 4:25-34
zondag	13 september	Exodus 32:1-14	donderdag	1 oktober	Daniël 5:1-12
maandag	14 september	Exodus 32:15-35	vrijdag	2 oktober	Daniël 5:13-6:1
dinsdag	15 september	Exodus 33:1-11	zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10

Blik op de Kerkenraad (31)

Nog net voor het zomerreces, op de laatste dag van de maand juni, kwam de Kerkenraad bijeen. Er stond veel op de agenda, waaronder aangelegenheden die een formele vaststelling van de KR vereisten. Helaas was het quorum (= vereist minimaal aantal stemgerechtigden: 12 stemmen) niet aanwezig. Om de besluitvorming niet onnodig te vertragen, werd besloten om aansluitend aan de KR-vergadering een mailronde te houden, teneinde degenen die niet ter vergadering aanwezig waren te bereiken en hun stem te vernemen. Een dergelijke gang van zaken is geoorloofd in bijzondere omstandigheden, en dat is deze coronatijd zeer zeker.

Het resultaat van genoemde mailronde is in acht genomen, stelde de KR de Toekomstvisie PGN 2020-2025 vast en werd – hiermee samenhangend – de projectgroep Gemeenteopbouw ingesteld, alsmede de bemensing ervan. Deze projectgroep moet nu de implementatie van de Toekomstvisie praktisch gaan vormgeven. U weet wel, de Toekomstvisie gaat over de instelling van een kleinere kerkenraad, de opheffing van de sectieraden en tegelijkertijd de oprichting van praktisch ingestelde werkgroepen op verschillende werkterreinen.

Afgezien van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen – dit zijn in strikte zin geen werkgroepen maar volwaardige colleges – gaat het om de werkterreinen: liturgie & eredienst, pastoraat, jeugd & jongeren, vorming & toerusting en communicatie (incl. Over & Weer). Voor deze vijf aandachtsvelden worden werkgroepen opgericht.

In de overkoepelende projectgroep Gemeenteopbouw hebben zitting: Daniel van der Beek, Tjeu Corbeij, Marlies van Esschoten, Thessa Koorenhof-Scheele, Liesbeth Smallegange, Michèle van der Steenstraten, Regina van Uffelen en Marja Theunis. Interim-predikant Rainer Wahl is adviseur en coördinator. Deze projectgroep zal na het zomerreces met voortvarendheid aan de slag gaan.

Verder besloot de KR op 30 juni om met de voorbereiding van het beroepingswerk t.b.v. een nieuwe predikant te gaan starten. Concreet houden de eerste stappen de opstelling in van:

- een profiel van onze kerkelijke en burgerlijke gemeente Nijmegen;
- een gewenste profielschets van de nieuwe predikant (welk type predikant en welke kwaliteiten willen wij?);
- een werkplan voor de nieuwe predikant (hoeveel besteedbare uren aan welk soort activiteiten per week).

Hierbij moet bedacht worden dat er ook een beleidsplan voor de kerkelijke gemeente dient te zijn. Welnu, in de vorm van de vastgestelde Toekomstvisie, die voor ieder werkveld nog uitgewerkt zal worden door de desbetreffende werkgroepen, staat dat beleidsplan ons – en ook de nieuwe predikant – ter beschikking.

Ook niet onbelangrijk: op korte termijn zal een beroepingscommissie in het leven worden geroepen. Over alle zaken die betrekking hebben op het beroepen van een nieuwe predikant zal uiteraard nog bij de gemeente teruggesproken worden, in welke vorm dan ook (corona-proof).

Eveneens werden de Jaarrekening 2019 van zowel de PGN

als de Diaconie definitief vastgesteld, nadat de gemeente in de gelegenheid werd gesteld om eventuele opmerkingen in te dienen.



Jaarlijks stelt de KR zich voor de taak om al hetgeen in het voorafgaande jaar gebeurd is beknopt samen te vatten in een inhoudelijk jaarverslag. Zo werd in de vergadering van 30 juni ook het Jaarverslag PGN 2019 vastgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt dit document digitaal opvragen bij de scriba, dan wel dat u het kunt inzien op het kerkelijk bureau (op de dinsdagochtend).

Verder werden de gebruiksplannen/protocollen in coronatijd voor de verschillende kerkgebouwen van de PGN vastgesteld, want voor dit soort plannen draagt de KR immers de verantwoordelijkheid.

Tot slot werd mevrouw Loes Hogeweg door de KR verkozen tot ouderling-kerkrentmeester. Mevrouw Hogeweg wil werkzaamheden binnen het CvK gaan oppakken om enerzijds de huidige penningmeester en wnd. secretaris Yvonne Sans te ontlasten, anderzijds om Kerkbalansactiviteiten over te gaan nemen van Gerbrand Hoek.

Via deze bekendmaking wordt de gemeente in kennis gesteld van deze verkiezing en bestaat voor gemeenteleden gedurende de komende twee weken (in verband met de vakantieverperiode) de gelegenheid eventuele zienswijzen hierover bij de scriba in te dienen, op schrift en gemotiveerd. Mochten er geen zienswijzen worden ingediend, dan zal mw. Hogeweg worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

Gerbrand Hoek,
scriba

Afscheid Paul Oosterhoff

Het lijkt er nu toch van te komen, mijn afscheidssymposium op donderdag 24 september in de Stevenskerk. Ondanks de Covid-dreiging? Ja ondanks dat, want de anderhalve meter afstand is in die grote Stevenskerk goed te handhaven. We doen het net als in de horeca. Natuurlijk kunt u niet komen als u covidklachten heeft, zoniet dan bent u zeer welkom.

Bij binnenkomst kunt u de handen desinfecteren en krijgt u een vrolijke kaart mee waar op u aan de ene kant uw contactgegevens kunt noteren (voor het geval dat) aan de andere kant kunt u dan iets aardigs (of natuurlijk iets on-aardigs, dat mag ook) naar mij toe schrijven, dan hoeft dat allemaal niet na afloop van het symposium en ik kan er later een leuk plakboek van maken.

Het symposium is helemaal te beleven in die grote ruimte, het beloven aantrekkelijke lezingen te worden, en mooie muziek. U kunt alle informatie bekijken op de achterpagina. We beginnen om 16.00 uur op die donderdag, maar komt u graag een beetje op tijd. En aanmelden is noodzakelijk! Ik hoop dat u de corona aarzeling hiervoor kunt overwinnen en zich zeer welkom weet.

Paul Oosterhoff

Diaconale collecten



Zondag 30 augustus - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij vrijwilligers gratis praktische ondersteuning bieden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Kijk voor meer informatie op: www.schuldwegwijzer.nl

Zondag 6 september - Protestantse Vrouwendienst

De dames van de PVD (Protestantse Vrouwendienst) organiseren regelmatig gezellige activiteiten voor de ouderen in onze gemeente. Met uw bijdrage voor deze collecte steunt u hun werk.

Zondag 13 september - Algemeen diaconaal werk

Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 20 september - Trainingscentrum Bulawayo

Bulawayo is de tweede stad van Zimbabwe en hier is ruim 80% van de beroepsbevolking werkloos met veel armoede als gevolg, want werklozen krijgen geen uitkering in Zimbabwe. Aangezien de kans op een baan zeer klein is, hebben de gezamenlijke kerken in 1993 de Bulawayo Projects Centre opgericht. Hier worden werklozen en schoolverlaters gestimuleerd om economische activiteiten te ontwikkelen die resulteren in kleine ondernemingen. Inmiddels heeft de Projects Centre meer dan 2600 potentiële ondernemers getraind en sinds 2008 hebben daarnaast ruim 1800 kleinschalige irrigatieboeren op het platteland een ondernemerstraining gevolgd.

Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bulawayo waar veel vrijwilligers aan meewerken. Mede hierdoor is het een effectief, efficiënt project.

Zondag 27 september - Dienst met veel kinderen

Deze zondag is er in de Stevenskerk een gezamenlijke dienst voor heel onze Protestantse Gemeente. Een bijzondere rol in de dienst is weggelegd voor de kinderen. De opbrengst van de collecte is voor 50% bestemd voor de diaconie en 50% voor de PGN.

Solidariteitskas 2020

Voor gemeenten die omzien naar elkaar!

Soms sla ik de bijbel open op een willekeurige plaats en lees ik het stukje wat ik op die bladzijde tegenkom. Vandaag is het Romeinen 15 waar staat "Zwakken en sterken". Past dit niet mooi bij het stukje over de solidariteitskas dat ik voor de Over en Weer moet gaan schrijven? Zwakken en sterken, dat gaat vast over solidariteit al staat het er niet. Wel dat we elkaar moeten helpen en dat vraagt om solidariteit. De sterken moeten de zwakken helpen, in het geloof en in hun daden. Lees het maar.

Een maal per jaar vragen we alle (belijdende) leden van onze kerken een steentje bij te dragen. Tot nu toe heeft 4% van onze gemeente gehoor gegeven aan deze oproep. Ja, u leest het goed 4%! Toen wij als kerkrentmeesters dit opmerkten dachten wij: dit kan toch niet? Dit moet wel een vergissing zijn! We zochten nog een keer en helaas, het veranderde de uitkomst niet. Voor onze landelijke kerk moeten we € 5295 afdragen en er is € 645 binnengekomen.

Solidariteit, saamhorigheid, samen spelen, samen delen, samen plannen maken en kunnen uitvoeren...Kerk zijn in Coronatijd en kerk zijn na Corona, visie hebben en houden, tegen de stroom op zwemmen op zoek naar de bron van ons bestaan. Gedreven door Gods Geest die ons in vuur en vlam wil zetten. Mag ik u ter illustratie een verhaaltje vertellen. Misschien kent u het, misschien niet, het blijft een mooi verhaal, een sprookje, maar misschien toch ook niet.

Op een dag, het is al lang geleden en in het land gaat het niet zo best, de mensen hebben niet veel meer en eigenlijk leven de meeste mensen op zichzelf. Ze zijn zuinig en geven het geld maar mondjesmaat uit, want je weet nooit of het nog slechter gaat worden. Dan op die dag komt er een vreemdeling in een dorpje aan. Hij is moe en zoekt een plekje bij de pomp. Daar zit hij op de kei, die precies in het middelpunt van het dorpje ligt. De mensen kijken van uit hun huizen, want zo'n vreemdeling, die zien ze niet iedere dag. De man geeft een zwengel aan de pomp en houdt zijn hand onder de straal om wat te drinken. Al snel komt er een jongetje met een beker. Ha, dat drinkt beter en zo lest hij zijn dorst. Er zijn meer kinderen om hem heen komen staan en ook, al is het aarzelend, komen wat volwassenen om de man nader te bekijken. "Dat was lekker. Niets is zo lekker als koel helder water!", zegt de man en veegt zijn mond schoon met zijn mouw. "Mijn dorst is nu weg, maar eigenlijk heb ik ook wel trek. Zin in soep, maar ja, ik heb geen vuur. Ik heb wel een soepsteen en daarmee maak ik de lekkerste soep van heel het land." "Kom maar mee, mijn vader heeft vuur", zegt de zoon van de smid. Daar gaan ze, de vreemdeling met de steen en de hele meute er achteraan, op naar de smederij. Een pan is ook snel gehaald en op het hete vuur van de smid is het water in de pan al flink aan het borrelen. "Een lepel, wie heeft er een lepel voor mij?" De man roert eens en proeft, "Eh... de soep is wat flauw, wie heeft er wat zout?" Al snel voegt de een na de ander iets toe. Peper, uien, een restje worst, een prei, wat wortels in stukjes, paprika, wat tomaten, en ja, ook wat boontjes en ik zou het bijna vergeten, een handje vermicelli, of was het rijst? Zo draagt iedereen bij en...er ontstaat een pan met overheerlijke soep waarvan iedereen zijn deel kan krijgen, want met het water uit de pomp dat gratis is, doet de soepsteen hier zijn werk. De vreemdeling deelt gul uit van de soep. De soep is voor iedereen, ongeacht zijn of haar aandeel in het geheel. Alle soep gaat op en wat overblijft is de steen. De steen verdwijnt weer in de tas en de vreemdeling gaat verder, want er zijn meer van die dorpjes waar de soepsteen zijn werk moet doen...

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! U heeft geen acceptgiro gekregen. We vragen u om uw bijdrage over te maken op:

NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. Protestantse Gemeente Nijmegen o.v.v. Solidariteitskas 2020

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Loes Hogeweg, namens de Kerkrentmeesters

Nieuwe diaconaal werker

Per 15 augustus heeft onze gemeente een nieuwe diaconaal werker, Theo van Driel. Hij is de opvolger van Paul Oosterhoff, die begin dit jaar met emeritaat is gegaan.

Theo is aangesteld om onze gemeente te ondersteunen bij het diaconale werk en om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Zijn aanstelling is voor halve dagen en voor alsnog voor één jaar, met een mogelijke uitloop tot drie jaar.

Theo is wel theoloog, maar anders dan Paul wordt hij geen predikant in onze gemeente. In onderstaand stukje stelt hij zich voor.

Hetty Jongepier, secretaris

Mogen we even kennismaken?

Sinds 15 augustus ben ik aan het werk als Diaconaal werker voor de Protestantse Gemeente Nijmegen. En daarmee ben ik na veertig jaar weer terug in de stad waar ik ooit een korte tijd gewoond en gewerkt heb.



Hoewel mijn wieg in een protestantse pastorie stond, koos ik er tijdens mijn theologische studie voor om als diaken gewijd te worden in de katholieke kerk. Ik studeerde echter af op het onderwerp over de relatie tussen de armenzorg en de diaconie in de protestantse kerk.

Steeds meer ben ik diaconie niet alleen gaan verstaan als het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en het doen van gerechtigheid, maar ook als het leggen van verbindingen tussen de wereld van geloven en de wereld om ons heen.

Na mijn loopbaan in de zorg en het onderwijs werkte ik als pastor in Noord Holland en ben sinds 2011 (weer) woonachtig in Apeldoorn. Daar was ik tot voor kort actief voor het inloophuis de Herberg, voor de oecumene en als voorganger, o.a. in de psychiatrie.

De predikant van de Lutherse Gemeente van Apeldoorn vroeg me in 2013 of ik ook bevestigd wilde worden tot Luthers diaken, waar ik van harte mee heb ingestemd en daarmee in mijn eigen leven bruggenbouwer mag zijn tussen katholieken en protestanten.

De kerk in de brede zin van het woord is me dierbaar en zo ook de Protestantse Kerk in al haar geledingen. Het werken voor de Protestantse Diaconie voelt als een welkome uitdaging, die ik graag met u allen aan ga. Inmiddels is de kennismaking in Diaconaal centrum de Haard begonnen waar ik regelmatig aanwezig zal zijn en het ligt in de bedoeling ook zo spoedig mogelijk met de wijksecties kennis te maken. Gelukkig is de zeer gewaardeerde Paul Oosterhoff bereid mij als zijn opvolger te introduceren.

Ik hoop dat we spoedig bij elkaar thuis zullen raken en zo te komen tot een vruchtbare diaconale samenwerking met elkaar.

Theo van Driel, diaconaal werker
tel. 06 18193612

College van Kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden,

U heeft vorig jaar het verslag van de visitatoren ontvangen na de kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2019. Hierbij werd een deel uit het boek Nehemia 2 gelezen. In hoofdstuk 6, vers 15, lees je dan dat de muur uit de puinhopen in 52 dagen werd opgebouwd na dag en nacht werken.

Wij zijn als PGN bijna 52 weken verder en druk met Corona. In de naburige PKN-gemeente Heumen is een predikant digitaal beroepen, woonachtig in Zuid-Afrika. Zou de PGN het beroepingswerk niet digitaal kunnen starten?

In de PGN bestaat een groot aantal vacatures en ook bij het CvK. Voorzitter Hans de Haan heeft in juni 2018 afscheid genomen en daarna is het voorzitterschap waargenomen door Aart Goosensens tot mei 2019.



Via de classis Gelderland Zuid&Oost neemt -vanaf juli 2019- Roelof van den Broek het voorzitterschap waar. Het moet toch mogelijk zijn, al of niet digitaal, een voorzitter binnen de PGN te vinden?

Het goede nieuws is dat het secretariaat CvK binnenkort invulling krijgt via Loes Hogeweg.

Gebouwen zijn in de loop van vele jaren afgestoten. De Petruskerk gaat verkocht worden. Voor de Maranathakerk zal een gebouwenbeheerder/kerkrentmeester nodig zijn.

Op 1 september 2020 ga ik "afbouwen" en per 1 december 2020 stoppen.

Wie meer wil weten: het Kerkelijk Bureau is elke dinsdag open vanaf 10.00 uur tot ca. 14.00 uur. Loop maar eens binnen, maar wij houden wel de 1,5 meter in acht.

Paul Koers

Behoeftte aan diaconale zorg?

Komt u in deze crisistijd op een of andere manier in acute financiële nood en is er geen alternatieve voorziening, dan kunt u een beroep doen op de Diaconie voor hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een renteloze lening.



Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de Diaconie (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar via tel. 024 - 322 8480) of met één van de diakenen:

- Desirée Schalk: desiree-schalk@hotmail.com
telefoon: 024-3505739 (Centrum)
- Anja Ros: j.a.ros@hotmail.com
telefoon: 024- 3451316 (Dukenburg)
- Paul van Woerkom: elsenpaul@ziggo.nl
telefoon: 024 3245411 (Landwijk)



Secctie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasetiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25

024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling

tel. 024-6639584; mail: miekevandenbrandt@gmail.com

gmail.com



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen - St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl - Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Secctie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

Huwelijk

Op vrijdag 25 september hopen Brenda Theunis en Arjen van Dijk elkaar het jawoord te geven. In een viering in de Petruskerk vragen ze een zegen van God over hun huwelijk.

Het is natuurlijk allemaal anders dan anders in deze coronatijd, minder mensen in de kerk, Zoom verbinding met familie en vrienden, enzovoorts, maar Gods zegen zal er niet minder om zijn!

Ds. Johan Dorst

In memoriam

**Janny van de Graaf
(26 juni 1924 – 7 augustus 2020)**

Janny van de Graaf is op 7 augustus overleden. Ze heeft de mooie leeftijd van 96 jaar mogen bereiken. Ze wilde graag 100 worden, omdat dan de burgermeester op bezoek zou komen. Maar na een val thuis ging haar gezondheid snel achteruit. Vele jaren zong ze met veel enthousiasme mee in het Pniël koor. Voordat corona roet in het eten gooide kwam ze naar alle repetities en uitvoeringen. De thuiszorg wist precies wanneer ze in haar nette zwarte kleding klaar moest staan om opgehaald te worden. Zelfs toen haar dementie in een ver gevorderd stadium was, kon ze toch nog nieuwe liederen aanleren. Haar passie voor muziek kon haar niet zomaar worden afgenomen. Zo lang als haar fysieke gesteldheid het toeliet is ze een trouw kerkganger geweest.

In haar werkende leven is ze inwonend huishoudster geweest. Meer dan 20 jaar voor de familie Gispen, hier in Nijmegen. Op de rouwkaart staat: 'Onbaatzuchtige zorg voor anderen en een bescheiden levensstijl kenmerkten haar leven'. Een dankbare en blijmoedige dame was ze.

Op 11 augustus, hebben we in besloten kring afscheid van haar genomen in de Maranathakerk. Vanwaar ze is bijgezet in het graf van haar moeder. Enkele leden van het Pniël koor hebben liederen gezongen die Janny zelf nog had uitgezocht. Waaronder Psalm 23; 'de Heer is mijn Herder'. Zoals David bezong: "ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen", zo mogen we er op vertrouwen dat Janny is thuis gekomen en mag rusten in de armen van haar Heer en Herder.

ds Marije Soethout

Een bijzonder afscheid

In deze tijd van afstand houden en zoveel mogelijk thuis werken en leven, zijn er toch geliefden die trouwen, babies die geboren worden en mensen die sterven. Al deze momenten, zulke mijlpalen in onze levens, moeten het nu stellen zonder zingen, zonder knuffelen, zonder al die geliefde vrienden en familieleden, die er door de beperkingen niet bij kunnen zijn. Maar – hoe mooi – al lijkt weinig mogelijk, toch worden ineens allerlei nieuwe vormen gevonden, waardoor mensen misschien nog wel bewuster zich met elkaar verbonden weten.

Graag vertel ik over een bijzonder afscheid en wel het afscheid dat we namen van Corrie van Hove – Kraijo. Corrie zat sinds enkele jaren in de buurtcontactgroep Neerbosch-Oost/Heseveld. Ik kende haar dus nog niet zo lang, maar heb uit haar verhalen en uit die van een oude vriendin een beeld gekregen van de bijzondere vrouw, die zij was. Een vrouw, die vol enthousiasme in het leven stond en veel initiatieven nam. Zij werkte lang als directiesecretaresse en haar kerk was de Petruskerk. Met andere vrouwen uit die kerk trokken ze erop uit. Corrie kreeg in haar leven veel te verduren. Zij werd ernstig ziek, maar krabbelde weer overeind en ging weer aan het werk. Helaas werd haar man ook ziek en moest zij hem laten gaan. Toch ging zij er steeds weer voor, ook toen zij opnieuw ernstig ziek werd. Zij ging met vriendinnen op cursus: schilderen en boetseren. Zij verhuisde naar de Catharinahof, waar zij van harte welkom werd geheten omdat zij jarenlang in Huize Rosa spelletjesmiddagen had georganiseerd. En ja! Daar was ze op de Catharinahof sinds enkele maanden ook weer mee gestart. In onze groep had zij een positieve en wijze inbreng vermengd met humor. Knap hoe ze het anderhalf uur uithield! Ze wilde het niet missen, maar was dan wel uitgeput. Helaas ging alles steeds moeizamer en toen was het genoeg. Corrie werd 75 jaar.

Graag hadden wij als groep bij haar afscheid willen zijn maar dat kon niet in deze Coronatijd. Corrie en haar partner en kinderen hadden echter een mooie vorm gevonden. Corrie wilde dat de afscheidsdienst in de Petruskerk werd gehouden en er werd voor gezorgd dat wie niet in de kerk kon komen via livestream de dienst kon meebeleven. In de dienst werden kaarsen aangestoken en gevraagd werd thuis ook een kaars aan te steken. Bloemen voor Corrie? Als we die hadden willen geven, dan was het verzoek ze wel te kopen, maar

ze thuis neer te zetten en een foto ervan aan de familie te sturen en een herinnering door te geven. Het gelijktijdig bezig zijn met het afscheid was een zeer intens en warm gebeuren. Afstanden leken niet meer belangrijk; ik ervoer een onbegrensde verbondenheid. Corrie had nog altijd mooie herinneringen aan haar verblijf in Taizé. De door haar daar ervaren rust en diepgang leek mij door de dienst heen te stromen. Een bijzonder afscheid van een mooi mens.

Michèle van der Steenstraten



Dhr. Ernst Okkels

Op 29 juli 2020 is overleden de heer Ernst Okkels in de leeftijd van 89 jaar. Hij is in besloten kring gecremeerd. De heer Okkels was een trouw kerkganger. Ook kwam hij altijd in zijn scootmobiel naar de ouderenmiddagen van de PVD.

Anneke Jansen

Zaterdag 22 augustus 2020 is Anneke Jansen in de leeftijd van 69 jaar rustig ingeslapen. Gedurende een groot aantal jaren is zij actief geweest in onze gemeente. In de OpstandingsKERK is zij koster geweest. In de wijkraad van Oost was zij gedurende een groot aantal jaren als Scriba actief. Dit werk heeft zij ook voortgezet in de OpstandingsKAPEL. Bijna 15 jaar is zij voorzitter geweest van de PVD-Oost. Dit was zij in hart en nieren, accuraat, inspirerend, collegiaal en met een groot hart. De crematie heeft vrijdag 28 augustus plaats gevonden.

Mede namens de medewerksters van de PVD wensen wij haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Ans te Kieft

Bij de diensten

Na de zomerperiode waarin we op zondagmorgen om en om een RK of een PGN viering hadden, starten we in september een nieuw kerkelijk seizoen. Op zaterdag 5 september om 18.30 uur en op zondag 6 september om 10.30 uur zijn er ontmoetingsvieringen die als thema 'Oplaadpunten' hebben. Deze zijn voorbereid door Joska van der Meer en Marije Klijsma samen met een kleine voorbereidingsgroep. Als u van plan bent om te komen, geeft u zich dan vóór vrijdag 3 september om 12.00 uur op; telefonisch via het secretariaat (024-3441446) of via een e-mail naar aanmelden@ontmoetingskerk.net. Dat zijn we inmiddels wel gewend van de afgelopen maanden. Natuurlijk is het ook mogelijk om online mee te vieren! Hoe laat de diensten voor de zondagen daarna zijn, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. We bekijken binnenkort wat de mogelijkheden voor de Ontmoetingskerk zijn qua tijden en het aantal vieringen op een dag(deel) binnen alle richtlijnen die er zijn vanuit de overheid, de PKN en de Bisschoppenconferentie. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website en de Zondagsbrief.

Protestantse Vrouwendienst

Zuid/West/Oost

Het is half augustus en andere jaren schrijf ik dan al over plannen voor gezellige samenkomsten in september. Helaas kan dat nu nog niet.

Met enkele medewerksters en ds. Marije Soethout hebben we vorige week wèl bij elkaar gezeten, gezellig met een kopje koffie in de schaduw op het kerkplein. We spraken met elkaar over onze beleving in deze coronatijd. Ieder van ons had er moeite mee dat we niet op een vanzelfsprekende en hartelijke wijze contact kunnen hebben met de ouderen en kwetsbaren in onze kring.

We spraken er ook over of we op de een of andere manier in heel kleine groepjes iets zouden kunnen organiseren.

Echter: vanavond, 18 augustus, zullen we van de verantwoordelijke ministers weer te horen krijgen of er strengere maatregelen genomen moeten worden, omdat het virus zijn kans grijpt om de kop op te steken, nu de gevolgen van versoepelingen zichtbaar worden: vakantiegangers keren terug en de scholen gaan open.



We wachten voorlopig daarom af met voorstellen te doen. Wij hebben als PVD te maken met een kwetsbare groep mensen en wij vrijwilligsters hebben ook de kwetsbare leeftijd bereikt en voelen onze verantwoordelijkheid voor onze naasten.

Het is fijn om te horen dat velen elkaar bellen en kaarten sturen. Of bij iemand thuis aanbellen en op afstand een gesprek voeren. Soms ook, ná afspraak, gezellig in de tuin.

Ik wens u namens alle medewerkers gezondheid toe.

Met een hartelijke groet voor u allen,

Addie Wanders, tel. 355 84 71

Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Beste bezoeker(s) van de PVD-middagen, we hopen dat u een fijne zomerperiode achter de rug heeft en u niet al te veel last had van de warmte en de hittegolf.

Wij hadden gehoopt dat we elkaar in september weer zouden kunnen ontmoeten in zaal M en dat wij weer een gezellige middag voor u zouden kunnen verzorgen, maar helaas is dit nog niet het geval. We zijn gebonden aan de 1,5 meter afstand van elkaar.

Dit maakt het voor ons niet mogelijk om weer middagen te organiseren met leuke programma's en activiteiten, waarbij u gezellig kunt bijkletsen met de andere bezoeker(s).

Wel kunt u van maandag t/m donderdag van 10.00 - 11.30 uur de kerk binnenlopen om een kaarsje aan te steken of een kort gesprekje te hebben of om een bezoekje te brengen aan de prachtige tuin en genieten van de mooie bloemen, die er staan.

Wij hopen op betere tijden en wensen u het allerbeste.

Wij hebben een gift van 20 euro ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank.

Hartelijke groeten, de Vrouwendienst

Algemene berichten

Ontmoetingsmomenten in de Maranathakerk worden "de inloop"

De afgelopen periode was wekelijks op donderdag zowel in de ochtend als in de middag de Maranathakerk open voor ontmoetingsmomenten.

In eerste instantie was het een mogelijkheid om weer even in de kerk te kunnen zijn, omdat de kerkdiensten nog alleen maar online waren. Ook was er altijd iemand aanwezig voor een gesprekje, en wie wilde kon een voorbede schrijven in het voorbedenboek of een kaarsje aansteken. Voor mij was het een mooie mogelijkheid om toch enkele gemeenteleden te spreken van aangezicht tot aangezicht, zonder dat het via een scherm moest.

Inmiddels zijn we zover dat er weer kerkdiensten zijn waar mensen bij aanwezig kunnen zijn. Wat fijn om elkaar weer te kunnen zien in levende lijve, al is het dan op redelijke afstand. Ook zijn er heel voorzichtig aan weer enkele kleinschalige bijeenkomsten geweest, om te overleggen over het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. De behoefte aan een inlooptmoment in de kerk is daarmee ook merkbaar afgenomen. Toch merk ik ook dat het waardevol is om een vast moment in de week fysiek aanwezig en vrij aanspreekbaar in Nijmegen te zijn. Om het voor mij iets praktischer te maken, ook in verband met mijn gezin, pas ik de ontmoetingsmomenten wel wat aan:

Per september is 'de inloop' wekelijks in de Maranathakerk op donderdag van 09.30 t/m 13.00 uur. Wie wil, kan aan komen waaien. Wil je iets overleggen, gewoon een gesprekje, of heb je behoefte om even alleen in de kerk te zitten? Schroom niet, je bent van harte welkom.

Graag tot ziens een keer bij de inloop.

Hartelijke groet,
Marije Soethout

Dankwoord

95 worden is geen prestatie, maar enkel genade! Daarom heeft het me goed gedaan, dat ik mijn verjaardag mocht beginnen met een Dankdienst samen met gemeenteleden en ook een aantal gasten.

Het vriendenboek van de dinsdagmorgengroep was een geweldige verrassing. Het wordt voor mij als het ware een meditatieboek! Ik hoop dat we weer gauw bij elkaar mogen komen.

De bloemen uit de kerk, de royale bijdragen - ik heb 880 euro naar Stichting Gast overgemaakt - de vele attenties, de hartelijkheid, het is een feestelijke dag geweest. Ook dat is echt samen kerk zijn. Van mij uit past hier maar één woord: BEDANKT!

Wil van Laarhoven

Geen inzameling voor Klaasmark

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat op zaterdag 5 september het inzamelen van Klaasmarktgoederen bij de garage Weezenhof 4737a niet door. Een veilige inname is daar door ons helaas niet te garanderen.

In plaats daarvan komen wij graag op donderdag 10 september de spullen bij u thuis ophalen.

U kunt hiervoor een afspraak maken op telefoonnummer 06-21487110.

U helpt ons wanneer u vooraf aangeeft waaruit uw aanbod bestaat en deze goed verpakt voor ons klaarzet.

Oplaadpunten

In het eerste weekend van september starten we het nieuwe kerkelijk seizoen. We gaan met elkaar op zoek naar oplaadpunten, als geloofsgemeenschap in de Ontmoetingskerk én als persoon. Tijdens deze coronacrisis willen we elkaar helpen met bezinning op de vraag: 'Waar laden we van op?'. Om daarna voor deze oplaadpunten tijd en ruimte te blijven maken. Zo hopen we kracht en energie op te doen om in deze tijd de nodige flexibiliteit en voortdurende onzekerheid aan te kunnen.

Voor elektrische auto's en fietsen is het van belang om te weten waar de oplaadpalen staan voordat je zonder energie komt stil te staan. Een handige app op de telefoon laat op een kaart zien waar je ze kan vinden; in de stad, een dorp of zomaar midden in een bos. Ook voor ons als mensen is het de kunst om te weten waar je energie uit kunt putten, dat is heel persoonlijk. Tijdens de lockdown van afgelopen voorjaar waren er vele onderlinge verschillen. Voor sommigen waren de weinige contacten een groot gemis, terwijl anderen het wel lekker rustig vonden. De één haalt energie uit lichamelijke activiteiten zoals wandelen of sporten, maar de ander juist uit geestelijke activiteiten zoals lezen of muziek luisteren.

Waar laadt u van op?

Zorgen voor een opgeladen accu, van fiets of telefoon, gaat ons meestal goed af. We weten waar de oplaadpunten zijn en gebruiken de laders die bij de apparaten horen. Zorgen dat we zelf goed opgeladen zijn, is lastiger. Kan Jezus ons daarbij helpen? Te midden van alle zorg die hij heeft voor de mensen maakt hij ook ruimte en tijd voor zijn eigen rust en contact met God. Zo is in Matteüs 14 te lezen dat hij de mensen en zijn leerlingen wegstuurde om alleen op een berg te gaan bidden. Voor Jezus was contact maken en praten met God

een oplaadpunt. Zo leeft hij ons voor in het voornaamste gebod 'Heb God en je naaste lief als jezelf'.

Een kerk in Duitsland vertaalde dat in P&P (Plug & Pray). Plug-in betekent zowel ergens een stekker insteken als contact maken. Zij geven voorbijgangers de mogelijkheid om zowel de accu van hun auto als die van zichzelf weer te laden.



Als Ontmoetingskerk hebben we (nog?) geen oplaadpalen voor de deur staan. Met verschillende activiteiten, ontmoetingen, rust en bezinning willen we een oplaadpunt zijn voor iedereen die wat Geestkracht en energie wil bijtanken. U bent van harte welkom!

Marja

Bereik ik u?

'Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Petrus.

Ik ben de Klok die in de blauwe toren van de Ontmoetingskerk hangt. Voor u, dien ik. Om aandacht te vragen; soms om te troosten en te bemoedigen. Ik doe mijn uiterste best om de randen van Dukenburg te bereiken. Hoort u mij tot in Zwanenveld en Weezenhof? Of alleen als de wind daarbij een handje helpt?

Ja, ik doe met toewijding alle benodigde arbeid. In mijn eentje. Soms benijd ik het stel klokken dat bij hoogfeesten samen beiert, zoals in de Sint Jan. Maar ik schep er juist voldoening in om als eenling tot aan Dukenburgs grenzen mijn boodschap te brengen. Tien minuten voor elke dienst in de Ontmoetingskerk kunt u mijn oproep horen. Bovendien klink ik iedere keer bij het Onze Vader in een protestantse dienst. Dan herinner ik wijkbewoners eraan dat anderen op dat moment het Gebed des Heren bidden. Zo waaiert hun gebed uit naar ons hele stadsdeel.

Naast mijn vaste weekendactiviteiten zijn er andere gelegenheden waarbij ik mij laat horen. Bij uitvaarten doe ik in het bijzonder mijn best. Wanneer de overledene de kerk verlaat, luid ik haar of hem plechtig uit en hoop ik de

nabestaanden een beetje te troosten. Dat doe ik ingehouden, ik kan namelijk ook langzaam meebewegen.

Misschien hebt u mij ook gehoord tijdens de coronacrisis. In maart en april luidde ik ieder woensdagavond vanaf zeven uur een kwartier ter bemoediging en als steun voor alle helpenden. Bij de herdenking van het Nijmeegse bombardement in februari mocht ik van 13.28 tot 13.30 uur eveneens eer betonen. En op Koningsdag nam ik om 10 uur een kwartier deel aan de feestvreugde, net zoals op Bevrijdingsdag om 12 uur. Jazeker! mijn diensten worden steeds meer ingeroepen en gewaardeerd. Steeds vaker krijg ik verzoeken bij landelijke of stedelijke acties.

Als ik aan de slag moet, krijg ik een prikkel van beneden. Dat doet de koster met een druk op de knop. Vroeger was dat de klokkenluider. Die verrichtte zware arbeid: hij moest helemaal aan het touw gaan hangen. Nu heeft een ander soort klokkenluider het moeilijk. Dat is degene die ernstige mistoestanden binnen een organisatie aan de grote klok hangt.

Weliswaar hang ik hoog, maar niet droog. Af en toe werkt het hemelvocht in op mijn bedrading. Vorig jaar november was het weer eens raak. Johan Dorst in eigen persoon beklom mij met zijn klimmaat Ruud Albers, met touwen en al, alsof ik een berghelling ben. U gelooft het misschien niet, maar dikwijls zoeken vogels mijn beschutting. Dit jaar mocht ik vlak onder mij waken over een nest kauwtjes. Maar een torenvalk mocht ik nog niet begroeten.

Dukenburg is overigens niet mijn eerste werkplek. Ik diende eerder in Grootstal/Hatertse Hei, in de Verrijzeniskerk die in 1992 is afgebroken. Door pastoor Piet Bardoel ben ik daar gewijd. Ik vermoed dat mijn naam daarom Petrus is. Bovendien prijkt op mijn buitenkant een uitspraak van apostel Petrus: 'God heeft Jezus doen verrijzen; daarvan zijn wij allemaal getuigen' (Handelingen 2). Op zeker moment ben ik toen cadeau gedaan aan de Ontmoetingskerk. Die kreeg pardoes een kerkklok, maar er ontbrak nog een behuizing om mij in te hangen! Wat nu? C&A sponsorde tienduizend gulden, de rest brachten de gelovigen bij elkaar.

Wanneer een klok van zeker gewicht voluit gaat, komen aanzienlijke krachten vrij. Daarom moet ik mijn geluid produceren zonder zelf heen en weer te zwaaien. Daar zorgt nu een soort elektrisch hamertje voor dat tegen mijn zijkant slaat. Ik klink in de blijmoedige toonsoort A.

Zo lang de Ontmoetingskerk het klopend hart blijft, resoneer ik mee!

Hans van Gennip
(eerder gepubliceerd in Ontmoeten
juli-aug. 2020)



De Verrijzeniskerk in Grootstal/Hatertse Hei met klok

Voedselinzameling

Op maandagmorgen 15 juni kwam de bus van de Voedselbank om 10.00 uur het plein van Antonius van Paduakerk op rijden om de ingezamelde levensmiddelen op te halen. Ik had een inschatting doorgegeven van het aantal sinaasappel dozen dat opgehaald kon worden, maar gelukkig zat ik er behoorlijk naast. Ik schatte, thuis aan de telefoon, dat het zeker 20 dozen zouden zijn, maar bij het inladen bleken het er 35 te zijn! De bodem van zo'n doos is dan helemaal bedekt. Als je de doos voller inpakt met bijv. blikgroenten, dan is de doos nauwelijks te tillen. Deze opbrengst was het resultaat van 8 zondagochtenden en een woensdagmiddag inzamelen.

Vanuit de Antonius van Paduakerk hebben heel veel mensen royaal meegedaan. Ook publicaties in (wijk)kranten en op een doek voor de kerk zorgden voor levensmiddelen. In enkele kerken had men aangegeven dat het op zondag in onze kerk gebracht kon worden. En ook in de Maria Geboortekerk en de Ontmoetingskerk zijn levensmiddelen ingezameld.

Er kon ook geld gestort worden op het rekeningnummer van de PGN-kerk. Voor kerkleden bij wie de kerk gesloten was, was dit een mooie manier om toch mee te kunnen doen! En dit is ook door veel mensen royaal gedaan. Het totale bedrag is iets meer dan ...5000 euro! Kortom, het is, ondanks de beperkingen die er waren vanwege het corona virus, toch een behoorlijk geslaagde actie geweest. Heel hartelijk dank aan alle mensen die zo royaal gegeven hebben! Wees ervan overtuigd een heel goed doel gesteund te hebben!

Oec. werkgroep diaconie,
Anneke Leisink

Op weg van vernieuwing

Vernieuwing lijkt een toverwoord - niet in de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Thessa Koorenhof-Scheele (lid van de commissie 'gemeenteopbouw') was zo vriendelijk én handig om een korte en inzichtelijke versie te maken van het rapport 'toekomstvisie'. Na gesprekken met de sectieraden zal de kerkenraad op 8 september de implementatie van deze nieuwe werkwijze ter hand nemen. U hoort daarover uiteraard na 8 september meer. Maar nu alvast de informatie betreffende dit vernieuwingsproces dat – zoals u het zelf hebt kunnen meemaken – is gebaseerd op gesprek, ontmoeting en overleg. Wie geïnteresseerd is in het gehele rapport kan het uiteraard bij onze scriba, Gerbrand Hoek, opvragen. Lectores salutem!

Namens het moderamen, het pastoresteam én de commissie 'gemeenteopbouw',

Ds. Rainer Wahl



Christo Christov

Organisatiestructuur van de zich vernieuwende Protestantse Gemeente Nijmegen

Na drie inspirerende samenkomsten in november en februari, willen we jullie als gemeenteleden graag informeren over de plannen voor een nieuwe organisatiestructuur van de protestantse gemeente Nijmegen.

Afgelopen jaren heeft het managen van de krimp in onze gemeente ons flink in de ban gehouden, wellicht meer dan goed voor ons was. In de nieuwe organisatie staat niet het overleven voorop, maar het met elkaar vormgeven van een levende gemeenschap in de Geest van Jezus. In deze gemeenschap willen wij elkaar een goed thuis bieden, waar uiteraard ook nieuwe leden welkom zijn.

De drie samenkomsten hebben laten zien dat onze gemeenteleden sterk gemotiveerd zijn om samen te werken in allerlei dwarsverbanden door de hele protestantse gemeente heen. Er ontstond een beeld van een levendige gemeente en de deelnemers ontdekten veel goed werk in de andere secties. Om tot een goede uitwisseling te komen, zullen we elkaar in de breedte van de hele gemeente moeten blijven ontmoeten.

Werkvelden en kerkenraad

Binnen de vernieuwde PGN vinden we **7 werkvelden** die bemenst zullen worden door gemeenteleden uit alle gemeentecentra. Vertegenwoordigers (ambtsdragers) uit deze werkgroepen zullen samen met ambtsdragers van het college van beheer en diaconen en met voorzitter en scriba de kerkenraad vormen. **De kerkenraad** is de beleidsbepalende instantie, de werkgroepen voeren dit beleid uit met een grote mate van zelfstandigheid. Zij zijn door hun **vertegenwoordiging in de kerkenraad** nauw verbonden met elkaar en kunnen derhalve beleidswijzigingen voorstellen. Hieronder een voorlopige omschrijving van de werkvelden, samengevat uit de gemeentebijeenkomsten.

1. Liturgie en eredienst: *Elkaar ontmoeten in het licht van God in Christus, de verkondiging in woord, gebaar, symboliek en ritueel in alle denkbare vormen.*
2. Pastoraat: *Het omzien naar elkaar en elkaar ondersteunen bij de levensweg.*
3. Diaconaat (College van diaconen): *Kerk aanwezig in de samenleving, daar waar dringend hulp nodig is.*
4. Jeugd en jongeren: *Geloofsoverdracht in een veilige en aansprekende omgeving aansluitend bij de leefwereld van de jongeren.*
5. Huis van Inspiratie: *Verbinding maken met elkaar en elkaar inspireren in verschillende leer- en belevingsactiviteiten.*
6. Beheer (College van Kerkrentmeesters): *Beheer en actieve inzet van financiële en facilitaire middelen op basis van missie en beleid van de kerkenraad van de PGN.*
7. Communicatie: *Maakt inzichtelijk naar binnen en buiten waar de PGN voor staat en wat vandaaruit wordt georganiseerd.*

Uitgangspunt

Voor het slagen van de vernieuwing en om ook in de toekomst financieel gezond te blijven zijn de volgende keuzes gemaakt:

1. We kiezen voor 3 gemeentecentra, de kleine Bartholomeüskerk, de Marantahakerk en de Ontmoetingskerk, elk met zijn eigen kleur.
2. Binnenkort vervallen de sectiegrenzen.
3. De nieuwe predikant zal dienst gaan doen voor de hele kerkelijke gemeente, daarnaast komt een kerkelijk werker voor pastorale werkzaamheden.

De drie gemeentecentra vallen onder een kerkenraad en **vormen samen één protestantse gemeente Nijmegen**. Het gemeenteleven wordt niet meer bepaald door locatie, maar is een levendig netwerk van activiteiten op **verschillende ontmoetingsplekken**.

Hoe nu verder...

In de maanden na de zomer zal het organogram worden ingevuld en zullen de sectieraden opgeheven en opgenomen in de nieuwe werkgroepen.

De werkgroepen formuleren hun eigen beleid passend bij het beleid van de PGN. De kerkenraad zorgt voor onderlinge communicatie en samenhang. De regie van de herstructurering ligt bij de kerkenraad ondersteund door de interim-predikant en de projectgroep "gemeenteopbouw".

Nawoord

De concrete uitwerking zal zich in de praktijk moeten wijzen en zal in goed overleg met elkaar hier en daar veranderd kunnen worden. Weet u van harte uitgenodigd om mee te doen! Ieders gave en inbreng is hierbij nodig en wordt ten zeerste gewaardeerd.

Bij dit alles staat voorop zoals het in het visitekaartje van de PGN is verwoord: *Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen.*

Namens de commissie 'gemeenteopbouw'

Ds. Rainer Wahl

rama.wahl@gmail.com

Thessa Koorenhof-Scheele

thessascheele@gmail.com



In bovenstaand model wordt weergegeven hoe de organisatiestructuur vanuit het gemeenteopbouw-perspectief is ingericht.

Mawteni Foundation: verbinding tussen culturen

Mawteni Foundation is een Nijmeegse stichting die zich inzet voor de verbinding tussen vluchtelingen en Nederlanders. Dit doet Mawteni via verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten.

Mawteni betekent 'Mijn land' en is opgericht door Robert Warda. Hij zocht een manier om mensen met elkaar in contact te brengen zonder dat daar veel taal voor nodig was. Vandaar dat de stichting zich in het eerste jaar 2018 vooral richtte op flashmobs (Dans en Muziek) op verschillende locaties in Nijmegen.

Hier werden later steeds meer culturele en maatschappelijke projecten aan toegevoegd. Inmiddels zijn bij Mawteni ongeveer 125 personen betrokken uit Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland.

Zo wordt er wekelijks een Syrische maaltijd georganiseerd bij Het Oud Burgeren Gasthuis (OBG), zijn er culturele middagen met speed-dates, muziek en dans en worden de jongeren van de organisatie op verschillende manieren ondersteund.

Sinds een paar weken kan Mawteni (met inachtneming van coronamaatregelen) weer wekelijks een Syrische maaltijd organiseren bij OBG Nijmegen. Fijn om weer even samen te zijn en van Syrisch eten te kunnen genieten. U bent ook van harte welkom! De kosten zijn 8,50 euro voor een driegangdiner.

Aanmelden kan via een mail aan:

info@mawtenifoundation.nl

of bel naar 06 28 92 31 60

Mawteni zet zich in om verbinding tussen culturen in de samenleving tot stand te brengen door middel van laagdrempelige activiteiten in samenwerking met mensen van verschillende achtergronden.

Mawteni financiert deze projecten met donaties en subsidie. We hebben geen winstoogmerk en onze bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding.

Het geld dat we krijgen investeren we in het organiseren van activiteiten en optredens waarvan we geloven dat ze verbinding tot stand brengen.

Wij zouden het fijn vinden als u onze stichting ook financieel wilt ondersteunen (Mawteni Foundation heeft ANBI-status). U kunt een gift overmaken op rekeningnummer:

NL39 RABO 0332 7387 44 t.n.v. Stichting Mawteni Foundation



Een terugblik met ds. Johan Dorst

Dominee Johan Dorst alweer sinds juni 2018, ruim twee jaar, met emeritaat. “Time flies” kun je wel zeggen. Omdat het enige tijd geleden is dat ik hem regelmatig zag of tegenkwam – toen nog ‘in functie’ – vond ik het een goed moment een keertje bij hem op bezoek te gaan om samen terug te kijken op zijn actieve periode in Nijmegen en hem te vragen naar zijn huidige tijdsbesteding. Bij ambten als dat van predikant is het bijna altijd zo dat men zich niet helemaal kan losmaken van het oude werk, misschien zelfs wel helemaal niét. Johan Dorst zei me tijdens dit gesprek dat je het ambt van predikant behoudt tot aan je dood. Een emeritus mag dan ook blijven preken en de sacramenten (doop, huwelijk, bevestiging, Avondmaal en uitvaarten) blijven doen.

Op een erg warme woensdagmiddag begin augustus werd ik voor dit interview in de zonovergoten tuin door een ontspannen en breed lachende emeritus ontvangen. Gelukkig stond er een tuintafel met een grote parasol, en onder het genot van een kop thee begonnen we dit gesprek. In het begin een beetje verstoord door een traumaheli wegens een ongeval in de directe nabijheid van zijn woning.

Mijn eerste vraag ging over het moeten neerleggen van alle werkzaamheden, die altijd met inzet van meer dan honderd procent werden gedaan. Hoe is dat proces van loslaten verlopen, of is dat toch niet helemaal gelukt?

Johan: “Ik werkte de laatste tijd al niet meer fulltime. Wegens de in 2015 ingezette bezuinigingsronde van de kerkenraad had ik al besloten om vanaf januari 2016 terug te gaan naar 75 procent van een volledige werkweek. Ik was de zomermaanden vrij en zodra het nieuwe seizoen weer begon, ging ik er weer tegenaan voor de volle honderd procent. Zo was er al een beetje een gewenning ontstaan met meer vrije tijd buiten de vakanties om. En ik moet ook zeggen dat ik van tevoren – en misschien juist wel door die werkvermindering – weinig bezig ben geweest met mijn emeritaat.”

Direct na ingang van de emeritaatsdatum, per juni 2018, voelde Johan dan ook geen leegte, want het hebben van alle tijd vertoonde voor hem op dat moment veel overeenkomst met de (vrije) zomerperiode van afgelopen jaren. Die ervaring kwam dus bekend voor. Het gevoel van ‘het hoeft nu echt niet meer’ kwam voor hem pas in september. Hij heeft toen ook de beslissing genomen om afstand te bewaren van al wat in de kerk en met name in de Ontmoetingskerk zou passeren. Johan: “Voorlopig hoefde ik voor mijzelf even helemaal niets en ik moet ook zeggen dat ik er ook helemaal geen behoefte aan had om me met kerkelijke zaken te bemoeien. Wel had ik gezegd zo af en toe een uitvaart te willen doen. Dat stoort ook niet direct de gemeente”.

Hij is het eerste jaar van zijn emeritaat dan ook niet voorgegaan in een eredienst. Wel heeft hij zich bereid verklaard om zo af en toe wat hand- en spandiensten voor de Ontmoetingskerk te verrichten, in het bijzonder als het “hoog werk bovenop de ladder” betreft, aldus mijn gesprekspartner. Hij legt mij uit dat ik dan moet denken aan bijvoorbeeld het verhelpen van de opgetreden technische storing aan de torenklok van de Ontmoetingskerk. Per slot van rekening is Johan van huis uit elektricien – daartoe opgeleid vóór zijn studie theologie – en bergbeklimmer. Het blijkt zo wel mooi bij elkaar te komen. En zeer recent heeft hij meegeholpen om de online-uitzendingen van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk tijdens de coronacrisis bij de gemeenteleden goed op het scherm te krijgen.

Inmiddels is de tijd verdergegaan en staat Johan nu op de lijst van gastpredikanten, niet alleen voor onze eigen gemeente, maar ook voor gemeenten in de regio. Eén keer per maand verzorgt hij een kerkdienst. Zo heeft hij behalve voor de PGN ook preken verzorgd in Zetten, Oosterhout en Heumen.

Johan: “Je blijft zo toch nog bezig met je ambt en op de hoogte van de ontwikkelingen op kerkelijk gebied”. En daar behoort ook het bijhouden van de vakliteratuur bij, zoals het lezen van boeken van bijvoorbeeld praktisch-theoloog Henk de Roest.

Johan vertelt me verder dat hij onlangs gevraagd is voor een functie in de classis Gelderland Zuid & Oost, de classis waartoe ook de PGN behoort. Eerder, toen hij nog predikant was in Deventer-Colmschate, heeft hij ook classicaal werk gedaan. “Dat lijkt me nu wel weer een uitdaging”, aldus emeritus Dorst.

En met deze vermeldingen ben ik al ongemerkt terechtgekomen midden in een van mijn volgende vragen: wat doe je allemaal in je vrije tijd?

Nou die vult zich vanzelf, is mijn conclusie, want de opgeruimd ogende emeritus vertelt me vervolgens dat hij samen met classispredikant Jaap van Beelen in het oecumenisch overleg participeert met bisschop De Korte van het bisdom Den Bosch. Dit is een logisch vervolg op de jarenlange ervaring van Johan met de oecumenische samenwerking rondom de Ontmoetingskerk. Een ervaringsdeskundige op dit terrein, dus.

Waar hij de laatste tijd betrekkelijk druk mee is, betreft de projectgroep Eenzaamheid in de stadswijk Dukenburg. Hij heeft hiertoe mede het initiatief genomen. Deze projectgroep hangt onder de Stichting Hart voor Dukenburg; een neutrale stichting, maar die wel een beetje tegen de kerk ‘aanleunt’. Johan zit niet in het stichtingsbestuur, maar houdt zich alleen met de projectgroep bezig, samen met nog vier andere mensen. Op mijn vraag wat die projectgroep nu precies doet, antwoordt hij dat er bezoeken worden afgelegd aan bewoners van de wijk om te bepalen wat er in een bepaalde situatie nodig is voor het dragelijker maken van ervaren eenzaamheid. En als het nodig blijkt te zijn, wordt dan ook actie ondernomen. Johan: “Dat is bijzonder leuk en dankbaar werk om te doen”.

Al pratend in de zonovergoten tuin rondom de moderne blokvormige woning, en met wat kippetjes in een zelf in elkaar geknutselde ren, staan we even stil bij zijn ooit gemaakte keuze om de weg van het predikantschap op te gaan. Johan: “Het is destijds een goede keuze geweest om het ambt van predikant te gaan bekleden. Het werk heb ik altijd met liefde en veel passie gedaan en ik heb in de loop van de tijd gigantische, maar boeiende veranderingen mogen meemaken”. Hij doelt bij dit laatste op de ontwikkeling van zijn predikantschap in een klein dorp in Friesland, met nog een grote kerkelijke meelevendheid, naar uiteindelijk zijn plek in Nijmegen, waar volgens hem grofweg nog een meelevendheid is van één derde of minder van het aantal geregistreerde protestanten”. Nog in zijn derde gemeente (Deventer-Colmschate) had Johan één zondag per maand dat er kindertjes gedoopt werden, met een maximum van 10. Waren er meer doopaanvragen dan moesten die worden doorgeschoven. “En dat is zeker een aantal keren voorgekomen”, aldus mijn gesprekspartner. “Het is nu bij wijze van spreken een uitzondering dat er nog gedoopt wordt”.

Mijn volgende vraag: Hoe kijk je terug op de tijd dat je een van de vaste gemeentepredikanten van Nijmegen was? Johan vertelt me met een glinstering in zijn ogen, dat hij met heel veel plezier heeft gewerkt en leuke projecten en activiteiten heeft mogen opzetten of begeleiden in Dukenburg-Lindenholt.

Met name de samenwerking met de rooms-katholieke gemeenteleden in deze wijk, waarmee samen de Ontmoetingskerk werd gedeeld, heeft hem enorm veel energie en voldoening gegeven. Er was 'chemie' tussen de pastores onderling: Jeanne Rens, Joska van der Meer en hemzelf. Ze werden in de wijk ook wel de "drie J's" genoemd. Johan: "Ja, ik heb me daar altijd als een vis in het water gevoeld". En als een soort antwoord op zijn nooit aflatende inzet heeft de gemeente rondom de Ontmoetingskerk hem in 2018 een groots afscheidsfeest bezorgd, zo ervaart mijn gespreksgenoot dat. En hier kijkt hij dan ook met veel dankbaarheid op terug.

Ik suggereer dat die wederzijds goede verstandhouding waarschijnlijk vooral het resultaat was van zijn open, enthousiaste en laagdrempelige houding. Een meer afstandelijke houding had wellicht geresulteerd in een wat minder makkelijke gang van gemeenteleden naar de predikant toe en andersom.

Nu nog even over de besteding van de 'echte' vrije tijd, de tijdsbesteding die helemaal niets met kerkzaken te maken heeft. Mijn tuintafelgenoot vertelt dat hij binnenkort met vier wandelkameraden in de bergen van het Zillertal (uid-Oostenrijk/noord-Italië) een week gaat wandelen. Ze overnachten in een vaste berghut en maken dan elke dag daarvandaan een tocht van 5 à 8 uur. De bergsport is namelijk dé grote vrijetijdspassie; hij is ettelijke malen in de Himalaya wezen klimmen.

Daarnaast verzamelt hij al jarenlang koperen duiten (oude munten) die door steden en provincies vóór 1813 (Koninkrijk Holland) werden geslagen. Die duiten verschenen in hun diversiteit vanaf omstreeks 1550. Inmiddels heeft Johan er zo'n 700. Hij ruilde of kocht ze in eerste instantie op muntenbeurzen, de laatste jaren eigenlijk alleen nog via Marktplaats.nl.

Hoe kwam hij daar eigenlijk toe – kopergeld vergaren met amper enige metaalwaarde? Die hobby is begonnen door een kleine verzameling duiten in een trommeltje van zijn 'pake' in Friesland. Die duiten had zijn pake gevonden bij afgravingswerkzaamheden van terpen. Dat trommeltje had op een of andere manier op hem een grote aantrekkings-

kracht uitgeoefend. Zo is die fascinatie voor de koperen duit ontstaan.

Mijn allerlaatste vraag: hoe zie je de kerk van de toekomst (in 't algemeen)? Emeritus Dorst constateert steeds meer dat de protestantse kerk als instituut niet in staat blijkt te zijn om de huidige maatschappelijke veranderingen adequaat bij te houden. De kerk beweegt wel mee, maar veel te traag. In zijn visie zullen er op den duur nog slechts kleine geloofsgemeenschappen overblijven, waarvoor geen fulltime predikant meer nodig is. Hij ziet de huidige vorm van predikantschap langzaam maar zeker opgaan in een soort coach op theologisch gebied, die verschillende kleine geloofsgemeenschappen binnen een bepaalde regio ondersteunt. Het 'dagelijkse' pastoraat zou dan door een kerkelijk werker opgepakt kunnen worden. Johan: "We moeten naar een heel andere structuur toe, maar geloofskringen zullen nooit verdwijnen."

Ook ziet de emeritus-predikant geen brood in het fuseren van kleiner wordende kerkgemeenschappen, als overlevingsstrategie. "Nu worden oplossingen gezocht in het fuseren of het oprichten van streekgemeenten, maar daarvoor raken mensen hun kerkelijke 'roots' kwijt en ontstaat er

juist een tegengesteld effect." Hij ziet dat in zekere zin ook gebeuren binnen de sectie Dukenburg-Lindenholt: kernen van weerstand tegen het opgaan in één PGN. Destijds, ten tijde van de bouw van Dukenburg en de opzet van de kerkgemeente rondom de Ontmoetingskerk, had men er een zelfstandige gemeente van moeten maken en geen wijkgemeente. Dat is namelijk ook gebeurd met de nieuwbouwwijk Deventer-Colmschate – dit werd een volledig zelfstandige kerkelijke gemeente. Naar zijn mening had dan in Nijmegen veel wrevel en ongemak voorkomen kunnen worden.

Tot slot: zijn er 'roots'? Johan: "Nee, roots zijn er niet. Ik ben een toevallige Groninger. Naaste familie is daar niet meer en de

Zeeuwse binding is té zwak geworden." De familie Dorst is namelijk oorspronkelijk afkomstig uit Zeeland. Zijn opa vertrok daar op jonge leeftijd om naar het hoge noorden te gaan. Kortom: Ineke en Johan Dorst blijven gewoon in Nijmegen wonen.

Na ruim anderhalf uur neem ik afscheid van een prettige gesprekspartner en stap op mijn Trekfiets opnieuw de hete zon tegemoet.

Gerbrand Hoek



Bachcantates in de Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Scheepdomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Ook in het komende najaar pakken we de draad weer op, wel met kleine bezettingen, en met zorgvuldige maatregelen voor alle aanwezigen.



U bent weer hartelijk welkom, de toegang is vrij, maar inschrijven is noodzakelijk: <https://bachcantate.eventbrite.nl>
Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 13 september, 19.30 uur cantate BWV 185: Barmherziges Herze der ewigen Liebe

De cantate opent met een liefdevol duet voor sopraan en tenor solo, met daaronder uitvoerige omspelingen van de cello. En daardoorheen speelt de hobo nog weer het koraal waarmee de cantate ook zal eindigen, zodat dat als een accolade om de hele cantate komt te staan.

Dan horen we een recitatief voor de alt met strijkers: "neem de ander niet de maat maar probeer zelf goed te leven"; gevolgd door een grote aria waarin de alt begeleid wordt door hobo en strijkers en continuo: "dan zal je in het eeuwige hiernamaals rijkelijk worden beloond".

En daarna komt de bas, ook met eerst een recitatief en dan een aria, nu beide met alleen continuo-begeleiding: "precies dat is voor de christen de kunst: om ware liefde uit te stralen".

Het slotkoraal vraagt hulp om dat ideaal te mogen realiseren. We zingen het vierstemmig, maar de hobo voegt daar een vijfde bovenstem aan toe.

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Atbasj

Dit voorjaar overleed de Amerikaanse auteur Michael Drosnin. Misschien herinnert u zich zijn boek *De bijbelcode* uit 1997, waarover destijds enige commotie ontstond. Drosnin stelde dat de Hebreeuwse Bijbel allerlei geheime voorspellingen bevat. Je zou die kunnen ontdekken door niet gewoon de opeenvolgende letters en woorden te lezen, maar bepaalde letters op grotere afstand van elkaar. Het is onzin. Zo gingen de Bijbelschrijvers echt niet te werk.

Toch is er in de Bijbel wel degelijk geheimschrift te vinden. Het gaat om een simpele truc: het omwisselen van de eerste en de laatste letter van het alfabet, de tweede en de voorlaatste, enzovoort. Dus de alef wordt een taw (en omgekeerd), de beet wordt een sjin. Daarom heet deze truc *atbasj*.

Kijk maar in Jeremia 25:26. Daar is sprake van een zekere 'koning van Sesach', uit te spreken als Sjesjach. Dat zijn drie Hebreeuwse letters: sjin, sjin en chaf. Niemand weet waar Sjesjach ligt en dat kan kloppen, want het bestaat helemaal niet. Om te snappen waar het over gaat moet je de naam 'decoderen' met atbasj: de sjins vervangen door beets, de chaf door een lamed. Sj.sj.ch wordt op die manier B.b.l, oftewel Babel. Bingo!

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Onderscheid, Mattheüs en Snorretje

Tja, wat heeft dát nou met elkaar te maken? Ik zou zeggen: álles!

In de gelijkenis in Mattheüs 13 is het net vol met vis, gewoon VOL. Gewoon alle soorten vissen bij elkaar. Tot zover alles goed, denken we dan. Want in dat sleepnet liggen alle vissen bij en door elkaar, ZONDER onderscheid. Maar zodra het door mensen aan de oever wordt getrokken, ja dán begint het onderscheid, zoals wij mensen dat zo heerlijk kunnen doen!! De 'goede' vissen worden in kuipen bewaard, de 'slechte' vissen worden weggegooid. Een aantal mensen zal ongetwijfeld zeggen: 'Oké en zo hoort het toch ook!' Maar ik denk dan: 'Wat is goed en wat is slecht?' Ik denk dat het niet de smaak is, want ik lees nergens dat er wordt geproefd. Is het dan de lengte of de kleur (denken we hierbij ook aan de kleur van mensen) of soort? En doen wij mensen met andere mensen dan niet precies hetzelfde? Ik herinner me nog heel goed dat wij vroeger in de gymzaal van onze school voor een balspel twee partijen mochten kiezen. En wat heet dan 'kiezen'? Twee kinderen stonden dan voor de volle groep en kozen twee partijen. Ik zie nóg hun keurende ogen en voel nóg de vraag branden 'Word ik gekozen?' Een mooi voorbeeld van onderscheid, toch? Van: die wél en die niet!!

En dan Snorretje, de zwerfkat. Ze sliep af en toe in mijn tuin. Ik gaf haar eten en drinken en knuffelde haar. Op een dag liep ik naar de bushalte om met de bus naar een afspraak te gaan. Daar lag ze in een tuin vlakbij en ik vond dat ze er niet goed uitzag. Ik dacht: 'Ik bel de afspraak af, haal mijn kattenmandje op en bel de dierenarts. Maar mijn dierenarts wilde haar niet helpen en duidelijk manifesteerde zich dus het onderscheid uit Mattheüs: goed en slecht. Snorretje werd niet goed bevonden, want toen ik vroeg waarom ik niet met haar mocht komen, was het antwoord: 'Het is MAAR een zwerfkat. Onderscheid, slecht bevonden, afgewezen en afgekeurd zoals de vissen uit de gelijkenis. Wat hebben wij mensen nog veel te leren!!

Als we het hebben over BREGMANS' boek 'De meeste mensen deugen' dan denk ik: 'Dat houdt dan in dat er dus mensen zijn die niet deugen'. Wie zijn wij om dat onderscheid te maken?

Mieke van den Brandt
(ouderling Maranathakerk)

Rugzakjes liggen binnenkort weer klaar!

In oktober is het zover. Dan liggen in de Maranathakerk weer rugzakjes klaar om gevuld te worden. Er zijn dit jaar wel twee dingen veranderd. De grote A4 blocnote hebben we geschraapt en vervangen door een flesje knutsellijm. En de kladblok, die vaak zo moeilijk te vinden was, hebben we vervangen door een A5 blokje. Verder ziet u op het lijstje dezelfde schoolspullen staan als andere jaren.

Met onze goed gevulde rugzakjes kunnen we weer veel kinderen in de regio Roemenië/Hongarije/Oekraïne heel blij maken. Zo hebben deze kinderen goede spullen om op school te kunnen leren en spelen en zo te werken aan hun toekomst.

Tot en met zondag 25 oktober kunt u de rugzakjes inleveren. Hartelijk dank namens alle kinderen die u hiermee heel blij maakt!

Oecumenische Werkgroep Diaconie



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mw. Ria Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
ds. Marianne Winters-Karels / mw. Jocelyn
van Nieuwenhuijzen, tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

ds. M. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Jeening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 22 september binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 20 september.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting

2020

nummer 7 - 22 september
nummer 8 - 27 oktober
nummer 9 - 1 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*



Aanmelden voor kerkdiensten in Ontmoetingskerk, Maranathakerk en Stevenskerk

Vanaf juli zijn er weer fysieke diensten in verschillende kerken mogelijk! De grootte van de kerkruimte is bepalend voor het maximaal aantal kerkbezoekers. U moet daarom reserveren als u naar de kerkdienst wilt komen.

Ontmoetingskerk: stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446

Maranathakerk: stuur een mail naar koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 - 355 45 20

Stevenskerk: online via www.eventbrite.com/e/zondagsviering-tickets-108876448388

Zondag 30 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Roland Brans
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. PGN

Zondag 6 september

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Jan ter Avest
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Marije Klijsma
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	J. Velema / ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst
2. PGN

Zondag 13 september

Maranathakerk	09.30 uur	eigen invulling
Ontmoetingskerk	n.t.b.	ds. Rainer Wahl
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Wereldwijd Vredeswerk

Zondag 20 september

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Hetty de Reus
Ontmoetingskerk	n.t.b.	ds. Lisette van Buren
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	nog te bepalen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Trainingscentrum Bulawayo (zie p. 4)
2. PGN

Donderdag 24 september

16.00 uur in de Stevenskerk

Afscheid Paul Oosterhoff

Onder de titel 'Twee oren en maar één mond' vindt op 24 september van 16.00 - 18.00 uur in de Stevenskerk een symposium plaats bij het afscheid van Paul Oosterhoff als diaconaal predikant.

Opgave is noodzakelijk via een mail aan: post@huisvancompassienijmegen.nl

Dagvoorzitter: Qader Shafiq (Nijmegenaar van het jaar)
Muzikale omlijsting: Hu bert Hendriks

Programma

- Maria van den Muijsenbergh: Elk mens telt - ongedocumenteerden zijn ongezien ongezond
- Judith Wolf: De impact van sociale uitsluiting op de levenskwaliteit van mensen
- Paul Oosterhoff: Compassie als levensbeschouwing
- Ritueel van losmaking en zegen

Mocht je bij deze gelegenheid iets aan Paul willen geven (voel je niet verplicht) dan graag een bijdrage voor het Huis van Compassie, in een enveloppe of via rekening: NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. Huis van Compassie in Nijmegen.

Zondag 27 september

10.00 uur in de Stevenskerk

Dienst met veel kinderen

Misschien heb je op tv de reclame gezien "Iedereen doet wat", iedereen kan tenslotte wel iets doen voor een beter milieu. Ook in onze liefde voor God en elkaar kan iedereen wel wat doen. Iedereen heeft eigen dingen waar je goed in bent of misschien wat minder goed in bent. Een beetje licht en warmte verspreiden kan iedereen, toch? Ook voor deze viering is het nodig je van tevoren aan te melden. Dit kan je doen via: www.stadskerknijmegen.nl.



twee oren en maar één mond

vrij naar pablo picasso

glas-in-lood paul oosterhoff