



Diaconale collecte

Ontmoetingskerk, 26 april, 9.30

Het doel zal anders zijn dan wat in Over & Weer vermeld staat. Op verzoek van de werkgroep Inspiratie is de eerste collecte dan voor de PeaceWalk.

Meelopen Peacewalk Vredesvlam

Vanuit de Werkgroep Inspiratie stellen wij voor om met een groep aan te sluiten bij de International PeaceWalk - die momenteel in Europa gelopen wordt - met als doel: ontmoeting en dialoog tussen alle mensen van goede wil. Op **2 en 3 mei** komt deze pelgrimswandeling langs Nijmegen.

Op **zaterdag 2 mei** willen we vanuit de PGN meelopen van de Vredesvlam bij de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein/van Trieststraat 14, Nijmegen naar Museumpark Orientalis, waar een programma van wat eten, ontmoeting en bezinning zal zijn. **Vertrek rond 16.00 uur.**

Het is ook mogelijk op **zondag 3 mei** met de volgende etappe van de Peacewalk mee te lopen, van Orientalis naar Kleve. Je kunt de hele etappe lopen, of voor zover je wilt. Vertrektijd daar is nog niet duidelijk, maar de pelgrims ontbijten tot **09.30 uur.**

Dit is een mooie route voor mensen die trainen voor de Vierdaagse. Je kunt ook financieel bijdragen. Zie voor meer info <https://peacewalk.info>. Wil je je bij ons aanmelden als je een of beide dagen mee wilt lopen? Dat kan per mail aan inspiratie@pkn-nijmegen.nl. Namens de werkgroep Inspiratie, Jeanette en Jenneke.

Poëziemiddag

Maranathakerk 10 mei, 15.15

Zondagmiddag 10 mei draagt Nadine Robertus, vredesambassadeur van Nijmegen, in de Maranathakerk gedichten voor uit haar tweetalige poëziebundel Dushi, Leef!

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden is verplicht en kan vòòr 1 mei via onspokenadine@gmail.com

U ontvangt daarna een link waarmee u zich in kunt schrijven.

De inloop met koffie/thee is om 15.15 uur en de opnames zijn van 15.30-17.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De performance wordt opgenomen. In verband hiermee wordt u gevraagd om rekening te houden met stilte. Komt u onverhoopt na 15.30u., dan wordt u doorverwezen naar een ruimte waar u tijdelijk plaats kunt nemen. Bij de eerste pauze wordt u vervolgens toegelaten tot de kerkzaal voor de rest van het programma.

Wij hopen u te mogen verwelkomen! Julia Kostelijk, organisator

Vrijheidsmaaltijden

Zijpendaalstraat 3, Hatert, 5 mei, 18.00

THEMA: Een brug naar de geschiedenis voor nieuwkomers: Verbinding en Vrijheid door maaltijd en film.

PROGRAMMA

18.00 uur: Ontvangst met vrijheidssoep, brood en salades

18.20 uur: Korte introductie: 4 en 5 mei en het belang van vrijheid

18.40 uur: Film vertoning: Nederlandse geschiedenis & Tweede Wereldoorlog

19.30 uur: Nagesprek en ontmoeting tussen gasten

Aanmelding: uiterlijk 1 mei via email: secretariaat@stichtingsema.nl

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
024 - 344 14 46
www.pkn-nijmegen.nl



Voorganger

ds. Wouter Slob

Ouderling

Michele van der Steenstraten

Lector

Anja Smit

Organist

Hannelore van de Woude

Techniek

Ruud Koopman

Bloemen

uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

Collectes

De diaconale collecte in de dienst is bestemd voor de Peacewalk.

De tweede collecte is bestemd voor PGN.

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de collectezakken of via de rekeningnummers van de diaconie en de kerk.

Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen

NL52 INGB 0000 9026 39

Protestantse Gemeente Nijmegen

NL74 INGB 0008 2451 43

PGN app

U kunt eenvoudig geven via de PGN app, verkrijgbaar in de Appstore en Playstore onder de naam PGNijmegen.





Kerken door heel Nederland luiden de klokken voor in Nederland gewortelde kinderen

Op **woensdag 29 april om precies 16.20 uur** worden kerken in heel Nederland opgeroepen om vijf minuten lang hun klokken te luiden voor gewortelde kinderen in Nederland. Met deze landelijke actie vragen initiatiefnemers aandacht voor de positie van kinderen die hier zijn opgegroeid, maar niet weten of ze in Nederland mogen blijven wonen. Ze leven in grote onzekerheid over hun toekomst. De actie sluit aan bij het kerkasiel voor de familie Babayants in de Open Hof in Kampen. De kinderen Aram, Ariana, Amelia en Alexa leven al meer dan 500 dagen met hun ouders in de kerk daar. Tegelijk klinkt hiermee een oproep voor alle **420** gewortelde kinderen in Nederland die in een vergelijkbare situatie verkeren. En daarom is het luiden van de klokken precies om **16.20 uur**. Met het klokkenluiden willen de initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk de stem van deze kinderen versterken. Waar hun stem in het publieke en politieke debat vaak te zacht blijft om gehoord te worden, kunnen kerken die stem helpen dragen door op hetzelfde moment hun klokken te luiden. Ook de klok van de Ontmoetingskerk zal klinken!

Het plan is om ook de klok van de Bartholomeuskerk te laten luiden. In dat geval mogen kinderen meehelpen om aan de klokkentouwen te trekken. Het is op dit moment nog niet helemaal zeker of dit ook door kan gaan. Dus houd onze kerkapp in de gaten om te kijken of dit zo is.

Oproep aan alle kinderen: we gaan op 29 april om precies 16.20u de klokken luiden in de Ontmoetingskerk in Nijmegen en (misschien) in de Kleine Bartholomeüskerk in Beek-Ubbergen. We doen dit voor de 420 kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, maar misschien hier niet mogen blijven wonen. De klokken in het kerkje in Beek luid je door aan lange touwen te trekken die de klokken in beweging zetten. En jullie mogen dat gaan doen!
Dus kom naar het kerkje in Beek en luid de klokken voor de kinderen. (maar kijk eerst even in onze kerkapp of het allemaal door kan gaan)

Onverwachte opbrengst DE-spaarpunten!

Ontmoetingskerk

Na het legen van de collecte-dooz met DE-spaarpunten bleek de opbrengst als volgt: 1 pasfotootje van een jongen met een rode Goofy-trui, hij ligt de komende weken op de kosterbalie, mee te nemen voor wie weet wie het is; 1 pleister, gelukkig schoon; 5 waardebonnen van Boeketterie Meijhorst; tegen inlevering van 10 bonnen goed voor € 3,- korting op bloemen en/of planten naar keuze; 108 maal 500 spaarpunten, goed voor 108 pakken DE-koffie voor Voedselbank Nijmegen! Ontzettend bedankt voor uw punten! De doos is nu bijna leeg en begint zich een beetje eenzaam te voelen: vult u hem weer met nieuwe punten? Alvast heel hartelijk dank! De koster

Klaasmarkt

Ontmoetingskerk, 31 okt

Spullen voor de Klaasmarkt kunt u inleveren op **9 mei** en 6 juni tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Ontmoetingskerk.

iDeal

Via de QR code kunt u eenvoudig en anoniem uw bijdrage via iDeal overmaken.



Andere vierplekken

Maranathakerk

Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
024 - 355 45 20



Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2
6573 DX Beek



Pastores

Ds. Wouter Slob 06 - 19 177 844

Mw. Marije Klijsma 06 - 19 047 440

Komende diensten

Maranathakerk

3 mei 9.30 ds. Wouter Slob

Kopij

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot donderdag 12:00 uur per e-mail insturen. Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak.



Welkom

Oud.: Keren wij ons stil tot God

De gemeente gaat staan.

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied: Lied 116: 1, 2, 3 en 8

Bemoediging

Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid

Oud.: die niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering met moment van Stilte

Vg: De Heer zij met u

Allen: ook met u zij de Heer

Aansteken Country-kaars

Vg.: Roepen wij de Heer aan om ontferming over
de nood van de wereld

Allen: want Gods barmhartigheid neemt geen
einde

Kyriegebed

Gloria: Hoger dan de blauwe luchten

Aandacht voor de Kinderen

Dienst van het Woord

Gebed bij de Opening van de Schriften

Lezing: Genesis 14: 17 - 20

Zingen: Lied 110: 1, 2, 4 en 5

Lezing: Hebrëen 4: 14 - 5 : 10

Acclamatie: Lied 339a

Verkondiging

Stilte en/of Muziek

Zingen: Lied 556: 2, 3 en 4

Gebeden en gaven

Dankgebed

Voorbeden

Acclamatie: Lied 368f

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen,
laat Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen.

Diaconale Mededelingen

Collecte

Slotlied: Lied 826: 1, 2 en 3

Zending en Zegen

gevolgd door driemaal gezongen **Amen.**