



Voorganger: ds. Wouter Slob; ambtsdrager: Gerbrand Hoek; organist: Marleen Moggré

Muziek

Welkom en afkondigingen

Bemoediging

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer.

**Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid.**

Ouderling: Die niet loslaat het werk van zijn handen.

**Allen: Dit durven wij zeggen, in vertrouwen op
de onuitsprekbare naam van de Ene, die
zich in ons laat zien in de geest van
nabijheid. Zo mag het zijn.**

Gebed van toenadering

Ouderling:

Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan.

Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.

Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven, die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.

Zingen Psalm 34: 1, 7, 9

Kyriegebed

Zingen Lied 305: 1, 2, 3

Lezing Prediker 3: 1-8

Zingen Lied 845: 1, 2, 3

Lezing Openbaring 21: 1-4

Preek

Muziek

Herdenking

Vandaag gedenken we de mensen van voorbij,
mensen die bij ons hebben gewoond.

Mensen die we hebben gekend of mensen waarvan we
alleen de naam horen.

Mensen met hun dromen en verlangens, met hun hoop en
hun teleurstellingen,

met hun vreugde en hun verdriet, met hun geloof en met
hun ongeloof, met hun vragen zonder antwoorden, met
hun liefde en hun geluk.

Mensen elk met hun verhaal, elk anders.

Maar net als wij op zoek naar de zin van hun leven.

Vandaag noemen wij hun namen, voor elkaar en voor God
en we bidden om ontferming.

Muziek Lied 801: 1, 2, 3, 4

Noemen der namen

Wij noemen de naam van wie ons ontvallen is en steken
het licht aan dat schijnt in de duisternis.

Steeds zingen we dan:

Koes-ter de na-men die wij hier ge-den-ken
dat zij ge-bor-gen zijn in uw ge-na-de
in-ge-lijst in licht bij U en bij ons

De namen van hen die overleden.....

Gedicht (Rainer Maria Rilke)

*De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.*

*En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.*

*Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk ik naar de andere: het is in alle.*

*Maar Een is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.*

Er is ook verdriet en gemis van langer geleden, van verder
weg, van buiten onze kring. Ieder van ons krijgt de
gelegenheid nu zelf een kaarsje aan te steken.

Zingen Lied 730: 1, 2, 3

Mededelingen/collecte

Dankgebed en voorbeden

met acclamatie 368 j Heer, hoor ons bidden

Onze Vader

Zingen Lied 657: 1, 2, 4

Uitzending en zegen

Muziek