

Sociale zorg in Nijmegen (3)

Eerder verschenen in Over & Weer van de hand van diaconaal predikant Paul Oosterhoff al twee artikelen over sociale zorg in Nijmegen. Aan het derde deel in deze serie geven we graag aandacht op de voorpagina.

Een belangrijke groep die de aandacht van de diaconie verdient is de groep uitgedoemde vluchtelingen. Eigenlijk is de term niet helemaal correct. Ongedocumenteerden is misschien een betere term. Het gaat om mensen die geen verblijfsstatus hebben en voor wie de asielpcedure in eerste instantie geen goed gevolg heeft gehad. Er loopt vaak nog wel een vervolgpcedure, maar ze hebben geen recht meer op verblijf in Nederland. De rijksoverheid verwacht dat ze de rest van de procedure in hun thuisland afwachten. Dat doet men natuurlijk niet, temeer daar ze in veel gevallen terwijl de IND vindt dat ze geen recht hebben op asiel in ons land, ze zelf wel vrezen voor vervolging in hun thuisland, of soms het thuisland hen helemaal niet meer als inwoner van dat land accepteert.

Gelukkig is de lokale overheid wel van mening dat er voor deze mensen opvang zou moeten zijn, omdat ze anders maar op straat zwerven, met alle vervelende consequentie voor hen, maar ook voor de samenleving. De burgerlijke gemeente geeft dus subsidie aan instellingen die onderdak voor hen organiseren.

In Nijmegen zijn er een paar organisaties die zich inzetten voor deze ongedocumenteerden. De diaconie is intensief betrokken bij de Stichting Noodopvang vluchtelingen Nijmegen (SNOV). De diaconaal predikant is al sinds de oprichting ongeveer 20 jaar geleden, voorzitter van deze stichting die in Nijmegen verantwoordelijk is voor de Bed, Bad en Brood opvang.

Aan 18 mannen en 7 vrouwen wordt opvang verleend. Voor de mannen in de vorm van een nachtopvang (van 10 tot 18 uur moeten ze zich op straat begeven) en de vrouwen wel via een 24-uurs opvang.

De diaconie verleent aan deze mannen en ook aan een aantal mensen die hun plekje hebben gevonden bij particulieren een klein leefgeld van 10 euro per week. Het zijn de mensen die in Nijmegen het minste recht hebben op voorzieningen en dus ook horen tot de allerarmsten. Ze kloppen aan bij de diaconie en omdat we de opdracht hebben te 'helpen waar geen helper is' geven we ze een minimum aan ondersteuning. Een enkele keer gaat het ook om gezinnen die op een zolderkamer van een, hen goedgezend, Nederlands gezin verblijven. Op jaarbasis geeft de diaconie Nijmegen aan al deze mensen bij elkaar ongeveer 20.000,- euro aan ondersteuning uit.

De Nijmeegse politiek is op dit moment bezig om een nieuw collegeakkoord voor de komende vier jaar te smeden. Als organisaties die zich inzetten voor de ongedocumenteerden willen we natuurlijk dat ook in de komende jaren de Bed, Bad en Broodopvang door subsidie van de gemeente Nijmegen kan voortgaan, maar we willen meer.

Als gezamenlijke vluchtelingen organisaties hebben we in een manifest aan de gemeentelijke politiek opgeroepen om in de komende jaren te komen tot een meer humane opvang voor deze mensen.

We willen dat er voor allen geen minimale nachtopvang, maar een 24 uurs opvang kan zijn, ook voor degenen die nu op de wachtlijst staan. Daarnaast vinden we dat een minimaal leefgeld erbij hoort, niet betaald door de kerk als gift, maar door de overheid als minimaal recht. Ook vinden we dat er voor hen legale studie- en ontwikkelingsmogelijkheden zouden moeten zijn, die ook kunnen leiden tot een erkend diploma of deel certificaat.

We zijn heel benieuwd of de politiek in de komende jaren ook kiest voor een meer humane opvang van deze mensen. Wij zullen ons ervoor blijven inzetten.

Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen

Lintje voor Franz van Vlaanderen

Donderdag 26 april werd ons redactielid Franz van Vlaanderen verrast met een koninklijke onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Franz te benoemen als lid in de orde van Oranje-Nassau.

Hij kreeg dit lintje voor een langdurig en breed scala aan vrijwilligers werk. O.a. als instructeur en belastinginvuller voor het FNV, penningmeester van de Stichting EGMA (FNV-gebouw, naast de Maranathakerk). Voor langdurend bestuurslid van de VVD in Bemmel en Nijmegen (penningmeester en secretaris) en gemeenteraadslid. Namens de COR van Ahold als lid van het Verantwoordingsorgaan van het AHOLD pensioenfonds. Hij verzorgt de opmaak van Juuls Journaaltje, het blad van Juliana (dit is op de plaats van het vroegere Margriet). Verder is Franz koster en vrijwilliger/rondleider in de Stevenskerk. En doet de belasting voor cliënten van de diaconie.

De diaconie feliciteert Franz van harte met deze onderscheiding en hoopt dat hij het redactionele werk voor Over & Weer nog lang mag blijven doen.





Loslaten

Op maandag 23 april, een dag na mijn afscheid, ging ik voor in een uitvaartdienst. Het thema was 'loslaten'. We hadden in een gesprek met de familie ontdekt dat je pas kunt loslaten als je vertrouwen hebt dat er door God wel wordt vastgehouden. Toen ik de overdenking voor die dienst schreef, vlak voor mijn afscheidsdienst, verraste me hoeveel parallellen er waren. Natuurlijk is het los moeten laten van een geliefde niet te vergelijken met afscheid nemen van een gemeente, maar voor mij is het toch wel een behoorlijke opgave om mijn werk los te laten.

Misschien is dat wel omdat ik nog niet genoeg vertrouwen heb dat het wel goed komt en het wel verder gaat.

Nu is het dinsdag, ik heb mijn afscheidsdienst zondag gehad en de uitvaartdienst op maandag en van beide heb ik geleerd. Dat ik kan Loslaten is voor mij duidelijker geworden. Er is vertrouwen nodig dat het niet mijn gemeente is, maar een deeltje van Gods grote gemeente, Hij houdt vast.

Zondag 22 april, de datum van mijn afscheidsdienst, was de vierde van Pasen en dat is volgens rooster Goede Herder zondag. We hebben de preek in drie gedeeltes gedaan, pastor Joska van der Meer blikt terug, ik keek naar het heden en pastor Jeanne Rens keek naar de toekomst. In het gedeelte over toekomst haalde Jeanne Rens een anekdote aan:

“Op de Brunssumerheide heeft vele jaren een herder rondgetrokken met een grote kudde schapen. Regelmatig kwam je ze tegen, de herder en de schapen. En tegen de avond kwamen alle schapen weer veilig terug in de schaapskooi. Een mooi

gezicht om mee te maken op een zondagmiddag aan het einde van de wandeling over de heide.

Maar eens toen de herder met de schapen midden op de hei was, werd hij overvallen door plotseling opkomende dichte mist. Hij had geen enkele oriëntatiepunt meer en wist volstrekt niet meer welke kant hij op moest. Daar stond ie dan! De schapen drongen wat om hen heen. Het oudste schaap van de kudde kwam naar voren en begon te lopen, de herder volgde. Het waren de schapen die de leiding namen en de weg naar de schaapskooi kenden. Zij brachten elkaar en de herder thuis

Dus naar twee kanten toe moet ik leren vertrouwen: God zal zijn gemeente vasthouden, het is Christus zelf die zijn gemeente stichtte en die zal misschien hier en daar plaatselijk verdwijnen maar wereldwijd gaat die altijd verder.

En in een vitale gemeente zullen altijd weer mensen opstaan die het voortouw nemen en richting geven naar de toekomst. De Herder – God volgens Psalm 23, Jezus in het Johannes evangelie – zal de kudde blijven leiden en de herders, die een gemeente leiden zijn slechts voorbijgangers, maar de gemeente gaat veder, in vertrouwen op weg achter de Herder naar zijn toekomst.

Ds. Johan Dorst



Bijbelleesrooster

vrijdag	4 mei	Spreuken 29:15-27	vrijdag	1 juni	Marcus 2:13-22
zaterdag	5 mei	Spreuken 30:1-9	zaterdag	2 juni	Marcus 2:23-3:6
zondag	6 mei	Genesis 8:1-14	zondag	3 juni	Job 1:1-12
maandag	7 mei	Genesis 8:15-22	maandag	4 juni	Job 1:13-22
dinsdag	8 mei	Spreuken 30:10-14	dinsdag	5 juni	Job 2:1-13
woensdag	9 mei	Spreuken 30:15-33	woensdag	6 juni	Job 3:1-26
donderdag	10 mei	Psalm 93	donderdag	7 juni	Psalm 12
vrijdag	11 mei	Genesis 9:1-7	vrijdag	8 juni	Marcus 3:7-19
zaterdag	12 mei	Genesis 9:8-17	zaterdag	9 juni	Marcus 3:20-35
zondag	13 mei	Genesis 9:18-28	zondag	10 juni	Marcus 4:1-9
maandag	14 mei	Spreuken 31:1-9	maandag	11 juni	Psalm 84
dinsdag	15 mei	Joël 2:18-27	dinsdag	12 juni	Job 8:1-22
woensdag	16 mei	Joël 3:1-5	woensdag	13 juni	Job 9:1-24
donderdag	17 mei	Joël 4:1-8	donderdag	14 juni	Job 9:25-10:7
vrijdag	18 mei	Joël 4:9-21	vrijdag	15 juni	Job 10:8-22
zaterdag	19 mei	Genesis 10:1-32	zaterdag	16 juni	Psalm 55:1-12
zondag	20 mei	Genesis 11:1-9	zondag	17 juni	Psalm 55:13-24
maandag	21 mei	Spreuken 31:10-31	maandag	18 juni	Job 28:1-28
dinsdag	22 mei	Jozua 23:1-16	dinsdag	19 juni	Job 29:1-20
woensdag	23 mei	Jozua 24:1-13	woensdag	20 juni	Job 29:21-30:19
donderdag	24 mei	Jozua 24:14-28	donderdag	21 juni	Job 30:20-31
vrijdag	25 mei	Jozua 24:29-33	vrijdag	22 juni	Job 31:1-15
zaterdag	26 mei	Romeinen 12:1-8	zaterdag	23 juni	Job 31:16-40
zondag	27 mei	Romeinen 12:9-21	zondag	24 juni	Job 38:1-15
maandag	28 mei	Romeinen 13:1-7	maandag	25 juni	Job 38:16-30
dinsdag	29 mei	Romeinen 13:8-14	dinsdag	26 juni	Job 38:31-39:12
woensdag	30 mei	Psalm 11	woensdag	27 juni	Job 39:13-30
donderdag	31 mei	Marcus 2:1-12	donderdag	28 juni	Job 40:1-14

Film Plus met Zin in Nijmegen

Zin in een goede film? En om daarna onder het genot van een drankje na te praten over wat je gezien hebt? Op vrijdagavond 12 mei organiseert Zin In Nijmegen een filmavond in Lux. Dit keer gaan we naar The Circle.



The Circle gaat over een jonge vrouw die wordt ingehuurd voor een functie bij internetbedrijf The Circle. Dit bedrijf linkt de persoonlijke emails, sociale media, bank- en koopgegevens van hun klanten aan elkaar middels hun universele systeem. Het resultaat is dat gebruikers een volledig eigen online identiteit krijgen in een tijd van beschaving en transparantie. Wanneer echter persoonlijke data in de verkeerde handen komt, blijkt deze aanpak minder rooskleurig dan hij lijkt te zijn. Met o.a. Emma Watson en Tom Hanks. Naar het boek van Dave Eggers.

De film begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur ben je welkom om alvast iets te drinken in het café van Lux. Na afloop praten we na, ook weer in het café van Lux.

Verkoop Maranathakerk

Het verkoopproces vordert zoals te verwachten was langzaam. Binnenkort wordt met diverse geïnteresseerde partijen gesproken. Onderhandelingen over de verkoop zijn nog niet aangevangen, die kunnen overigens nog geruime tijd, d.w.z. maanden, in beslag nemen voordat een concreet onderhandelingsresultaat kan worden voorgelegd aan de Kerkenraad.

College van Kerkrentmeesters

De weg van de liturgie

Pinksteren vormt de afsluiting van de Paastijd. Op deze vijftigste paasdag is de maat vol, de beker vloeit over, de bron van het waarachtige leven welt op in het eigen hart en stroomt uit in rivieren die zich een weg zoeken door eeuwen en culturen en woestijnen van dorst. De Opgestane blaast heilige geest over zijn leerlingen, die vlammen als de berg Sinai.

Jezus blijkt een dagelijkse weg door de tijd; wie zich erop waagt wordt gegrepen door een verlangende beweging naar voren. Anonieme mensenmassa's en gemanipuleerde consumenten worden gedoopt tot gemeente, die bloeiend en bloedend vooruitloopt op Gods rijk: die nieuwe werkelijkheid die er al is en nog komt, die heden en toekomst is, vertrouwd en vreemd, soms zomaar aanraakbaar maar niet vast te grijpen.



Bij de zon- en feestdagen (B-jaar):

- do 10 mei: Hemelvaart (Veertigste Paasdag - Dienstboek p. 382-384, wit)
- zo 13 mei: 7e zondag van Pasen ('Exaudi' - Dienstboek p. 385-387, wit)
- zo 20 mei: Pinksteren (Vijftigste Paasdag - Dienstboek p. 389-391, wit)
- zo 27 mei: Trinitatis (zondag v/d heilige Drie-eenheid - Dienstboek p. 394-397, wit)
- zo 3 juni: 1e zondag na Trinitatis (Dienstboek p. 407, groen)
- zo 10 juni: 2e zondag na Trinitatis (Dienstboek p. 411, groen)
- zo 17 juni: 3e zondag na Trinitatis (Dienstboek p. 415, groen)
- zo 24 juni: geboortedag van Johannes de Doper (Dienstboek p. 510-511, wit)

Henk Gols

Diaconale collecten



Zondag 6 mei - Prot. Vrouwendienst
Trouw bezoeken de dames van de PVD (Protestantse Vrouwendienst) hun adresjes van ouderen in de gemeente. Wij steunen voor het bloemetje bij bezoek.

Zondag 13 mei - Stichting Gast
Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. De overheid zet vluchtelingen, vaak ziek of getraumatiseerd, gewoon op straat. Stichting Gast helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. Tegelijkertijd maken zij zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties.

Zondag 20 mei - Sectiekeuze
De diakenen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectiedoel. Let op de afkondigingen in de kerk.

Zondag 27 mei - Rooseveltvakantie
Meer informatie over de vakantieweek in het Roosevelthuis vindt u op pagina 5.

Zondag 3 juni - SchuldWegWijzer
SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Zondag 10 juni - Algemeen diaconaat
Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 17 juni - Binnenlands diaconaat

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vereenzaming en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen.

Zondag 24 juni - Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen.

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



Eet & ontmoet: 7 en 28 mei

Twee keer per maand (elke eerste en laatste maand) organiseert het Huis van Compassie een maaltijd met thema 'Eet & Ontmoet'. Eet & Ontmoet is ten eerste voor mensen met weinig inkomen, die het leuk vinden om met andere mensen te eten. Ook is er plek voor andere mensen die willen aanschuiven.



Ons vaste kookteam van vrijwilligers kookt elke keer een bijzondere maaltijd; een hoofdgerecht en een toetje uit de internationale keuken. De maaltijd begint om 18 uur. We hebben nog plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan! Via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 en vraagt u dan naar Pieter Poels. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs, afhankelijk van uw financiële draagkracht.

17 mei: Soepie Doen



Zin om samen te lunchen met andere mensen uit Nijmegen-Midden? Vrijwilligers uit de buurt maken een lekkere soep. Met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen uit de buurt is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg geboren, net in Nijmegen of al heel lang... Kom langs!

We lunchen donderdag 17 mei van 12.30 tot 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Een kleine bijdrage voor de soep wordt op prijs gesteld.

1 juni: Iftar maaltijd

Regelmatig organiseert het Huis van Compassie een gezellige maaltijd. Vrijdag 1 juni is de Sudanese vereniging te gast. Vanwege Ramadan koken zij een Iftar maaltijd, dus we eten na zonsondergang.

Ramadan (dit jaar van 15 mei t/m 14 juni) is de vastenmaand van de moslims. Moslims eten en drinken dan niet tussen de dageraad en zonsondergang. Ramadan duurt 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest. Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang.

Op 1 juni bent u welkom om 21.30. Om 22.00 uur zullen we samen eten. Tijdens de maaltijd zullen gasten vertellen over de Ramadan en de Iftar maaltijden.



De maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. Met dit bedrag maakt u het mogelijk dat iemand met een klein inkomen kan genieten van de maaltijd. Heeft u een laag inkomen, dan betaalt u naar draagkracht. Aanmelden is noodzakelijk via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl of tel. 024 – 322 84 80.

18 mei: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e vrijdag van de maand terecht kunnen voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen, kleding en gordijnen. U kunt deze middag ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.



Het eerstvolgende Repaircafés vindt plaats op vrijdag 18 mei van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.



Schrijfgroep 'Met andere woorden'

Een schrijfgroep voor iedereen, want iedereen kan schrijven. Elke week kiezen we een onderwerp dat ons bezig houdt. Bijvoorbeeld: wat betekent vriendschap voor mij? Of: wat doe ik in mijn vrije tijd? Dan ga je schrijven wat er in je opkomt bij dit onderwerp. Daarna lees je het voor aan de groep als je dat wilt en gaan we samen in gesprek.

De groep is voor jong en oud, wereldburger en Nederlander, met of zonder dak boven je hoofd, een opleiding doet er niet toe. Als je maar een beetje Nederlands kunt lezen en schrijven. Het is geen taalles, ook al leer je de taal beter kennen.

De schrijfgroep is op donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur. Kijk voor de data op www.huisvancompassienijmegen.nl

Heb je zin om mee te doen? Of wil je het gewoon een keer proberen? Geef je dan snel op bij Huis van Compassie via tel. 024 – 3228480 of via een mail: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl

Voedselinzameling voor Voedselbank

Het is bijna Pinksteren. Traditiegetrouw organiseren we in die periode in heel veel kerken een grote voedselinzameling voor klanten van Voedselbank Nijmegen. Sinds begin dit jaar is de naam veranderd in Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. Ook klanten uit de regio Overbetuwe kunnen nu gebruik maken van deze voedselbank. Het aantal adressen is daarmee gestegen naar 675.

Voor al deze klanten wordt iedere week een krat met levensmiddelen samengesteld, liefst met zo gezond mogelijke producten. Ieder jaar organiseren wij een grote inzameling van basisproducten. Gewone levensmiddelen die nodig zijn om een gezonde maaltijd op tafel te zetten.

In de kerk krijgt u met Pinksteren een flyer uitgereikt. Daarop staat welke producten heel welkom zijn. We hopen dat veel mensen meedoen met deze actie, want er is iedere week heel veel nodig om 675 kratten te vullen!



U kunt alles in uw kerk inleveren tot en met het weekend van 9/10 juni.

Dank u wel voor alles wat u geeft. Het is meer dan welkom!

Oecumenische werkgroep diaconie

Verwondering zoekt vrijwilligers

Stichting de Verwondering biedt door verschillende open activiteiten een plek van ontmoeting voor mensen uit heel Nijmegen. Wil jij hieraan meewerken? We zoeken mensen voor verschillende vacatures. Ook wij zoeken mensen voor verschillende vacatures bij Perplex. Perplex is onderdeel van de Verwondering en is een plek voor studenten om te ontmoeten en te ontmoeten in de drukke studentenwereld.



We zoeken onder andere:

- PR en Communicatie specialist:
Onze activiteiten bekend maken in Nijmegen, o.a. door onze website en social media.
- Vrijwilligerswerver:
Vrijwilligers werven voor de verschillende activiteiten
- Schoonmaker:
Ons pand schoonmaken (2-3 uur per 14 dagen).
- Algemeen bestuurslid:
Meedenken over de toekomst en lopende zaken van de stichting (elke 6-8 weken vergaderen).
- Vrijwilliger lunch of inloopmaaltijd:
Koken of bedienen tijdens onze open maaltijden (donderdaglunch of zaterdagmiddag).

Informatie of solliciteren?

Stichting de Verwondering: info@de-verwondering.nl

Perplex: info@perplexnijmegen.nl

Laatste kans op deelname aan vakantieweek in Nieuw Hydepark- Rooseveltpaviljoen

Van 27 oktober t/m/ 3 november dit jaar organiseert de diaconie van Nijmegen, samen met de 4 diaconieën uit de Rijnstreek voor de laatste keer een vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen van Nieuw Hydepark in Doorn.

Gedurende vele tientallen jaren hebben veel gasten deelgenomen aan deze mogelijkheid om een week onbezorgd van een vakantie te kunnen genieten. En iedereen was altijd heel enthousiast. Er komt nu echter een eind aan. De groep enthousiaste vrijwilligers gaat echter van deze laatste week een geweldige week voor u maken.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. Het motto van deze week is echter: Alles kan, niets moet. Op zondag is er een kerkdienst met viering van het Heilig Avondmaal, geleid door de predikante die ook de hele week aanwezig is. Verder kan er, voor wie wil, een ochtend gezwommen worden in het verwarmde water van het zwembad in Driebergen. Er wordt ook een ochtend of middag gewinkeld in Veenendaal en er is altijd nog een dagje uit. Op een aantal avonden is er een programma en op andere avonden kunt u gezellig met elkaar praten, lezen of een spelletje doen.

Nieuw Hydepark ligt in een prachtige, bosrijke omgeving en als het weer het maar even toelaat, wordt er volop gewandeld. Mocht u zin hebben in zo'n vakantie, waarin u alle zorg krijgt die u nodig heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ook als u nog wat meer wilt weten over deze vakantieweek, praat ik daarover graag met u.

Nely Ferwerda,
Contactpersoon Diaconie Nijmegen
Tel. 024 - 3786628 of 06 - 41470788



Voorjaarsconventie CWN

De Voorjaarsconventie CWN (Charismatisch Werkverband Nederland) in Delden begint woensdagavond 9 mei en duurt tot zondagmiddag 13 mei. Het programma is gericht op gelovigen en zoekers uit alle christelijke kerken; iedereen is welkom. Op het programma staan vieringen, lezingen, theater, muziek en workshops. Daarnaast is er tijd en ruimte voor ontmoeting en gesprek. Kinderen en jongeren volgen hun eigen programma, verzorgd door een groot aantal enthousiaste jonge stafleden. Meer informatie: www.cwn-cwj.nl

Predikanten

Na het vertrek van ds. Johan Dorst is afgesproken dat de overgebleven predikanten functioneren voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 024 - 3781430 of 06 - 51999262

ds. Peter van der Vange:
e-mail: pvandervange@gmail.com
tel. 024 - 3241596

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

- Drievoudige doop op Trinitatis
Op het feest van de heilige Drievuldigheid, zondag 27 mei, zullen drie kinderen ten doop worden gehouden: Michelle, dochter van Anastasiya Kurbatova en Martijn Wezenberg; Spencer, zoon van Janneke Martens en Rutger Pronk; en Bente, dochter van Marieke Smit en Wim de Jong.

St. Jacobskapel

De St. Jacobskapel aan het Glashuis ligt op een oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Voor velen uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun pelgrimage. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur is er een 'Jacobsviering voor mensen onderweg'.

Voorganger op zondag 13 mei: Pater Paul Reehuis.

In memoriam

Op 22 maart is overleden Jennigje Neeltje Dankelman: Jennita. Nog maar 49 was ze. Ze was lid van de Protestantse Gemeente, maar was vooral en van harte betrokken bij het Oecumenisch Citypastoraat. Haar inzet voor het werk van de diaconie is kenmerkend voor haar: ze hielp graag, nuchter en adequaat, gelovig en vrolijk.

Als verpleegkundige kon en wilde ze graag haar stervende moeder verzorgen. Dat heeft ze gedaan. Maar vier dagen na de dood van haar moeder stierf ze zelf, volkomen onverwacht. Op dinsdag in de Goede Week zijn moeder en dochter samen begraven, na een uitvaartdienst in de hervormde kerk van Den Ham, het dorp waar Jennita's familie woont en zij zelf geboren en getogen is. Vele OCP-leden en collega's van het Radboudziekenhuis woonden de uitvaart bij.

Moge God zich over haar vader en over haar broer en diens partner ontfermen.

Henk Gols

Oecumenische bijbelkring

Al vele jaren bestaat een sprankelende oecumenische bijbelkring in de binnenstad. Maandelijks komen wij bijeen in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. Meer informatie: henkgols@planet.nl

Straatkerk, Titus Brandsma Kapel

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder.

Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.



Secie Stad
Maranathakerk

Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad: Herman te Kieft, tel 024 - 3226896; e-mail: scribsectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL83FVLB0635803356 t.n.v. Wijkkas PGN-Stad

Verhuur Petruskerk: mev. van der Heijden, tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26;

email: fvdh@dds.nl

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
M. Vogelesang – 377 25 78, of H. Wiedhaup

In memoriam

Op 5 april is overleden Corry van Zeven-Romeijn. Ze is 95 jaar geworden. Tot enkele weken voor haar dood woonde ze zelfstandig, genoot ze volop van het leven, van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, van de contacten binnen de kerk en met de buurt. Nog niet zo lang geleden fietste ze overal naartoe. Na de dood van haar man Jan heeft ze zich krachtig door de dagen van het leven heen geslagen. Behalve haar man verloor ze tot haar groot verdriet ook een dochter, Tonny. Ze is gestorven in huize Kalorama, gezegend, in vrede. In de uitvaartdienst op 11 april in de Maranathakerk hebben wij haar aan God toevertrouwd.

Henk Gols

Mevrouw D.E. Maas, geboren in 1921, was een echte domineesdochter die als zendingsarts naar Nieuw Guinea wilde, maar door de politieke onrust adviseerden haar broers uit Indonesië haar in Nederland te blijven. Ze werd gynaecoloog, eerst 25 jaar in Heerenveen en later bij het Radboud.

Na haar pensionering is ze jarenlang bijbelposthouder in Nijmegen e.o. van



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in d de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl)
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadres:
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad**Stevenskerk**

- Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd. In de viering van 24 juni nemen enkele kinderen voor het eerst deel de tafel.

- Wekelijks vrijdagmiddaggebed in de Stiltekapel van de Stevenskerk, om 13 uur.

- Vespers op elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur. De komende keren: 5 mei (orgelvesper) en 2 juni (Engelse Koorvesper).



het Nederlands Bijbel Genootschap geweest. Ze kwam in kerken, maar stond ook op braderieën en markten met een heel gevarieerd aanbod aan bijbels en boeken en boekjes eromheen. Ze was heel handig in het contact leggen met mensen en hielp zo velen aan een bijbel of boekje waar ze thuis wat mee konden.

Ze was lid van de Protestantse Vrouwen dienst en reed met oudere mensen tot haar rijbewijs niet meer verlengd werd. Het op vrijdag opgeven dat je zondags mee wilt rijden naar de kerk was door haar toenemende geheugenstoornissen te moeilijk, dus liep ze lang met haar rollator naar de kerk.

Op een gegeven moment werd ook dat te moeilijk en kon ze het allemaal niet meer overzien. Omdat haar neef, die mantelzorg was, op 140 km afstand woonde heeft hij haar begin 2017 naar een verpleegtehuis in zijn woonomgeving in Zeeland verhuisd. Daar heeft ze voor het eerst in 70 jaar weer met anderen samengewoond en daar van genoten. Ze is als een dankbaar en tevreden mens zonder enig lijden in haar slaap overleden. Mevrouw Maas heeft de Protestantse gemeente Nijmegen een legaat van € 10.000 nagelaten.

Peter van der Vange

Nieuws van de buurtcontactgroepen

Op 23 april hielden we de tweede bijeenkomst met de coördinatoren van de buurtcontactgroepen. Op één na waren alle (twaalf) groepen vertegenwoordigd. De ervaringen die we binnen onze groepen inmiddels hebben opgedaan, hebben we met elkaar uitgewisseld. De ene groep had een vlotte start: de klik was er vrijwel meteen, de neuzen van de deelnemers stonden dadelijk dezelfde kant op. In een andere groep kostte het enige moeite om aan elkaar te wennen en uit te vinden hoe men in de groep samen verder wil.

Sommige groepen willen maandelijks bijeenkomen, andere liever wat minder vaak. Er zijn groepen die kiezen voor een bijeenkomst overdag, andere 's avonds. Er zijn er die hun bijeenkomst afsluiten met een hapje en een drankje of starten met een gezamenlijke maaltijd.

De band met de kerk blijkt bij de deelnemers verschillend. Sommige deelnemers zijn trouwe kerkgangers, voor anderen is de kerk gaandeweg buiten beeld geraakt. Er zijn er die zich door de kerk in de steek gelaten voelen, maar zich toch voor een buurtcontactgroep hebben aangemeld, in de hoop daar op een nieuwe manier iets van kerk te ervaren.

Wat dan? Een plek waar we gezien worden en naar een elkaar omzien, waar we elkaar ons levensverhaal vertellen, vragen en inzichten met elkaar delen en elkaar indien nodig praktische hulp bieden.

Als er ruimte is voor elkaars verhaal, kan ook het geloof ter sprake komen. Want geloof is niet een ding apart, waar we abstract over praten: het heeft met ons leven te maken.

In de groepen zijn we betrokken op elkaar, maar hoe houden we de groep ook open? Hoe onderhouden we het contact met kerkleden in onze buurt die zich niet voor een groep hebben aangemeld? Hoe kunnen we als groep überhaupt iets voor onze buurt betekenen? Waardevolle observaties en suggesties gingen over en weer.

Het bemoedigend te merken dat de buurtcontactgroepen voorzien in een behoefte en een bijdrage leveren aan een hechter netwerk van onderlinge betrokkenheid. Een netwerk waar nieuwkomers en buitenstaanders, vrienden en vreemden bij aan kunnen haken. De volgende bijeenkomst van coördinatoren (en andere belangstellenden) is op maandag 10 september, van 20.00 - 21.30 uur in de Maranathakerk.

Namens de werkgroep pastoraat,
Henk Gols

Doop van Bente de Jong

Vaste bezoekers in onze gemeente zijn Wim de Jong en Marieke Smit. Hun dochter Bente zal samen met twee andere kinderen gedoopt worden op zondag Trinitatis 27 mei, in de dienst om 10 uur in de Stevenskerk.

Maaltijd van de Heer

Op de zondagen 13 mei en 10 juni houden wij een dienst van Schrift en Maaltijd.

Henk Gols

Prot. Vrouwendienst Zuid-West

Op 27 maart hebben we een mooie Passie-en Paasviering beleefd. Het verhaal van Jezus' lijden en sterven ging ook deze middag vooraf aan het Halleluja dat op de Paasmorgen klinkt. Het fluitkwartet Madrijn (= Millingen Aan De Rijn) heeft prachtig een aantal cantates van Bach vertolkt.

Ook deed het gezamenlijk eten ter afsluiting goed, evenals het voorjaarsbloemetje, dat de wens voor een gezegend Paasfeest vergezelde.

De aprilmiddag, die de heer Jan Timmerman, met assistentie van zijn vrouw Ria, zal opluisteren met informatie over het waterbouwkundig project, waaraan hij heeft gewerkt in Bangladesh moet nog plaatshebben.

In het vorige nummer van Over & Weer was ons reisje van 15 mei reeds aangekondigd. Degenen die bij de Paasviering aanwezig waren, hebben die middag een inschrijfformulier ontvangen. In de kerk lagen ook inschrijfformulieren. Ik hoop dat ieder die graag meegaat zich opgegeven heeft, want als dit schrijven u bereikt zal de sluitingsdatum gepasseerd zijn. Evenals vorig jaar gaan we een middag op stap met een bus van de firma Toonen. Mei is ook de maand waarin veel scholen op reis gaan. We moesten daarom 2 weken voor de reisdatum het aantal reizigers doorgeven, opdat Toonen voor ons een passende bus kon reserveren.

We maken een rivierentocht langs Maas en Waal. Heel fijn, dat de heer Cor Sikens onze gids wil zijn.

Bij Moeke Mooren in Appeltern kunnen we genieten van een koffietafel met soep, broodjes en kroket. We vertrekken om 13.15 uur bij de Maranathakerk en om 13.30 uur bij de Petruskerk. Rond half 6 zal de bus weer bij de Maranathakerk arriveren.

Eetcafé 'Goede bekomst'

De volgende keer alweer het laatste eetcafé van dit seizoen. De datum is gewijzigd en de definitieve datum is inmiddels bekend: DONDERDAG 14 JUNI om 18.30 uur! Een waardige afsluiting: Ria Timmerman gaat ons iets vertellen en laten zien over het project (samen met haar man) in Bangladesh. Ria zal dan voornamelijk spreken over het wonen. We kijken er echt naar uit en ontmoeten u graag. De kosten zijn 9 euro 50.

Nog een mededeling betreffende het eetcafé: na het 5 jaar met heel veel plezier en inzet gedaan te hebben, wil ik er nu zelf mee stoppen en graag het stokje aan een andere enthousiasteling doorgeven. WIE ??? U kunt mij hierover bellen en ik hoop op positieve reacties.



Hartelijke groet van
Mieke van den Brandt, 024 - 6639584



We hopen dat het net zo'n gezellige en informatieve tocht zal worden als vorig jaar. Na dit uitstapje gaat de zomervakantieperiode in.

Alle medewerkers wensen u allen een heel goede zomer toe naar lichaam en geest, zodat we elkaar gezond-en-wel weer kunnen ontmoeten.

Voor de vrijwilligsters: onze vergadering zal zijn op woensdag 9 mei om 2 uur in de Maranathakerk.

Een hartelijke groet voor ieder, namens alle medewerkers,

Addie Wanders: tel. 3558471

PVD-Oost

Na een sfeervolle Paasviering op 28 maart j.l. en een gezellige spelletjesmiddag op 17 april j.l. zijn we alweer toe aan de laatste contactmiddag van dit seizoen! En dat is traditiegetrouw het uitstapje. Omdat het ritje met de zonnetrein door de Ooy vorig jaar zo goed bevallen is gaan wij dit jaar ook weer met het zonnetreintje op stap.

Op dinsdag 22 mei 2018 gaan we eerst lunchen in restaurant 't Spijker (om ca. 13.30 uur) en gaan daarna genieten van de rondrit naar o.a. het kerkje in Persingen en het plaatsje Tiengeboden en verder over de dijk. Na hopelijk een gezellige en mooie rondrit drinken we tenslotte koffie/thee met gebak in restaurant 't Spijker.

Wij hebben ons best gedaan om voor U allen een fantastische middag te organiseren, maar wat het weer betreft zijn ook wij afhankelijk van de weergoden. De rest leest U, zoals altijd, op de gele uitnodigingskaart die U ruim vóór de tijd thuis krijgt bezorgd.

Anneke Jansen tel. 3221489

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.

Ga hiervoor naar de website van PGN: www.pkn-nijmegen.nl (onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470,
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720
kas wijkgemeente Landwijk

In memoriam

We ontvingen bericht dat op donderdag 19 april Dick Kloppers is overleden. Hij is 87 jaar geworden.

Na een periode in Dukenburg woonde de familie Kloppers in Berg en Dal. Van daaruit namen ze actief deel aan het leven in onze gemeente. Dick was lid van menige commissie en met zijn zorgvuldige woordkeus en natuurlijk gezag was hij een aanwinst voor ieder gezelschap waarin hij meedeed. Juist ook als het niet zo makkelijk was had je veel aan hem.

Mede door zijn afnemende gezondheid werd het contact met de kerk de laatste jaren wat lossen. Maar we gedenken een gelovige man die een stevige steen heeft bijgedragen aan het leven van onze kerkelijke gemeenschap.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte en Gods nabijheid toe bij dit gevoelige verlies. Het correspondentieadres is Waldeck Pymontstraat 33, 6571 AW Berg en Dal.

Bij de kerkdiensten

Op vrijdag 4 mei is er weer in de grote Bartolomeuskerk de oecumenische dienst voorafgaand aan de 4 mei herdenking in Beek. Ik heb daar in het vorige nummer van Over & Weer over geschreven.

Ook zondag 6 mei zullen we natuurlijk stilstaan bij de dodenherdenking en bij de bevrijding.

Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag is er, als te doen gebruikelijk, een

stedelijke kerkdienst om 10.00 uur in de Stevenskerk. Dit jaar zal ik daarin voorgaan. De dienst is in de Zuiderkapel. Met een beetje geluk zitten we dan in het stralende licht van de ochtendzon. Dat is daar altijd weer een belevenis.

Met Pinksteren, zondag 20 mei, zal dr. Van Hoogstraten bij ons voorgaan. Het is fijn dat deze geziene gastpredikant bereid is op deze feestdag naar ons toe te komen.

Daarmee is het kerkelijk jaar rond en stevenen we weer op de zomer af.

Gemeenteraadpleging

De sectieraad wil graag met u overleggen. We maken ons zorgen.

Het aantal kerkgangers neemt, ondanks de wat lagere frequentie van de diensten, toch af. De kindernevendienst is een zorg. De sectieraad is klein en kan het niet alleen.

De gespreksgroepen lopen heel behoorlijk. De belangstelling in gesprekken is zonder meer goed. Het zijn niet alleen zorgen, er zijn lichtpunten, maar we willen toch wel heel graag van u weten wat u wilt en hoe u erover denkt. Gastpredikanten, gebruik van de kerk, doordeweekse activiteiten enz.

Daarom hebben twee bijeenkomsten gepland waar u kunt komen. Eén op de middag, voor wie liever niet 's avonds de deur uitgaat. En één 's avonds. De data zijn: dinsdag 15 mei om 15.00 uur en woensdag 23 mei om 20.00 uur. Beide bijeenkomsten zijn in de kerk. Hieronder leest u ook de uitnodiging namens de sectieraad.

Ik hoop van harte dat u komt. We zien duidelijk tekenen van leven in onze gemeente, maar we hebben ook duidelijke zorgen. En alleen samen kunnen we daar uitkomen. We hebben uw inbreng en belangstelling hard nodig.

Peter van der Vange

Toekomst gemeente Landwijk

Namens uw sectieraad van de gemeente Landwijk nodig ik u graag uit om met u van gedachten te wisselen over de toekomst van onze gemeente. We willen een plan maken voor de toekomst van onze gemeente en willen daarom graag weten hoe uw denkt over gastpredikanten, gebruik van de kerk, activiteiten naast de zondagsdiensten etc. Uw mening daarover is belangrijk.

We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Om iedereen de kans te geven erbij te zijn, hebben we 2 bijeenkomsten in ons kerkje gepland: dinsdag 15 mei om 15.00 uur en woensdag 23 mei om 20.00 uur.



Uw aanwezigheid is van groot belang voor uw gemeente en voor ons als sectieraad. U kunt uw aanwezigheid opgeven voor 1 van de bijeenkomsten bij Else Schaberg per mail of telefoon. We kijken uit naar uw komst.

Hartelijke groet,
Diana Peters- de Boer
voorzitter sectie Landwijk

Actie voor de voedselbank

We houden weer een voedselinzameling voor cliënten van de Voedselbank in onze wijk. Na de samenvoeging van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek zijn de voedselbanken van Millingen en Groesbeek samen gegaan. De voedingsmiddelen die we de laatste keer hebben ingezameld zijn naar de locatie in Millingen gegaan en zo gebruikt in onze wijk. Dat is ook nu weer de bedoeling.

De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Het aantal cliënten van de voedselbank blijft toenemen. En het aanbod van levensmiddelen uit winkels neemt af. Dus alle reden om er flink de schouders onder te zetten! U kunt weer meedoen.

De inzameling is op zondag 20 mei in de kleine Bartholomeuskerk in Beek. Kunt u zondag niet, maar wilt u wel mee doen? U kunt uw bijdrage op zaterdag 19 mei tot 13.00 uur ook brengen naar de Oude Gracht 4 in Beek.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag (alles minstens 12 weken houdbaar!!!)

- Groente en fruit in blik/ pot
- Soep in pak/ blik/ zak
- Pindakaas/ chocoladepasta/ jam
- Koffie/ thee/ suiker/ koffiemelk
- Houdbare melk/ drinkyoghurt
- Rijst/ pasta/ pastasaus/aardappelpuree
- Olijfolie/ zonnebloemolie
- Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt!)
- Vis/ vlees in blik/ pot

Heel welkom is ook:

- Wasmiddel
- Tandborstel/tandpasta

Wij rekenen op u!

Liesbeth van den Hof

Verslag Paaschallenge

Na een succesvolle Sirkelslag Kids en Sirkelslag Young, was de Paaschallenge een logisch vervolg. De Paas Challenge vond plaats in de nacht voor Pasen, op zaterdag 31 maart.

Jongeren uit de Marantahakerk en de Kleine Bartholomeuskerk hebben samen een mooie groep gevormd. Lees het verslag van deze nacht op pagina 14.



Waalse gemeente
Secretaris/sécrétaire: Cor de Jonge
Clingendaal 13, 6715 JG Ede
tel (0318) 637307
e-mail: eglisewallonnearnhem@gmail.com

Waalse kerk Nijmegen

Op zondag 13 mei zal er opnieuw een dienst zijn van de Waalse gemeente. De dienst begint om 17 uur in de zuiderkapel van de Stevenskerk; ds. Henk Spoelstra gaat voor, ondergetekende bespeelt het orgel en mogelijk is er medewerking van een tweede instrumentalist. De kerkenraad (die van de Waalse gemeente Arnhem-Nijmegen) speelt met de gedachte, een keer een meertalige dienst te houden (bijvoorbeeld met liederen en teksten in het Frans, Nederlands en Duits), maar op deze zondag is het alles Franstalig wat de klok slaat. Wel is een liturgieboekje beschikbaar met vertalingen van een deel van de teksten en liederen. Na afloop is er de gebruikelijk *vin d'amitié*.

Het zal de laatste dienst zijn waarin ds. Spoelstra voorgaat als onze "eigen" parttimepredikant. Op 3 juni a.s. zal hij intrede doen in de Waalse kerk van Amsterdam; ook de Waalse gemeente in Haarlem zal hij vanaf dan dienen, terwijl hij naar verwachting ook nog even als consulent in Arnhem/Nijmegen werkzaam zal zijn. Voor onze gemeente betekent zijn vertrek dat wij op zoek gaan naar een opvolger. Mogelijk zullen we weer samen met de Waalse gemeenten van Groningen en Zwolle een parttimepredikant kunnen beroepen. Maar denkbaar is ook dat een predikant in de regio die zowel het Frans als het Nederlands beheerst voor een deel van zijn tijd in de Waalse gemeente Arnhem-Nijmegen gedetacheerd zal worden.

Martin Kas



Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail : s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Diensten

20 mei - Pinksteren, ds. S. Freytag, viering Heilig Avondmaal
3 juni - 1e.na Trinitatis, ds. H. Rijken
17 juni - 3e.na Trinitatis, ds. S. Freytag, viering Heilig Avondmaal

Agenda

26 mei, 10:30 uur: Ontmoetingsdag
Nederlands Lutherse Vrouwenbond
6 juni, 19:30 uur: kerncommissie

Kerken leren elkaar beter kennen

De Raad van Kerken Nijmegen heeft besloten een actie te ondernemen om als lid-kerken van de Raad elkaar wat beter te leren kennen. Daartoe zal elk van de lidkerken een keer als gastheer /- vrouw voor de leden van de andere lidkerken optreden.

Het is de bedoeling dat de ontvangende kerk uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen (hun geschiedenis) en wat hun huidige situatie is in het veelkleurige palet van kerkelijke denominaties. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om discussies rond theologische verschillen maar om informatieverstrekking en – uitwisseling.

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente van Nijmegen heeft zich bereid verklaard als eerste op te treden als ontvangende kerkgemeente en te vertellen over hun eigen geschiedenis en aan te geven waar ze nu staan.

U wordt daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 24 mei om

19.30 uur in het kerkgebouw van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente aan de Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen. De kerk is open vanaf 19.00 u. En er is dan koffie en thee.

Graag tot ziens op donderdag 24 mei.

De kerkenraad van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente

500 jaar oude Marieken van Nimwegen in hedendaags jasje

Er is weinig Nederlandse literatuur die zo met de stad Nijmegen verbonden lijkt als het toneelstuk Marieken van Nijmegen. Als je als Nijmegenaar nog nooit van de Nijmeegse Marieke gehoord hebt, moet je bijna blind en stokdoof tegelijkertijd zijn. Maar hoeveel inwoners van Nijmegen kunnen het verhaal echt navertellen? Weten meer dan dat 'die Marieke' iets met de duivel had en dat die duivel Moenen heette?



Die Moenen, de duivel, kun je zien als een loverboy. En Marieke, de prooi, die verstrikt raakt in zijn handig uitgezette fuik. Een spannend verhaal over wanhoop en hoop, ambitie en misdaad, ondergang en redding.

De in het Middelnederlands geschreven tekst is voor het eerst gedrukt in 1518. Deze tekst is vertaald door Jacques de Vroomen naar het hedendaags Nederlands en zal als een verhaal door hem worden verteld. Joost Langeveld, organist in de Stevenskerk onderbreekt de vertelling met improvisaties die de wisselende stemmingen in het verhaal muzikaal verklanken op het oudste orgel van Nijmegen.

Deze uitvoering wordt door de Lutherse gemeente Nijmegen georganiseerd:

Woensdag 27 juni om 20.00 uur
Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen
Kosten: Vrije toegang met vrijwillige bijdrage



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op 'zaalbeheer')
Rekeningnummer sectiekas:
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:
redactie@ontmoetingskerk.net

In memoriam

Op 26 maart overleed, vijf maanden na zijn vrouw, Herman van Halsema op de leeftijd van 89 jaar. Hij was korte tijd ziek, maar zijn dood kwam toch onverwacht. Hij leek na de dood van zijn vrouw zich erg in te zetten om zijn leven weer op te pakken. Natuurlijk was hij erg verdrietig om het verlies van zijn vrouw, waar hij de laatste jaren met zoveel liefde en toewijding voor had gezorgd, maar hij liet zich niet overweldigen door het verlies. Lange jaren woonde het gezin al in Dukenburg, ze behoorden tot de eerste bewoners van de Aldenhof. Herman heeft tal van functies bekleed in de kerk en jaren de ledenadministratie van de wijk gedaan. Tot vlak voor zijn overlijden bezocht hij nog de diensten in de Ontmoetingskerk.

Herman vond veel troost in zijn geloof, niet voor niets stond er een citaat van Rilke boven de kaart: "Toch is er één die al dit vallen teder in zijn handen houdt...."

Nu is hij gegaan naar God en verenigd met die hem zijn voorgedaan zijn zoon en zijn vrouw.

We hebben afscheid genomen in een dienst inde Ontmoetingskerk op 31 maart, Stille Zaterdag, met een lezing uit Johannes 14, "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" zegt Jezus. Herman is bij zijn vrouw en zoon begraven op Rustoord.

Op 10 april overleed, na een periode van ernstige ziekte, Janna de Geus, ze werd 70 jaar. Janna de Geus was een moedige vrouw die alle tegenslagen in het leven trotseerde. Ze voedde haar beide zonen, Willem en Jan, alleen op, wist zich te redden ondanks het feit dat ze steeds minder zag en uiteindelijk bijna blind was. Ze was een opgewekt mens, die tegenslagen als uitdagingen aanging.

Maar een slopend kankerproces kon ook zij niet keren.

Vlak na Pasen overleed ze, de uitnodiging van de PVD stond naast haar bed met op het titelblad: Pasen, "en ik zie de heilige stad een nieuw Jeruzalem". Juist dat was voor haar een enorme troost, dat ze op weg mocht gaan naar Gods Rijk en daar kon zien.

De Dankdienst voor haar leven is gehouden in de Ontmoetingskerk op 18 april, waarna ze is begraven bij haar ouders in De Bilt.

Op 90 jarige leeftijd is overleden Anton Wijgerse op 12 april. Anton verbleef al geruime tijd in Dekkerswald, omdat het thuis niet meer ging. Steeds meer verloor hij het contact met de wereld en de mensen om hem heen. In 2015 was zijn vrouw Henny overleden en ook zij leed aan dementie.

Na haar dood was het leven voor Anton erg moeilijk en speelde al meer ook bij hem de dementie een rol. In de afgelopen tijd overleed ook nog zijn schoonzoon en werd zijn enige dochter opgenomen, omdat ook zij steeds meer het contact met de wereld om haar heen verloor.

Al met al een heel verdrietige situatie. Op 19 april hebben we in een dienst in crematorium Waalstede afscheid van hem genomen. We hebben dezelfde liturgie gebruikt als bij de dienst voor zijn vrouw, want deze had hij zelf samengesteld.

Hun trouwtekst mocht ook nu weer leidraad zijn: 1 Johannes 4: 7-12, Gods alles overwinnende liefde.

Cornelis Gerardus Maria Tahalele overleed na een periode van ernstige ziekte op de leeftijd van 66 jaar op 18 april. Hij gebruikte meerdere voornamen, maar de meesten kenden hem als Nono.

Nono was, als een na de jongste van het gezin, in Nederland geboren, maar zijn familie kwam van de Molukken naar Nederland. Een hechte familieband en een hecht gezinsverband waren voor hem belangrijk. Net was hij voor de eerste keer opa geworden van kleinkind Nova. Daar had hij naar uitgekeken en hij was dankbaar dat hij dat nog had beleefd. Voor zijn vrouw Debby en de kinderen Djimondi en Samatha is het moeilijk om hem los te laten.

Maar zij hebben hem in geloof toevertrouwd aan zijn hemelse Vader. Een prachtig en indrukwekkend afscheid was er door familie en vrienden georganiseerd in de Maranathakerk. De uitvaartdienst was op 23 april in die kerk, centraal stond Psalm 121 en het thema was loslaten – vertrouwen en vasthouden.

Ds. Johan Dorst

Afscheid

Tjonge! Dat was me een afscheid! Wat ik ook had verwacht, maar dat niet. Het was voor mij, maar ook voor Ineke, een geweldig mooi weekend. Op zaterdagavond werden we met een oldtimer opgehaald van huis en was er een prachtige bonte avond georganiseerd van 20.00 tot 22.30 uur. Het ene was nog leuker dan het andere!

En zondags werd ik helemaal overdonderd door zoveel mensen! De kerk was echt te klein! Prachtig om zoveel mensen, uit zoveel verschillende plaatsen en periodes van mijn werk bij elkaar te zien.

En meer dan ooit besepte ik wat een bijzondere plek de Ontmoetingskerk is. Samen met mijn lieve collega's Joska van der Meer en Jeanne Rens de dienst doen, een enorm koor bestaande uit leden van alle koren van de Ontmoetingskerk (en dat zijn er veel!), waar Sander Stoks één koor van had weten te maken. En dan aan het einde van de dienst mijn bevriende collega Harm Bousema die mijn afscheid van de gemeente officieel maakte.

En al de lieve woorden op papieren appeltjes in de boom gehangen, alle goede woorden, lieve cadeautjes, mooie kaarten en noem maar op.

En dan was er ook nog het geschenk van de leden van de Ontmoetingskerk. Eerst een paar nieuwe bergschoenen en een dagrugzak en dan was er nog een enorm bedrag over. Daar hebben we een heel goed doel voor gevonden. In Rio de Janeiro, waar onze jongste dochter woont en werkt, loopt een project van EduMais een stichting die werkt aan onderwijs voor jongeren uit de sloppenwijken. Een vriendin van onze dochter leidt dat project. Daar mogen we

nog ongeveer duizend euro aan overmaken.

Dank ben ik verschuldigd voor de organisatie van dit onvergetelijke weekend met name aan Carlien Geelkerken en Irma van der Kamp, maar zeker ook aan mijn beide collega's Joska van der Meer en Jeanne Rens en dan natuurlijk al die mensen die er ook hard aan mee hebben gewerkt. Ik zal niet proberen die allemaal te noemen, want dan vergeet ik er vast een paar, maar nogmaals dank. Het was de afsluiting van 17 heel goede jaren van werken in de PGN en met name in de Ontmoetingskerk.

Ineke en Johan Dorst

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg /Lindenholt/ Hatert

Voor **donderdag 24 mei** staat ons jaarlijkse reisje op het programma. We gaan dit keer met de bus naar Terschuur om daar het "Oude Ambachten en Speelgoed Museum" te bezoeken. We vertrekken om **10.00 uur** bij de kerk. We krijgen in Terschuur eerst koffie met gebak, daarna het museumbezoek en ter afsluiting een heerlijke lunch. Via een toeristische route gaan we dan terug naar Nijmegen, waar we tegen 16.00 uur weer aankomen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 35 euro per persoon. Aanmelden kan via het strookje op uw persoonlijke uitnodiging. Introducés kunnen, na overleg, eventueel mee.

De laatste ouderenmiddag voor dit seizoen staat gepland voor **donderdag 28 juni**. Er komen dan een aantal dames ons het één en ander vertellen over Suriname. Tradities, het verleden, eetgewoontes etc. komen aan de orde. Zij nemen ook enkele gebruiksvoorwerpen mee en zullen ons daarover uitleg geven. Er worden beelden getoond van Paramaribo en de natuur van Suriname. Voor velen van ons zal dit een andere kijk geven op dit land. We ontvangen u graag om **15.30 uur**. Na "Suriname" volgt "Nederland" met gezamenlijk patat en kroket eten.

Mocht u problemen hebben met het vervoer van en naar de kerk, neem dan contact op met Trudy Broekhuizen, tel.3440067, en het wordt geregeld. Graag tot ziens.

De Vrouwendienst

Bevestiging ambtsdrager

In de KKR van april is mw. R. Goosen voorgedragen als ouderling en lid van de SR Duk/Lind. Als hiervoor geen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de scriba van de PGN (Dhr. G. Hoek) hopen wij, op een nader te bepalen datum, de bevestiging tijdens een eredienst te kunnen laten plaatsvinden.

Bij de diensten

Na een bijzondere viering op 22 april j.l. waarin we Ds. Johan Dorst afscheid nam van de PGN vanwege zijn emeritaat en een dienst voorbereid en uitgevoerd door gemeente leden op 29 april starten we de maand mei weer met de eerste weekendvieringen.

Op zaterdag 5 mei een viering vol muziek en een 1ste zondagviering. Hemelvaartsdag is er een dienst in de Stevenskerk.

We vieren op 20 mei het Pinksterfeest met een oecumenische viering. Voorgangers zijn Ds. H. Gols en Jeanne Rens, zowel de Cantorij als het Gregoriaans koor verlenen hun muzikale medewerking. Het thema van deze dienst is "De Geest waait". Het kunstwerk "leisteem met molen" zal een plaats krijgen bij stof tot nadenken. Maar ook de gedachte hoe de wind waait als alle zaken op scherp staan. Het belooft een inspirerende viering te worden.

En 2 en 3 juni weer de eerste weekendvieringen. Alvast vooruitlopend op de nieuwe O&W: op 1 juli is onze traditionele openluchtviering op 11 uur, maar daar leest u later meer over.

Werk in uitvoering

En toen was het een dag later.... Weken zijn vele bezig geweest met alle voorbereidingen rond het afscheid van Ds. Johan Dorst. Het weekend van 21 en 22 april was vol vrolijkheid en weemoed. Maar naar mijn mening geslaagd. Op de website komen binnenkort foto's te staan, bezoek hem maar eens en geniet lekker na. Irma en Carlien dank jullie wel voor alle inzet en al het werk wat jullie hebben verricht om dit weekend te organiseren!

En nu verder....

Onwennig nog en ook niet goed wetend hoe, maar wel met goede moed verder op pad! We proberen de komende tijd te zorgen voor een goede informatievoorziening over de ontwikkelingen rond de te benoemen interim predikant en pastoraal werker voor de PGN.

Met de ervaringen die we hebben opgedaan in de zomermaanden zijn we nu bezig om alle taken onder te brengen, maar alles gaat niet lukken, met onze kleine SR. Helaas blijven zaken op de plank liggen. Maar we weten ons gesteund door vele gemeenteleden die willen meedenken en een steentje bijdragen. Wat moet een geloofs-gemeenschap zonder de vrijwilligers die (nu even zonder herder) het werk voortzetten?! Binnenkort vieren we het Pinksterfeest. Moge het waaien van de Geest ieder de kracht geven dit te blijven doen!

Marja Theunis



Wat verandert er vanaf 23 april t.a.v. diaconale en pastorale zorg?

Vanaf 23 april 2018 zullen binnen de Ontmoetingskerk veranderingen plaatsvinden in de communicatielijnen. Waar u tot nu toe gewend was ds. Dorst te bellen zal dat na deze datum niet meer gaan.

Wij willen hieronder zo beknopt mogelijk aangeven wat er anders zal gaan:

- voor praktische zaken kunt u een mail sturen naar scriba@ontmoetingskerk.net
- Wij zullen ons best doen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden
- voor dringende zaken, die niet zo lang kunnen wachten, kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met het secretariaat (344 39 56)
- is er buiten de openingstijden van het secretariaat sprake van acute diaconale of pastorale zorg en u wilt daarvoor bv. een predikant spreken: bel 344 14 46 (u hoort informatie over de telefonische achterwacht) en leg duidelijk uw vraag / probleem voor zodat de juiste persoon voor u benaderd kan worden.
- Voor pastorale zorg is tot november 2018 ds. Peter van de Vange beschikbaar, voor diaconale zorg is dat ds. Paul Oosterhoff. Deze gegevens zijn bekend bij de achterwacht

Op deze manier wil de SectieRaad de meest belangrijke informatie met u delen. Hoe dit in de toekomst zal verlopen, valt nu nog niet te zeggen. Uiteraard houden we u op de hoogte! Mocht u vragen hebben dan zie wij die graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SectieRaad,

Irma van de Kamp,
scriba SR Ontmoetingskerk
scriba@ontmoetingskerk.net

Komende weken in en rondom de Ontmoetingskerk

Inzamelen Klaasmarkt

zaterdag 5 mei van 10.00 – 12.00 uur
Overbodige spullen die voor een ander van waarde kunnen zijn, kunt u deze zaterdag afgeven bij ons inzamelpunt Weezenhof 47-37a.

Ook halen wij goederen bij u thuis op. Daarvoor kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 024-8444084.

Geloven Nu

woensdag 16 en vrijdag 18 mei: 10.00 uur

Als u zich aanmeldt via een mail aan Ineke@keizers-teunissen.nl krijgt u de teksten, die tijdens deze bijeenkomst besproken worden, toegestuurd.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Theo van Grunsven en Ineke Keizers

Ontmoetingsgroep 25+

woensdag 16 mei: 20.00 uur

De nadruk tijdens deze bijeenkomsten ligt op ontmoeten. Meestal is een thema en/of stukje uit de bijbel de aanzet voor een – vaak verhelderend - gesprek. Gespreksleider: Johan Dorst of Joska v.d. Meer.

Bijbelinzicht

woensdag 23 mei: 20.00 uur

Deze groep volgt het spoor van de evangelist Lucas. Door opzoeken, uitleg en gesprek ontdekken de deelnemers hoe Lucas Jezus ziet.

Gespreksleider: Joska v.d. Meer

Kunstzinnige bijeenkomst

donderdag 24 mei: 20.00 uur

Tot en met 31 mei kunt u tijdens de expositie "Oog voor toekomst" werk bewonderen van Jacqueline Engels, Anneke Kersten, Anna Müller, Hans de Raad, Annelies Reijers, Marijke Teunissen, anne Thoss, Topé, Hans Westerduin, Luc Willems, Marianne Willem-Gerrits, Lia v.d. Heide en Inge v.d. Tillart.

Inge v.d. Tillart verzorgt op donderdag 24 mei voor geïnteresseerden een kijkavond.

Dit is Dukenburg

zondag 27 mei: 11.00 – 16.00 uur

Tijdens deze presentatiebraderie met o.a. infostands, demonstraties, zang en dans, enz. is ook de Ontmoetingskerk vertegenwoordigd.

U bent op Meijhorst 7033 van harte welkom om een kopje koffie te drinken op het terras van de Aanloop, uw slag te slaan bij het aanbod van de Klaasmarkt (o.a. meubels, boeken, kleding, puzzels, allerhande, cd's en dvd's), uw eerste schreden te zetten in de deze dag officieel geopende Ontmoetingstuin of te genieten van de expositie "Oog voor toekomst".

Erken iedereen

woensdag 30 mei van 20.00 – 22.00 uur

Mensen van diverse levensbeschouwingen laten muziek horen die hen inspireert.

Voor actuele informatie: zie de website van de Ontmoetingskerk Nijmegen.



Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook: [facebook.com/studentenkerk](https://www.facebook.com/studentenkerk)

Kerkdiensten

Zondag 13 mei is er een experimentele viering geïnspireerd door Taizé. We zingen Taizé liederen, en verbeelden en verwoorden het verhaal van Hemelvaart op creatieve manieren.

Met Pinksteren, zondag 20 mei, is er een speciaal koorproject 'Ruimte waar het licht kan komen'. De viering van 11.00 uur bestaat voor het grootste deel uit liederen geschreven door Henry Vrienten, ook bekend als zanger van de band Doe Maar. Het is muziek met een verstilde sfeer. De muziek wordt gezongen door een projectkoor van studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit en HAN en leden van het koor van de Studentenkerk. Tijdens de viering is er crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar. Tevens is er dan het afscheid van dirigente Maartje Masereeuw.

Blik op de Kerkenraad (22)

De Kleine Kerkenraad vergaderde op 13 maart en op 10 april van dit jaar. De eerstgenoemde bijeenkomst startte met het periodieke overleg met de Oecumenische Studentenkerk. Van ds. mw. Smit vernamen we dat de Studentenkerk zich vooral inzet voor wederzijdse contacten tussen Nederlandse en internationale studenten. De activiteiten die worden ontplooid zijn dan ook voor een groot deel gericht op internationale onderwerpen. Opvallend is dat buitenlandse studenten meer interesse tonen in geloofszaken dan dit het geval is bij Nederlandse studenten.

Een zorgelijk punt voor het bestuur van de Studentenkerk is de dreigende bezuiniging op het studentenpastoraat. De verwachting is dat de landelijke PKN op afzienbare termijn met bezuinigingsvoorstellen zal komen. Om de activiteiten op hetzelfde peil te kunnen houden, zullen er andere financiële bronnen moeten worden aangeboord.

Een ander punt dat op 13 maart aan de orde kwam, waren de grote zorgen in de Sectie Dukenburg-Lindenholt over het op peil houden van de pastorale activiteiten na het emeritaat van ds. Johan Dorst (vanaf zondag 22 april). Om alle schoteltjes in de lucht te kunnen houden, zal er veel op het bordje van de leden van de sectieraad terecht komen. En hierover bestaan nu grote zorgen.

In verband daarmee werd ook gesproken over de noodzaak om zo spoedig mogelijk een interim-predikant aan te trekken, nu er even wordt afgezien van een beroep op een reguliere predikant. Overigens zal de interim-predikant in het bijzonder worden aangesteld om de gemeente voor te bereiden op een nieuwe situatie met belangrijk minder predikantscapaciteit, begeleiding in een op te stellen koers-/beleidsplan voor na 2020 en om de verbinding tussen secties te versterken. Hij zal wel inzetbaar zijn voor ondersteuning in het crisispastoraat, en slechts voor enkele reguliere erediensten. 'Gewoon' pastoraat zal niet tot zijn kerntaak behoren. Hiervoor wordt overigens gedacht aan een nog aan te trekken kerkelijk werker.

Op 10 april werd uitgebreid over het hiervoor genoemde onderwerp verder gesproken. Wat had de KR ook weer in maart 2015 besloten? Forse bezuinigingen op pastoraat en op gebouwen. Er moest geconstateerd worden dat we met z'n allen de gevolgen van dit ingrijpende KR-besluit voor een belangrijk deel voor ons hebben uitgeschoven. Nu worden de gevolgen keihard zichtbaar en worden als zodanig gevoeld en beleefd in de gemeente: het (aanstaande) emeritaat van twee predikanten, waarvoor slechts ten dele vervanging komt, en de dichterbij komende verkoop van de Maranathakerk. De KKR beseft dat dit heel veel ongemakkelijke gevoelens geeft in zowel de sectieraden als onder de gemeenteleden.

In de april-vergadering werd voorts de taakomschrijving van de interim-predikant definitief gemaakt. Gewapend met dit document zullen voorzitter en scriba in contact treden met het zogeheten Mobiliteitsbureau van de PKN, met als doel zo snel mogelijk een interim-predikant te kunnen binnenhalen. Ook werd benadrukt dat de sectieraden moeten voorkomen dat de werkdruk op ds. Gols, in het bijzonder na het emeritaat van ds. Van der Vange (november dit jaar), niet groter dient te worden. Daartoe zullen sectieraden meer voor hun rekening moeten gaan nemen, of er zullen stevige keuzes in activiteiten moeten worden gemaakt.



Eveneens werd uitvoerig gesproken over de invulling van de preekroosters voor de tweede helft van dit jaar en voor 2019. De grote vraag ligt nu op tafel hoe om te gaan met de nog niet ingevulde preekbeurten in reguliere erediensten, wegens het emeritaat van ds. Dorst en ds. Van de Vange. De KKR heeft de sectieraden verzocht om hierover onderling een goede afstemming te plegen. Er lijkt niet aan ontkomen te kunnen worden om ook hierin keuzes te maken: óf meer diensten te doen met vrijwilligers (dus zonder predikant), óf minder diensten te houden. Hierover is in de KKR nog niet het laatste woord gezegd.

Het inhoudelijke Jaarverslag 2017 van de PGN werd vastgesteld en zal na de KR-vergadering van 8 mei aanstaande een brede verspreiding krijgen.

Vanaf 8 mei ligt dit document voor alle gemeenteleden ter inzage bij het kerkelijk bureau (op dinsdagochtenden vanaf 10:00 uur). U kunt het stuk ook digitaal opvragen bij de scriba.

Tot slot kan gemeld worden dat mw. Ria Goosensen (wederom) bereid is om het ouderlingschap op zich te nemen.

De KKR heeft haar dan ook bij acclamatie verkozen tot ouderling van de PGN. Vanaf het moment dat u deze Over & Weer in de bus krijgt, bestaat er vijf dagen de gelegenheid om eventuele bezwaren schriftelijk en gemotiveerd in te brengen bij de scriba. Indien er geen bezwaren binnenkomen, zal mw. Goosensen op een nog nader te bepalen zondag bevestigd worden.

G.Hoek,
scriba PGN



**Protestantse
Kerk**



Verlag van Paaschallenge

Na een succesvolle Sirkelslag Kids en Sirkelslag Young, was de Paaschallenge een logisch vervolg. De Paas Challenge vindt plaats in de nacht voor Pasen, op zaterdag 31 maart.

Jongeren uit de Marantahakerk en de Kleine Bartholomeuskerk met leiding hebben een mooie groep gevormd, waarbij de Maranathakerk een fijne uitvalsbasis was.

Een nacht van beleven en ervaren, in de geest van het laatste avondmaal van Jezus en zijn discipelen.

Hoe is het om met zijn allen een laatste avondmaal te hebben? In spanning van wat de nacht zal brengen? Hoe is het om op de vlucht te zijn voor de "machthebbers" in de duisternis van de nacht? Hoe is het om "opgepakt" te worden wanneer je je veilig en warm waant? Hoe is het om "verhoord" te worden? Alleen.....op jezelf aangewezen.... in het ongewisse. Hoe is het om te moeten waken over elkaar als je heel erg moe bent? Hoe is het om inspanning te moeten leveren op het moment dat je je uitgeput voelt? Voor niks....Hoe is het om je Hoop te moeten achterlaten, in plaats van je Lasten? Hoe is het om dat te incasseren terwijl uitputting de overhand neemt? Hoe is het om dan de de zonsopkomst (achter de wolken) met elkaar te ervaren? En hoe is het om te ervaren dat je denkt dat je alleen nog maar Lasten hebt, en onverwachts Hoop zich aan dient?

Aan de hand van filmpjes kregen de jongeren instructies en werden ze als groep op pad gestuurd. Maar wie-owie in de groep waren er op uit om te saboteren en had de Judas-rol? En zo waren er ook Petrus en Johannessen in de groep die belangen hadden om een opdracht te voorspoedigen of te ondermijnen. Waardoor de jongeren op wie-is-de-mol- achtige wijze niet van elkaar wisten wie welke rol en welk doel had. Argwaan en verdeeldheid onder elkaar werd daarmee ook een element van beleven... zoals Jezus en zijn discipelen die bewuste paasnacht beleefd zouden kunnen hebben.

Wij hebben met elkaar als leiding mogen zien dat de jongeren fit en enigszins gespannen aan de avond begonnen. Het komt tenslotte niet vaak voor dat je ouders je aanmoedigen een nacht op straat door te brengen ;-)



Het was mooi om te zien hoe vanzelf jongens en meiden van twee kerken samen één groep werden en plezier beleefden alsof ze elkaar al jaren kenden. Hoe ze samen op pad gingen, overleggen, puzzelen en speuren. Hoe ze elkaars kwaliteiten ontdekten, respecteerden en inzetten om oplossingen te vinden. Hoe ze elkaar observeerden om te ontdekken wie nou de Judas, Petrus of Johannes rol had.

Hoe ze zich bij het kampvuur kwetsbaar durfden op te stellen bij de het uitwisselen van ervaringen en gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Van hun zelf of uit nabije omgeving. Pittige thema's kwamen aan bod aan de hand van de rol van Kajafas; kiezen voor jezelf ten koste van een ander, Pilatus; niet ingrijpen wanneer onrecht voor je ogen afspeelt en Herodes; twijfel aan de grootsheid van Jezus.

Hoe verder de nacht vorderde, hoe meer de vermoeidheid greep kreeg op de jongeren terwijl de beproevingen en onderwerpen steeds pittiger en inhoudelijker werden.

Ook was er nog ruimte en mogelijkheid om met elkaar het paaslicht de kerk in te brengen. Onderwijl zingend; "Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft..."

Een geslaagde Challenge waarbij de jongeren een nieuw jaar hebben ingeluid waarin ze uitgedaagd zijn invulling te geven aan de Hoop die ze aan hun zelf hebben toe vertrouwd tijdens hun "verhoren".

Een nacht vol ogenschijnlijk kleine momenten....met diepe inhoud.

Ik voel me bevoorrecht hier een bescheiden bijdrage aan te hebben mogen leveren.

Eliene Eijkenboom.

Nacht van de Vluchteling

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juni vindt de negende editie van de Nacht van de Vluchteling plaats. Tijdens deze sponsorloop, georganiseerd door Stichting Vluchteling, lopen duizenden deelnemers 's nachts verschillende afstanden (40, 20 en 10 kilometer) om een zo hoog mogelijk bedrag in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.

Nacht van de Vluchteling Nijmegen - Arnhem (40 km)

Start: Stevenskerk om 00:00 uur
Finish: Sonsbeek Park, Arnhem

De route begint in het centrum van Nijmegen en gaat via de Oversteek de Waal over, via Valburg en Elst naar Arnhem-Zuid. Vervolgens via de John Frostbrug de Nederrijn over om vervolgens via het Openluchtmuseum te wandelen naar het bekendste park van Arnhem Park Sonsbeek. Om daar te finishen in de monumentale, witte Stadsvilla Sonsbeek.

Aanmelden als individu of team?
Kijk op www.nachtvandevluchteling.nl

Orgelconcerten 2018 in de Stevenskerk

Onze seizoensbrochure zal medio mei beschikbaar zijn. Voor het zover is laten we nu alvast weten welke voortreffelijke musici deze zomer in de Stevenskerk voor u gaan optreden.

Hier alvast de dinsdagavondconcerten. Alle concerten beginnen om 20.30 uur.

19 juni - Jetty Podt, en Consensus
26 juni - Anne Gaëlle Chanon
3 juli - Dick Luijmes
10 juli - Berry van Berkum (Bach)
24 juli - Ko Zwanenburg
31 juli - Laurens de Man
7 augustus - Pieter Dirksen
14 augustus - Cor Ardesch
21 augustus - Wout van Andel
28 augustus - Berry van Berkum, e.a.
4 september - Joost Langeveld

Tot slot op zondag 16 september het bekende kinderconcert om 15.00 uur Dit jaar "Marieken" door Gery Groot Zwaaftink en Dirk Luijmes.

Van harte welkom!
Meer info: www.nijmeegseorgelkring.nl

Voorlopige resultaten Kerkbalansactie 2018

Jaar	Toegezegd	Totaal ontvangen	Aantal deelnemers	Gemiddeld gegeven bedrag per deelnemer	Aantal verstuurd Kerkbalansbrieven
2018	€ 203.122 *	€ 99.982 *	702 *	€ 289,35 **	1977
2017	€ 232.270	€ 254.992	864	€ 295,13	2077
2016	€ 237.592	€ 247.201	935	€ 264,39	2044

* Dit zijn nog voorlopige cijfers. De eerste 4 maanden zijn nog maar amper verstreken. De ervaring heeft geleerd dat er in de loop van de komende maanden nog 'toezeggers' en daadwerkelijke gevers (soms zonder een voorafgaande toezegging) zullen bij komen.

** Dit gemiddelde bedrag is verkregen door uit te gaan van het totaal van de toegezegde bedragen tot nu toe (€ 203.122).

Conclusies:

- Het totaalbedrag van de toezeggingen wordt minder;
- Het totaal van daadwerkelijk gegeven/ontvangen bedragen steeg vorig jaar in vergelijking met 2016. Voor 2018 is er nog geen conclusie te trekken. Er komen immers nog bedragen binnen, maar er is nog wel een groot 'gat', uitgaande van de toezeggingen, te vullen;
- Het aantal deelnemers is gedaald over de afgelopen jaren (met enige voorzichtigheid voor 2018);
- Het gemiddelde bedrag per deelnemer/geefadres steeg vorig jaar in vergelijking met 2016. Voor 2018 is er nog geen conclusie te trekken, maar het vermoeden is dat dit gemiddelde zal achterblijven bij 2017;
- Het is klip en klaar dat elk jaar het aantal aangeschreven adressen minder wordt.

Werkgroep Geldwerving,
Gerbrand Hoek



Engelen expositie in Stevenskerk

Tot en met 13 mei is in de Noorderkapel van de Stevenskerk een bijzondere expositie te zien. De bezoeker wordt hier door een uitbundige hoeveelheid beeldhouwde engelen ontvangen.

De engelen kennen twee scheppers: beeldhouwster Ela Venbroek en moeder natuur. Ela vond inspiratie voor haar engelen tijdens haar zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd en opleiding in Polen karakteriseerde. In het gekloofde hout vond zij de ware aard van de tijd terug. De jaarringen symboliseren voor haar het machtige maar langzame en onherroepelijke verglijden van de jaren. De engelen zijn de verbinders tussen hemel en aarde en de beschermers tegen het kwaad. Elke engel is uniek en heeft een eigen karakter, naam en vooral een eigen verhaal.

Openingstijden expositie:
maandag t/m zaterdag van 10.30 - 17.00 uur
zondag van 12.00 - 17.00 uur

Bachcantate in Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Scheepdomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd, zodat iedereen dat kan meezingen.

Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij. Voor meer informatie zie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

De eerstvolgende cantates zijn:

zondag 13 mei: BWV 44 - Sie werden euch in den Bann tun
zondag 10 juni: BWV 2 - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

Op zondag 13 mei om 19.30 uur staat Bachs BWV 44 centraal. Dit is de cantate die hij componeerde voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in 1724. De nogal onheilspellende titel komt van de evangelielezing (Joh.16:2), waarin Christus zijn volgelingen waarschuwt voor de zware tijden die hun te wachten staan.

De cantate opent met een duet voor de tenoren en de bassen, die samen met de dubbelrietblazers, twee hobo's en fagot, een streng kwintet van fugatisch elkaar opvolgende stemmen laten horen met deze wrange boodschap. En direct daarop aansluitend brengt het hele koor het vervolg van de schriftlezing tot uitdrukking, waarin op een scherpe toon, vol dissonanten, wordt uitgelegd dat degenen die de christenen willen doden ook nog menen daarmee God een dienst te bewijzen...

Marteling en pijn zullen aanvaard moeten worden, zingt daarna ook de alt in een weemoedige aria met hobo solo. En vervolgens wordt in een eenstemmig koraal, tegen de ondergrond van een herhaald bas-motief, opnieuw beklag gedaan over de weg vol van verdriet, die moet worden afgelegd. Maar dan komt de bas met zijn recitatief: de ware christen is als de palm, die (naar het klassieke beeld) juist groeit tegen de verdrukking in! Daar zit de omslag in deze cantate. En dat maakt ruimte voor een opgeluchte aria van de sopraan met orkest waarin letterlijk de zon ("die Freudensonne") eindelijk kan doorbreken. Van dat vertrouwen in de goede afloop getuigt dan ook het slotkoraal, met de prachtige melodie van het koraal "Wer hat dich so geschlagen" uit de Johannes Passion, die een paar weken eerder voor het eerst daar in Leipzig had geklonken.

Ruimte waar het licht kan komen

Henny Vrienten, bekend als zanger van de band Doe Maar, heeft ook religieuze koormuziek geschreven. Elf composities, die samen een complete liturgie vormen. Muziek met een verstilde sfeer die doet denken aan de golfslag van de zee.

Op zondag 20 mei, tijdens Pinksteren, wordt deze liturgische muziek uitgevoerd door een projectkoor van studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit en HAN en leden van het koor van de Studentenkerk o.l.v. Maartje Masereeuw. De uitvoering begint om 11.00 uur in de Studentenkerk. Er is een crèche voor kinderen van 0 – ca 5 jaar.

24 mei: Eckhartlezing 2018

Het waarom van de vrijheid door Welmoed Vlieger

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vrijheidsrechten zijn in onze moderne samenleving essentieel en maken het mogelijk het leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Tegelijk lijken we voorbij te gaan aan de vraag wat nu precies de inhoudelijke rechtvaardiging is voor die zo felbegeerde vrijheid. Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan? Aan de hand van het gedachtegoed van Dostojewski en Meister Eckhart zal tijdens de lezing een nieuw en ander perspectief op het vrijheidsbegrip naar voren worden gebracht waarin 'ontvankelijkheid' de sleutel is.

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en daarna Wijsbegeerte gestudeerd. Zij specialiseerde zich tijdens haar studies in het gedachtegoed van Meister Eckhart. Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU. Zij is daarnaast freelance spreker / publicist en columnist voor dagblad Trouw.



De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effata-parochie gemeenschap Nijmegen.

Algemene informatie

- De lezing wordt op donderdag 24 mei gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
- De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
- De entree bedraagt 10 euro.
- Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Hebreeuwse miniaturen שלום

Israël

Dit voorjaar bestaat de staat Israël (*medinat Jisraeel*) zeventig jaar. Wat betekent die naam ook maar weer? In de Bijbel, Genesis 32:25, 'worstelde er iemand' met de aartsvader Jakob. Even later, in vers 29 krijgt Jakob van diezelfde iemand de naam Israël, 'want je hebt met God [...] gestreden'.

God zien we terug in het laatste stukje, *eel*, van de naam Jisraeel. Daar is iedereen het over eens. Op grond van vers 29 denken velen dat Israël ongeveer 'hij (=Jakob) strijdt met God' betekent. De Naardense Bijbel voegt dan ook toe: *-vechter met God!-*.

Toch zou het wel heel bijzonder zijn als dat de echte betekenis was. Een naam met God erin zegt doorgaans dat God iets is of iets doet, niet dat iemand iets met God doet. Daarom ligt het meer voor de hand om te denken aan 'God strijdt'. Klopt misschien niet precies met het verhaal, maar dat komt vaker voor.

Arian Verheij
Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Vrijdagmiddaggebed



Elke vrijdag om 13 uur wordt in de Stiltekapel van de Stevenskerk het 'vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening' gehouden. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij koffie en thee. Het wekelijkse gebed maakt deel uit van een wereldwijd netwerk, met als spil de kathedraal van het Engelse Coventry (www.crossofnails.org). De kerken en kapellen die deel uitmaken van het netwerk, zijn te herkennen aan een spijkerkruis (cross of nails). Het gebed in de Stevenskerk heeft plaats onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken.

Henk Gols

Vespers in de Stevenskerk

Orgelvesper en Engelse Koorvesper

Op Bevrijdingsdag 5 mei speelt Joost Langeveld op het König-orgel muziek van Johann Sebastian Bach en Jean-François Dandrieu in de orgelvesper, die om 16 uur begint.

Op zaterdag 2 juni om 16 uur wordt in de Stevenskerk een Engelse Koorvesper (Choral Evensong) gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt.

De vespersdiensten worden gehouden onder de kerkelijke verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente. Voor de vormgeving en financiering is Stichting Ontcommer verantwoordelijk.

Henk Gols



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v.
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.hejnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 19 juni binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 9 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 17 juni.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2018

nummer 5 19 juni
nummer 6 21 augustus
nummer 7 25 september
nummer 8 30 oktober (Laatste
zondag en Advent)
nummer 9 4 december (Kerst)

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Ontdek het hertogdom Gelre in Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Roermond

Ga mee op reis naar het verdwenen Hertogdom Gelre! Ongeveer zeshonderd jaar geleden was Gelderland een hertogdom: een zelfstandig land met eigen hoofdsteden, eigen vorsten en eigen kleuren. Het was één van de belangrijkste landen van West-Europa. Het hertogdom bestond uit vier kwartieren. Nijmegen, Zutphen, Arnhem en Roermond waren de hoofdsteden. Grote delen van de huidige provincie Limburg waren een onderdeel van het Hertogdom Gelre. Ook een stuk van Duitsland behoorde tot het hertogdom, daar kwamen de Gelderse vorsten vandaan.

Tijdens het erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland openen de Eusebiuskerk in Arnhem, de Stevenskerk in Nijmegen, de Walburgiskerk in Zutphen en de Munsterkerk in Roermond hun deuren om de geschiedenis van het Hertogdom Gelre te delen met hun bezoekers. Aan de hand van een korte film, een grote kijkkaart en een wandelroute door de kerk kunnen bezoekers ontdekken welke sporen van het Hertogdom Gelre ook nu nog zichtbaar zijn in de kerken.

Walburgiskerk (Zutphen)	23 mei - 29 juli
Eusebiuskerk (Arnhem)	23 mei - 2 september
Munster (Roermond)	23 mei - 2 september
Stevenskerk (Nijmegen)	23 mei - 2 september

Informatie over het festival en de ruim 200 activiteiten op: <https://erfgoedfestival.nl>

Zondag 3 juni

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. P. v/d Vange
Maranathakerk	09.30 uur	ds. J. Waagmeester
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. H. Rijken
Studentenkerk	11.00 uur	Frits Hendriks
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor J. v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor A. Bertens

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. PGN

Zondag 10 juni

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. A. de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Hans Schilderman
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	algemene bezinning

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaat
2. PGN

Zondag 17 juni

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. J. Waagmeester
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Overdijk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	viering
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor S. Jansen
Radboud umc	10.00 uur	ds. A. de Vries

Collecte voor: 1. Binnenlands diaconaat
2. PGN

Zondag 24 juni

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Hogenbirk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Eva Martens
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor W. Smeets

Collecte voor: 1. Sociale zorg (spreekuren)
2. PGN



Zondag 6 mei

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. P. v/d Vange
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1e weekend viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds P. Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Remco Graat
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor J. v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst
2. PGN

Donderdag 10 mei Hemelvaart

Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. v/d Vange

Zaterdag 5 mei en 2 juni

om 18.30 uur

in Ontmoetingskerk:
avondviering vol muziek

Zondag 13 mei

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. B. Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds M. Glastra
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Froukien Smit
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor H. Smits

Collecte voor: 1. Stichting Gast
2. PGN

Zondag 20 mei (Pinksteren)

Bartholomeüskerk	10.00 uur	dr. van Hoogstraten
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	E. Metz / L. Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Eva Martens
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor S. Jansen
Radboud umc	10.00 uur	ds. A. de Vries

Collecte voor: 1. Sectiekeuze
2. Pinkster Zendingscollecte

Zondag 27 mei

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. A. de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor W. Smeets

Collecte voor: 1. Rooseveltthuis vakantiedagen
2. PGN

Bedankt begeleiders ontspanningsdagen!

Zaterdag 21 april 2018 de laatste ontspanningsdag van een lange reeks voor mindervalide ouderen in diaconaal centrum De Haard. We namen afscheid van de begeleiders waarvan er enkelen al vanaf het begin, in 1982, betrokken waren bij de organisatie.

Wat zijn zij TROUW geweest. Vier maal per jaar, jaar in, jaar uit, een interessant programma opzetten, zorgen voor vervoer en voor een lunch met toebehoren, is een enorme uitdaging. Deze groep heeft het met liefde gedaan, zoals ze zelf zeiden. De aanwezige gasten, waarvan er verschillende ook al 10 jaar de bijeenkomsten bijwonen, gaven aan het erg jammer te vinden dat dit de laatste keer was. Maar het is niet anders.

Een apart woord van dank aan Nely Ferwerda is hier op zijn plaats. Zij heeft de laatste tijd in haar eentje het "bestuur" gevormd van de organisatie.

Dat dit een te zware taak werd is duidelijk. En zo komt er een eind aan deze vorm van diaconaal werk vanuit onze kerk.

We staan als kerkgemeenschap voor de uitdaging om, nu oude vormen aan het afbrokkelen zijn, te zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning.

Deze groep medewerkers heeft in ieder geval zijn sporen verdiend en werd daarvoor hartelijk bedankt door Ria Timmerman, voorzitter van de diaconie. Daar hun verdiensten niet in geld uit te drukken zijn, werd aan allen, namens de diaconie, een bos bloemen overhandigd.

Staan van links naar rechts: LIA SCHOUTEN, ALIE ZUIDEMA, DINEKE EIGEMAN en JANNIE VERDONK
Zittend van links naar rechts: JOOP VERHAGEN, LEA RUTTEN en NELY FERWERDA (foto: Ria Timmerman)

