

Pinksteren: feest van vrijheid, creativiteit, veelkleurigheid en verbondenheid

Deze maand begint het moeilijkste feest van de kerk, zei de man die ik bezocht, maar zich niet tot de kerk rekent. Bij de geboorte, Jezus vreselijke dood en zelfs zijn opstanding kunnen mensen zich nog wat voorstellen, maar de heilige Geest, daar raken mensen een beetje van in paniek. Want die kun je jezelf niet voorstellen en zet jou in beweging en dan weet je niet welke kant het opgaat. Ik denk aan een variant op een uitspraak van Jezus: zelden heb ik bij iemand van de kerk zo'n groot geloof gevonden.

Zelfs de begrippen die boven dit artikel staan kunnen we niet precies definiëren. Ik bezoek de man in een voormalig klooster en meteen zodra ik het terrein op fiets voel ik de rust en verademing van dit gebouw en verbeeld ik me de geest te ervaren die hier nog rondwaart. Ik zou hier zo enkele dagen kunnen verblijven, weg van mijn drukke agenda, even op adem komen. Maar voor wie hier verblijft is dat anders, je verblijft hier omdat je dan elders geen dak meer boven je hoofd hebt en ervaar je dit onvrijwillige verblijf als alles behalve vrijheid. Anderhalf uur later zit ik buiten te genieten van de zon bij de refectie op de campus. De studenten hebben de hele week hard gewerkt aan hun scriptie. Alles behalve vrijheid dus, als je hier hebt zitten blokken, terwijl het buiten warm zomerweer is. Maar één van hen weet die vrijheid toch op waarde te schatten. Weet je, zegt ze, er is zoveel ellende in de wereld, zoals nu in Oekraïne, dan ben ik blij dat ik hier mag zitten. Soms probeer ik het even helemaal los te laten. Dan kan ik het allemaal weer aan, want ik wil geen 'weltschmerzkonijn' zijn. Ik snap het, want je kunt niet de lasten van de hele wereld voortdurend op je schouders dragen. Wetend dat ik dit artikel ga schrijven denk ik: ik heb dus de Geest nodig om los te komen van de ellende om ons heen, misschien ook wel los te komen van mijzelf.

Die avond zit ik met mijn dochter in een bomvolle Stevenskerk. We zijn gekomen voor een optreden van Anneke van Giersbergen. Twee jaar lang hebben we naar dit moment uitgekeken en vanavond treedt ze eindelijk op. Heel bewust doet ze dat in zeven(!) kerken in ons land, waar ze met veel creativiteit de mooiste muzikale creaties laat horen. Ik leerde Anneke kennen tijdens een metalconcert, kort na de aanslag op Bataclan in 2015. Nooit eerder was ik met zoveel gemengde gevoelens naar een concert gegaan en nooit eerder heb ik me zo geraakt gevoeld, door muziek waarvan ik dacht dat ik die nooit zou kunnen waarderen. Bij Anneke moet ik denken aan de afbeelding van Marius van Dokkum van het dansende meisje in de kerk, die zich vrij voelt om creatief en speels met geloof om te gaan. Haar optreden is daar een uiting van.

Onze kerken vertonen op zondag gemiddeld hetzelfde beeld: veel grijze hoofden en als er een jonger iemand binnenkomt valt het meteen op. Zo ook deze zondagmorgen in de kleine kerk die ik bezoek. Er komt een jonge vrouw binnen die zich feestelijk en kleurrijk heeft gekleed voor deze dienst. De jonge dame is overduidelijk afkomstig uit een ander deel van de wereld en is min of meer te gast in deze kerk. Tijdens de dienst zie ik haar op de telefoon kijken? Zou ze het niet interessant vinden, denk ik. Maar later blijkt niets minder waar, want er stapt nog een jongeman binnen. Ze horen duidelijk bij elkaar, deze twee en later aan de koffie hoor ik dat ze allebei uit een ander land komen en ook nu elk in een andere stad wonen, maar ze hebben elkaar overduidelijk gevonden. Vanmorgen wordt het protocol verbroken bij de vredegroet, want we geven elkaar nog geen handen in deze kerk. Maar als twee jonge mensen je enthousiast, begeistert, de hand toereiken dan kun je toch niet weigeren. Zelfs het ongeschreven protocol van de koffiedienst wordt verbroken, want alsof het de gewoonste zaak van de wereld is gaat ze meteen afwassen en koffie schenken en hij helpt mee. Deze letterlijke en figuurlijke veelkleurigheid schudt de geloofsgemeenschap een beetje op vanmorgen en dat hebben we nodig om uit onze zelfgemaakte kerkelijke bastions te kunnen stappen



Zij voelen zich blijkbaar verbonden met ons en wij met hen, want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

De grens gaan we deze week ook over als ik samen met mijn lieve maatje naar Gera ga, in het oosten van Duistland. In 2017 waren we daar ook om samen met een oecumenisch gezelschap uit Arnhem 500 jaar Reformatie te vieren. Voor het eerst sinds corona mogen we opnieuw een aantal dagen hier verblijven. Het is altijd fijn om elkaar weer te ontmoeten. Maar ook beladen, want de oorlog in Oekraïne doet oude wonden opengaan van een wereld waarin deze helft van het land tot aan de val van de muur leefde

onder de dictatuur van een land, waarvan de leider zich ontpopt als een meedogenloze agressor. Ik ben gevraagd om te spreken over manieren om met politiek andersdenkenden en autoritaire en nationalistische bewegingen om te gaan. Hoe kan ik mij verbonden voelen met mensen die radicaal anders denken dan wij? Een ware uitdaging en als ik eerlijk ben zie ik er best een beetje tegenop. Maar de ontmoetingen van deze week hebben me laten zien dat de Geest tot veel in staat is, als wij ons maar voor haar open stellen. Dat laat zich niet vatten in theologische termen, daar heb ik me dan ook maar niet aan gewaagd.

Ik wens ons allen een veelkleurig, creatief en zalig Pinksteren toe in vrijheid en verbondenheid.

Theo van Driel

Zondag 22 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	

Collecte voor:	1.	Het Kruispunt Nijmegen
	2.	Protestantse kerk: Missionair werk

Zondag 29 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastor Ton Bun
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking

Collecte voor:	1.	Spreekuur Lutherse kerk
	2.	PGN

Zondag 12 juni

Maranathakerk	09.30 uur	Onderwegdienst
Ontmoetingskerk	geen dienst,	zie Maranathakerk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	

Collecte voor:	1.	Algemeen diaconaal werk
	2.	PGN: plaatselijk jeugdwerk

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag

Stevenskerk 10.00 uur Jan van Hooydonk



Zondag 5 juni 1e Pinksterdag

Bartholomeuskerk	10.00 uur	diaken Theo van Driel
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Jan ter Avest
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
Ev. Lutherse Gem.	19.30 uur	ds. M. Diepenbroek
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Studentenkerk	11.00 uur	Marieke Fernhout

Collecte voor:	1.	Zending: Bijbels in Zuid-Afrika
	2.	Sectiekas

Pinksteren

Zacht suizend in mijn oren
Geluid dat is en niet is
Zo komt de Geest
In mijn bestaan

Dit vreemde gevoel
Dat ik ken en niet ken
Wetend dat het er is
Zo komt Gods Geest
In mijn bestaan

Verstand verstilld
Mijn ongeloof te boven
Werkt dan Zijn Geest
Ontegenzeggelijk
Zodat mijn klein geloof
Voor altijd zal bestaan

Loes Hogeweg

Zondag 19 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	09.30 uur	Egbert Fokkema
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	drs. D. Bohlken
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking

Collecte voor:	1.	Buiten de boot
	2.	PGN

Zondag 26 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	

Collecte voor:	1.	Kerk in Actie: Wereldvluchtelingendag
	2.	PGN

Gebraden duif

Toen ik theologie studeerde, wilde ik samen met een vriend van mij een kookboek maken. De titel hadden we al, 'Gods oude kookboek'. We waren geïnspireerd door 'Gods oude plakboek' van Professor Labuschagne. Als we in de kroeg een biertje dronken, kwamen de ideeën. Linzensoep uiteraard, manna en kwakkels, geroosterde sprinkhanen, brood, wijn, vis, gestoofde appel, gebraden duif.

Het is er nooit van gekomen; in het café is alles makkelijker dan in de werkelijkheid daar buiten. Ik herinner me nog goed dat we al bij de kerstrecepten tegen een probleem aanliepen. Wat at men zoal bij de geboorte in de stal? Niets! Toch is Kerst het grootste eetfeest geworden van alle christelijke feesten. Terwijl er juist met Pasen, althans vlak voor het Paasfeest, wel gegeten wordt. Een beladen maaltijd, een galgenmaal. Je zou geen hap door je keel krijgen als je niet de luxe hebt te weten dat er opstanding en zelfs Pinksteren komt.

In ons gefantaseer over ons kookboek wilden we voor Pinksteren een recept van gebraden duifjes opnemen. Pinksteren is het feest van de troost van de Geest. Opeens scheurt de hemel open en de Geest van Gods liefde komt op alle mensen. In het Pinksterverhaal gaat het over vlammen die Gods Geest symboliseren. In het verhaal van Jezus' doop komt Gods geest als een duif uit de hemel; dan voor Jezus, met Pinkster voor alle mensen. Pinkster is het feest van de troost voor iedereen.

Maar hoe laat je je echt raken door die troost? Vaak laten we ons afleiden door twijfel over ons zelf, of we er wel toe doen, of we wel mee mogen doen. Dat kunnen kwellende gedachten zijn.

Ik werk met mensen die moeten leven met de vraag of ze nog wel mee mogen doen. Het stellen van die vraag kan werken als een galgenmaal; je komt totaal niet verder, je blijft jezelf veroordelen vanwege je slechte daden en je slechte eigenschappen. In het klein herkennen we dat allemaal. (En wie het niet herkent mag even in de spiegel kijken.)

De patiënten en ik hebben in de Pompekliniek een kookboek gemaakt; daaraan mocht iedereen meedoen, de meester-kok en degene die voor het eerst kookte. Het maken van het kookboek was als het Pinksterfeest, het was er voor iedereen. En precies omdat het er voor iedereen was ging er troost vanuit. De mannen zeiden: 'als je kookt schep je met de geuren en smaken die bij jou passen, je vertelt er jouw verhaal mee en dat verhaal kunnen we met elkaar delen.' Iedereen werd aangestoken door het plezier. Pinksterfeest is het feest waarbij God nóg een keer laat zien dat hij plezier in ons heeft; hij geeft ons zijn vuur en vlam. 'Gods oude kookboek' is er niet gekomen. De mannen die zich afvragen of ze mee mogen doen hebben het aangedurfd, ze maakten een boek met hun verhalen en recepten. Midden in alle twijfel staat het verlangen van elk mens dat er troost en liefde mag zijn. Het Pinksterfeest hebben we gekregen om ons weg te trekken bij de galgenmaaltijd. Laat je verlangen en plezier niet verpieteren, vier het feest van de Geest!

ds. Bauk Zondag
geestelijk verzorger Pompekliniek



Bijbelleesrooster

zaterdag	21 mei	Psalm 129	zaterdag	11 juni	Lucas 8:9-21
zondag	22 mei	Jeremia 39:1-10	zondag	12 juni	Psalm 135
maandag	23 mei	Jeremia 39:11-18	maandag	13 juni	Lucas 8:22-39
dinsdag	24 mei	Jeremia 40:1-6	dinsdag	14 juni	Lucas 8:40-56
woensdag	25 mei	Jeremia 40:7-16	woensdag	15 juni	Lucas 9:1-9
donderdag	26 mei	Psalm 57	donderdag	16 juni	Lucas 9:10-17
vrijdag	27 mei	Jeremia 41:1-10	vrijdag	17 juni	Lucas 9:18-27
zaterdag	28 mei	Jeremia 41:11-18	zaterdag	18 juni	Lucas 9:28-36
zondag	29 mei	Jeremia 42:1-12	zondag	19 juni	Lucas 9:37-45
maandag	30 mei	Jeremia 42:13-22	maandag	20 juni	Lucas 9:46-50
dinsdag	31 mei	Jeremia 43:1-13	dinsdag	21 juni	2 Korintiërs 8:1-9
woensdag	1 juni	Jeremia 44:1-10	woensdag	22 juni	2 Korintiërs 8:10-15
donderdag	2 juni	Jeremia 44:11-19	donderdag	23 juni	2 Korintiërs 8:16-24
vrijdag	3 juni	Jeremia 44:20-30	vrijdag	24 juni	2 Korintiërs 9:1-15
zaterdag	4 juni	Jeremia 45:1-5	zaterdag	25 juni	2 Korintiërs 10:1-11
zondag	5 juni	Psalm 147	zondag	26 juni	2 Korintiërs 10:12-18
maandag	6 juni	Lucas 7:18-35	maandag	27 juni	2 Korintiërs 11:1-15
dinsdag	7 juni	Lucas 7:36-50	dinsdag	28 juni	2 Korintiërs 11:16-29
woensdag	8 juni	Psalm 105:1-22	woensdag	29 juni	2 Korintiërs 11:30-12:10
donderdag	9 juni	Psalm 105:23-45	donderdag	30 juni	2 Korintiërs 12:11-21
vrijdag	10 juni	Lucas 8:1-8	vrijdag	1 juli	2 Korintiërs 13:1-13

GO en de ambtenaren

GO@PKN-Nijmegen.nl



Ambtenaren..... Ambtenaren zijn personen, die in dienst van de overheid zijn. Maar wat voor beeld hebben we bij dit woord? Wat voor associaties krijg je hierbij? Mensen achter loketten... Grapjes over gewichtig doende, saaie personen, bij wie weinig uit handen komt... Mensen met regeltjes, die je van het kastje naar de muur sturen... Er zijn lage en hoge ambtenaren. Saai? Denk maar aan de toeslagenaffaire; daar waren hoge ambtenaren bij betrokken en als je dat saai noemt!

Wat is dat met dat woordje AMBT als het om de kerk gaat? Daar gaat het over ambtsdragers. Zijn dit ambtenaren, functionarissen in dienst van de kerk? Zijn er hoge en lage ambtsdragers?

Ambtsdragers zitten niet achter loketjes saai te wezen. Ambtsdragers doen wat in hun vermogen ligt. Ambtsdragers vertegenwoordigen de kerkgemeente en ze voelen zich geroepen om dit te doen. Zij zijn de stem van de kerkgemeente, zij zijn de handen, die verbindingen leggen (Pastoraat) en verzamelen wat de gemeente geeft voor anderen, die het moeilijk hebben en voor het voortbestaan van de kerk (Diaconie). En eigenlijk dragen zij op die handen de dominee, die zich gedragen moet weten door de hele gemeente. Wie kan ambtsdrager worden? Jij of jij of ik? Wat moet je voor opleiding hebben of ervaring? Moet je extra gelovig zijn? Het is simpel: voel je je geroepen? Wil jij ook persoonlijk iets bijdragen binnen de kerk en wat zou dat voor jou betekenen; op welk gebied wil jij graag bezig zijn? Nee, je hoeft geen elitair figuur of regent te zijn of politiek geschoold of welbespraakt. Bied je aan met wat je kunt en wat jij graag doet.

Binnen enkele maanden zullen er lege plekken ontstaan omdat meerdere ambtsdragers stoppen. Uit de werkgroepen van GO hebben zich enkele personen aangemeld, waaronder ondergetekende. Wij zijn zo hard bezig met de GO-groepen van onze kerk een levende, bewegende en inspirerende kerk te maken. Doe mee! Laat je roepen!

Michèle van der Steenstraten

Dienst van de werkgroep Inspiratie



Afgelopen zondag 8 mei 2022 mocht de werkgroep Inspiratie de Onderwegdienst leiden.

Het thema was vertrouwen en verbinding. Een mooi thema in tijden van oorlog, polarisatie, verlies en onzekerheid. De weken eraan voorafgaand kwam de werkgroep meerdere keren bijeen: er werd gebrainstormd, druk geapt en vergaderd. Er werd geassocieerd op de bijbeltekst en op het thema en meerdere ideeën werden samengebracht tot één geheel.

Tijdens de onderwegdienst waren mensen aanwezig in de Maranathakerk uit de verschillende gemeenten. Op de muur werd het hongerdoek Ubuntu geprojecteerd: "Ik ben omdat wij zijn"

Er werden relatief nieuwe liederen gezongen, er was een regenboogritueel waarbij samen met de kinderen de verschillende linten de Kerk in werden geleid, als teken van verbinding en verscheidenheid, om te benadrukken dat iedereen een gave heeft en iedereen uniek is en dat we tezamen de kleuren van de regenboog vormen. De regenboog als een teken van vertrouwen dat God de mensen gaf na de zondvloed.

In de lezing van Johannes 16: 16-23 staat een passage waar verschillende leden van de werkgroep hun gedachten over laten gaan "Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug" Vragen over onzekerheid, vragen over vertrouwen en hoop. Ook de kinderen bij de kindernevendienst besteedden aandacht aan de regenboog en maakten prachtige tekeningen en kunstwerkjes die in de kerk aan willekeurige mensen werden uitgedeeld.

In de dienst was uitgebreid ruimte voor de gedachtenis aan dierbaren die steun, troost of kracht nodig hebben in gebed of door het aansteken van kaarsjes. Enkele liederen werden ondersteund door drie voorzangers en er was muzikale ondersteuning op dwarsfluit en piano en orgel. De beamerdienst projecteerde onder meer de regenboog. Er werden enkele gedichten voorgedragen en de dienst werd afgesloten met het lied Ga met God en hij zal met u zijn.

Eerder werden al Onderwegdiensten geleid door de werkgroep Eredienst en Liturgie en de werkgroep Jeugd en jongeren. Later in het jaar volgen andere GO-werkgroepen. Spreekt het u aan en wilt u ook een bijdrage leveren aan een Onderwegdienst of ideeën aandragen, u bent van harte welkom! U kunt hierover een mail sturen naar inspiratie@pkn-nijmegen.nl

Boukje Nauta

Contactgegevens GO-werkgroepen

- **Werkgroep Liturgie en Eredienst:** eredienst@pkn-nijmegen.nl / Anja Smit
- **Werkgroep Pastoraat:** pastoraat@pkn-nijmegen.nl / Michèle van der Steenstraten
- **Werkgroep Diaconie:** diaconie@pkn-nijmegen.nl / Theo van Driel

- **Werkgroep Inspiratie:** inspiratie@pkn-nijmegen.nl / Boukje Nauta
- **Werkgroep Communicatie:** communicatie@pkn-nijmegen.nl / Hester Stroomer
- **Werkgroep Beheer:** beheer@pkn-nijmegen.nl / Tjeu Corbeij
- **Werkgroep Jeugd en jongeren:** jeugd@pkn-nijmegen.nl / Marlies van Esschoten

Bijeenkomst leden werkgroepen en kerkenraad

Onder de inspirerende leiding van ds Rainer Wahl zijn we destijds als Commissie GO (Gemeente Opbouw) aan onze opdracht begonnen. We kozen en kiezen voor een begeesterde geloofsgemeenschap, waarin een ieder zijn/haar talenten kwijt kan en hiermee een bijdrage geeft aan een werkbaar structuur als PGN in Nijmegen en Landwijk. De structuur van 7 werkgroepen is inmiddels in gang gezet. De sectieraden zijn opgeheven.

We zitten nu in een spannende overgangssituatie, waarbij het een is los gelaten en het ander door moet ontwikkelen. Eigenlijk was het hele proces nog niet goed afgerond. Wat ontbrak was de samenspraak tussen kerkenraad- en werkgroepleden (inclusief Commissie GO). Een aandachtspunt hierbij is dat in deze structuur vanuit iedere werkgroep iemand de werkgroep vertegenwoordigt in de kerkenraad. Andersom kan ook: dat een kerkenraadslid zitting neemt in een van de werkgroepen.

Het initiatief werd genomen om een zaterdagmiddag te beleggen om het hierboven genoemde met elkaar te verkennen. Het is ons gelukt om ds Rainer Wahl bij de voorbereiding en uitvoering te betrekken.

Zo kwamen we zaterdag 2 april met ongeveer 35 mensen bijeen in de Maranathakerk.

We gingen in groepen uiteen om met elkaar uit te wisselen wat ons motiveert om deel te nemen in een werkgroep of (als ambtsdrager of diaken) in de kerkenraad. Inspirerend om te horen wat ons beweegt: zingeving, God, betekenisvol willen zijn, Jezus als inspiratiebron, gemeenschapszin, deel uit willen maken van een kerkgemeenschap.

Bij de terugkoppelingen vanuit de verschillende gesprekken, ontstond een levendig gesprek met alle aanwezigen. Daarna genoten we gezamenlijk van een lunch, waarbij onderling verder werd doorgesproken. Opvallend hierbij is dat de herkomst per vierplek steeds meer lijkt weg te vallen: we staan voor een gezamenlijke kerk- en geloofsgemeenschap. Na de lunch verkenden we de verschillende modellen van de werkgroepenkerkenraad.

Om goed te kunnen blijven functioneren is het van belang dat de werkzaamheden die voorheen door de sectieraden werden uitgevoerd, opgepakt worden door de diverse werkgroepen. Hiertoe is aan elke werkgroep gevraagd een werkplan te schrijven, m.b.t. hun doel, taken en werkzaamheden en hoe dit wordt georganiseerd. Afstemming onderling vanuit de werkgroepen gebeurt nu nog d.m.v. de Commissie GO. Straks zal deze commissie worden opgeheven en is iedere werkgroep vertegenwoordigd in de Kerkenraad. We hopen dat u al merkt dat de werkgroepen actief zijn. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: de berichtgeving in Over & Weer, de werkgroepdiensten, inspirerende bijeenkomsten en de kerkapp.

Om hetgeen hierboven is besproken ook met u te delen, wordt er in de maand juni of juli een bijeenkomst belegd. Houd de berichtgeving hierover a.u.b. in de gaten. Kerkgemeenschap zijn we immers met elkaar!

Vanuit de Commissie GO,
Liesbeth Smallegange

We hebben een eigen app!



Het kan u niet ontgaan zijn, maar de Protestantse gemeente Nijmegen/Landwijk heeft een eigen app. Iedereen die lid is van onze gemeente of kerkt in de Ontmoetingskerk, kleine Bartholomeuskerk of Maranathakerk kan toegang krijgen tot deze app. Tot nu toe zijn er al meer dan 120 gebruikers en dat getal blijft stijgen.

Mensen die de app gebruiken vinden het makkelijk om actuele informatie over activiteiten te vinden en daar ook vragen over te kunnen stellen. Een gemeentelid plaatste bijvoorbeeld een oproep voor hulp voor de voedselbank, hierop kwam meteen een reactie van een ander gemeentelid. Na het versieren van de palmpasnestokken werden er foto's geplaatst door enthousiaste gemeenteleden.

Het laagdrempelige contact wordt gewaardeerd en ook de collectiefunctie is erg handig voor mensen die niet vaak contant geld op zak hebben of graag gericht (anoniem) aan een doel willen geven.

Wilt u de app ook gaan gebruiken dan kunt u deze downloaden in de Play Store of de App Store onder de naam: PGNijmegen.

Heeft u nog vragen over de app, neem dan contact op met communicatie@pkn-nijmegen.nl

De diaconie op weg naar Pinksteren



We zijn op weg naar Pinksteren, het feest van Hoop en Verbinding. In deze tijd waarin de grootmachten der aarde tegenover elkaar lijken te staan een feest wat we goed kunnen gebruiken, lijkt me.

De afgelopen tijd maakte ik de veelkleurigheid mee van diverse tradities die hun religieuze feesten vierden. Zo ontmoetten we hen die onze broeders en zusters zijn in Abraham, moslims uit allerlei windstreken die hun vastenmaand, ramadan, hielden. Tijdens een Iftarmaaltijd in het Huis van Compassie hadden we bijzondere gesprekken, waarin we zochten naar wat ons bindt en we ons verlangen naar vrede deelden.

Dat verlangen was er zeker ook tijdens de viering van het Oekraïens Paasfeest in de Stevenskerk, waar liederen van hoop en protest klonken en de aanwezigen rijkelijk gezegend werden met doopwater.

Zegen was er ook in de Sint Nicoaaskapel op het Valkhof, waar ik Pasen vierde met onze Grieks orthodoxe broeders en zusters. Een indrukwekkende, bijna goddelijk schouwspel, waarin we Christus aanwezigheid mochten ervaren als de Levende in ons midden.

Deze ijkmomenten hebben we nodig om ons staande te houden in woelige tijden. En zo gaan we op weg naar Pinksteren.

De werkgroep inspiratie gebruikt deze tijd om mensen met elkaar te verbinden via wandelingen in de Hatertse Vennen en in de omgeving van Beek. Elders in dit nummer leest u hier meer over.

Theo van Driel

Blik op de Kerkenraad (45)

Sinds de verschijning van de vorige editie van Over & Weer heeft de Kerkenraad maar één keer vergaderd en wel op 19 april jongstleden.

Naast het elkaar informeren van de ontwikkelingen binnen en rondom de verschillende colleges en (werk)groepen in onze gemeente heeft de Kerkenraad lang van gedachten gewisseld over de komende nieuwe bestuursstructuur: een kerkenraad met thematische werkgroepen.

Nieuw bestuursmodel

De vernieuwing zit 'm vooral in een slagvaardiger Kleine Kerkenraad (of breed dagelijks bestuur), dat functioneert onder een Kerkenraad waarin alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen en de predikant) zitting hebben. Meer dan tot nu toe is geregeld, zou die nieuwe Kleine Kerkenraad (de KKR) qua beslissingsruimte een groter mandaat krijgen van de Kerkenraad. Dit houdt in dat er op meer beleidsterreinen méér beslissingsbevoegdheid komt te liggen bij deze KKR. De nieuwe KKR legt op hoofdlijnen van beleid op gezette tijden verantwoording af aan de 'grote', overkoepelende Kerkenraad (de KR). Er zijn onderwerpen waar de KR altijd het laatste beslissingswoord blijft houden en dat zijn onder meer: de Jaarrekening, de Begroting, het beroepen van een predikant, de Plaatselijke Regeling (het 'huishoudelijk reglement' van de gemeente) en het vaststellen van beleidsplannen. Wat de KR aan de KKR mandateert, moet expliciet zijn opgenomen in de Plaatselijke Regeling.

Nóg een essentieel punt van dit nieuwe bestuursmodel: elke thematische werkgroep dient één ambtsdrager 'af te vaardigen' naar de Kleine Kerkenraad. De werkgroepen Beheer en Diaconie (respectievelijk het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) kunnen twee ambtsdragers afvaardigen naar de KKR (omdat het kerkordelijke colleges zijn). De 'grote' Kerkenraad zou in dit model nog slechts enkele keren per jaar bijeen behoeven te komen.

De gedachte hierbij is dat het merendeel van de ambtsdragers zijn handen dan vrij heeft voor het werk in de gemeente – pastoraal, diaconaal, rondom kerkdiensten, etc. Voor hen



die dat soort werk het liefst doen, is de vergaderlast dan zo klein mogelijk. Ook wordt de taak van ambtsdragers in het nieuwe model verkleind en over meerdere uitgesmeerd. Dit kan drempelverlagend werken voor gemeentelieden die eraan twijfelen om een ambt te aanvaarden – en dat vaak dan niet doen omdat men een kerkelijk ambt als een té grote last ervaart.

Enkele haken en ogen

Aan dit model zitten nog wel wat haken en ogen, maar het huidige Moderamen zal dit samen met de commissie GO gaan oplossen. Wellicht dat er ook nog een gang naar de classis nodig is, want beseft moet worden dat het wel in afwijking is van wat de huidige kerkorde aan mogelijkheden biedt. Maar, omdat ook op classicaal en zelfs synodaal niveau de achteruit kachelende bestuurskracht in PKN-gemeenten hoog op de agenda staat en lokale gemeente gestimuleerd worden met creatieve ideeën te komen, is onze verwachting dat er op de hoofdlijn wel ondersteuning van de classis zal komen.

Op de Kerkenraadsvergadering van 19 mei zal verder over dit in te voeren bestuursmodel en de 'haken en ogen' worden doorgesproken.

Zoals al eerder gemeld, is het de bedoeling dat over de invoering van dit model in de loop van mei/juni een gemeentevond zal worden gehouden. Deze zal onder verantwoordelijk van de Kerkenraad door de commissie GO worden georganiseerd.

Gerbrand Hoek, scriba

Activiteiten

Presentietraining

Vanuit de Ontmoetingskerk is het initiatief genomen om een korte training in de presentiebenadering te organiseren: 'Er zijn voor elkaar'. Wij denken dat de presentiebenadering, letterlijk 'aanwezig zijn', voor de kerk en de buurt belangrijk kan zijn. Vaak kun je in een situatie de nood niet oplossen, maar een goed luisterend oor samen met betrokkenheid kunnen van grote betekenis zijn.

De training wordt verzorgd door Yuk-Sie Cheung. Zij werkt bij Bindkracht 10 als armoedemakelaar.

De data van de training zijn: 31 mei en 21 juni van 10.00 – 12.00 uur. Locatie, Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033

Nadere informatie bij pastor Trees Versteegen: trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

Stiltekring: stilstaan bij oorlog Oekraïne

Op zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze dag laten we zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op meerdere plekken door heel Nederland worden om 12 uur in de middag stiltekringen voor vrede georganiseerd, op initiatief van PAX.

Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. We zullen op zaterdag 21 mei samen op hopelijk veel plekken in Nederland stilstaan bij de slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen die geraakt zijn door deze oorlogen.

Vanaf 11.30 uur verzamelen we in de Ontmoetingskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd. De organisatie is in handen van de Ambassade van Vrede, waarin de Raad van Kerken, Huis van Compassie en de Raad van levensbeschouwing en Religie verenigd zijn.

Activiteiten

Wandelen met Hemelvaart en Pinksteren

Mede vanuit de werkgroep Inspitatie willen we de feesten van Hemelvaart en Pinksteren ook met enkele wandelingen vormgeven. We zullen aansluiten bij de landelijke thema's voor Hemelvaart en Pinksteren: Alles komt goed en Feest van hoop.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, organiseren Marije Klijnsma en Boukje Nauta een wandeling met overdenkingen in de Hatertse Vennen.

Start om 10 uur bij Parkeerplaats de Diervoort, t.h.v. Staddijk 17. 6603 LM Wijchen. Einde van de wandeling rond 12 uur. Loopafstand ongeveer 5 km.

Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni organiseren Theo van Driel en Jeanette van der Zande twee keer een wandeling met overdenking in Beek.

U kunt starten om 10 uur of om 14 uur. Er is eerst een korte bijeenkomst in de kleine Bartholomeuskerk in Beek. Loopafstand ongeveer 5 km, natuurlijk met enig klimmen en dalen. Einde van de wandeling rond 12 uur en in de middag rond 16 uur.

De wandelingen op beide dagen zijn voor de hele gemeente Nijmegen/Landwijk. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Om te weten op hoeveel wandelaars we kunnen rekenen, is het prettig als je van te voren aanmeldt:

- voor Hemelvaart bij boukjenauta@hotmail.com
- voor Pinksteren bij jvanderzande8@upcmail.nl

Als je op tijd bent, kun je natuurlijk spontaan aansluiten. We hopen op gezellige en inspirerende wandelingen.

Jongeren theater: Escaperoom Terra

Woensdag 8 juni om 20.00 uur speelt jongerentheatergroep Wijland (van het Weilandklooster) de voorstelling 'Escaperoom Terra' in de Maranathakerk.

Wat begint als een onschuldig uitje naar de escaperoom, verandert al snel in een bizarre race tegen de klok om te redden wat er nog te redden valt. Een groep jongeren raakt verzeild in de grote vraagstukken van deze tijd rondom klimaat en een leefbare aarde. Krijgen ze vat op wat er gebeurt? Komen ze er samen uit? Vinden ze de sleutel tot de essentie of verdrinken ze in de stijgende zeespiegel en een groeiende afvalberg?

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben samen aan deze theatervoorstelling gewerkt. De voorstelling is ontroerend en prikkelend, met humor en diepgang. Het publiek wordt geraakt door het authentieke spel, de fysieke energie en confronterende vragen.

De theatervoorstelling werd mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Nijmegen i.s.m. de Protestantse Gemeente Nijmegen. De Werkgroep Fairtrade Nijmegen zal een informatietafel inrichten.

Informatie via: diaconie@pkn-nijmegen.nl
of Theo van Driel, tel. 06 18193612

Hebreeuwse miniaturen

שְׁלוֹם

Wie o wie

'Hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden'. Aldus Naomi tegen haar schoondochter Ruth, die net enthousiast terug is van een dagje aren rapen op het land van Boaz (Ruth 2:20). Mooi gezegd en niet erg ingewikkeld. De vraag is alleen, wie is die 'hij'? Er zijn twee opties: ofwel Boaz ofwel God, die ze vlak daarvoor ook noemde toen ze zei: 'Moge de HEER hem (Boaz) zegenen'.

Als je verschillende vertalingen van de Bijbel naast elkaar legt -- altijd leuk en leerzaam om te doen -- zie je dat sommige kiezen voor God en andere voor Boaz. Hoe kan zo iets? Het probleem zit in het Hebreeuwse woord *asjèr*, dat deze zin met de voorafgaande verbindt. Er valt hier niet met zekerheid uit te maken hoe die verbinding precies loopt.

Dus al heeft de schrijver vermoedelijk slechts een van de twee opties op het oog gehad, wij kunnen slechts gissen welke dat was. Omdat je er als vertaler met de grammatica niet uit komt moet je je keuze maken op inhoudelijke gronden. En inhoudelijk is voor beide het nodige te zeggen; vandaar de vereendheid.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Woonruimte gezocht

Beste gemeenteleden, vanaf augustus/september zoek ik een rustige woonplek in Nijmegen i.v.m. mijn reistijd vanuit Ede. Ik ben 25 jaar, christen en studente Rechten aan de Radboud Universiteit.

Ik ben vrolijk en enthousiast en houd van de natuur, wandelen, lezen en de rust. Hebt u woonruimte of een tip, dan hoor ik het heel graag!

Jenneke Adema, 06 - 36436324
Adema.jenneke@gmail.com



Hoi! Ik ben Nelleke Groenendijk, 17 jaar en kom uit Rouveen. Dit jaar rond ik de havo af en in september begin ik met de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HAN in Nijmegen. Omdat Nijmegen voor mij niet naast de deur is en de kamers duur zijn, ben ik op zoek naar een adresje in de omgeving van of in Nijmegen.

Hier zou ik de dagen dat ik les heb (ongeveer 3/4 dagen per week) kost en inwoning voor het komende seizoen willen ontvangen.

Mocht je iemand kennen of zelf ruimte en interesse hebben, dan hoor ik het graag! Je kan me een berichtje sturen op: 06-58732638 of-mailen: negroenendijk@gmail.com

Vanuit de diaconie



Collecten in deze periode

Voor de komende maand staan de volgende collecten gepland:

22 mei: Het Kruispunt

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat.

In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Deze bijzondere, monumentale plek past bij ons. We hebben er de ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.

26 mei: Hemelvaartcollecte

Op Hemelvaartsdag wordt tijdens de dienst in de Stevenskerk gecollecteerd. Van de opbrengst is 50% bestemd voor de diaconie en 50% voor de PGN.

29 mei: Spreekuur Lutherse Kerk

Iedere maandagochtend is er voor daklozen en vluchtelingen een spreekuur in de Lutherse Kerk. Zij kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld hulp door een huisarts en vragen over opvang. Soms vloeien daar onkosten uit voort waarvoor we uw bijdrage vragen

5 juni: Pinkstercollecte

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet.

Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg. Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mngqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.

12 juni: Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente-inkomsten meer zijn

en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

19 juni: Buiten de boot

Twee bakkers uit Nijmegen hebben in de weekenden broden over, die ze beschikbaar willen stellen voor mensen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen die figuurlijk buiten de boot vallen, buiten de regeling van bv. de Voedselbank. Het brood wordt elke zaterdag uitgedeeld vanuit de Antonius van Paduakerk. Niet iedereen kan/wil echter zelf voedsel ophalen om uiteenlopende redenen. Die adressen zullen dus bezocht moeten worden. Voor de onkosten die daarmee gepaard gaan vragen we uw bijdrage.

26 juni: Wereldvluchtelingendag Hulp voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Verdwijnt de diaken uit de kerk?

Deze prikkelende vraag wil ik u en jou als lezer voorleggen. Het is niet ondenkbaar dat de diaken als zelfstandig ambt verdwijnt, dat is al vaker in de kerkgeschiedenis gebeurd.

Kort na de Eerste Pinksterdag stelden de apostelen al zeven helpers aan. De taak van deze helpers, die de traditie ziet als eerste diakenen bestond erin om een speciale zorg aan de dag te leggen voor de armen en de weduwen. Hierdoor verkregen de apostelen zelf meer mogelijkheden om zich toe te leggen op hun prioritaire taak: het gebed en de bediening van het woord. De diaken kreeg zowel een maatschappelijke als liturgische taak. De laatste taak bestond in de assistentie bij de viering van de Maaltijd van de Heer en de verkondiging (de langste preek, die in de Bijbel is opgenomen is van Stefanus).

In de richtlijnen van de oude liturgie staat de taak van de diaken nauwkeurig omschreven. Weliswaar mocht de eucharistie gevierd worden zonder diaken, maar dat had en heeft niet voorkeur. Waar de regels opgerekt worden wil er nog weleens wat waardevols verdwijnen en zo verdween de diaken lange tijd nagenoeg uit de westerse kerk en R.K. kerk van ons land, tot het permanente diakenambt in 1977 in ons land hersteld werd. In een studie die ik daarover las stond te lezen dat ze mede geïnspireerd waren door de calvinistische traditie.

Ik maak me zorgen over de manier waarop we in onze protestantse kerk met het ambt van diaken omgaan. Want ook in onze kerken is het de bedoeling dat het ambt van diaken vertegenwoordigd is in de liturgie. Alleen als het niet anders kan men volstaan met één ambtsdrager, maar het verdient niet de voorkeur. Het is te hopen dat het ambt van diaken niet verdwijnt uit de liturgie en uit onze gemeente. Het is aan u en jou om het niet zover te laten komen.

Theo van Driel, diaconaal werker,
tel. 06 181 936 12, mail: theodoor52@live.nl

Verslag van Iftar-maaltijd

Als gemeenteleden van de protestantse kerk waren we uitgenodigd om op donderdagavond 28 april deel te nemen aan de Iftar-maaltijd, dat is een avondmaaltijd na zonsondergang tijdens de ramadan. De uitnodiging kwam van stichting SEMA, een organisatie van islamitische vrijwilligers, gevestigd in een voormalig schoolgebouw in de Zijpendaalstraat in Hatert.

We werden zeer hartelijk ontvangen in een gezellig ingerichte zaal met verschillende mooi gedekte ronde tafels, we voelden ons meteen heel welkom! Aan elke tafel ontstond een mix van christelijke en islamitische mensen. We raakten meteen aan de praat, een warme wederzijdse belangstelling was voelbaar! Sommigen waren gevlucht, ontslagen als leraar of lerares in Turkije. Enkele leraren hadden maanden daar in de gevangenis gezeten en waren nog maar pas in Nederland. Het waren schrijnende verhalen. Anderen woonden hier al bijna hun hele leven en hadden hier hun bestaan opgebouwd. Als je rondkeek zag je aan elke tafel levendige gesprekken.



Om 21.02 uur ging de zon onder, en werd het avondgebed gezongen door een 16-jarige jongen. Vervolgens werd ook een Nederlandstalig gebed door een van hen uitgesproken. Het vasten werd verbroken. Als eerste met het eten van een dadel, en meteen werd een heerlijke linzensoep opgediend. Op de tafels werden allerlei schaaltes met kruidige groenten uitgesteld, heel smakelijk allemaal. Na het eten vertelde een van de vrijwilligers waar stichting SEMA zich zoal mee bezighoudt: voornamelijk met onderwijsondersteunende, en ook opvoedkundige begeleiding aan scholieren. Trots vertelde hij dat al verschillende leerlingen op het HBO of de universiteit waren terechtgekomen.

Ineke Stoffels vertelde wat het vasten in de christelijke gemeenschap inhoudt, dat daar een iets andere invulling aan wordt gegeven. Daarna kreeg iedereen de gelegenheid om te zeggen wat hij of zij van deze viering vond. Alle reacties waren heel positief; iedereen had aan den lijve ervaren hoe belangrijk het is om je als mens in elkaar te verdiepen!

Rienke de Jong



Onze eigen PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op PGNijmegen en installeer de app.

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Jesus is Alive!

Rond de Paasdagen zijn we in het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika. Overall langs de weg zien we borden met deze tekst of woorden van gelijke strekking. Iedereen mag het weten dat Jezus leeft en het zet mij wel aan tot nadenken. Wij hebben in Nederland te maken met grote ontkerkelijking, terwijl men hier in het zuiden van de VS, ondanks veel nog zichtbare schade door wind en water en onzichtbare door Corona, een rotsvast geloof lijkt te hebben.

Neem nu de woorden die je altijd te horen krijgt als je ergens weggaat: "God bless you" of nog langere zegeningen die je worden toegewenst. En ik ben dan ook zo, dat ik vraag of het gemeente woorden zijn. Gemeend? Hoezo zou je deze woorden zeggen als je ze niet meent? In de hotels die we aandoen op onze rondreis, hebben de receptionisten heel veel tijd, want ze zijn weliswaar weer open, maar het grote publiek laat op zich wachten. We brengen wat leven in de brouwerij en dat is hard nodig na alle stilte door COVID. Voor mij een uitdaging om mijn (school)Engels weer eens te spreken.

Bijna drie weken waren we in de USA en we zijn de grootste tijd bij familie geweest, maar het was fijn om in hotels te zijn. Even op mezelf, niemand tot last, al mag ik dat niet zeggen, ik ben immers van harte welkom en uitgenodigd.

De laatste dagen krijg ik toch nog een kans bij "dochter" Heidi, want twee dagen moeten we het zonder de vrouw des huizes doen en ik mag koken! Maar het volgende probleem dient zich aan: waar ligt alles en hoe werkt alles. Gelukkig weet Google alles, want veel zelf koken wordt niet gedaan en Alexandra weet de weg niet in de goed uitgeruste keuken. Wat is alles groot voor drie bewoners.



We zijn nu weer thuis en na een week jetlag gaat alles weer zoals het altijd gaat. Ook het werk voor de kerk wordt weer opgepakt en het is ook de tijd voor de jaarlijkse vraag aan u: heeft u wat over voor de SOLIDARITEITSKAS? Ons "hoofdkwartier"

in Utrecht, de landelijke PKN rekent op €10 per pastorale eenheid. Een tientje voor solidariteit met andere, armere gemeenten in deze tijd. We moeten al heel veel in onze buidel tasten en dat terwijl ik merk dat in de afgelopen maand de boodschappen wel erg veel duurder zijn geworden. Ook dat komt door een stuk solidariteit. Solidariteit kost geld.

Jarenlang zijn we gewend dat het altijd beter ging. Onze ouders gingen in de vakantie logeren bij familie of, zoals ik tegenkwam op familiefoto's, naar de jeugdherberg. Als kind ging ik naar Rockanje, later volgde kampeervakanties naar Luxemburg en zelfs de Alpen. Met mijn kinderen verlegde ik de grens naar o.a. het Middellandse Zeegebied en nu is daar voor mij een intercontinentale reis aan toegevoegd.

De wereld is kleiner en dichterbij door de tv. Zo halen we oorlogen in huis en is de wereldvrede verder weg dan ooit. In mij rijst vaak de vraag: waar is God, maar toch, ik houd me vast aan het "Jesus is alive!" Ook, of juist in tijden van oorlog, ziekte en natuurrampen.

Onder dezelfde zon als onze broeders en zusters in de Zuidelijke Staten eindig ik nu met "Jesus is alive and may God bless you!"

Loes Hogeweg



Kalligrafist gezocht

We hebben binnenkort twee huwelijken in de gemeente te vieren. En mogen hopelijk ook een aantal dopelingen verwelkomen. Verheugende gebeurtenissen, waarbij de betrokkenen herinneringen meekrijgen. Bij een huwelijk de huwelijksbijbel, bij de doop een doopkaars en doopkaart. Het is natuurlijk fijn als dat er mooi uitziet, en de gegevens er netjes op komen te staan. Er zijn vast mensen die mooier schrijven dan ik! Mogelijk zelfs mensen die zich hebben bekwaamd in de edele kunst der kalligrafie! Kortom: we zoeken schrijvers die in voorkomende gevallen de documenten willen verzorgen. Gaarne melden bij ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl).



Activiteit

Vertalingsavond op 25 mei: Welke versie gebruiken we vandaag?

Het is ongetwijfeld opgevallen dat we geregeld (weer!) een andere versie van het Onze Vader gebruiken. Dat heeft te maken met een gewijzigde vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling die eind vorig jaar is uitgekomen (de zogeheten NBV 21). Daarmee is een aantal veranderingen aangebracht ten opzichte van de vertaling uit 2004, die de NBG-vertaling uit 1951 verving. En dan zijn ook nog de Willibrord-vertaling, de Bijbel in gewone Taal, de Naardense Bijbel en de Herziene Statenvertaling in gebruik. Allemaal met versies van het Onze Vader; zien we door de bomen het bos nog?

Op 25 mei willen we aandacht besteden aan de verschillende vertalingen. De versies van het Onze Vader komen aan bod, maar er komt veel meer aan bod. Met steeds herkenbare voorbeelden. De avond wordt gehouden door ds. Wouter Slob en door een echte vertaalspecialist: Hendrik Jan Bosman. De avond begint om 20.00 in de Maranathakerk.

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
dominee@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl



Huwelijk

Nienke Freije en Jorrit van den Berg 'Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad'. Met deze tekst uit Johannes 15 kondigen Jorrit van den Berg en Nienke Freije de kerkelijke bevestiging van hun voorgenomen huwelijk aan.

Ze geven elkaar op 17 juni het ja-woord. De kerkelijke bevestiging is in de grote kerk van Elst (dus niet in Nijmegen!) en begint om 19.30 uur. Wie mee wil vieren is van harte welkom. We verheugen ons!

Yvonne Sans en Marcel van de Vall Halverwege juni treden Marcel van de Vall en Yvonne Sans met elkaar in het huwelijk. Met elkaar vervolgen ze hun weg. Bepakt en bezakt staan ze afgedrukt op de aankondiging van het huwelijk.

Op 29 mei kunnen we hen na de dienst alvast geluk wensen, want dan trakteren ze de gemeente bij de koffie als voorproefje op iets lekkers.

Ds Wouter Slob

Zomerprogramma 2022: Vrij zijn...

We staan op de drempel van de zomer 2022. Voor velen van ons de periode dat we over vakantie fantaseren. Anderen verkeren niet in de luxe om daaraan te denken.

De Ontmoetingskerk organiseert vanaf eind juni tot begin september een aantal programma's die aansluiten op het thema dat afgeleid is van de Latijnse afkomst van ons woord vakantie, namelijk vacare. Dat woord heeft alles te maken met VRIJ ZIJN ...

Rondom dit thema 'Vrij Zijn' organiseren we creatieve en bezinnende bijeenkomsten op woensdagmiddagen. Er wordt een lezing ontwikkeld op een woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, er vindt een filmavond plaats en wordt er een poëzieavond voorbereid die ook online zal worden uitgezonden.

Globaal ziet het Zomerprogramma 2022 er voorlopig als volgt uit:

- We starten met een openingsviering op zondag 26 juni om 16.00 uur.
- Op de volgende woensdagmiddagen vinden er creatieve en bezinnende samenkomsten plaats: 29 juni, 13 juli, 27 juli, 10 augustus, 24 augustus en tot slot 7 september, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.
- Op 6 juli om 20.00 uur wordt een lezing verzorgd door Palmyre Oomen.
- Een filmavond is er op 3 augustus om 20.00 uur, ingeleid door Wouter Slob.
- Op 31 augustus verzorgt Wim Koopmans om 20.00 uur een poëzie- en muziekavond.

Over de inhoud van de verschillende programmaonderdelen en verdere bijzonderheden wordt u later geïnformeerd.

Pniël-Heeskoor stopt

Na vele jaren heeft het Pniël-Heeskoor zichzelf opgeheven. Dit koor was het resultaat van een fusie tussen kerkkoor Hees en het Pniëlkoor. Kerkkoor Hees werd zo'n 65 jaar geleden opgericht. Johan van der Werf is jarenlang dirigent geweest. Na de fusie is hij altijd blijven zingen. Van het Pniël-koor is de ontstaansdatum niet meer bekend. Zij hadden hun repetities in het Koetshuis, vlakbij de Opstandingskerk, waar zij ook zongen. In 2000 zijn de koren samengegaan. Het Pniëlkoor had te weinig leden en het kerkkoor Hees had op dat moment geen dirigent. De fusie was snel beklonken.

De laatste jaren liep het ledental langzaam maar zeker terug. In de tijd van lockdown zijn 5 koorleden overleden, waarvan één aan corona. Na de lockdown zijn we weer gaan repeteren. Niet iedereen is teruggekomen. Allengs werd ons duidelijk dat we niet meer konden optreden met deze kleine groep. Het Pniël-Heeskoor heeft veel opgetreden in de Nijmeegse ziekenhuizen en verpleeghuizen, waar we in zondagse vieringen zongen. De vieringen bij de gehandicapten in Gennep waren heel bijzonder en tegelijkertijd erg leuk. U kent ons wellicht van de Maranathakerk, waar we jaarlijks in de viering zongen. Dinsdag 2 mei 2022 hebben we in de Maranathakerk onze slotavond gehad. We kijken terug op een mooie periode, waar we als koorleden met elkaar zongen, deelnamen aan erediensten, elkaar inspireerden, lief en leed deelden en aandacht voor elkaar hadden. Natuurlijk gaan we dit missen, maar hier zijn we ook dankbaar voor!

Bestuursleden koor Pniel-Hees

Zending ds Andrea Visser

Sinds enkele maanden is ds Andrea Visser als geestelijk verzorger verbonden aan het CWZ hier in Nijmegen. Ze wil haar werk graag met een expliciete kerkelijke opdracht doen en daarom heeft ze onze gemeente gevraagd om een kerkelijke zending. Natuurlijk voldoen we van harte aan haar verzoek. De zending zal in de kerkdienst van 29 mei gegeven worden. We wensen de collega in het CWZ zegen in werk en verblijf in Nijmegen toe.

Protestantse Vrouwendienst**PVD Zuid-West-Oost****Verslag Passie- en Paasviering**

We hebben een mooie viering met elkaar beleefd. Het thema was 'Hem Achterna'.

Michèle had voor de liturgie teksten ontleend aan de Vasten kalender, het Ignatiaans vastenbidden en het Liedboek.

Ella Heusinkveld, Baukje Koers en Wil Lootsma hadden een prachtige liturgische bloemschikking gemaakt.



Geeske Dam verrijkte de viering met heel mooi hobospel, ook een stuk samen met Cees Esveld aan het orgel. Cees begeleidde ook de samenzang.

En koster Willem verzorgde een muzikale omljsting met behulp van muziek uit The Passion (You Tube). Heel fijn, dat ds. Slob de overdenking heeft willen houden.

Contactmiddag 17 mei

Over de bijeenkomst van 17 mei kan ik nog niets schrijven, omdat de kopij op 10 mei ingeleverd moet zijn. Dat zal een heel gezellige spellenmiddag worden met 'voor elk wat wils'. Ik ben heel benieuwd hoe u het verrassingselement zult beleven. Ik kan het zelf niet meemaken, omdat die dag in onze vakantie valt.

Michèle zal een inleiding houden over de betekenis van het spel.

Uitstapje

Voor 21 juni hebben we een uitje georganiseerd: een compensatie voor de door Corona gemiste samenkomsten. Deze keer gaan we niet met een bus, maar met eigen vervoer of onze bekende chauffeurs naar de plek van bestemming: hotel- restaurant Val Monte in Berg en Dal, waar we kunnen genieten van een feestelijke High Tea! We zullen daar van 3 uur tot ongeveer 5 uur verblijven.

Na dit uitstapje zal de zomervakantie ingaan. In augustus kunt u weer een uitnodiging in 'Over & Weer' verwachten voor het nieuwe seizoen dat in september begint.

Hartelijk dank!

We mochten 2 gulle giften ontvangen voor onze PVD activiteiten; heel erg fijn!

Alle medewerkers wensen u allen een heel goede zomer toe naar lichaam en geest, zodat we elkaar ge'zon'd- en- wel weer kunnen ontmoeten.

Met een hartelijke groet voor ieder,
namens alle PVD-sters,
Voor vragen over een en ander
kunt u terecht bij
Addie Wanders,
telefoon: 024- 355 84 71
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Als u dit bericht leest, hebben wij een middag over oud-koningin Wilhelmina gehad. Mevr. Sonja van Kalkeren heeft aan de hand van meegebrachte voorwerpen uitgebreid over haar leven verteld.

Op donderdag 30 juni hebben wij alweer onze laatste bijeenkomst vóór de zomervakantie. Wij nodigen u van harte uit om 's ochtends om 11.00 uur

een kopje koffie / thee met iets lekkers te komen drinken in de Tuinkamer van de Ontmoetingskerk. Daarna zullen wij met een aantal personenauto's naar een pannenkoekenrestaurant rijden om gezamenlijk een pannenkoek te gaan eten.

Als u met ons mee wilt gaan, dan kunt u zich aanmelden op het strookje bij uw persoonlijke uitnodiging, die wij bij u zullen afgeven.

We hebben een aantal giften mogen ontvangen in totaal € 70,-. Wij willen alle gevers hier heel hartelijk voor bedanken!

De dames van de Vrouwendienst

Bedankje**Dit is een morgen als ooit de eerste**

Dit is een morgen als ooit de eerste
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen,
dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen,
grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods
nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gedicht van Andies Govaart en Elanor Farjeon

De aandacht, de bemoediging, de verbondenheid, het denken aan, even telefoneren, het bidden voor, de bloemen en de wenskaarten van U allen hebben ons geweldig geholpen door de moeilijke maanden die ons ten deel zijn gevallen.

Wij willen U, de gemeente, hartelijk bedanken voor Uw medeleven uit het diepst van ons hart.

Wij wensen dat u het licht van Pasen zal verwarmen met zijn stralen en U rust en vertrouwen brengt.
We gaan beiden een nieuwe weg in naar het licht.

Hartelijke groet
Frans en Rian Boorsma.

Een gewone dinsdag in april?

Nee, het is dinsdag 26 april. En dat betekent lintjesregen. Maar wie en waarom?

Niets vermoedend begonnen Piet van der Heide en Marja Theunis aan deze dag. Piet heeft zijn nette pak aange-trokken, want hij gaat naar de Ontmoetingskerk alwaar Marja een lintje krijgt uitgereikt.

Marja wacht op een vriendin die haar meeneemt voor een gezellig dagje weg. Ze leest nog even het krantenartikel dat gaat over de jaarlijkse lintjesregen.

Marja wordt meegenomen naar o.a. de Bethelkerk. De kerk is niet open, maar ze mogen toch even naar binnen en kunnen zo even herinneringen ophalen. Het gesprek komt op (vrijwilligers) werk in de Bethelkerk waar de naam van Piet van der Heide ook al snel genoemd wordt. Voordat iemand zich kan verspreken gaat het gezellige dagje weg naar de volgende locatie. Dit wordt de Ontmoetingskerk. Ook hier zullen vele herinneringen opgehaald gaan worden.....



Bij binnenkomst blijkt Marja compleet verrast te zijn. Ze ziet niet alleen haar familie en vrienden, maar ook burgemeester Bruls. En ...de oranje met rood, wit en blauwe aankleding van het podium.

Marja is ruim 30 jaar actief als vrijwilliger in Nijmegen bij de Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij was kerkenraadslid en diaken en nam deel aan het oecumenisch overleg voor de wijkgemeente Lindenholt met de Agnesparochie. Later werd zij actief rond de Ontmoetingskerk, draaide mee met de leiding van de Kindernevendienst en was lid van de voorbereidingsgroep Dienst in de Stevenskerk met veel kinderen. Ook heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur van de stedelijke diaconie en van de Hervorm/Gereformeerde Vrouwendienst, die ouderen, zieken en ouders met een pasgeborene bezochten. Ze nam deel aan de klankbordgroep 'vrijwilligers en mantelzorg'. Ze werd lid van de sectieraad met aandacht voor oecumenische samenwerking met de parochie, de werkgroep 'vorming en toerusting' en de werkgroep 'wijkdiaconaat'. In de begintijd van de Coronacrisis werkte zij samen in het Coronaberaad, de protocollencommissie en was mede initiator van de openstelling van de kerk voor een gesprek op het bankje of het aansteken van een kaarsje in de kapel.

Marja was niet alleen kerkelijk betrokken maar ook bij de Protestants Christelijke Basisschool de Korenaar, later de Bloemberg. Ze was invalleerkracht, leesmoeder, hulpouder en verkeersbrigadier.

Marja zet zich graag in voor beleids-werk. Zodat de vrijwilligers de ruimte hebben en krijgen om hun werk te kunnen en mogen doen.

Tja en toen....

Toen werd Piet naar voren geroepen. Burgemeester Bruls blijkt ook voor hem te zijn gekomen. Rustig komt Piet naar voren lopen zodat hij even de tijd kan nemen om dit tot hem door te laten dringen en zijn familie, die als verrassing ongemerkt ook in de kerk zaten, te begroeten.

Piet is jarenlang actief lid van de Protestantse Gemeente Nijmegen. In de wijken Lindenholt en Dukenburg. Vanaf 1980 is hij betrokken bij de opbouw van de protestantse kerk in Lindenholt. Hij combineerde zijn kerkelijke activiteiten met zijn werk als groeps(bege)leider op het Kinderdorp Neerbosch waar hij 27 jaar gewerkt heeft. Hij was lid van de Commissie Geestelijke Verzorging van "het Kinderdorp Neerbosch".

Hij maakte deel uit van de wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente Lindenholt. Hij was scriba (secretaris), pastoraal ouderling en enige malen voorganger in verschillende diensten.

Hij ging op huisbezoek bij leden van de wijkgemeente die geen of nauwelijks contacten hadden met andere leden van de kerkgemeenschap. Zijn bezoekwerk en zijn luisterend oor binnen zijn werkgebied is van grote waarde.

Hij bezocht in de jaren 80 ook leden van de kerk die nieuw in de wijkgemeente waren. Zo is hij in contact gekomen met Marja. Na een hartelijke groet van welkom in de wijkgemeente vertelde Marja aan Piet dat zij in de toekomst wel vrijwilligerswerk wilde gaan doen.



Zo zijn er niet alleen vele oude herinneringen opgehaald maar zijn er ook weer nieuwe herinneringen gemaakt.

Marja en Piet, dank, dank, dank voor al jullie werkzaamheden en inzet.



Activiteiten

Bijeenkomst over buurtcontactgroepen

Op 13 juni van 19.30u-21.00u hebben we een inspirerende avond over pelgrimage. We ontmoeten elkaar en verdiepen ons in dit thema. We maken op deze avond ook kort tijd vrij om elkaar te laten weten hoe het gaat bij de buurtcontactgroepen.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om naar deze avond te komen. U kunt dan ontdekken welke buurtcontactgroepen er zijn en u bij een van de groepen aansluiten als u dat wilt. De buurtcontactgroepen bevinden zich in het gebied van de Maranathakerk. Als u in een van de andere secties woont, maar graag mee zou willen doen dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. We kijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Klijsma: marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 0619047440

Hartelijke groet,
Ellen de Feijter, ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

Gespreksgroep op dinsdagmorgen

Ieder maand komt er in de Maranathakerk een gespreksgroep bij elkaar: de dinsdagmorgengroep. Van 10.00 tot 11.30 spreken we over allerlei onderwerpen; vaak is de voorgaande ochtend inspiratie voor de volgende. Een korte tekst die tevoren wordt rondgezonden biedt aanknopingspunten voor het gesprek. De groep bestaat al lange tijd, heeft tijdens Corona zoals alles stilgelegen, maar is inmiddels weer opgestart. Mochten er nog belangstellenden zijn, dan kan contact worden opgenomen met ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl). Dit seizoen zijn er nog samenkomsten op 24 mei en 14 juni.

Benefiet-boekenmarkt in Stevenskerk

Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) en de vrijdag en zaterdag erna organiseert de Stadskerk Nijmegen een boekenmarkt in de Stevenskerk. De opbrengst van de markt gaat volledig naar Caminul Phillip, een opvanghuis voor kansarme kinderen in Boekarest, Roemenië.



Van romans tot kunstboeken, van thrillers tot kinderboeken, theologie, zingeving en hobby. Met prijzen vanaf 50 eurocent! Let op: pinnen is niet mogelijk.

Donderdag 26 mei 12.00 - 17.00 uur,
vrijdag 27 mei 10.30 - 17.00 uur en zaterdag 28 mei 10.30 - 17.00 uur.

Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd.

Zondag 12 juni sluiten we dit seizoen af met Bachs prachtige Magnificat BWV 243. U bent hartelijk welkom. De toegang is vrij, maar inschrijven is gewenst: <https://bachcantate.eventbrite.nl>.

Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 12 juni om 19.30 uur: Magnificat BWV 243

Het Magnificat is de Latijnse weergave van de spontane lofzang van Maria, in verwachting van Jezus, als zij bij haar nicht Elisabeth komt, die zwanger is van Johannes de Doper (Lukas 1: 46-55).

Bach componeerde zijn Magnificat in 1723, zijn eerste jaar in Leipzig. Later transposeerde hij het van Es naar D, en bewerkte het in een bewaard gebleven prachtig handschrift nog op heel veel punten. In die latere vorm, met weglating van de oorspronkelijk ingevoegde vier bewerkte kerstliederen, kon Bach zijn Magnificat bij veel verschillende feestelijke gelegenheden laten klinken.

Het is een groots en veeleisend werk, voor solisten, een vijfstemmig koor, en met inzet van alle voor Bach destijds beschikbare instrumenten (fluiten, hobo's en oboi d'amore, fagot, trompetten en pauken, violen en altviolen, celli en contrabas, en orgel). Het omvat niet minder dan twaalf sterk uiteenlopende delen - maar die delen zijn uiterst geconcentreerd, waardoor het hele werk toch niet veel meer dan een ruim half uur in beslag neemt.

Het is muzikaal feest, dat we met elkaar gaan vieren ter afsluiting van dit seizoen van de maandelijkse cantates! En, hoewel het Magnificat geen slotcoraal kent zoals we gewend zijn samen te zingen, zullen we toch voorafgaand aan de uitvoering de kern-delen van het Gloria met elkaar instuderen en aan het eind samen ten gehore brengen. Op onze website staan de mp3's van alle afzonderlijke stemmen voor wie zich tijdig hierop wil voorbereiden.

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77
of 06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54

Secretaris:

Loes Hogeweg
Valkenaerhof 111, 6538TG Nijmegen
tel 06-36070007

Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen: door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl

Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk dinsdag 21 juni binnen te zijn.
Een nummer voor 6 weken.

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Koster:

Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:

koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 -
25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,

tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27

e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.

Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Ds. Wouter Slob of Marije Klijnsma,
voor telefoonnummer en mailadres zie
pagina 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande

e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl

tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk

Ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06-23436653

e-mail: marieke.fernhout@ru.nl

www.ru.nl/studentenkerk/

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen

tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97

e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries, ds. Richart Huijzer,

mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen

tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 365 86 67

e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12 Beek (Berg en Dal)

Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk

tel. (024) 684 77 77

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening

e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Data kopijsluiting 2022

nummer 5 - 21 juni
nummer 6 - 23 augustus
nummer 7 - 27 september
nummer 8 - 1 november
nummer 9 - 6 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*

Terugblik op activiteiten in de Stille Week



ONTMOETINGSKERK

Na een prachtige Palmpasen viering in de Ontmoetingskerk zijn we met de kinderen in optocht naar zorghuis De Orangerie gelopen. Daar hebben we de Palmpasen stokken laten zien en hebben we de bewoners toegezongen.



MARANATHAKERK

Wat was het fijn en mooi om op Witte Donderdag de Pesach maaltijd weer met elkaar te vieren in de Maranathakerk. Vanuit de Joodse traditie mochten we deze feestelijke gelegenheid extra betekenis geven door met elkaar het brood en de wijn (nog niet letterlijk) te delen, luisterend naar het verhaal over de uittocht uit Egypte. Aansluitend was er een Witte Donderdag viering. Het was waardevol om zo de Stille Week te mogen beginnen.



Ik had nog wel een ruime keuze: ongelezen boeken. Twee weken per jaar worden predikanten geacht tijd vrij te maken om te studeren. Misschien niet voor iedereen een aantrekkelijk vooruitzicht: met de neus in zware kost. Maar voor anderen een heerlijk vooruitzicht.

Ook voor mij is het bepaald geen straf om me onder te dompelen in de studie. Ik had nog wat boeken uit te lezen, maar heb me vooral verdiept in een filosofische klassieker: De Kritiek van de Zuivere Rede van Immanuel Kant.



De opletende lezer betraapt mij ogenblikkelijk, want ik heb het me makkelijk gemaakt met de vertaling die ik een paar jaar geleden op de kop tikte. Ook dan nog een flinke kluit, maar heerlijk om er eens helemaal in te duiken.

Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het denken. In verschillende opzichten niet, maar in andere opzichten zeker nog wel relevant. In ieder geval een boek om je tegen te verhouden.