

Kerkbalans 2023 van start

Geef vandaag voor de kerk van morgen: 14 t/m 28 januari

Geacht gemeentelid,

Dit jaar geen brief in de envelop van Kerkbalans. Dat heeft natuurlijk een oorzaak en misschien vermoedt u het al, te veel ziek en zeer om het allemaal op tijd rond te krijgen. Maar in deze katern vindt u genoeg informatie.

Wij hopen dat wij in de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk nog een warme plek kunnen aanbieden aan u. Dat is niet alleen letterlijk op momenten dat het nodig is, maar vooral bedoelen wij de warmte die wij als gemeente willen uitstralen naar elkaar.

's Zondags is in ieder geval in één van de 3 kerken van de PGN een dienst, waar we elkaar ontmoeten, samen zingen, bidden en luisteren en elkaar warm houden rondom de

Liefde van Christus. Dat kan zijn in de Maranathakerk, de Ontmoetingskerk of in de kleine Bartholomeuskerk. Soms is er zelfs in alle drie de kerken een viering.

Misschien wat veel in deze tijd, maar daar denken we over na. We zijn als kerk in beweging. Om deze vieringen te houden beschikken wij over een predikant, een kerkelijk werker en een diaconaal werker. Naast de diensten houden zij zich bezig met pastoraat

en diaconaat, geven leiding aan teams vrijwilligers en hoewel er steeds minder vrijwilligers zijn (op het ogenblik zelfs een tekort) willen wij toch doorgaan als gemeente voor elkaar voor u, met elkaar en met u.



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Dat alles kost geld, geld dat belangrijk is. Ook in deze tijd, nu iedereen het moeilijk heeft stijgen ook de kosten in de kerk. Maar we willen toch door, we richten ons op de toekomst.

Mogen wij ook in 2023 een beroep doen op u om een bijdrage te leveren om dit te blijven doorgeven. Misschien anders, maar toch doorgaan met elkaar op zoek naar de bron, naar de bron van ons geloof. Dat is nu zwemmen tegen de stroom in, maar ergens zullen wij samen weer uitkomen op dat punt, dat kost tijd, dat kost moeite, dat kost geld. Maar we geloven erin en dan kan het!

Wilt u ons een bedrag toezeggen, kunt u wat missen voor de kerk, want **wie vandaag geeft, geeft voor de kerk van morgen!** Die gelooft met ons in een kerk met toekomst, een kerk met hart voor de mensen, een kerk die warmte geeft, een warm huis voor iedereen.

College van Kerkrentmeesters

Coördinatoren secties/stadsdelen

Dukenburg:	Kees van Eerten, tel. 344 6984
Landwijk:	Jan Hertgers, tel. 377 8286
Lindenholt:	Paul van Woerkom, tel. 324 5411
Oost:	Jaap Lootsma, tel. 360 6789
West:	Cor Sikkens, tel. 377 7795
Zuid/Centrum:	Gerbrand Hoek, tel. 356 5177

2023

Actie

Kerkbalans



Predikant als herder en leraar in Nijmegen

Herder en leraar zijn is de taak van de predikant. Dat gaat dus om pastorale zorg en om onderricht. Onder dit laatste vallen ook de kerkdiensten. De predikant is immers uitlegger van de Schriften.



De predikant is daarbij voorganger, leidt de diensten en doet de gebeden, maar is niet specialer dan andere kerkgangers. Anders dan een priester is de dominee niet gewijd en is de functie in de gemeente verbonden aan de opleiding. Een predikant is daarmee in feite als deskundige belast met specifieke verantwoordelijkheden. Het klassieke ambtsgewaad is daarom afgeleid van de academische dracht, hoewel er tegenwoordig ook genoeg predikanten zijn die zo'n klassieke toga niet meer gebruiken.

Het 'herderschap' gaat om het 'weiden van de kudde', om in de beeldspraak te blijven. Pastorale zorg dus, een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt met de ouderlingen. Ooit werden alle gemeenteleden jaarlijks bezocht; een genoeg waar niet iedereen reikhalzend naar uit keek. In de huidige situatie is dat niet meer te belopen, maar huisbezoeken probeer ik wel degelijk veel te doen. In de situatie in Nijmegen, met drie vierplekken, doe ik maandelijks één, hooguit twee keer dienst in dezelfde kerk. Dat heeft het grote pastorale nadeel dat ik de gemeenteleden niet wkelijks tref. En dus ook niet zo makkelijk op de hoogte blijf van wel en wee. Ik doe mijn best dat op andere manieren te weten te komen, en probeer de bezoektijdstjes zoveel mogelijk bij te houden. Maar dat is gezien de grootte van de gemeente nog een hele uitdaging.

Bijkomende verantwoordelijkheid is bestuurlijk. In de protestantse kerken besturen de drie ambten en als enige predikant ben ik daar ook bij betrokken. In de huidige situatie wordt er erg veel overlegd en vergaderd in de gemeente. Niet zo vreemd. Van drie eigenlijk zelfstandige gemeentes zijn we bezig één gemeente te maken. De oude overstructuren bestaan nog en de nieuwe moeten worden opgetuigd. Daar zou ik gemakkelijk een volle werkweek mee kunnen vullen. Juist om het pastoraat niet het kind van de rekening te laten worden, ben ik waakzaam om niet te diep het vergader-circuit in te worden gezogen.

Tenslotte is ook studie een wezenlijke component van het predikantswerk: om op de hoogte te blijven, om geïnspireerd te worden en simpelweg om wat te zeggen te hebben in dat 'lerarschap'. Ook dat aspect van het ambt glipt gemakkelijk tussen de drukte van het werk door. Gelukkig is er een kerkenraad die bij het jaargesprek daar even op wijst. Op zich is lezen en studie voor mij geen last, dus ik geef graag gehoor aan de oproep dat aspect niet te verzuimen.

ds. Wouter Slob

Beheer en gebouwen

Na twee jaar interim voorzitter van het College van Kerkrentmeesters te zijn geweest, ga ik mij vanaf 1 januari alleen nog toeleggen op het beheer en onderhoud van de gebouwen.

De afgelopen 2 jaar zijn stappen gezet om het achterstallig onderhoud bij de Maranathakerk aan te pakken. Zoals de grote vergaderzaal, die is voorzien van nieuwe kozijnen met dubbelglas waarbij tevens alles van een nieuw verfje is voorzien. Dit alles is gedaan met hulp van vrijwilligers. Ook de andere zaaltjes en de toiletgroepen zullen in de loop van 2023 opgefrist worden. Beeld en geluid is voorzien van nieuwe apparatuur.



Bij deze kerk zijn wij benaderd door Perfect Place, een project ontwikkelaar die samen met de PGN een kleinschalig zorgcentrum rond de kerk wil realiseren. Hiertoe zijn verkennende stappen gezet, die de komende tijd een vervolg zullen krijgen.

In de Ontmoetingskerk heeft de Beheercommissie de tuin en tuinkamer onderhanden genomen. Ook hier met behulp van de vrijwilligersgroep die ook ander onderhoud en het streamen van beeld en geluid bij de kerkdiensten verzorgen. Vrijwilligers, ze zijn ondenkbaar en onbetaalbaar. Er is dus genoeg te doen!!

Jan Hertgers, kerkrentmeester

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Moet daar niet een woord tussen
en met aan het eind een vraagteken?

KERK IN BALANS?

Een gemeente met 3489 leden eind 2021/begin 2022,
waarvan 490 een bijdrage gaven? (bron: Kerkenraad)

Is die kerk in balans? Nee... maar,

- al die mensen dan die naar elkaar omkijken
- die kaarten schrijven
- chauffeurs die kerkgangers meenemen in hun auto
- koffieschenkers na de kerkdienst
- lectors die hun steentje bijdragen
- buurtgroepen die bij elkaar komen
- werkgroepen die de handen uit de mouwen steken
- begroetingscommissie die buiten staan te blauwbekken, zeker nu!

Mensen die de kerk 'een je-bent-welkom-plaats' bieden,
de kosten(s) voorop...

Gemeentelieden zorgen
samen voor een

KERK IN BALANS

Wij zijn samen actief op
allerlei manieren.

En ja, daar is **GELD** voor nodig om in **BALANS** te blijven,
heel praktisch en heel basaal.

Een **KERK IN BALANS!!** (met uitroeptekens)

Ineke Stoffels



Ik laat je toch niet in de kou staan!

Onze PGN heeft de kerken aangeboden als warmteplek.
Nu ik dit schrijf is het nog niet helemaal rond, maar ik
hoop vurig dat het doorgaat.

Vorige week hadden wij bezoek, een kennisje, net als ik
reumapatiënt. Zij zat daar rillend naast mijn bed. Niet ziek,
maar door en door koud. Wil je dit warmtekussentje?,
vroeg ik, en twee uur lang verwarmde zij haar handen en
zag ik haar opknappen. Zij is niet de enige. Loop winkel-
centrum Dukenburg maar in en de bankjes zijn allemaal
bezet, mensen dicht op elkaar, ondanks griep en corona.
Warmte zoekend bij elkaar.

Ik hoop dat het nu in orde is en dat we kunnen zeggen:
kom maar bij ons, voor een kop koffie en een beetje warm-
te. Een gezellig gesprekje, even er tussenuit, even weg uit
je koude huis. Het Kerstkind wijst ons de weg. Geboren in
de stal, liggend in een kribbe, geeft het ons hoop op Licht,
Vrede en Warmte. Maar we zullen zelf een beetje moeten
helpen. Subsidie van de gemeente en geld uit onze pot die
we ook nu weer hopen te vullen met o.a. de toezeggingen
van Kerkbalans.

De kerk is er voor iedereen, lid of geen lid. Misschien heeft
u, heb jij nog tijd om een handje te helpen, met koffie
schenken bijvoorbeeld. Kerk zijn we samen, alle dagen van
de week.

Kerk op de koffie

Reizend in binnen- en buitenland bezoek ik graag kerken.
Wat een teleurstelling wanneer blijkt dat vele daarvan een
heel stuk van de week dicht zijn. Wat fijn, dat ik wel altijd
in mijn eigen kerk mag binnenstappen. En is zij even dicht?
Dan doet de kosten je wel open. En zo hoort het ook: de
kerk... een open huis.

Wij maken daar met zijn allen geregeld gebruik van: naast
de vieringen zijn er vergaderingen, bijeenkomsten van
buurtcontactgroepen, gespreksavonden en middagen voor
ouderen....

Het bruist in de kerk van activiteiten en dat is mooi. En
al pratend slobberen we een kopje koffie of thee weg en
doen de jas uit, want het is er lekker warm. Soms lijkt de
kerk haast een buurtcafé als je na de viering iedereen in
groepjes zo gezellig ziet zitten of staan praten.

Als ik een terrasje pak (doe ik zelden trouwens) betaal ik
voor een kopje koffie of thee al gauw een paar euro. Als ik
repetitie heb van mijn orkest leggen we voor een koffie 50
eurocent neer.

Ik realiseer me dus, dat ik bof met zo'n gastvrije warme
kerk. Maar dat ik niet alleen aan het salaris van de domi-
nee en pastoraal werker en het onderhoud van de kerkge-
bouwen moet bijdragen, maar dat ik voor die dure verwar-
ming en de koffie ook wel iets mag bijdragen (en wat dacht
u van de streaming van de diensten?). Dus wat ga ik doen
begin volgend jaar?

Geef ik meer aan Kerkbalans, of maak ik af en toe een
bedrag over bijvoorbeeld via de kerkapp? Doet u mee?

Michèle van der Steenstraten

Soep uit eigen tuin

Achter het diaconaal centrum
De Haard is een grote tuin waar
buurtbewoners een groentetuin
hebben opgezet. In de winter is er
boerenkool en spruitjes, maar ook
allerlei kruiden groeien er. Straks,
in het voorjaar begint het echte
werk weer. Het bewerken van de
grond en dan zaaien en wieden,
onkruid verwijderen zonder plantjes te beschadigen. Het is
werk dat met liefde gedaan wordt en daarna is het oogsten.



Op vrijdag om 13 uur gaan de deuren van De Haard open
voor een lekkere soepmaaltijd. 'Soepie doen' noemen we
het en het is voor iedereen die zin in soep heeft. Soep,
zoveel mogelijk gemaakt met ingrediënten uit eigen tuin. U
mag zich aanmelden, maar spontaan aanschuiven kan ook.
Gastvrouw Sabine heet u van harte welkom.

Ook is er in onze kerken een andere manier om samen
te lunchen. Onder leiding van een van de pastores is er
maandelijks een bijbel lunch.

Maar wat u ook kunt doen is met een of meer mensen
die u kent uit de wijk/ kerk zelf een eetgroepje starten.
Zeker in deze wintertijd is het beter om bij elkaar te zijn,
de warmte en eventueel de kosten te delen.

Jeugd in de kerk

In het jaar 2022 hebben we mooie dingen meegemaakt in het jeugdwerk. Het leuke is, dat steeds meer jeugd-activiteiten worden georganiseerd voor de h le gemeente, dus niet meer apart per kerk.

Dat begon al bij KidCat, het catecheseprogramma voor jongere tieners. Met elkaar kwamen we steeds in een andere kerk samen en begonnen dan steeds met gezamenlijk eten wat we zelf meenamen. Dat leverde bijzondere maaltijden op en veel gezelligheid.



Het jaarlijkse kampweekend was voor kinderen en ouders uit alle kerken, een prima manier om elkaar beter te leren kennen, en een hoogtepunt van het jaar.



Een ander hoogtepunt was de 'Dienst met Veel Kinderen', die dit jaar Kikker en zijn vriendjes op bezoek had. Het was een groot succes, voor kinderen en volwassenen, binnen  n buiten de kerkgemeenschap.

Zo zijn er nog meer activiteiten: 16+ gesprekskring, Sirkel-slag (een online opdrachtenspel), filmavonden en natuurlijk kindernevendienst, tienernevendienst en jeugdkerk.

Het is fijn om te zien dat er een stabiele en leuke groep kinderen ontstaat die aan veel van die dingen meedoen. En vooral, dat ze het er goed hebben met elkaar!



Steunt u uw kerk (al) met een periodieke gift?

Steunt u onze gemeente via Kerkbalans? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente (en ook aan de diaconie) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal   60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 49,5%.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage via de actie Kerkbalans. Deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Tip: Neem ook uw collectemunten/bonnen op in uw periodieke gift.

Voor een toezegging kunt u het best contact opnemen via de mail: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl