

Ontmoeten

Op zondag Trinitatis, de eerste zondag na Pinksteren, mocht ik voorgaan in de Maranathakerk. Het verhaal van Nikodemus en de wedergeboorte was aan de orde. Ik legde toen de nadruk op de innerlijke omvorming waar Jezus een appél op deed. Hij formuleerde deze niet als een eis, maar als een uitnodiging. De basis voor de uitnodiging is de ontdekking van het geloof dat in Gods licht ondergang opstanding kan zijn en verlies winst. Zou dat ook voor de gemeente opgaan die in zwaar weer verkeert?

Identificatie met Jezus

Johannes wil dat wij ons als geloofsgemeenschap met Jezus identificeren. Dan komt de vraag op ons af of wij elkaar aanspreken op dit geloof dat het niet bij het oude en gestolde laat, maar op het verlangen om op te staan en een nieuwe weg in te slaan. Dat was ook voor Johannes al de vraag bij zijn gemeente. Hij legt die vraag in de mond van Thomas (14, 5). 'Hoe moeten wij deze weg kennen?' Het getuigt van puur zelfvertrouwen als Jezus zegt: 'Ik ben de weg.' Als Johannes wil dat wij ons met Jezus vereenzelvigen, doelt hij op geloof als ontspannen en ontvankelijk zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen ontstaat in ontmoeting met elkaar.

De ontmoetingen

Zo verder denkend na gesprekken met enkele kerkgangers op die zondag, zag ik opeens dat Johannes na de ontmoeting van Jezus met Nikodemus nog twee beslissende ontmoetingsverhalen heeft opgeschreven. Na de ontmoeting met de Joodse geleerde Nikodemus in de nacht, komt in het volle licht van de middaghitte de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw aan de bron van Jakob. Tenslotte ontmoet Jezus in Jerusalem een nogal wanhopige chronisch zieke bij de Schaapspoort en het bad Betzata.

Wat kenmerkend is voor alle drie verhalen, Jezus sluit aan bij het diepste verlangen van de desbetreffende mensen. Nikodemus wil niet alleen weten wie God is, hij wil zijn weldadige aanwezigheid ervaren, zelf van binnenuit meemaken.

Met de 'wedergeboorte' maakt Jezus iets in Nikodemus los, dat hem ontvankelijk maakt voor de ervaring van God, door tegen de stroom in op te komen voor de verachte en in de diepste rampnacht aanwezig te zijn door het vermoorde lijf van Jezus wel te doen. Niks reinheidsgebod. Barmhartigheid first!

De Samaritaanse vrouw aan de bron wordt herkend in haar ingewikkelde en nogal belastte verhouding met mannen. Wie is zij zelf? Waar vloeit haar eigen levensbron? Jezus

confronteert haar met haar beladen en belaste afhankelijkheid en zie het werkt bevrijdend.

Op haar beurt erkent zij de Messias in hem.

Je zou kunnen zeggen: de Messias is zo een ontvankelijke, confronterende en bevrijdende (h)erkenning over en weer.

Letterlijk en figuurlijk geworpen in een ziek en verziekt leven, ligt daar eenzaam en verlaten een mens, 38 jaar ziek. Niemand helpt hem.

De vraag is of hij echt geholpen wil worden. Ook hier weer een confronterende vraag van Jezus: 'Wil jij gezond worden?' Dan komt met heel wat bitterheid en zelfmedelijden: 'Ik heb niemand die mij in het genezende water wil leggen. Anderen zijn mij altijd voor.' Jezus negeert de bitterheid en het zelfmedelijden en geeft hem een por. 'Sta op, pak uw mat op en loop.' Deze doortastende aanspraak zet deze in zijn ziek-zijn vastgelopen mens weer op de benen, zijn eigen benen, wel te verstaan.

Elkaar ontmoeten

Het zijn maar korte schetsen. Maar zoveel is voor mij duidelijk, dat deze Jezus-ontmoetingen wisselmomenten zijn in aangetaste mensenlevens en dus ook aangetaste groepen zoals een gemeente.

Johannes vraagt niets van ons. Hij houdt ons een spiegel voor. Kijk, zegt hij, zo doet Jezus dat. Hij komt mensen tegen en is een en al aandacht wat die ander bij hem losmaakt. Dat allereerst: wie ben ik voor deze andere mens? Welk beroep doet zij op mij? En dan gaat hij de confrontatie niet uit de weg. In de kerk zijn we daar veelal bang voor. We willen niemand kwetsen, zeggen we dan. Of beschermen wij ondertussen ons zelf? Het is geen botte confrontatie, maar een invoelende, ontvankelijke en juist zo rakende confrontatie. Zij doet pijn omdat zij het gestolde loswrikt om het verlangen en vertrouwen in elkaar los te maken. Ik zie deze weg van ontmoeting met elkaar ook in deze gemeente werken. Het is nog een weg om te gaan. Maar het is de weg van verlangen die de Messias zichtbaar maakt: vertrouwen en verandering ten goede.



HERINNERING Doorgeven van uw gegevens

Denkt u aan het doorgeven van uw persoonsgegevens voor onze ledenadministratie?

Nog vragen? Op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u bellen met het kerkelijk bureau: tel. 3234854.

U kunt ook mailen: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Pensioen



De kogel is door de kerk. Een pensioenakkoord is gesloten. Iedereen blij. Of toch nog niet? Over de zware beroepen moeten nog verdere afspraken worden gemaakt. Er wordt nu gesproken over pensioen na 45 werkzame jaren in zo'n zwaar beroep. Voor mij zou 40 jaar, zoals vroeger, echt wel genoeg zijn. Als je 40 jaar achter een vuilniswagen hebt gelopen of als stratenmaker hebt geploeterd, heb je wat mij betreft je steentje echt wel bijgedragen. Maar natuurlijk zitten er allerlei kanten aan zulke afspraken. Welke beroepen zijn nu zwaar? Ook in de zorg heb je vele zware handelingen te verrichten, tenminste in bepaalde sectoren van de zorg. Lopende band werk is natuurlijk ook geestdodend zwaar, maar meestal doet men zulk werk maar een bepaalde periode in de loop baan.

Zo volgde ik de berichtgevingen in het nieuws en ineens besepte ik dat het ook voor mijzelf consequenties heeft. Ik zou met 66 jaar en acht maanden met pensioen, begin mei 2020 zou dat het geval zijn. Mooi moment, zo direct na Pasen en na het volle seizoen. Het een en ander bedacht voor een gewenst afscheidsmoment. En nu ineens gaat per 1 januari 2020 de bevroering van de pensioenleeftijd op 66 jaar en vier maanden in. Een paar dagen later word ik precies zo oud. Ben ik daar blij mee, vier maanden eerder met pensioen, eigenlijk niet. Geen goed moment om zo midden in het seizoen er een punt achter te zetten. We moeten er binnen de diaconie nog over praten hoe we dit oplossen.

Het brengt me wel tot het volle besef dat het eind van mijn loopbaan als diaconaal predikant in Nijmegen na die bijna 30 jaar dat ik deze functie heb vervuld, ten einde loopt. Gek idee en eigenlijk ben ik er nog helemaal niet aan toe om te stoppen met werken. Wat mij betreft zou ik nog wel een tijdje door willen. Allerlei plannen ontstaan in mijn hoofd om nog werkzaamheden te verrichten na mijn pensioen, in een ander project of als zzp-er. Als de gezondheid het toe laat, waarom dan niet? Denkend over mijn pensioen, gaan mijn gedachten uit naar betekenisvol leven. Dat kan natuurlijk op veel andere terreinen, dan binnen je werk. Je familie- en vriendencontacten, eventuele mantelzorg en vrijwilligerswerk, ontspanning en recreatie. Veel mogelijkheden zijn er om in je leven betekenisvol te zijn. Een gezegend mens ben je, als je dat concept van 'betekenisvol leven' ook gestalte kan geven in je werk. Dan wordt het nooit een 'zwaar beroep'. Ik ben altijd in die zin een gezegend mens geweest en ik hoop dat werk, ook na mijn pensioen, zeker nog een aantal jaren, een deel van mijn leven zal blijven. In een andere balans, dat dan weer wel. Na mijn diensten zeg ik altijd: 'Onze dienst in de wereld is nu begonnen, ga dan van hier gedragen door de zegen van de Eeuwige'. Ik hoop dat dat ook mag gelden voor na mijn pensioen en dan vooral dat gedragen worden door die zegen.

Paul Oosterhoff

Bijbelleesrooster

vrijdag	5 juli	Handelingen 5:27-42	vrijdag	2 augustus	Lucas 12:1-12
zaterdag	6 juli	Psalm 42	zaterdag	3 augustus	1 Samuel 4:1b-11
zondag	7 juli	Lucas 10:1-16	zondag	4 augustus	1 Samuel 4:12-22
maandag	8 juli	Lucas 10:17-24	maandag	5 augustus	1 Samuel 5:1-12
dinsdag	9 juli	Lucas 10:25-37	dinsdag	6 augustus	1 Samuel 6:1-12
woensdag	10 juli	Lucas 10:38-42	woensdag	7 augustus	1 Samuel 6:13-7:1
donderdag	11 juli	Psalm 25	donderdag	8 augustus	1 Samuel 7:2-17
vrijdag	12 juli	Kolossenzen 1:1-14	vrijdag	9 augustus	Lucas 12:13-21
zaterdag	13 juli	Kolossenzen 1:15-23	zaterdag	10 augustus	Lucas 12:22-34
zondag	14 juli	Kolossenzen 1:24-2:5	zondag	11 augustus	1 Samuel 8:1-9
maandag	15 juli	Kolossenzen 2:6-15	maandag	12 augustus	1 Samuel 8:10-22
dinsdag	16 juli	Kolossenzen 2:16-3:4	dinsdag	13 augustus	1 Samuel 9:1-14
woensdag	17 juli	Kolossenzen 3:5-17	woensdag	14 augustus	1 Samuel 9:15-10:1
donderdag	18 juli	Kolossenzen 3:18-4:6	donderdag	15 augustus	1 Samuel 10:2-16
vrijdag	19 juli	Kolossenzen 4:7-18	vrijdag	16 augustus	1 Samuel 10:17-27
zaterdag	20 juli	Psalm 79	zaterdag	17 augustus	Lucas 12:35-48
zondag	21 juli	1 Samuel 1:1-20	zondag	18 augustus	Lucas 12:49-59
maandag	22 juli	1 Samuel 1:21-2:11	maandag	19 augustus	1 Samuel 11:1-13
dinsdag	23 juli	1 Samuel 2:12-26	dinsdag	20 augustus	1 Samuel 11:14-12:17
woensdag	24 juli	1 Samuel 2:27-36	woensdag	21 augustus	1 Samuel 12:18-25
donderdag	25 juli	1 Samuel 3:1-14	donderdag	22 augustus	Lucas 13:1-9
vrijdag	26 juli	1 Samuel 3:15-4:1a	vrijdag	23 augustus	Lucas 13:10-17
zaterdag	27 juli	Psalm 108	zaterdag	24 augustus	Lucas 13:18-21
zondag	28 juli	Lucas 11:1-13	zondag	25 augustus	Lucas 13:22-30
maandag	29 juli	Lucas 11:14-28	maandag	26 augustus	Lucas 13:31-35
dinsdag	30 juli	Lucas 11:29-36	dinsdag	27 augustus	1 Samuel 13:1-15a
woensdag	31 juli	Lucas 11:37-44	woensdag	28 augustus	1 Samuel 13:15b-22
donderdag	1 augustus	Lucas 11:45-54	donderdag	29 augustus	1 Samuel 13:23-14:15

Een Luthers ABC

Een godsdienstige houding houdt zich niet alleen en ook niet in eerste instantie bezig met vragen over het hiernamaals, maar geeft vorm aan het leven hier en nu. Een christen die bij Maarten Luther in de school is gegaan zou daarom op vele terreinen een karakteristiek gedrag laten zien dat voortkomt uit zijn geloof in Jezus Christus. In de volgende reeks van artikelen (van A t/m Z) zullen bepaalde terreinen belicht worden zodat duidelijk kan worden hoe een Lutherse 'cultuur' er uitziet of zou moeten uitzien.

Aalmoezen

“Laten wij de armen niet vergeten en laten wij hen graag helpen en geven; niet alleen met dat wat men algemeen een aalmoes noemt, te weten dat men een penning of een dubbeltje of een euro geeft, zoals wij vermogen en de nood van de behoeftige vraagt. Dat is men schuldig aan de armelui in alle omstandigheden. Daarnaast is er echter een andere aalmoes waarmee een ieder zijn naaste kan helpen in diens stand en beroep en dat alle dagen en alle uren. Namelijk dat een ieder zijn handel, ambacht of bedrijf zo uitvoert, dat hij niemand beet had, niemand met valse waren bedreigt, tevreden is met een rechtvaardige winst, de lui hun salaris juist uitbetaalt, dat men de juiste maat en het gewicht hanteert en nog in aankoop nog in verkoop een voordeel zoekt die voor de andere een nadeel betekent. Wat ontrouw in al het economisch leven is, is duidelijk. Wie echter getrouw handelt, ook als hij niets gratis weggeeft en zelfs een gepaste winst blijft houden, die geeft een aalmoes.”

(Hauspostille 1544; Preek over Lucas 16: 19–31; WA 52, 372, 11-23; Duits)

De middeleeuwse samenleving hechtte veel waarde aan de zeven werken van barmhartigheid (Mattheüs 25: 35-36 en Tobit 1:17). Dat waren echte goede werken die niet alleen mensen (de 'naaste') hielpen die in een nood terecht waren gekomen, maar die ook voldeden aan het uitdrukkelijk gebod van Jezus Christus. Luther ontkent niet dat het bij een christen past om op die manier medelijden te hebben en concreet vrijgevig te zijn. Hij lijkt echter de zaak dieper aan te gaan. En dat wel in twee opzichten. Hij houdt er niet van dat bepaalde werken als goed of heilig uitgezonderd worden terwijl andere werken net zo belangrijk zijn ondanks dat ze alle dagen kunnen en moeten gebeuren.

De grenzen van het heilige en profane vervloeien bij hem omdat alleen God heilig is en het hele aardse leven slechts heilig is als het in aanraking komt met het Woord van God of als dingen gedaan worden in het geloof in God. Op die manier kan elk beroep een beroeping en heilige zaak zijn en kan elk rechtvaardig werk ook een goed en heilig werk zijn.

Daarnaast maakt Luther ook duidelijk dat ook een ethisch verantwoorde economie een belangrijke bijdrage kan leveren voor een goede samenleving. In een maatschappij waarin aan de ene kant de politieke overheid het rechtelijk gezag en aan de andere kant de Kerk het moreel-ethisch gezag heeft, moet ook de economie haar bijdrage leveren aan een vreedzame en goede samenleving.

In plaats van een economisch beleid dat puur geregeld wordt door de markt pleit Luther voor een economische 'bescheidenheid', dat niet alleen (volgens de oorspronkelijke betekenis van het woord) een soort wijsheid en verstandigheid is, maar ook een soort christelijke mildheid. Wie wijs en billijk is, die is gewoon ook wijs en verstandig – en andersom: Wie wijs en verstandig is die is ook mild en billijk. Want op die manier gunnen wij elkaar ook hun aandeel aan het goede van de schepping en zorgen wij voor een vreedzame en solidaire maatschappij. Trouwens het werkt goed zoals wij in vele staten zien die in het verleden door deze maatschappelijke visie bepaald werden.

Markus Matthias



Prof. dr. Markus Matthias (1957) is sinds 2008 hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Zijn wieg stond in het Duitse Mainz.

Diaconale collecten



Zondag 7 juli t/m 11 augustus - Algemeen diaconaal werk

Tijdens de zomervakantie is voor de collectes een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 18 augustus - Bed, Bad & Brood

De diaconie is intensief betrokken bij de Bed, Bad & Broodvoorzieningen in Nijmegen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Mensen ontvangen onderdak, voeding en begeleiding in hun procedure, maar er is ook geld nodig om ze wekelijks een klein beetje leefgeld te geven. Daarvoor geeft de overheid geen subsidie. Vandaar deze collecte.

Zondag 25 augustus - Sectiekeuze

De diaconen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectiedoel. Let op de afkondigingen in de kerk.

Zondagmiddagconcert op 25 augustus

De kerkelijke buurtcontactgroep (3) Hazenkamp nodigt u allen graag uit voor een zondagmiddagconcert op 25 augustus van 15.00 - 16.00 uur in de Maranathakerk (Steenbokstraat).

Na het concert is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie en na te genieten van dit concert. Vrienden zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Het concert wordt uitgevoerd door het Nijmeegs Vocaal Ensemble "Cantodoro" met het thema "Tussen Luther en Latijn" dat muziek uit de 16^e eeuw omvat. De werken worden door Jan Groos kort toegelicht en in hun historisch perspectief geplaatst. De liederen worden a capella door 4 zangers en 4 zangeressen uitgevoerd. De toegang is gratis. Als blijk van waardering zijn geldelijke bijdragen welkom, deze komen ten goede aan de kerk!

Meer informatie via Lucy Kurstjens, tel. 024 - 355 44 29, e-mail: lucykurstjens@glazenkamp.net

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



Bakkie doen in de zomervakantie

Zin om te lunchen met andere mensen? Elke woensdag in de vakantieperiode maken en eten we soep, met wat brood. Iedereen is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg geboren, Kom langs op de volgende woensdagen:



Wanneer: 10, 17, 24 en 31 juli
7, 14, 21, 28 augustus van 12.30 – 13.30 uur
Waar: De Haard aan de Groenestraat 170
Wat kost het: kleine vrijwillige bijdrage gewenst

Zomerrust

Tijdens de zomer doen we het rustig aan bij het Huis van Compassie, maar na de vakantie gaan we weer volop aan de slag! Met onder andere de volgende activiteiten: op maandag 2 september kunt u aanschuiven bij Eet & Ontmoet en op vrijdag 20 september hebben we een Repair Café. Maandag 23 september is er een publieksmaaltijd.

Vrouwen zonder grenzen

In september starten we met een nieuwe groep Vrouwen zonder Grenzen. Een gespreks- en doe-groep voor vrouwelijke vluchtelingen die recent naar Nederland zijn gekomen en die hier al langer verblijven. Doel is om ervaringen te delen en zo te leren van elkaar. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Zorgcafé. Daar werken vrouwen die gespecialiseerd zijn in het helpen van vrouwelijke vluchtelingen. We gaan aan de slag met gezondheid: hoe eet je, hoe slaap je, hoe was jouw opvoeding, hoe voed je zelf jouw kinderen op, heb je steun in jouw omgeving. Door het gezondheidsspel krijgen we inzicht in onze gezondheid, onze slaap en onze stress. We krijgen oefeningen om beter met stress om te gaan en de laatste bijeenkomst is een ontspannende verrassing!

Meer informatie via Esther: tel. 024 – 322 8480 of mail naar esther@huisvancompassienijmegen.nl

De bijeenkomsten vinden plaats in het Zorgcafé bij Gezellig (Ganzenheuvel 56 in het centrum van de stad) op donderdag van 10.30 – 12.00 uur. We maken nog bekend vanaf welke datum het gaat starten.

De liturgie

De eerste van een serie bijdragen over de liturgie en haar diverse onderdelen. "Wat is de kern van de eredienst?" Laten we eerst beginnen bij de vraag: Wat is de kern van de eredienst. Wat verwacht u zelf van een eredienst? Wat maakt dat u naar de kerk gaat? Wat zoekt u in een dienst? Of: Wat maakt dat u juist niet gaat?

Het lijkt op een krachtenspel: er zijn wel honderd redenen om te gaan en tegelijkertijd duizenden redenen om niet te gaan. De lutherse hoogleraar wijlen Joop Boendermaker heeft het al zo treffend gezegd: "Laten we het toch toegeven: echte eredienst is principieel nutteloos. We zijn mesjogge dat we op een mooie zondag in de kerk gaan zitten. Het is nog nuttelozer dan bloemen geven op een verjaardag of kransen bij een begrafenis, dan iemands afhalen op Schiphol die best zelf zijn koffer kan dragen, dan kaarsen op tafel terwijl er 100 watt boven hangt." "Liturgie is overbodig, wie het maatschappelijk nut van de eredienst probeert te bewijzen, komt naast het eigenlijke van de liturgie terecht." En toch gaat het feest door - gelukkig maar - al is het niet hier; dan daar.

Wat kunnen we dan wel van een kerkdienst verwachten? De kerkdienst is een gelegenheid, een plaats in tijd en ruimte, om God te ontmoeten, de kerkdienst is een plek om je onder het gehoor van Gods Woord te stellen, de kerkdienst is een plek om door God geraakt te worden. Natuurlijk is een kerkdienst niet de enige plek om God te ontmoeten maar we mogen in de kerkdienst juist op de belofte van Jezus vertrouwen dat "waar twee of drie in mijn naam samenkomen, ben ik in hun midden" (Matteüs 18:20). De hele liturgie staat in het teken van ontmoeting van God en mens. Liturgie is daaraan dienst-

baar. Liturgie reikt verder dan onze menselijke horizon, dan onze menselijke woorden en opvattingen. Dat maakt het ook tot een hachelijke zaak. In en door de liturgie communiceert God met ons mensen. Niet wij maken liturgie, maar de liturgie maakt ons tot mensen zoals we bedoeld zijn: mensen van God. De liturgie, het hele gebeuren, raakt in gesprek met ons menszijn zoals we op dat moment zijn, zoals we ons voelen, hoe we op dat moment in het leven staan.

Dat wat er in een dienst gebeurt is niet elke keer hetzelfde, de ene keer raakt ons een klein woord, de ander keer zijn we tot de bodem van onze ziel geraakt en het kan ook gebeuren dat de dienst aan ons voorbijglijdt. Een mens heeft een zekere moed, lef en verlangen nodig ... om zich met de eigen aanwezigheid in te leven in de liturgie. Je loopt namelijk kans geraakt te worden!

Het geheim van de eredienst is dat we uit onze gebroken wereld opgetild worden; heil, zegen en geluk wordt ons aangereikt in de ontmoeting met God. "Liturgie gebeurt zoals het leven gebeurt: tussen komen en gaan. Van begin tot einde (Introïtus t/m Zegen) is liturgie beweging. Ze gaat. Maar ze gaat niet alleen; ze neemt ons, die gekomen zijn, mee en leert ons te gaan op de weg tussen ervaring en verwachting." Aldus ds. H. Günther in zijn boekje 'Een feest om mee te vieren' zo'n 20 jaar geleden.

Liturgie is hoe dan ook geen schouwspel waarbij we toeschouwers zijn. In de komende afleveringen van deze serie zullen we de gang door de liturgie maken 'tussen komen en gaan'.

ds. Susanne Freytag

Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag



Waalse gemeente
Secretaris/sécrétaire: Cor de Jonge
Clingendaal 13, 6715 JG Ede
tel (0318) 637307
e-mail: eglisewallonarnhem@gmail.com

Predikant

Binnenkort zal de Waalse kerk Arnhem/Nijmegen weer beschikken over een eigen predikant (in deeltijd). Op 9 september zal ds. Joost Röselaers zijn intrede doen. De dienst zal zijn in de Waalse kerk in Arnhem en wordt geleid door ds. Henk Spoelstra van de Waalse kerk in Amsterdam en Haarlem. Joost Röselaers is 'van huis uit' verbonden aan de Remonstrantse kerk te Amsterdam. Door zijn verbintenis met de Waalse kerk Arnhem/Nijmegen breidt hij zijn activiteit eveneens uit naar de PKN in de overtuiging dat de 400 jaar geleden ontstane breuk tussen de remonstranten en de calvinisten in deze tijd zijn relevantie verloren heeft. Wij verheugen ons zeer op zijn komst. Ds. Röselaers zal ook voorgaan in de Waalse dienst in de Zuiderkapel van de Stevenskerk. De eerstvolgende dienst

zal zijn op zondag 13 oktober om 17:00 uur.

In de volgende maanden zullen wij u van meer informatie voorzien. Het leek ons belangrijk u alvast deelgenoot te maken van de komst van ds. Röselaers. Uiteraard bent u bij deze van harte uitgenodigd bij de genoemde diensten.

Namens de Waalse kerk Arnhem/Nijmegen

Diny van der Lee



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op 'zaalbeheer')
Rekeningnummer sectiekas:
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:
redactie@ontmoetingskerk.net

Bij de diensten

Na de openluchtviering van 30 juni starten we met het zomerrooster. Net als voorgaande jaren is er iedere week één dienst om 10.30 uur. De ene zondag een RK-viering met een vakantiekoor, de andere week een PGN-viering met samenzang.

Op de achterkant van deze editie van Over & Weer vindt u de namen van de voorgangers. Na afloop van elke dienst is er met goed weer koffie en thee op het zomerterras in de tuin, bij regen blijven we binnen.

De voorbereidingen voor de opening van een nieuw kerkelijk werkjaar zijn al in volle gang. De Ontmoetingsviering wordt voorbereid door voorbereidingsgroep en de voorgangers Joska van der Meer en ds. Machteld de Mik. Het thema van de dienst zal aansluiten bij het jaarthema 'Water, bron van leven'. We vieren samen rond de tafel en meerdere koren zingen.

Pastoraal werkster

Met ingang van 1 september zal Trees Versteegen in dienst treden als pastoraal werkster voor de parochie Heilige Drie-eenheid, met als standplaats De Ontmoetingskerk. Het Ontmoetingsbeeraad en het Parochiebestuur zijn blij een opvolgster van Jeanne Rens te hebben gevonden. Zij zal ook de zending van het Bisdom 's Hertogenbosch ontvangen.



Trees Versteegen heeft ruime ervaring als pastoraal werkster. Zij heeft onder meer in Brabant gewerkt in het basispastoraat en de diaconie en als leidinggevende geestelijke verzorging. Vanaf 2015 is ze werkzaam geweest als teamleider en diocesaan diaconaal werker in het Aartsbisdom Utrecht.

We wensen Trees veel werkplezier in onze parochie, in de Ontmoetingskerk en in Dukenburg en hopen haar na de zomervakantie spoedig te kunnen ontmoeten.

Geloofsbelijdenis

Zondag 30 juni heeft in de dienst in de Pompe kliniek Martin de geloofsbelijdenis afgelegd en is gedoopt.

Namens de Ontmoetingskerk heeft Gré Berkelaar Martin welkom geheten in de gemeente door de overhandiging van doopkaart, kaars en schelp.

Werk in uitvoering

In deze rubriek willen we u op de hoogte houden van de werkzaamheden van de sectieraad van de Ontmoetingskerk. Zo kort voor de vakantie heb je de neiging even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Voor ons stond dat jaar ontegenzeggelijk in het teken van het vertrek van mensen en dan met name het vertrek van professionals. Dat begon met het vertrek van Johan Dorst, altijd intensief betrokken bij het doen en laten van de sectieraad.

Zijn opvolging op tijdelijke basis waarde- ren wij zeer, maar de afstand en betrok- kenheid bij de sectieraad is wel erg ver- anderd: we moeten er nog aan wennen. Vervolgens vertrok pastor Jeanne Rens naar een andere baan. Gelukkig kan ik melden dat zij een opvolgster krijgt in de persoon van Trees Versteegen, die begin september het team van de Ontmoeting- skerk komt versterken. Ook vanuit het kosterteam vertrokken twee personen, eveneens omdat ze een andere baan vonden: Arie Jan Hille en hoofdkoster Marloes Bruckwilder. Voor Arie-Jan is Corné van Run inmiddels als hulpkoster aangetreden. Gezocht wordt nog naar een beheerder/hoofdkoster als opvolger/ ster van Marloes.

Samen met het Ontmoetingsberaad hebben we voor het komende jaar het jaarthema vastgesteld: "Water, bron van leven". We denken daarbij niet alleen aan het waterelement dat Jeanne Rens bij haar vertrek schonk aan onze Ont- moetingstuin, maar natuurlijk ook aan de vele Bijbelverhalen waarin we inspiratie vinden om bezig te zijn met de veelzij- digheid van water. Zie hiervoor elders in Over & Weer en op de website Ontmoe- tingskerk.net.

Dankzij de goede en deskundige zorg van vele vrijwilligers staat onze Ontmoe- tingstuin er prachtig bij. Op zaterdag 15 juni deden we voor het eerst mee met Open Tuinendag en mochten we velen welkom heten in de tuin. Diezelfde dag werd ook de herinneringsboog in de tuin officieel geopend met het plaatsen van de eerste drie gedachtenisplaatjes: namelijk die voor Lia van der Heide, Bets van Gennip en Jacques Janssen. Met deze herinneringsboog zeggen we: We vergeten je niet zoals je was in de bloei van je leven. Meer plaatjes mogen volgen ongeacht of het afscheid van uw dierbare wel of niet in de Ontmoeting- skerk heeft plaatsgevonden en ongeacht van welke levensbeschouwing u bent.

Het zomerprogramma in de Ontmoe- tingstuin is 30 juni gestart met de beken- de Openluchtviering. De daaropvolgen- de twee maanden is het Zomerterras na elke zondagse dienst geopend van 11.30 tot 12.30 uur; is er iedere dinsdag- middag 'Thee met een Thema' en elke vrijdag 'Koffietijd' van 10:00-11-30 uur. Allen van harte welkom.

Na 30 juni start het Zomerooster in onze kerk. Hoewel velen op vakantie zijn en het kerkbezoek dientengevolge vaak minder is, toch elke week een viering: om de week verzorgd door een protes- tante of een rooms katholieke voorgan- ger. U bent welkom in elke viering.

Tenslotte nog even over onszelf: hoewel er heel veel vrijwilligers in de Ontmoe- tingskerk actief zijn is het clubje mensen dat de Sectieraad bemenst maar be- perkt, eigenlijk te beperkt. Als Hans de Weert zich na afloop van zijn ambtspe- riode na vele jaren terugtrekt wordt dat groepje echt te klein. Het liefst zagen we tenminste twee of drie nieuwe gezichten, om het werk wat beter te kunnen verde- len. Meld u! Wie welke taken voor zijn of haar rekening neemt ligt voor ons open.

Namens de sectieraad van de Ontmoetingskerk,

Ton Buitenhuis



Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasetiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

In memoriam

Op zaterdag 1 juni is overleden Janny Bor-de Heus, in de leeftijd van 94 jaar. Sinds 2004 was zij weduwe van Herman Bor. Hij was bakker, zij hielp in de zaak. Ze kregen drie kinderen. Ze behoorden tot een generatie die hard werken nood- gedwongen hoog in het vaandel had. Na de oorlog moest er worden opgebouwd, moesten kinderen de kansen krijgen die hun ouders niet hadden gehad, en was er weinig aandacht voor het eigen welbevinden, voor de binnenkant van het eigen bestaan. Liefde en geloof—je sprak er niet over, je deed ernaar. Tot het allerlaatst deed Janny zoveel mogelijk

haar eigen huishouding en spande ze zich ervoor in dat haar kinderen niets tekort kwamen. Op vrijdag 7 juni werd ze uitgevaan vanuit de Petruskerk en begraven op Rustoord. Aan God hebben wij haar toevertrouwd.

Henk Gols

Pastoraat in de Maranathakerk

Er bestaat sinds enige tijd een werk- groep PASTORAAT in de Maranatha- kerkerk. Op dit moment kunnen we u hier- over meer vertellen. Deze werkgroep wordt vanaf nu gecoördineerd (aan- spreekpunt) door Mieke van den Brandt. Dit houdt in dat ik per mail en telefoon steeds bereikbaar zal zijn voor uw dringende vragen en ik zal u eventueel verwijzen naar ds. Henk Gols of Marije Kleinsma, of naar een van de dames van de Protestantse Vrouwendienst. Mijn telefoonnummers zijn: 024 - 6639584 (vast) of 06 - 10709864. Mijn (nieuwe) mailadres is: [miekevan- denbrandt@gmail.com](mailto:miekevan-denbrandt@gmail.com)

Hartelijke groet
Mieke van den Brandt



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen) - St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl) - Titus Brandsma kapel (Doddendaal) Pastorale contactadres: Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

STEVENSKERK

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd; op zondag 14 juli Vierdaagsekerkdienst; op zondag 25 augustus dienst in middeleeuwse sferen (Gebroeders Van Lymborgh). Wekelijks vrijdagmiddaggebed om 13 uur in de Stiltekapel van de Stevenskerk;



op vrijdag 12 juli in de St.-Jacobskapel. Engelse Koorvespers op de eerste zaterdag van de maand om 16 uur, op 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december.

SINT-JACOBSKAPEL

De Sint-Jacobskapel aan het Glashuis ligt op een oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Voor velen uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun pelgrimage. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur is er een 'Jacobsviering voor mensen onderweg'. Voorganger op 14 juli: Patere Paul Reehuis; op 11 augustus: Bärbel de Groot-Kopetzky.



In memoriam

Donderdagavond 23 mei is overleden Marinus Gerardus Theodorus Koch, echtgenoot van Marijke Koch-Oudenhuisen. Martin is 91 jaar geworden. Al langere tijd liet zijn gezondheid te wensen over. Hij overleed in het ziekenhuis, een paar uur nadat ik hem voor het laatst bezocht en hem ten afscheid de zegen gaf. Martin was een Limburger: op 20 augustus 1927 werd hij geboren in Maastricht; hij groeide op in Heerlen. In Leiden studeerde hij geschiedenis, met Spaans als bijvak. Zijn leven lang bleef hij zich verdiepen in de Spaanse taal en cultuur. Hij was een bevlogen leraar geschiedenis en maatschappijleer, een man vol verhalen, die hij meeslepend te berde bracht. In 1966 trouwde hij met Marijke. Samen met haar stond hij aan de wieg van de oecumene in Nijmegen. Martin behoort tot de oprichters van het Oecumenisch Citypastoraat en de stedelijke Raad van Kerken. Zeker ook moet vermeld worden dat hij zich met hart en ziel inzette voor het vluchtelingenwerk; voor die inzet ontving hij in 1999 de Burgemeester Dalesprijs. Zijn crematie had plaats op de vrijdag na Hemelvaart, 31 mei, na een uitvaartdienst in de Stevenskerk. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn; moge God Marijke nabij zijn.

Henk Gols

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

*Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl*

Diensten

14 juli om 10.30 uur (4e zondag na Trinitatis) ds. H. Noordeman, themabijeenkomst samen met Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente
25 augustus om 10.00 uur (10e zondag na Trinitatis) ds. S. Freytag, themabijeenkomst samen met de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in de Lutherse kerk
1 september om 10:30 uur (11e zondag na Trinitatis) ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon, viering met Heilig Avondmaal

Introductie gereviseerde liturgie

We blikken terug op de introductie van de gereviseerde liturgie. Het is voor iedereen wenselijk. We spraken hierbij ook over het begin van de dienst. We beginnen vanaf nu de dienst met het aansteken van de twee kaarsen op de altaartafel vanuit de Paaskaars die reeds brandt. Dit doet een lid van de kerncommissie of door de koster van

die zondag. Vervolgens geeft diegene een hand aan de voorganger, waarna de gemeente opstaat.

Lectoren

De kerncommissie wil graag dat in elke dienst een ander dan de voorganger als lector een of twee lezingen in de dienst leest. Praktisch betekent dit dat er een tweede microfoon klaar gezet moet worden maar ook dat we een pool van mensen zoeken die ook een keer lector in een dienst willen zijn. En wat er gelezen zal worden vraagt afstemming tussen voorganger en lector. Dat vraagt wat organisatie.

Organisatie

De praktische zaken voor de verschillende komende activiteiten worden besproken, de openstelling van de kerk met de Vierdaagse, de zomerbijeenkomsten samen met de DORE-gemeente, de voorbereiding van de buitendag en Open Monumentendag. Al met al gebeurt er veel in de komende periode.

Zilveren Avondmaalsstel

We zijn verheugd dat wij het zilveren avondmaalstel uit de lutherse kerk van Maastricht in gebruik mogen nemen. Sinds de diefstal een aantal jaren geleden maakten we gebruik van een tinnen avondmaalstel. Het avondmaalstel uit Maastricht zal in de dienst op de buitendag van 1 september aan onze kern worden aangeboden.

Twee zomerbijeenkomsten

In de anders zo lang durende zomer-pauze organiseren we samen met de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente een tweeluik van twee bijeenkomsten. Deze twee bijeenkomsten zullen een gezamenlijk thema hebben. Dat is helaas op dit moment nog niet bekend. Via de website en de nieuwsbrief zullen we het dan bekend maken. De eerste bijeenkomst is op zondag 14 juli in de DORE-kerk, Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen. Ds. Hans Noordeman zal deze bijeenkomst leiden. De tweede bijeenkomst is op zondag 25 augustus in de Lutherse Kerk die ds Susanne Freytag zal leiden. PS: Als u de nieuwsbrief die onregelmatig verschijnt nog niet ontvangt, wilt u dan uw mailadres aan ds. Susanne Freytag doorgeven met de mededeling dat u de nieuwsbrief van de kern Nijmegen wilt ontvangen. ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Samen schoonmaken

Woensdag 28 augustus van 10 – 15 uur schoonmaakdag kerkgebouw

ds. Susanne Freytag



Inzage jaarrekeningen

Jaarrekening Diaconie 2018

In de vergadering van de Kerkenraad van de PGN gehouden op 23 mei jl. is de jaarrekening van de Diaconie over het jaar 2018, onder het voorbehoud van goedkeuring door de kascommissie, vastgesteld. De jaarrekening is in de periode van maandag 8 juli t/m donderdag 15 juli voor éénieder ter inzage bij het secretariaat van de Diaconie in het gebouw De Haard, Groenestraat 170, Nijmegen.

De jaarcijfers zijn hieronder verkort weergegeven.

Inkomsten	begroot	realisatie
Opbrengsten uit verhuur gebouw, rente uit vermogen, collectes, giften en subsidies	€ 153.500	€ 119.475
Uitgaven		
Personele kosten	€ 113.000	€ 114.904
Materiële kosten	€ 58.700	€ 51.926
Diaconaal werk (incl. Sociale zorg)	€ 70.000	€ 98.659
Exploitatietekort	€ 88.200	€ 146.014

Een belangrijk onderdeel van de begroting 2018 was de ombouw van de het sociale spreekuur, bestaande uit de inzet van een expertise-team als eerste opvang van degenen die een beroep doen op de sociale zorg en een grotere rol van met name Iriszorg, waarmee ook de financiële verantwoordelijkheid voor het grootste deel bij de gemeente Nijmegen zou komen te liggen. In dit proces werd eveneens gestreefd naar en het opzetten van een noodfonds voor de sociale zorg, dat in dit kader ook een rol zou kunnen spelen.

Met het oog op deze beoogde overgang, werd op de begroting 2018 een veel lager bedrag voor de Sociale zorg opgenomen dan op de begroting van het voorgaande jaar, €55.000,- (in 2017 nog €140.000,-).

Deze doelstelling is te ambitieus gebleken.

Verder laat de jaarrekening zien, dat de inkomsten zijn tegengevallen.

Het tekort is in mindering gebracht van het vermogen.

Jaarrekening Protestantse Gemeente Nijmegen 2018

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) meldt dat de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN) over 2018 ter inzage ligt van maandag 8 juli t/m donderdag 15 juli in het diaconaal centrum De Haard, Groenestraat 170.

Openingstijden maandag t/m donderdag van 09:00 – 13:00 uur.

De digitale versie van de jaarrekening kan worden opgevraagd bij de scriba: e-mail scriba.pgn@kpnmail.nl

De Jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente Nijmegen heeft als totaal aan baten 347.143 euro. Hiervan zijn de inkomsten uit het levend geld 246.975 euro.

De totale uitgaven en kosten zijn voor dat jaar 410.081 euro. Als gevolg van incidentele baten en lasten, zoals legaten en koersverliezen, van totaal 200.487 euro is het uiteindelijke resultaat positief: 171.657 euro.

Concert in Stevenskerk door Graham Nash



Vrijdag 26 juli in de Stevenskerk van 20.30 – 22.30 uur
(kerk open vanaf 19.30 uur)

De legendarische Engelse singer-songwriter kan terugkijken op een carrière van ruim vijftig jaar. Zo was hij in de vroege jaren zestig medeoprichter van The Hollies, een van de succesvolste groepen uit de Engelse popmuziek. In 1968 nam zijn carrière een nog hogere vlucht toen hij in de Verenigde Staten het trio Crosby, Stills & Nash begon (later Crosby, Stills, Nash en Young), waarmee hij klassieke hits schreef als 'Marrakesh Express', 'Our House' en 'Teach Your Children'. Graham Nash is nog immer actief en zal uit zijn rijke oeuvre niet alleen golden oldies, maar ook nieuw werk ten gehore brengen.

Tickets zijn te koop via www.doornroosje.nl

LET OP: dit is een zitconcert met vrije placering

Concert ZOMER2019

De Nijmeegse Orgelkring heet u van harte welkom bij de Concert zomer 2019 in de Nijmeegse Sint Stevenskerk. Wij kunnen u dit jaar weer een mooie reeks concerten aanbieden, met de diversiteit en kwaliteit die u van ons gewend bent. De Nijmeegse Orgelkring heeft diverse kopstukken uit de Nederlandse orgelwereld kunnen contracteren. Daarnaast zijn er twee Bachconcerten, waarvoor de genodigde Bach-specialisten een mooie selectie uit het omvangrijke oeuvre van Bach hebben gemaakt. Derde bijzonder aspect zijn de twee meditatieve concerten van de hand van Toon Hagen en Johan Luijmes. De ruimte van de monumentale Stevenskerk die de krachtige klank van het Königorgel altijd al veel extra's meegeeft, speelt in deze concerten een nog prominere rol. Wij wensen u veel luisterplezier.

9 juli om 20:30 uur Ben van Oosten

Ben van Oosten debuteerde op zijn vijftiende als concertorganist in zijn geboorteplaats Den Haag. Daarna verliep zijn carrière crescendo, met zeer succesvolle optredens in de belang rijkste orgelcentra over de gehele wereld vestigde hij zijn reputatie als één van de vooraan staande internationale concertorganisten. Van Oosten verdiepte zich lange tijd in het Frans symfonisch orgelrepertoire en is meermalen internationaal onderscheiden voor zijn opzienbarende vertolkingen van deze muziek. In dit concert kunt u onder meer zijn interpretatie van de Symphonie nr. 1 van Widor beluisteren.

30 juli om 20:30 uur

Le Monde à l'Envers



Johan Luijmes
(orgel)



Harrie Starreveld
(shakuhachi)

De rituele muziekperformance Le monde à l'envers (de omgekeerde wereld) verbindt het zand uit de Waal bij Nijmegen en de ruimtelijkheid van de Stevenskerk met acht eeuwen muziek uit Oost en West.

De uitvoerende musici proberen met beeld, muziek en beweging, recht te doen aan de geest van de plek in een monumentaal gebouw. In een verstilde omgeving penseelt het Nijmeegse rivierzand een spoor in de tijd. Het zand valt uit een pendelende fles en vormt een rag-fijn patroon op de diepblauwe hemelvoet. Daarbij creëren de musici een klanklandschap met stilte en meditatieve muziek: eeuwenoude 12e eeuwse Japanse traditionele muziek voor shakuhachi en orgelmuziek van onder meer Messiaen, Otte en Pärt. Ruimte en tijd, vorm en leegte, met de Stevenskerk als eeuwenouddecor. Een contemplatieve ervaring voor liefhebbers van beeldende kunst, spirituele muziek en cultureel erfgoed.

6 augustus 20:30 uur

Léon Berben

Kracht en poëzie op koororgel

Slechts één keer per seizoen kunt u het 17e eeuwse koororgel beluisteren. Dit jaar bespeelt Léon Berben dit orgel. Berben is zowel als organist en als klavecijnist een meester in zijn vak.

Zijn omvangrijke kennis van muziekgeschiedenis en historische uitvoeringspraktijken maken hem tot één van de leidende figuren van oudemuziek specialisten van zijn generatie. Hij is zeer enthousiast over 'de kracht en poëzie van het kleine instrument' en vindt het 'een bijzondere ervaring' dat het publiek ook plaatsneemt in de kooruimte. Het geeft het eerste deel van zijn concert een intiem karakter. Het tweede deel van het concert bespeelt Berben het Königorgel.

13 augustus 20:30 uur

Jan Jansen

Bach's Grote Orgelmis

De Grote Orgelmis bestaat uit tien koralen in een groot opgezette bewerking met pedaal, omarmd door de Praeludium et Fuga in Es. Deze Clavierübung III is een soort samenvatting van Bachs compositiekunst. Alle stijlen en genres die Bach beheerste passeren de revue. Zowel het oude contrapunt in de geest van Palestrina als de galante stijl komen voor. Bach bereikt hier de absolute top van zijn kunnen. De muziek lijkt een soort muzikale kosmos te ontsluiten, universeel en visionair. Hier toont Bach zich een mysticus.

20 augustus 20:30 uur

Geerten van de Wetering

27 augustus 20:30 uur

Matthias Havinga

3 september 20:30 uur

Het Orgel Trio

Bestaande uit organist Berry van Berkum, klarinettist Steven Kamperman en bassist Dion Nijland

Zij begeleiden live de film 'Der Golem: wie er in die Welt kam'.

22 september 15.00 uur

familieconcert

Achter de pijpen van het orgel

Een onderduikverhaal uit de Tweede Wereldoorlog In de Tweede Wereldoorlog zochten Joden overal onderduikadressen. In dit verhaal duikt een Joods gezin uit Nijmegen onder in een klein zolderkamertje achter de pijpen van het grote orgel van de Stevenskerk. Onderduiken voor de Duitsers was riskant, er was altijd het risico dat je ontdekt werd. In deze familievoorstelling vertellen en spelen Jacques de Vroomen en Jos Blom het spannende verhaal van deze Joodse familie die in de Stevenskerk een onderduikplek heeft gevonden. Maar zij zijn allesbehalve de enige spelers in de voorstelling: het beroemde orgel, bepeeld door Joost Langeveld, heeft het hoogste woord. En wat doen die Karel de Kerkrat en die duif Freule Stoetwael in het verhaal?

Dit concert sluit aan bij de feestelijke herdenking van de 75-jarige bevrijding van de stad Nijmegen in september 2019. De toegang tot dit concert is gratis.

Bezichtigingen Königorgel

zaterdag 6 juli t/m 10 augustus om 10:00 uur

Het Königorgel is niet alleen imposant van buiten, het is ook een heel bouwwerk van binnen. Bij deze bezichtiging ziet u het orgel onder deskundige leiding van dichtbij en krijgt u een uitgebreide demonstratie van de werking van het instrument.

Deelname aan een bezichtiging is gratis. U kunt zich aanmelden via info@nijmeegseorgelkring.nl

Hebreeuwse miniaturen שלום

Kabbala

Tot eind augustus besteedt het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam uitgebreid aandacht aan de kabbala, de mystieke traditie van het jodendom. Zeer de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.

De kabbala (klemtoon op la) zoekt en vindt aanknopingspunten in de Hebreeuwse Bijbel, bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal en bij de naam van God, JHWH. Maar de Bijbel is zelf van vóór de mystiek, en de term *kabbala* komt er dan ook niet in voor.

Wat wel voorkomt, onder meer in Ester 4:4, is het verwante werkwoord *kabbeel*. Dat betekent iets als 'aannemen' of 'ontvangen'. Logisch eigenlijk: traditie, ook mystieke traditie, is doorgeven wat je eerst zelf ontvangen hebt.

Arian Verheij

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Vrijdagmiddaggebed in Stevenskerk



Elke vrijdagmiddag wordt op vele plaatsen in de wereld een korte gebedsdienst gehouden 'voor vrede en verzoening'. De locatie is doorgaans een kerk of kapel die in de oorlog beschadigd of geheel verwoest is. Vanuit die gewonde plekken klinkt wekelijks het gebed om vrede in de wereld.

Ook in de Stillekapel van de Stevenskerk wordt het gebed gebeden, elke vrijdag om 13 uur, ook in de zomermaanden. De Raad van kerken Nijmegen en Omstreken heeft het gebed onder haar hoede. Eens per maand gaat iemand voor uit de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van de Raad.

Het vrijdagmiddaggebed maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van verzoening en vrede, waarvan de kathedraal van het Engelse Coventry (www.crossofnails.org) de spil vormt.

Henk Gols

Openstelling Lutherse kerk tijdens de Vierdaagse

Tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) wordt de Lutherse kerk dagelijks van 16-20 uur opengesteld als een plek voor rust en bezinning: 'Een pleisterplaats voor de ziel'. Mensen kunnen zich even terug trekken uit de drukte. De kerkruimte is daarvoor heel geschikt. Daarnaast zal er ook gelegenheid zijn voor een (gezellig) gesprek bij koffie, water en thee. In de kerk ligt een invullijst voor wie (naast de predikant) gastheer of gastvrouw wil zijn voor telkens twee uur. U kunt zich nog opgeven bij ds. Susanne Freytag. Of kom als je in Nijmegen bent even langs.



Van Anken
makelaardij
ontroerend goed

Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 20 augustus binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 18 augustus.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting

2019

nummer 6 - 20 augustus
nummer 7 - 24 september
nummer 8 - 29 oktober
nummer 9 - 3 december

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Zondag 7 juli

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk	09.30 uur	ds. E. de Clercq
Ontmoetingskerk	10.30 uur	W. Koopmans / C. Voskuilen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine v/dn Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor Trijnie Nielen

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Landelijk: jeugdwerk JOP

Zondag 14 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. de Reus
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. H. Gols
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Vierdaagse dienst
Ev. Lutherse Gem.	10.30 uur	ds. H. Noordeman in de kerk van DORE gemeente
Studentenkerk	geen dienst	
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor Ans Bertens

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 21 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. R. Wahl
Ontmoetingskerk	10.30 uur	G. van Hoof
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. P. Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor M. Singendonk

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 28 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. C. van den Berg
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. J. Waagmeester
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Moritz Boegel

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 4 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. J. Waagmeester
Ontmoetingskerk	10.30 uur	C. Voskuilen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. E. Muth
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Petra en Renske
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Stefien Jansen
Radboud umc	10.00 uur	pastor Trijnie Nielen

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 11 augustus

Maranathakerk	geen dienst	
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. R. Wahl
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. A. de Vries / Frits Hendriks
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	J. v Nieuwenhuijzen

-Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 18 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	J. van der Meer
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Aafke Zaal
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Jos Geelen
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Stefien Jansen
Radboud umc	10.00 uur	pastor M. van Rooij

-Collecte voor: 1. Uitgeprocedeerde vluchtelingen
2. PGN

Zondag 25 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. A. de Vries
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. J. Waagmeester
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Toine en Mieke
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Gerrie van Hattem / Marianne Winters

Collecte voor: 1. Sectiekeuze
2. PGN