

Je mag van christenen vandaag wel vragen of ze afstand nemen van het christendom

Onderstaande column is door Sjirk Kuijper geschreven en werd gepubliceerd in het Nederlands Dagblad (9 april jl.) Met toestemming van de hoofdredactie nemen we dit artikel hier integraal op.

Het christendom bedreigt de wereldvrede. Die dreiging komt dichtbij, nu de ene christelijke grootmacht (Rusland) Europa aanvalt, en de andere (de VS) op weg is van bondgenoot in vijand te veranderen.

Dus van mensen die Christus volgen, mag je vandaag wel vragen of ze afstand nemen van christelijke terreur en (geld-, olie- en) machtsbelust christendom.

De afgelopen kwart eeuw is dat van moslims vaak geëist: veroordeel islamitisch terrorisme, spreek je uit tegen elk jihadisme. Vorige week nog werd moslims tijdens een Kamerdebat ingewreven dat (behalve Noord-Korea) alle landen waar christenen vervolgd worden, islamitisch zijn. Sommige politici menen te weten dat de islam sowieso geen godsdienst is, maar ideologie; ze erkennen geen niet-politieke islam.

Veel christenen lijken intussen maar weinig lust of noodzaak te voelen, zich van christelijk poëtisme en trumpiaans christendom te distantiëren. Zolang de Sovjet-Unie communistisch was, noemden we dat beest bij de naam.

Communisten in het Westen waren potentiële landverraders. Maar nu Poetin het christendom als 'verenigende kracht onder de Russische beschaving' herstelt, geloven we niet dat hij meent wat hij zegt.

En als Trump door zijn zielenzalver Paula White-Cain op Goede Vrijdag met Jezus wordt vergeleken ('verraden, gearresteerd, vals beschuldigd, niemand betaalde de prijs zoals u de prijs betaalde: het kostte u bijna uw leven, door zijn opstanding stond u op'), wordt die blasfemie als folklore of hysterie geridiculiseerd.

Christendom is een misleidend, verraderlijk begrip. Het suggereert een ideologische, culturele en politieke eenheid die niet bestaat. Het maakt geen scheiding tussen echt en vals, waarheid en leugen, vroomheid en vloekkerij. Dat de kerk van Christus de sleutels heeft gekregen om 'ijdele gebruikers van Gods Naam' buiten te sluiten, is geen populair gegeven.

Excommunicatie en ketterij zijn woorden uit andere tijden; populair christendom is inclusief, je mag er ook bij horen als je niks gelooft, maar de culturele restanten interessant vindt. En zo lijken we allemaal van hetzelfde houtje als White-Cain, Poetin en hun hele santenkraam.

De traditie waarin deze krant is opgericht en ik ben opgevoed, was exclusiever. Het label 'gereformeerd' was een keurmerk waarmee we ons vrijmaakten van wat zich algemeen christelijk noemde.

Ik ben nog niet zover dat ik vind dat christenen zich niet politiek moeten organiseren.



De Amerikaanse president Donald Trump spreekt met Paula White na een bijeenkomst op de Nationale dag van gebed in het Witte Huis in Washington op 2 mei 2019

Dat belijnde, antithetisch denken hebben we grondig afgeschud - het postmodernisme zij dank. Maar religieuze onverschilligheid is geen alternatief. Dus dat paus Leo zich uitspreekt tegen (het dreigen met) oorlogsmisdaden, is een hoopgevend gebruik van kerkelijke censuur.

Christendom en christelijk zijn woorden die na het voltooiën van de Bijbel in omloop zijn gebracht.

'Mensen van de Weg', heten Christus' volgelingen in het boek Handelingen.

En Jezus zelf was zó beducht voor een politieke uitleg van zijn boodschap over Gods nieuwe wereld, dat Hij volgelingen aanvankelijk verbood

het zomaar door te vertellen. Vooral in het evangelie van Marcus lees je zulke 'zwijg-geboden'. En in Johannes zegt Hij: 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld'.

Ik ben nog niet zover dat ik vind dat christenen zich niet politiek moeten organiseren. Maar het is prettig bescheiden als partijen zich niet christelijk noemen, maar christendemocratisch, unie van christenen, of staatkundig-gereformeerd.

En als ze politieke macht niet willen gebruiken voor religieus protectionisme, of voor herstel van 'het christendom' als leidende cultuur. Want Christus is niet mens geworden om een cultuur te stichten.

Jezus' geboden zijn heilzaam voor alle mensen, jawel, en je kunt er universele waarden uit destilleren. Maar ik geloof niet dat zij het verdedigen of vernietigen van welke beschaving dan ook legitimeren.



Kerkdiensten

Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag

Stevenskerk 10.00 uur ds Henk Gols

Zondag 24 mei 1e Pinksterdag

Bartholomeüskerk	10.00 uur	pastor Marije Klijsma
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA)
		ds Wouter Slob / pastor Els Geelen
Stevenskerk	10.00 uur	ds Henk Gols
Studentenkerk	11.00 uur	pastor Nicole Schubert
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds Dick Sonneveld (HA)

Collecte voor: 1. Kerk in Actie: gaarkeukens in Cuba
2. PGN

Peuter/kleuterviering op 7 juni

Deze viering op zondag 7 juni is speciaal gericht op peuters en kleuters. We komen om 09.30 uur samen met hun (groot)ouders bij elkaar in een zaal in de Ontmoetingskerk. We beginnen met een welkomstliedje, vertellen een bijbelverhaal waarin peuters actief mee kunnen doen, zingen, knutselen en drinken wat samen en sluiten af door samen te bidden.



Thema is deze keer: God zorgt goed voor mij (bijbellesing psalm 23). Iedereen met kinderen tussen de 2 en 6 jaar is van harte uitgenodigd voor deze viering.

Een groepje ouders o.l.v. pastor Joska vd Meer bereidt deze viering voor. Wil je meedenken? Laat het weten aan joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net

Zondag 10 mei

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds Wouter Slob
Stevenskerk	10.00 uur	ds Paul Oosterhoff
Studentenkerk	11.00 uur	ds Marieke Fernhout

Slavische dienst met Studentenkoor Alphons Diepenbrock

Collecte voor: 1. Kruispunt Nijmegen
2. PGN

Zondag 17 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds Wouter Slob
Stevenskerk	10.00 uur	ds Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	mw. Willeke Warner

Collecte voor: 1. Jongeren en geloof: online verbinden
2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 31 mei

Maranathakerk	09.30 uur	mw. Willeke Warner
Stevenskerk	10.00 uur	ds Johan Dorst
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	gemeenteleden

Collecte voor: 1. Kerk in Actie: Onderwijs in Oeganda
2. PGN

Zondag 7 juni

Ontmoetingskerk	09.30 uur	wg Liturgie & Eredienst
Stevenskerk	10.00 uur	Lauden
Studentenkerk	11.00 uur	pastor Nicole Schubert

Collecte voor: 1. Kerk in Actie: toekomst voor Pakistan
2. PGN

Vrijdag 12 juni

Taizé viering

19.30 uur in de Kleine Bartholomeüskerk

Zondag 14 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds Wouter Slob
Stevenskerk	10.00 uur	Joris Vercammen

Collecte voor: 1. Perplex, studentencafé in Nijmegen
2. PGN

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:



www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

Over verzoening (3)

Het heeft er niks mee te maken, al weet je nooit, maar er moet me eerst wat van het hart. Sonja Barend. "Straks lekker slapen en morgen gezond weer op", je hoorde (en zag!) het haar zeggen, oude beelden die

bij haar sterven voorbij kwamen, en ik merkte dat het me tranen gaf. Jawel, wij waren, als het maar even kon, vaste afnemers van haar programma. Hoe dat doorwerkte in mijn denkwereld kan ik niet goed beschrijven, maar haar slot gaf me altijd een gevoel van geborgenheid. Steevast hetzelfde, maar altijd alsof je het voor het eerst hoorde.

En nu weer terug naar mijn thema, ik vertoefde met je in lang vervlogen tijden, bij onze vriend Anselmus (1033 – 1109). En nu is Abaelardus (1078 – 1142) aan de beurt.

Abaelardus heeft een bewogen leven gekend, onder meer door een toen verboden liefde, maar ook door zijn theologische opvattingen. Hij was een begaafd spreker, dichter, en componist, die als theologisch leraar grote aantallen studenten trok. Hij ging niet uit van het kerkelijk vastgestelde gedachtegoed, maar stelde steeds de vraag: klopt het? Ruimte voor vragen en twijfel dus: "door twijfel immers komen we tot onderzoek en door onderzoek grijpen we de waarheid".

Je kunt wel snappen dat dat niet goed ging. In 1122 kreeg hij dan ook een kerkelijke veroordeling aan zijn broek, en een van de straffen was een verplicht kloosterleven.

Maar omstreeks 1136 kan hij weer in het openbaar lesgeven, in Parijs, waar toen duizenden studenten verbleven uit alle landen van Europa. En opnieuw was er een enorme belangstelling voor de colleges van Abaelardus.

Over de verzoening weersprekt hij Anselmus niet, uit zijn werk kun je niet opmaken dat hij het werk van Anselmus kende. Het wezenlijke verschil met Anselmus is dat "genoegdoening" ontbreekt. Jezus heeft in zijn leven, door zijn prediking en door zijn daden Gods liefde voelbaar gemaakt, een liefde waarmee geen andere liefde te vergelijken is. Door de macht van deze liefde heeft Hij onze wederliefde gewekt.

Deze wederliefde is de grond, waarop God onze zonden vergeeft. Abaelardus stelt zelfs de mogelijkheid, dat God deze vergeving ook „sine passione”, zonder het lijden van Christus zou kunnen schenken. Ook vóór Christus toonde God zich een vergevend God. God vereiste het kruis niet, maar het kruis kwam omdat Jezus niet dook onder de druk, maar "gehoorzaam (was) tot in de dood – de dood aan het kruis", om het met Paulus te zeggen (Filippenzen 2: 8).

Daar was niet iedereen het mee eens, wat resulteerde in een intensieve briefwisseling, ook richting de paus. IJlbodes deden hun werk. Men organiseerde op een gegeven moment een openbaar debat tussen Abaelardus en zijn scherpste tegenstander Bernard van Clairveau. Ook kerkelijke gezagsdragers waren naar het conferentieoord afgereisd. Daags voor het begin van de conferentie toverde men de bijeenkomst om tot een kerkelijke vergadering. Ze legden een document op tafel waarin negentien stellingen uit Abaelardus' geschriften werden veroordeeld. Abaelardus verliet op slag de vergadering. Tot een hoffelijke gedachtewisseling kwam het dus niet.

Ik zit wel eens te fantaseren hoe ons geloof en denken zich zou hebben ontwikkeld als Abaelardus niet was afgeserveerd. Toen Wiersinga bij professor Berkouwer aan zijn proefschrift werkte, weersprak Berkouwer in een college op emotionele wijze de gedachte alsof God 'eerst bloed wilde zien' om verzoening te kunnen schenken. Een gedachte die dankzij Anselmus niet helemaal was weg te strepen. Als Abaelardus de kerkelijke leer had mogen beïnvloeden, had Berkouwer dit college nooit hoeven geven.

Wat blijft? Over verzoening, net als over andere kerkelijk geijkte ideeën, kan verschillend gedacht worden. Rond Goede Vrijdag kwamen in het Nederlands Dagblad vijf theologen aan het woord, die elk onder woorden brachten wat de dood van Christus aan het kruis voor goeds gebracht heeft, het heet toch niet voor niks "goede" Vrijdag. Vijf antwoorden, met duidelijk verschillende nuances. Dat laat ruimte voor de vraag wat het hart verwarmt. Dat vasthouden, en zelfs warm houden. Gek veel beters kunnen we elkaar niet toewensen.

Dit ziet eruit als een slot, maar ik wil mezelf, en jou ook, nog wat aandacht gunnen voor de symbolen van de grote verzoendag in het oude Israël, het ritueel van de zondebok.

Jan Waagmeester

dinsdag	5 mei	Hebreeën 9:1-14	donderdag	28 mei	Exodus 32:15-24
woensdag	6 mei	Hebreeën 9:15-28	vrijdag	29 mei	Exodus 32:25-35
donderdag	7 mei	Psalms 39	zaterdag	30 mei	Exodus 33:1-11
vrijdag	8 mei	1 Petrus 2:11-17	zondag	31 mei	Exodus 33:12-23
zaterdag	9 mei	1 Petrus 2:18-25	maandag	1 juni	Exodus 34:1-9
zondag	10 mei	1 Petrus 3:1-12	dinsdag	2 juni	Exodus 35:10-26
maandag	11 mei	1 Petrus 3:13-22	woensdag	3 juni	Exodus 35:27-35
dinsdag	12 mei	Hebreeën 10:1-10	donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13
woensdag	13 mei	Hebreeën 10:11-18	vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22
donderdag	14 mei	Hebreeën 10:19-25	zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34
vrijdag	15 mei	Hebreeën 10:26-39	zondag	7 juni	Matteüs 9:1-17
zaterdag	16 mei	1 Petrus 4:1-11	maandag	8 juni	Matteüs 9:18-34
zondag	17 mei	1 Petrus 4:12-19	dinsdag	9 juni	Psalms 50
maandag	18 mei	1 Petrus 5:1-14	woensdag	10 juni	1 Samuël 20:1-11a
dinsdag	19 mei	Psalms 47	donderdag	11 juni	1 Samuël 20:11b-23
woensdag	20 mei	Hebreeën 11:1-12	vrijdag	12 juni	1 Samuël 20:24-34
donderdag	21 mei	Hebreeën 11:13-22	zaterdag	13 juni	1 Samuël 20:35–21:1
vrijdag	22 mei	Hebreeën 11:23-40	zondag	14 juni	Psalms 120
zaterdag	23 mei	Hebreeën 12:1-13	maandag	15 juni	Matteüs 9:35–10:15
zondag	24 mei	Hebreeën 12:14-29	dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-33
maandag	25 mei	Hebreeën 13:1-16	woensdag	17 juni	Matteüs 10:34–11:1
dinsdag	26 mei	Hebreeën 13:17-24	donderdag	18 juni	Psalms 37:1-24
woensdag	27 mei	Exodus 31:18–32:14	vrijdag	19 juni	Psalms 37:25-40

Blik op de Kerkenraad (74)



Deze keer geen blik op wat er in de Kerkenraad of Kleine Kerkenraad besproken is – want er was in maart geen vergadering van het kerkbestuur – maar wel een blik op de 'Werkgroependag'. Zo'n dag wordt eenmaal per jaar (in maart) gehouden in plaats van een reguliere vergadering van de KR of KKR. Het organiseren van zo'n dag heeft niet alleen als doel de verbinding tussen kerkbestuur en (leden van de) werkgroepen te versterken, maar ook voor een stukje inhoudelijke verdieping, én het onderlinge contact.

Werkgroependag 2026

Op zaterdag 21 maart jl. vond de Werkgroependag plaats, in de Ontmoetingskerk. Behalve ambtsdragers waren leden van de verschillende thematische werkgroepen van de partij. Na een interessante schets van Wouter Slob over de ontwikkeling die de Protestantse Kerk in ons land heeft meegemaakt en over de vraag of de religieuze normen en waarden van toen ook nu nog de onze zijn, werden vijf discussiegroepen opgesplitst. Elke discussiegroep kreeg een thema mee met enkele vragen daarover. Die thema's waren: de kerkelijke gemeenschap, geloofsverdieping, (tegen)stem in de maatschappij, relatie met God en lofprijzing, en tot slot: omkijken naar de medemens. Bij elk thema werd gesproken over de (persoonlijke) beleving daarbij en hoe versterking of verdieping zou kunnen worden verkregen. Het mooie aan zo'n vrije gedachtewisseling is dat eenieder hierin anders kan staan, maar dat in de kern elk hetzelfde voor ogen heeft en dat ook wil nastreven. En nóg mooier: dat daarvoor binnen onze Nijmegense kerkgemeenschap de ruimte is. We zijn in die zin een 'open' gemeenschap.

Uitkomsten discussies

Uit de resultaten van de vijf discussiegroepen klinkt in zekere zin al door welke 'signatuur' onze kerkgemeente zou moeten uitdragen, of dat wellicht nu al (deels) doet...



Elke groep moest de hoofdlijnen van de discussie in steekwoorden op kartonnen 'bakstenen' schrijven, die daarna op een kartonnen voorgevel van een fictief kerkgebouw werden geplakt.

De uitkomsten van de discussies zijn aangeleverd bij de Kerngroep Beleidsplan. Want er zijn nogal wat facetten naar voren gekomen die voor dat nieuwe plan van belang kunnen zijn – een beleidsplan dat zich richt op de vraag hoe we kerkgemeente willen zijn gedurende de komende tien jaar.

Vrijwilligers aan het woord

Het inhoudelijk ochtendgedeelte van de Werkgroependag kreeg na de gezamenlijke lunch een vervolg in twee korte inleidingen door vrijwilligers. Ella Heusinkveld vertelde over haar werk binnen de bloemschikgroep. Daarbij kwam veel symboliek van bloemen langs. Addie Wanders liet ons een glimp zien van haar coördinatieactiviteiten voor de PVD rondom de Maranathakerk. Nog steeds blijkt er veel georganiseerd te kunnen worden, ondanks ook hier tanende bestuurskracht.

De dag werd afgesloten met twee creatieve activiteiten. In de ene groep schilderden de deelnemers een beeld van hun kerk van de toekomst. In de andere werd een korte workshop zingen verzorgd door muziekdocente Marleen Moggré. Door alles heen was er zeker ook ruimte voor een gulle lach...

Al met al was het een zeer geslaagde dag, met verdieping, humor, zang en creatief bezig zijn. Alle reden om er volgend jaar weer eentje te gaan organiseren.

NB. Ook de gemeente krijgt gelegenheid om mee te denken over de vraag hoe we kerkgemeente zouden willen zijn voor de komende periode (zie de uitnodiging hiernaast).

Gerbrand Hoek, scriba

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Geen stilte meer

Wie de Bijbel opent om Psalm 65 te gaan lezen, met in de oren de statige beginregel van de berijmde versie: 'De stilte zingt U toe, o Here', die komt tegenwoordig bedrogen uit. De NBV heeft niet 'Uw lof is stilte' of iets dergelijks maar 'U komt de lof toe'. De stilte is afgevoerd naar een voetnoot.

Hoe kan zo iets? In dit geval is er geen twijfel over de letters van het Hebreeuwse woord in kwestie; die luiden *dmyh*. Alleen, hoe spreek je dat uit? Volgens de officiële Hebreeuwse tekst (MT in de voetnoot) moet je zeggen *doemia* en *doemia* betekent 'stilte'.

Nu kun je diezelfde letters ook uitspreken als *domia* en dan heb je opeens een compleet ander woord, dat 'komt toe' betekent. Die betekenis vinden we ook in sommige oude vertalingen en daarom heeft de NBV ervoor gekozen. Het is ook wel een beetje paradoxaal natuurlijk, lofprijzende stilte. Toch, als ze het mij gevraagd hadden had ik het bij *doemia* gehouden en de stilte lekker laten staan.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

UITNODIGING GEMEENTEAVOND: bouwstenen nieuw beleidsplan

De Kerkenraad deelt u mee dat er op donderdag 4 juni een gemeenteavond zal worden gehouden waarvoor alle gemeentelieden van harte zijn uitgenodigd. De locatie van samenkomst is de Maranathakerk en de bijeenkomst zal beginnen om 19.30 uur.

Op deze gemeenteavond wil de Kerkenraad u een aantal wezenlijke beleidskeuzes voorleggen; beleidskeuzes die belangrijke dragers zullen zijn voor het op te stellen beleidsplan voor de periode 2026 – 2036.

Zoals u wellicht weet, is eind september vorig jaar de Kerngroep Beleidsplan gestart met de opzet van een nieuw plan. De looptijd van het vorige beleidsplan liep namelijk tot eind 2025.

De Kerngroep is inmiddels aardig gevorderd met haar werk. Per bijeenkomst worden een of meer thema's uitvoerig bediscussieerd. Hierbij kan gedacht worden aan: wat voor soort kerk willen we eigenlijk zijn (een 'welkome' kerk voor iedereen?) en hoe dragen we dat dan uit naar binnen én naar buiten onze gemeenschap? En hoe zouden we jongere generaties beter kunnen bereiken? Moet de vormgeving van vieringen dan soms anders? Beschikbare financiën en gebouwen zijn noodzakelijke voorwaarden om een vitale gemeente te kunnen blijven. In welke mate kunnen we daarover (nog) beschikken voor de komende 10 jaar?

In dit stadium van 'halverwege' is het van belang om de gemeente te polsen over hoe gedacht wordt over een aantal strategische beleidskeuzes, beleidsrichtingen zo u wil. De avond van de vierde juni dient om 'op te halen' hoe de gemeente hierin staat. Deze geluiden vormen samen met andere input bouwstenen om onze kerk van de toekomst vorm te geven. Zo zijn de resultaten van de Werkgroependag van 21 maart jl. ook zulke bouwstenen (zie 'Blik op de Kerkenraad' op de pagina hiernaast).

Die strategische beleidskeuzes/-vragen gaan onder meer over:

- streven naar een minder eenzijdige leeftijdsopbouw van onze gemeente;
- organiseren van meer aansprekende, toegankelijke vieringen voor jongeren;
- pastorale activiteiten op een meer effectieve en efficiënte leest schoeien;
- meer werk maken van oecumenisch samenwerken rondom al onze vierplekken;
- voor versterking van pastoraat en liturgie, voor vergroting van de 'hechtheid' van de gemeente, welk type gebouw is er dan nodig en hoeveel kerkgebouwen?



Met aller aanwezigheid kan het een interessante avond worden! Noteer daarom de datum van 4 juni in uw agenda! U bent allemaal hartelijk welkom.

Gerbrand Hoek, scriba

Gemeente Onderweg



Ja, God is overall!

Dit najaar reisden mijn dochter en ik naar Costa Rica. De beelden, die Johan Dorst vertoonde op een middag bij de PVD en de verhalen over zijn wandeltocht dwars door Costa Rica hadden me zo geboeid dat ik zelf die prachtige natuur en al die vogels wilde gaan zien. Mijn dochter (touroperator en chauffeur op onze reizen!) huurde een fourwheeldrive, een heel leuke rode jeep, en we vertrokken voor drie weken. Wat een geweldig land en wat een vriendelijke inwoners; goed voor de natuur en nergens afval te zien. En een vaste kreet: PURA VIDA! Wij kunnen niet zo wandelen als Johan, maar deden dat wel in diverse natuurparken en rondom huisjes waarin wij verbleven. Hele mooie vogels zagen we steeds opnieuw en we werden geregeld gewekt (om 5 uur!) door de brulapen.

In een huis midden in het Quetzalgebied (ver van andere bewoning) liep ik waarschijnlijk een voedselvergiftiging op. De boom, waarin een quetzal zou verschijnen bleef leeg de volgende ochtend, dus vertrokken we maar weer. Steeds nieuwe uitzichten, stroompjes of bomen met al die vogels bezorgden mij steeds meer ontzag voor de schepping en voor de schepper.

We draaiden onderweg muziek en zongen tophits mee, maar later ook gospels en één van mijn voorkeuren uit het liedboek: "Ga met God". We stopten bij een restaurant. We hadden inmiddels een doos cornflakes gekocht, omdat mijn maag niet veel meer verdroeg. Mijn dochter ging in het restaurant eten en ik begon in de jeep wat cornflakes te verorberen. Plotseling begon de radio in de jeep hard te spelen: "Ga met God en Hij zal met je zijn." Als een razende probeerde ik knoppen in te drukken en hard op het dashboard te meppen, maar niets hielp. Ik keek naar het restaurant; daar stond mijn dochter met iemand van de bediening enorm te lachen. Zij bleek iets op haar mobiel te hebben opgezocht en had daarmee de radio geactiveerd. En ik kon hem zelf niet uit zetten.

Terugkijkend schoot mij een geliefd gezang van vroeger te binnen: "Ja, God is overall!" Want het voelde alsof God tevoorschijn kwam in al dat schone, mooie en vriendelijke. Wat geweldig om op zo'n reis het werk van God zo te voelen, horen en zien. Om ook te ervaren hoe de mensen hier om elkaar maar ook om jou geven, de dieren en bomen beschermen en een land zonder leger hebben. Ja – misschien raar om het zo te zeggen – maar het voelde of God mee op reis was.



Michèle van der Steenstraten

Diaconale collecten



10 mei: Het Kruispunt Nijmegen

Het Kruispunt, gevestigd in de Titus Brandsmakapel, biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Er is ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie en de keuken is ingericht om warme maaltijden voor kleine gezelschappen klaar te maken. Ook wordt er kunst en muziek gemaakt. Meer info op: kruispuntnijmegen.nl

17 mei: Jeugd en geloof in Nederland: online verbinden

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende verhalen vinden. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken.

24 mei (Pinksteren): Gaarkeukens in Cuba

In Cuba is een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap. Meer lezen: kerkinactie.nl/gaarkeukens-cuba

31 mei: Stichting 'The Other Kid'

Deze stichting is een non-profit organisatie die zich inzet voor vluchtelingen uit Rwanda en Congo die in Oeganda terecht zijn gekomen. The Other Kid probeert voor kinderen van deze vluchtelingengroep een school te bouwen om hun kansen voor de toekomst te verbeteren. We collecteren dit jaar meerdere keren voor dit doel.

7 juni: Samen bouwen aan een toekomst in Pakistan

Met het programma Shared Futures bevordert Kerk in Actie vreedzaam samenleven in landen waar spanningen zijn tussen religies, zoals Kenia, Egypte en Pakistan. Binnen dit programma werken jongeren met verschillende religieuze achtergronden samen. In Pakistan, waar intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden toenemen, volgen jongeren samen een vakopleiding of trainingen. Ze starten soms samen een bedrijf, krijgen meer begrip voor elkaar en worden ambassadeurs voor verdraagzaamheid. Meer lezen: kerkinactie.nl/sharedfuturespakistan

14 juni Stichting Perplex: Studentencafé

Perplex (voorheen: De Verwondering) is een plek van gastvrijheid in het hart van de stad. Bij Perplex is er altijd koffie, thee en aandacht. Iedereen is welkom; mensen kunnen ontspannen, een goed gesprek voeren en/of mee-eten bij de diverse wekelijkse maaltijdmomenten. Het initiatief wordt gedragen vanuit christelijk perspectief en ondersteund door diverse kerken. Meer lezen: <https://perplexnijmegen.nl>

Lichtpuntjes: nieuw initiatief diaconie



Diaconie

De Diaconie heeft zijn beleid voor de komende jaren schriftelijk vastgelegd. In de beleidsnotitie 2026-2036. De geïnteresseerde stuur ik deze graag toe. Eén van de zaken die daarin is opgenomen is het verzorgen van lichtpuntjes. Graag wil ik daar een toelichting op geven.

Op zoek naar een lichtpuntje?



Dan zijn wij op zoek naar u!

Heeft u al lange tijd het gevoel dat u financieel in een dwangbuis zit en door geldgebrek een wens of ambitie niet kunt vervullen? Juist in deze moeilijke tijden is het belangrijk om een lichtpuntje te hebben dat hoop en steun biedt. Diaconie Nijmegen helpt graag dit mogelijk te maken.



Scan de QR-code voor meer informatie of kijk op:
www.pkn-nijmegen.nl/diaconie

Opbrengst diaconale collecten

datum	collectedoel	opbrengst
4 jan	Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen	€ 301,20
11 jan	Oekraïne: hulp aan slachtoffers en ontheemden	€ 367,65
18 jan	Onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Oeganda	€ 475,35
25 jan	Sirkelslag (jeugdwerk Nederland)	€ 227,36
1 feb	Open Hof Kampen: kosten opvang asielzoekers	€ 307,27
8 feb	Zuid-Soedan: opvang vluchtelingen	€ 456,77
15 feb	Zorg voor gevangenen in Nederland	€ 227,47
22 feb	Mawteni	€ 258,40
1 mrt	Libanon: bouwen aan stabiele samenleving	€ 171,90
8 mrt	Stichting Straatmensen	€ 410,35
15 mrt	Moldavië: opvang ouderen en kinderen	€ 274,50
22 mrt	Marikenhuis	€ 316,00
29 mrt	Onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Oeganda	€ 293,10

Mensen kunnen op allerlei manieren in nood komen. Door ziekte, ongeval, psychisch lijden en overlijden van naasten. Hoe kan de diaconie in dat soort situaties een helpende hand (en een luisterend oor!) bieden? De diaconie is gericht op materiële ondersteuning en helpt al vele jaren mensen door leningen en ad hoc giften. Deze hulp is helaas nog steeds nodig, doordat er in ons rijke land velen zijn die in armoede leven of zelfs door de ondergrens van het bestaan zijn gezakt.

Nieuw initiatief: lichtpuntjes

Met lichtpuntjes willen we (naast de geijkte noodhulp) op een ander vlak helpen. Het gaat om wensen die vreugde en licht in de duisternis brengen. Aanleiding voor dit initiatief is een op tv vertoond beeld van twee dakloze mensen die graag in het huwelijk wilden treden en voor wie voor kleding en alles wat hoort bij een mooie bruiloft was gezorgd.

Een aanvraag voor een lichtpuntje wordt door twee mensen van de Diaconie bekeken. Zij vormen zich een beeld van de situatie en zullen (in principe) over de aanvraag beslissen. Bij twijfel leggen ze het voor aan de werkgroep Diaconie.

Het financiële kader en de toetsing

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om geld te geven. De bijdrage is in natura en bestaat uit het financieren van het gekozen lichtpuntje. Natuurlijk moeten we daar een bovengrens bij stellen. En we moeten bezien hoeveel lichtpuntjes er per jaar mogelijk zijn. Het jaarbedrag is vooralsnog op € 15.000 totaal gesteld. Met als richtlijn een maximumbedrag per persoon van € 1.000.

Als er iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld een verzoek voor een lichtpuntje dat boven de maxima uit gaat, wordt dat voorgelegd aan twee personen, waarvan een uit de werkgroep Diaconie.

We verspreiden affiches en folders met informatie over de lichtpuntjes in kerken en bij verwante organisaties. Na een jaar willen we evalueren en nagaan of het effect dat we als Diaconie beogen ook gerealiseerd is.

Kent u iemand die hoop kan putten uit een lichtpuntje, neem dan contact met ons op via diaconie@pkn-nijmegen.nl of stuur een bericht naar tel. 06 - 42 69 45 14.

Evert Wasch

Ga je mee dauwtrappen met Hemelvaart?



Omdat het 2 jaar geleden zo bijzonder was, willen we op de komende Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, een vroege rondwandeling maken om vervolgens verfrist naar de kerk te kunnen gaan.



Houd je van samen wandelen en wil je ook wat inhoud geven aan deze vrije dag? Doe dan mee. We treffen elkaar 's morgens om 07.30 uur bij de ingang van de Stevenskerk voor een wandeling van 5 a 6 km richting de Ooijpolder, met hopelijk mooie (hemelse) vergezichten. Rond 09.30 uur hopen we weer bij de Stevenskerk te zijn, waar we ontvangen worden met koffie en thee. Denk wel zelf aan je eigen ontbijt. Wie wil kan om 10 uur aansluitend aanschuiven bij de dienst met dominee Henk Gols in diezelfde Stevenskerk.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Werkgroep Inspiratie van de Protestantse Kerk Nijmegen / Landwijk en Stadskerk Nijmegen (OCP).

Aanmelden en nadere informatie kan via inspiratie@pkn-nijmegen.nl

We zien je graag,
Marije, Jenneke, Caroline en Jeanette

Terugblik op jongerenpaaswake



Op de zaterdagavond voor Pasen waren we met een aantal jongeren bij elkaar in de Maranathakerk om de paasnacht te vieren. We begonnen met plaatjes van twee kruiswegstaties: een officiële, uit een katholieke kerk, en de kruisweg die de jongeren van de PGN (die toen nog niet zo heette) in 2009 geschilderd hadden. Die kruiswegstaties zijn eigenlijk een kort stripverhaal van het verhaal van het lijden en sterven van Jezus.



Het TV-programma The Passion gaat ook over dat verhaal, maar dan met muziek. We hebben samen de editie van dit jaar bekeken, uit Dwingeloo.

Daarin komen ook verhalen voor die niet in de kruiswegstaties staan, dus we hebben de schilderijen uit 2009 aangevuld met schilderijen over palmpasen, het verraad van Judas, het laatste avondmaal, Jezus die bidt in de tuin en de arrestatie van Jezus.

We sloten de avond af bij een vuurkorf op het kerkplein, om het licht van Pasen te vieren. Het was tenslotte ook al eerste paasdag geworden...



Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
- Marije Klijsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com
- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas@gmail.com

In memoriam

Ineke Sikkens

Op 31 maart 2026 is overleden mw Ineke Sikkens. Het ging al een aantal dagen niet goed met Ineke, en toen haar man Cor tijdens de paasviering van de PVD naar Huize Rosa werd geroepen was duidelijk dat het zorgwekkend was. Diezelfde middag hebben we met Cor en Magda, de zus van Ineke, rond haar bed gestaan en met gebed en de zegen afscheid van haar genomen. Na het overlijden is Ineke thuis in een rieten mand opgebaard en heeft Cor veel steun ondervonden aan de condoleances en belangstelling. Veel herinneringen zijn opgehaald, waarbij dankbaarheid een belangrijke rol speelde. En dat terwijl er ook verdriet en zorg in het leven is geweest. Dat begon bij Ineke al jong toen ze op de middelbare school een ernstige darmziekte kreeg die maakte dat ze langdurig in ziekenhuizen was opgenomen en uiteindelijk jong een stoma kreeg. Op latere leeftijd kwamen er ook geestelijke moeilijkheden bij en steeds mee kwalen. Hoewel de moeilijkheden niet werden ontkennd of weggestopt, zijn ze het leven ook nooit gaan beheersen.

Ineke was een vrolijke en vriendelijke vrouw, zoals Cor op de rouwbrief heeft gezet, en was altijd dankbaar en aardig voor iedereen om haar heen.

Mede daarom wellicht was de zorg voor Ineke voor Cor een zeer intensieve maar ook dankbare taak, die hij met veel liefde heeft waargenomen.

De laatste weken heeft Ineke in Huize Rosa doorgebracht. Ook daar heeft Cor haar trouw bezocht. Het huis was daarmee al leger geworden, nu de dagen ook. Alle sterkte gewenst om het verdriet en gemis een plek te geven.

Ben van Gent

Op 17 april is overleden dhr Ben van Gent. Met zijn knalrode Mercedes was hij een opvallende verschijning in kringen van de Petruskerk en de PVD. Samen met zijn vrouw Ria van Gent – Molenaar had hij destijds contacten in de Petruskerk, en waarschijnlijk kwam dat omdat zij protestant was. Van Ben was dat in feite niet helemaal duidelijk, want zijn voornamen vermoeden dat hij een katholieke achtergrond had: Bernardus Jacobus. Onder meer via contacten met de familie Sikkens is Ben verbonden gebleven bij de Maranathakerk, en was enkele weken geleden nog aanwezig op de uitvaart van Ineke.

Op 22 april hebben we afscheid genomen van Ben en hem overgedragen in de hand van God. Zelf had hij daar alle vertrouwen en alle rust in. Ooit heeft hij bij een zware operatie een bijna-dood ervaring gehad, maar toen 'hadden ze hem nog niet nodig in de hemel' en werd hij voor zijn gevoel teruggestuurd. Nu mag de hemelpoort voor hem openzwaaien, en staat Ria wellicht al op de uitkijk!

Met dit verhaal in het achterhoofd hebben we in de dienst plek gegeven aan het bekende Johannes de Heer-lied: Ik zie een poort wijd open staan. We wensen en bidden dochter Maja, haar man Sander en zoon Justin alle rust en vrede toe.

ds Wouter Slob

Huwelijk

Op 18 april zijn getrouwd Bram Bos en Dorien van Doornik. Als tekst hadden ze het verhaal van de Emmaüsgangers uitgekozen. Niet alleen omdat ze zelf van wandelen houden, maar vooral ook omdat ze met Christus op pad willen gaan. Met z'n tweeën loopt Hij steeds mee en laat dingen zien waar je zelf niet op zou zijn gekomen. Een 'toevallige gast' die meer brengt dan haalt. Hartelijk gefeliciteerd met deze heugelijke dag!

Ds Wouter Slob

Bij de diensten

Op 10 mei is er een verteldienst in de Ontmoetingskerk, waarin het verhaal van de Barmhartige Samaritaan centraal staat. Liesbeth Smallegange vertelt het verhaal uit Lucas 10: 25-37. Uit het Oude Testament lezen we: Leviticus 19:1-18. Voorganger is ds Slob. Aanvang: 9.30.

Op 14 mei is het Hemelvaartsdag. We kerken dan in de Stevenskerk: 10.00.

Op 17 mei is de dienst in de Maranathakerk. We vervolgen de lezingen uit de brief aan de Hebreëen met het lezen van de hoofdstukken. 'Deins niet terug!', houdt de schrijver van de brief ons voor. Kennelijk was dat wel denkbaar... Houdt vol, dus, tot de Heer komt. Dat konden de lezers van Hebreëen nog ten spoedigste verwachten; -wij ook? Voorganger is ds Slob.

Op 24 mei is het Pinksteren. In de Bartholomeuskerk in Beek gaat pastor Marije Klijsma voor. De dienst begint daar om 10.00 uur.

In de Ontmoetingskerk vieren we samen met de parochie; als het even kan in de tuin. Medewerking wordt verleend door Joy. Wij verheugen ons! Voorgangers zijn pastor Els Geelen en ds Wouter Slob. De dienst begint om 10.30.

Op 31 mei gaat Willeke Warner voor. We kennen haar nog wel: ze heeft vorig jaar stage gelopen in onze gemeente. De dienst is in de Maranathakerk en begint om 9.30.

Op 7 juni is er een werkgroependienst die wordt verzorgd door de werkgroep Liturgie en Eredienst. De dienst is in de Ontmoetingskerk en begint om 9.30.

Op 14 juni gaat de dienst over de Bekeering van Paulus. Het is een verteldienst en verteller van dienst is Anja Ros. Van vervolger van de volgelingen van Jezus wordt Paulus zelf leerling. Dat mag 'roeping' heten! We horen het verhaal uit Handelingen 9 (1-19) en de aanhef uit de brief aan de Galaten 1: 1-20. Voorganger is ds Slob, de dienst begint om 9.30 in de Maranathakerk.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Op maandag 30 maart hebben wij de Paasviering voor onze ouderen gehouden in de Ontmoetingskerk. Wij begonnen met koffie en thee en daarna hadden wij een mooie dienst met het thema: "Het Licht is sterker dan de nacht!" en de viering van het Heilig Avondmaal.



Wegens een technische storing hebben we de dienst niet kunnen uitzenden en zijn er helaas geen opnames beschikbaar, die u online kunt bekijken. Na de dienst hebben wij in de Tuinkamer met elkaar van een uitgebreide broodmaaltijd genoten.

Op donderdag 23 april zijn we naar de Vincentius Vereniging in hun pand aan de Horstacker 14-51 in de Lindenholt geweest, waar de vrijwilligers van de kookploeg weer een heerlijk 3-gangen diner voor ons hebben klaar gemaakt. De Vincentius Vereniging Nijmegen is een grote vrijwilligersorganisatie en

al jaren actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Hun doelstelling is om armoede en eenzaamheid in Nijmegen en omstreken te verzachten.

Op donderdagmiddag 28 mei bent u om 14.00 uur weer van harte welkom in de Tuinkamer. We beginnen dan eerst met een kopje koffie of thee met een lekkere traktatie. Daarna komt de heer Kees van Dijkhuizen. Hij heeft jaren in de oude dierentuin van Emmen gewerkt. Hij komt ons deze middag het een en ander vertellen over allerlei dieren, ook over noten, cacao noten, hij brengt ook hoorns van bokken en een stuk hoorn van een neushoorn mee. Het wordt vast weer een interessante middag.

Namens de dames van de Vrouwen- dienst, Wilja Rodenburg

PVD Maranathakerk

Terugblik op middag van 10 maart met Peter Schipper over 'Feesten'

Peter vertelde o.a. over de betekenis van het carnavalsfeest, dat voorafgaat aan de Goede Week, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht en waarin consumptiegedrag sterk beperkt wordt; wij noemen dat 'vasten'. Tijdens het carnavalsfeest ging het om de omkering van maatschappelijke gewoonten of wat voor ieder de aanvaardbare norm was.

Dus jong wordt oud, de vrouw is de baas, de man is onderdanig, rijk wordt arm enz. Daarom was verkleden in de gedaante die je wilde zijn heel belangrijk. Dan werd je niet herkend en kon je helemaal 'los' gaan met hossen, drinken en de beest uithangen. Ook Pasen, Hemelvaart en Pinksteren lichtte Peter toe. De middag werd door zijn verhaal en prenten bijzonder boeiend en gezellig. Dat vond hij en zijn vrouw Tineke ook. Ze willen graag eens terugkomen.

Terugblik op Passie-en Paasviering

Michèle had een heel mooie liturgie samengesteld. Voor de pauze herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Dominee Wouter Slob hield de overweging en liet ons deelnemen aan het avondmaal samen met Roelf en Marije als ambtsdragers van dienst.



Fijn om dat met elkaar te kunnen beleven, omdat de kerkgang voor de meeste bezoekers niet meer mogelijk is. En fijn om tussendoor ook even met Wouter of Marije te kunnen spreken.

Marleen Moggré begeleidde ons op het orgel en zorgde voor meditatieve momenten, spelend op haar dwarsfluit.



Na de viering werd op paasbrood getrakteerd en genoot men van een glaasje advocaat met slagroom of een gezond sapje.

Naast een Paasplantje (gele kalanchoë) kreeg ieder een kaart met onderstaand gedicht mee, dat Michèle schreef. Hetty Jongepier had daarbij weer een prachtige schildering gemaakt, waarvan hier een afdruk te zien is. Bij de mensen die niet aanwezig konden zijn, hebben we de kaart en het plantje thuisbezorgd.



UIT DE DOEKEN

Geboren in een stal,
kwetsbaar mensenkind.
Gewikkeld in doeken,
beschermd.
Ontwikkeld tot wie hij moest zijn:
Gids, Redder, Verlosser.
Gestorven voor ons;
begraven, gewikkeld in doeken.
Wat kunnen wij nog doen?
En dan
De steen voor het graf is weggerold,
de doeken liggen opgerold.
De dood is overwonnen.

Bijeenkomst op dinsdag 19 mei: natuurfilm

We kunnen die middag onder andere ons hart ophalen aan een prachtige natuurfilm met begeleidend commentaar.

Ook krijgt u in mei informatie over de laatste bijeenkomst van dit seizoen: dinsdag 23 juni.

Deze datum noteer ik nu al, omdat Over & Weer in juni waarschijnlijk niet tijdig bij u in de bus valt. Tegen die tijd krijgt iedereen natuurlijk de nodige informatie.

We gaan er met auto's heen, zullen ontvangen worden met koffie/thee en gebak.

Marleen Moggré, muziekdocente, is zo goed om ons die dag een muziekprogramma aan te bieden. Zij heeft tijdens vieringen al enkele keren onze zang begeleid en mooie muziek gespeeld op haar dwarsfluit.

We zullen die dag kunnen genieten van haar spel en ook onze stemmen laten klinken onder leiding van Marleen.

Natuurlijk krijgt u ook een lekkere lunch aangeboden.

Bericht van overlijden

We gedenken Ineke Sikkens; zij was een zeer gewaardeerd medewerkster uit ons midden en echtgenote van Cor, die ook altijd voor ons klaarstaat: mensen uitnodigingen brengt, met zijn auto vol naar de middagen komt en dan foto's maakt voor dit kerkblad.

Tijdens de Paasviering werd hij opgeroepen, omdat het met Ineke heel slecht ging. De dominee is er na de dienst direct heengegaan en was op tijd. Ineke is die dag nog overleden. Ineke deed alles met hart en ziel, was heel spontaan, liefdevol, een steun voor 'oudjes' en gaf ze alle liefde die ze in zich had.

Ze kwam met andere medewerksters van de PVD Petruskerk bij ons, toen de wijken samengevoegd werden. Ineke heeft enkele jaren de voorzittershamer gehanteerd. Dat deed ze niet met tam-tam, maar met kalme stem; trapte niet gauw op de rem. Haar hartelijkheid deed ons goed. Intens verdrietig was het, toen ze steeds meer gezondheidsproblemen kreeg en ze niet meer kon functioneren, zoals ze graag wilde.

We wensen, dat zijn geloof en alle mooie dingen, die Cor en Ineke samen hebben beleefd, een kostbaar geschenk zijn, die troost bieden in het gemis om die lieve vrouw.

Namens alle medewerkers,
Addie Wanders, tel. (024) 355 84 71
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

Activiteit**Lieve Hemel**

Gaat u mee naar de theatervoorstelling 'Lieve Hemel'? Op donderdag 18 juni om 20.00 uur in de Lindenberg.

In de voorstelling gaat presentator en zanger Joris Linssen geïnspireerd door het Kerkasiel in Kampen en het bijbelverhaal Ruth op zoek naar hoop en verbondenheid in het leven van nu.

De voorstelling is een mooie gelegenheid om met meerdere mensen vanuit de PGN naartoe te gaan, daarom geeft de PGN korting. Hoe werkt dit?

Koop een kaartje via www.delindenberg.com/agenda/te-gast-nachtzon-media en stuur daarna een mail naar inspiratie@pkn-nijmegen.nl met vermelding van uw IBAN. Dan krijgt u € 10,- teruggestort.

Zie voor meer info de PGN-app en de website.

Werkgroep Inspiratie

Eekhoorn & Konijn

De vliegtocht van konijn

"Houd je goed vast" zegt Uil. "want we gaan eerst oefenen. Ik ga een paar sprongetjes maken net zoals wanneer je op een paard zit of zoals je in jouw hol springt."

En meteen begint hij te huppen.

Konijn schreeuwt het uit, maar blijft zitten. Uil stopt even en doet het nog een keer. Dit keer ziet Eekhoorn dat zijn vriendje er aan begint te wennen.

"Konijn, goede reis en vertel je me later alles wat je gezien hebt? O, wat zal ik je missen, maar ik hoop dat je het heel fijn hebt met jouw zusje!"

Uil zet zich nu af en slaat zijn vleugels uit en roept tegen Konijn: "Niet mijn keel dichtknippen en niet aan mijn vleugels komen! Blijf mijn nekveren vasthouden, dan zit je goed!"

Konijn houdt nog een hele tijd zijn ogen dicht, omdat het dan lijkt of hij nog niet aan het vliegen is. Maar dan wordt hij meer nieuwsgierig en minder bang en kijkt hij naar beneden. Wat prachtig om de bomen onder hen te zien en om te kijken naar vogels, die verbaasd een eindje met hen meevliegen. Eigenlijk wil hij zwaaien, maar dan moet hij een hand los laten. Nee, dat is te eng.



Uil vliegt door naar de rand van het bos en vraagt of daar de boerderij ligt met het veld, waar Konijn altijd eten zocht. Het komt Konijn bekend voor, maar dit is het toch niet.

Maar als Uil doorvliegt ziet hij ineens zijn oude veld en zijn hart begint sneller te kloppen. "Uil, dit is het, maar ik weet niet of het nu veilig is. Kunnen we bij de bosrand stoppen?"

En zo gebeurt het. Uil landt onder de eerste bomen, Konijn stapt af en verstopt zich achter een struik. "Uil, vlieg jij maar terug, dan ga ik voorzichtig naar het hol van mijn zusje – als ze tenminste nog in hetzelfde hol zit. Maar Uil belooft hem dat hij vanuit een boom naar Konijn blijft kijken en zal helpen als er gevaar dreigt.

"Dankjewel, Uil, wat geweldig dat je me zo geholpen hebt!"

Konijn tuurt om zich heen en hupt voorzichtig het veld in.

Uil vliegt omhoog en gaat op een tak zitten waarvandaan hij Konijn goed kan zien.

Michèle en Hetty

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77
of 06 - 163 003 28
e-mail: scriba.kr@pkn-nijmegen.nl

Kerkelijk bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)
e-mail: kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14

Correspondentie: cvk@pkn-nijmegen.nl

Penningmeester: Yvonne Sans

Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
penningmeester@pkn-nijmegen.nl

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14 of e-mail:
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Ook voor diaconale hulpvragen!

Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Kopij voor Zondagsnieuws

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl
aanleveren op donderdag vóór 12 uur

Werkgroepen

- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 31 mei aanleveren via:
overenweer@pkn-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 16-19 juni.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
mail: kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers:

Sabine Schols (vormgeving / redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster.maranathakerk@pkn-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
hendrikjan.bosman@pkn-nijmegen.nl

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Auto-ophaaldienst: Renske Schoen-
maker, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 454 049 76

Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande, e-mail:
jeanette.vanderzande@pkn-nijmegen.nl
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias
e-mail: mmatthias@pthu.nl
website: www.lutherszuidnederland.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

Ron Visser
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Data kopijsluiting 2026



- nr 5 - zondag 31 mei
- nr 6 - zondag 16 augustus
- nr 7 - zondag 20 september
- nr 8 - zondag 25 oktober
- nr 9 - zondag 29 november



Terugblik op viering Palmpasen
 Met Palmpasen (zondag 29 maart) hebben we een inspirerende oecumenische viering voor jong en oud in de Ontmoetingskerk gehad. Dit was samen met de Parochie Heilige Drie Eenheid en met de Studentenkerk. Na afloop van de viering hebben we de Horizon bezocht en daar liedjes gezongen en palmtakjes gegeven.



Diabolos

In een stuk in Trouw kwam ik een uitleg van het Griekse woord 'diabolos' tegen: zaaier van verdeeldheid. Meestal wordt het vertaald als 'duivel', bijvoorbeeld in het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Het gaat dan om de tegenstrever, de vijand van God, die in allerlei gedaantes in de Bijbel voorkomt. Als slang in het paradijsverhaal bijvoorbeeld. Of als aanklager in het verhaal van Job, waar de 'satan' overigens deel blijkt uit te maken van de hemelse raad. Het is een angstwekkende figuur die de belichaming is van het kwaad en die in de geschiedenis typische vormen heeft gekregen: ruikend naar zwavel, met hoortjes, een drietand (om de verdorvenen de hel in te drijven), een staart en een gemene blik. Of misschien, zoals Acda en De Munnik zingen, juist als mooie vrouw. Of wellicht in maatpak met een verzorgd uiterlijk? Maar altijd splitsend, en daarmee tegen harmonie en liefde.

Theologisch is de diabolos een wat lastige figuur. Want het kwaad is overwonnen en de duivel kan nooit een serieuze tegenstander van God zijn. Om die reden is de satan in de Islam eerder een lachwekkende dan een angst-aanjagende figuur.



Maar altijd ondergeschikt aan God, en geen eigenstandige macht. Heeft de diabolos dan wel betekenis? In het verhaal van Job staat hij duidelijk onder het gezag van God. Maar staat het kwaad dan onder gezag van God? Hoe moeten we het kwaad begrijpen, als God toch zowel goed als almachtig is? De kerkvader Augustinus worstelde er mee, en kwam tot de volgende gedachte: het kwaad is geen zelfstandige macht maar is de afwezigheid van het goede. Waar de liefde ontbreekt, krijgt het kwaad de kans. En dat is precies wat je ziet gebeuren als de diabolos de kop opsteekt: niet de liefde wordt gediend, maar de laster die splitst en die de geesten niet verenigt maar uit elkaar drijft. Niet ten bate van de ander, maar om er zelf voordeel mee te behalen.

Zo'n diabolos is een figuur die we helaas niet alleen in de Bijbel tegenkomen, maar geregeld ook op onze TV-schermen en in de kranten. Niet zelden in maatpak en op hoge posities, en altijd splitsend en oproepend tot haat en geweld. Een figuur die ook in onze tijd zorgwekkend en angstwekkend kan zijn. Een figuur daarmee die we zeker serieus moeten nemen, maar waar we niet bang voor moeten zijn. En zeker niet om voor te buigen, maar liever om uit te lachen.

Ds Wouter Slob