

Bevlogenheid

Hoe ouder je wordt, hoe meer tijd je jezelf toestaat om, terugblikkend op je levensweg, na te denken over hoe je jezelf als gelovig mens verhouden hebt tot de wereld om je heen. Die wereld die zo snel verandert en waarin de ene mondiale crisis de andere opvolgt. Hoe sta ik, hoe staan wij als gelovige mensen, als christenen in die wereld?

Is het niet zo dat het zelfs pure noodzaak geworden is voor onze eigen geloofwaardigheid als christenen om ons geloven onder de loupe te nemen, zeker in het perspectief van de huidige neergang en krimp van de traditionele kerken?

Geloven in God en een gelovig leven echt in de praktijk brengen zet je leven op losse schroeven, laten we ons daar niet in vergissen, gelovig leven zal tegenwoordig een levenspraktijk zijn die schuurt met wat gebruikelijk of gemakkelijk is in onze samenleving. Willen we daar na eeuwen van cultuurchristendom nog wel aan? Kunnen we nog over brengen wat we zelf essentieel vinden voor ons geloven?

Ik hoor nogal eens: "Ik mis de bevlogenheid in de kerk". Bevlogenheid vraagt naar inspiratie, en inspiratie komt voort uit verlangen en het zoeken naar een nieuwe horizon. Wie verlangt, wil weg uit het oude, wil iets nieuws, bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap die meer inspiratie geeft. Ja, dat kan! Natuurlijk kan dat en dat zal ook zeker gebeuren maar alleen als wij zelf die verandering in gang zetten. Het is uiteraard het gemakkelijkste wanneer we de bevlogenheid op een presenteerblaadje aangereikt krijgen maar zo werkt het niet. Dan zijn we consumenten die het gebodene aangenaam kunnen vinden of afwijzen.

Maar er is een actieprogramma, een richtingaanwijzer, die haaks op de maatschappij, ja haaks op onszelf staat! Heb God lief en je naaste als jezelf. Want je hebt de waarheid niet in pacht, er is niet alleen jouw waarheid, sterker nog, er is geen waarheid die je zo serieus moet nemen als de waarheid van de keerzijde. Dat vraagt om luisteren naar wie ik als mijn tegenstander zie, niet alleen in het kerkelijke debat maar ook op het brede vlak van maatschappelijk engagement.

Want naastenliefde betekent hoop en verlangen, hoop voor de kerk en hoop op een betere wereld. En wie ontvangt die hoop, dat inspirerende vooruitzicht nu niet graag?



Hoop op een gezonde samenleving met elkaar. Dat is in Bijbelse termen: gerechtigheid! Niet alleen voor onszelf maar ook voor wie onze broeder en zuster is, in de kerkbank naast ons, in de maatschappij – daar wordt het al moeilijker- en ja ook wanneer

het migratievraagstuk op tafel komt. Het migratie vraagstuk, de migratiecrisis, de opvang"platforms", woorden die onze taal maakt, beelden die onze taal scheidt, beelden van jonge mensen die onze welvaart waar we zo hard voor gewerkt hebben dreigen op te eten – denken sommigen. Hebben we al eens geluisterd naar hen, naar de waarheid van de keerzijde? Wat is hun crisis -niet onze crisis - van waaruit ze vertrokken? Hebben we als christenen die in de wereld zijn maar niet conform de wereld, al durven nadenken over hun hoop en hun gerechtigheid? Wie wil dat deze wereld blijft zoals hij is, zij op hun plek en wij op de onze, die wil niet dat deze wereld Gods wereld blijft.

Als christenen kunnen we de Bergrede zien als een onhaalbaar utopisch programma, stiekem schouderophalend afgedaan als veel te hoog gegrepen om serieus na te streven. Maar we kunnen ook zeggen: "Het doet mij goed om dat als richtsnoer te hebben. Laten we erover praten wat die Bergrede zou kunnen betekenen in deze tijd. Zo wil ik proberen te leven, zo wil ik heel graag leven omdat het mijn leven zin geeft. Dat is de beleidslijn die ik wil laten zien, dat is mijn identiteit en daar houd ik aan vast ook wanneer het maar een klein beetje lukt".

Want identiteit is nooit alleen dat wat van jou is, maar altijd samen met de ander die niet op jou lijkt.

Christen zijn in deze tijd betekent niet: eind goed al goed voor wie gelooft, maar:

In de wereld ben je bang maar ga de Weg met de hand van Christus in je rug.

Peter van der Vange

Wandel mee met de 'Walk of Peace'

In het kader van de Vredesweek organiseert de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen een vredeswandeling op zondag 23 september.

De wandeling start om 14:00 uur bij het Titus Brandsma Memorial (Stijn Buysstraat 11) en eindigt bij ontmoetingscafé 'Gezellig'.





De rijkdom van de eenvoud



Op vakantie loop ik graag een oude kerk binnen. Sommige gebouwen maken diepe indruk: sobere romaanse kerkjes op het Franse platteland, die stevig geaard en van binnen halfdonker getuigen van Gods eenvoud. Gotische kathedralen die omhoog reiken naar de hemel en het verblindende visioen oproepen van het nieuwe Jeruzalem met al haar schittering. Sommige kerken zijn leeg, de stenen spreken van iets dat voorbij is, er wordt geen liturgie meer gevierd. Andere zijn na al die eeuwen nog steeds huizen van gebed. Je kunt er een kaars aansteken, op zondag de dienst meemaken, of soms zelfs dagelijks de getijden meebidden. Aangrijpend vond ik het toen ik jaren geleden tegen de avond als pelgrim de Sainte-Madelaine op de heuvel van Vézelay binnenging: de prachtige ruimte vulde zich met zusters en broeders van een nog jonge kloosterorde, de kerk ademde van gebed dat eeuwenoud en tegelijk sprankelend was.

De Stevenskerk in onze stad is een mix: het is méér dan een kerk — volgens sommigen daarom juist minder. Het is een concertpodium, een plek voor tentoonstellingen en festivals, boekenbeurzen, recepties en bierfestijnen, een stedelijke evenementenhal. Het is een museum van wat er religieus ooit was. Maar tot verrassing van menige bezoeker bergt het gebouw nog steeds een gemeente die op zondag liturgie viert. En prachtig worden er maandelijks Engelse Koorvespers gezongen. Maar graag ook noem ik de meest eenvoudige uiting van eredienst: het wekelijkse gebed op vrijdag om 13 uur in de Stiltekapel. Ik vind het een van de belangrijke vormen van gelovige presentie in de stad. Af en toe zijn we met twee of drie, meestal met een man/vrouw of zes, soms zomaar met twaalf. En kijk, opeens is de Stevens dan meer dan een monumentaal gebouw, even is ze weer volop kerk! Onze geringe stemmen klinken in de ruimte en getuigen van geloof voor de velen die in- en uitlopen. Soms voegen toevallige bezoekers zich bij ons: mensen uit Amsterdam en Maastricht, Noorwegen en Zuid-Afrika, of onlangs een anglicaanse priester (v) uit Coventry. Na het gebed drinken we koffie en wisselen we verhalen

uit. Gebed en gastvrij onthaal gaan samen op.

De meesten die het gebed meebidden komen wekelijks. Het gebed heeft een vaste plek gekregen in hun agenda. Eén keer per maand gaat iemand voor van buiten de vaste groep: een priester, dominee of 'gewoon' gemeentelid uit een van de geloofsgemeenschappen die bij de stedelijke Raad van Kerken zijn aangesloten. Zo verschiet het gebed van kleur: orthodox, rooms-katholiek, oud-katholiek, apostolisch, luthers en gereformeerd.

Wat doen we? We ontsteken een kaars bij de icoon van Christus. We bidden een psalm. Er wordt een tekst gelezen uit de heilige Schrift. Bij het spijkerkruis bidden we om vrede en verzoening in de wereld. Dat kruis is een geschenk uit het Engelse Coventry, dat net als Nijmegen zwaar gehavend uit de oorlog tevoorschijn kwam. Oeroud teken van opstanding, dat fragiel de hoop levend houdt te midden van angst, haat, geweld, misbruik en verwoesting. We sluiten af met de zegenbede:

De Heer beware ons
op het midden van deze dag
in de eenvoud, de goedheid
en de vreugde van het evangelie.
Moge Hij onze voeten zetten
op de weg van de vrede.

Loven wij de Heer.
Wij danken God.

Wees welkom voor een keertje of misschien wel elke week.
Hier is sprake van bescheiden inkeer die wonderlijk veel naar buiten toe betekent.

Henk Gols

Bijbelleesrooster

vrijdag	31 augustus	Deuteronomium 2:2-15	dinsdag	18 september	Rechters 7:13-8:3
zaterdag	1 september	Deuteronomium 2:16-25	woensdag	19 september	Rechters 8:4-21
zondag	2 september	Efeziërs 6:10-17	donderdag	20 september	Rechters 8:22-32
maandag	3 september	Efeziërs 6:18-24	vrijdag	21 september	Deuteronomium 12:1-12
dinsdag	4 september	Psalm 20	zaterdag	22 september	Deuteronomium 12:13-28
woensdag	5 september	Deuteronomium 2:26-37	zondag	23 september	Deuteronomium 12:29-13:6
donderdag	6 september	Deuteronomium 3:1-11	maandag	24 september	Deuteronomium 13:7-19
vrijdag	7 september	Deuteronomium 3:12-22	dinsdag	25 september	Rechters 8:33-9:21
zaterdag	8 september	Deuteronomium 3:23-4:4	woensdag	26 september	Rechters 9:22-49
zondag	9 september	Deuteronomium 4:5-20	donderdag	27 september	Rechters 9:50-10:5
maandag	10 september	Deuteronomium 4:21-31	vrijdag	28 september	Marcus 9:30-41
dinsdag	11 september	Deuteronomium 4:32-43	zaterdag	29 september	Marcus 9:42-50
woensdag	12 september	Romeinen 15:1-13	zondag	30 september	Rechters 10:6-18
donderdag	13 september	Romeinen 15:14-33	maandag	1 oktober	Rechters 11:1-11
vrijdag	14 september	Marcus 8:27-9:1	dinsdag	2 oktober	Rechters 11:12-27
zaterdag	15 september	Marcus 9:2-13	woensdag	3 oktober	Rechters 11:28-40
zondag	16 september	Marcus 9:14-29	donderdag	4 oktober	Psalm 35:1-10
maandag	17 september	Rechters 7:1-12	vrijdag	5 oktober	Psalm 35:11-28

Verkoop van boeken, sieraden, mutsen en shawls in de Sint Stevenskerk

Zaterdag 8 september van 10.30 – 17 uur, zondag 9 september van 12 – 17 uur

Tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september organiseert de werkgroep diaconie van het OCP weer een verkoop van tweedehands boeken, sieraden en handgemaakte mutsen en shawls. We hebben een ruim assortiment aan boeken met prijzen vanaf 50 cent en daarnaast prachtige sieraden en zelfgemaakte shawls en mutsen.

Alle opbrengst is voor het kinderkuis Caminul Phillip in Boekarest, Roemenie. Dit project wordt al vele jaren door de gemeenschap van het OCP gesteund. Caminul Phillip zorgt voor straatkinderen en kinderen uit kansarme gezinnen en hun families. De kinderen krijgen hier o.a. eten, verzorging en hulp bij het maken van huiswerk voor school. Daarnaast is er medische en psychosociale begeleiding. Alles is erop gericht om kinderen een goed leven te geven. Een schooldiploma is daarbij van levensbelang, zonder dat, geen werkvergunning.

Tijdens de verkoop is er meer informatie aanwezig over dit project of kijk op: www.caminul-phillip.ro

Voor meer info: Joeri Folman: 06-16760333 of Geeske vd Meulen: 024-3559193 /06-57556500



Kinderen van Caminul Phillip aan de maaltijd

De weg van de liturgie

We zijn de nazomer al binnen geschoven. Halverwege september kantelt de liturgische tijd van zomer naar herfst. In lezingen, liederen en gebeden laten zich meer dan in de zomer weemoed en verlangen horen. Een oude grensmaal tussen zomer en herfst is 14 september, in de grote kerkelijke tradities het feest van 'Kruisverheffing'. Volgens vrome legende heeft keizerin Helena in het jaar 325 het kruis teruggevonden waaraan de Heer gestorven is. De diepzinnige betekenis van het feest is dat het kruis van de Heer geen relikwie uit het verleden is en geen dierbare dooddoener, maar het symbool bij uitstek dat telkens opnieuw spreekt van afgang én opgang, schuld en verzoening, sterven en opstaan, alles kwijt zijn en het ene ontvangen dat ertoe doet. De gemeente van de Maranathakerk komt zichtbaar samen onder het kruis. Dat went al zo dat we het kruis niet eens meer zien. Terugvinden, de betekenis herontdekken, dat is dus steeds opnieuw aan de orde.



De datum 29 september (dit jaar op een zaterdag) staat ook in ons protestantse Dienstboek: de gedachtenis van Michael en alle engelen. Engelen staan voor wat waait en vlamt (Psalm 104:4), voor de zingende beweging die door de eeuwen gaat en de wereld en ons leven openhoudt voor Gods toekomst. Ze horen bij psalm 91, die in de kloosters wordt gezongen bij het begin van elke nacht ('Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat').

Henk Gols

Diaconale collecten



Zondag 2 september - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Zondag 9 september - Protestantse Vrouwendienst (PVD)

Trouw bezoeken de dames van de PVD hun adresjes van ouderen in onze gemeente. Wij steunen voor het bloemetje bij bezoek.

Zondag 16 september - Spreekuur Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 23 september - Dienst met kinderen in Stevenskerk

De opbrengst van deze collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de diaconie (50%) en de PGN (50%).

Zondag 30 september - Stichting Bulawayo

Het doel van Stichting Bulawayo is fondsen werven voor de Bulawayo Projects Centre. Bulawayo is de tweede stad van Zimbabwe en hier is ruim 80% van de beroepsbevolking werkloos met veel armoede als gevolg, want werklozen krijgen geen uitkering in Zimbabwe. Aangezien de kans om een baan te bemachtigen zeer klein is hebben de gezamenlijke kerken in 1993 de Bulawayo Projects Centre opgericht. Hier worden werklozen en schoolverlaters gestimuleerd om economische activiteiten te ontwikkelen die resulteren in kleine ondernemingen. Inmiddels heeft de Projects Centre meer dan 2600 potentiële ondernemers getraind en sinds 2008 hebben daarnaast ruim 1800 kleinschalige irrigatie boeren op het platteland een ondernemers training gevolgd.

Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bulawayo waar veel vrijwilligers aan meewerken. Mede hierdoor is het een effectief, efficiënt project met zeer weinig overhead kosten.

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



Eet & ontmoet: 3 en 24 september

Twee keer per maand (elke eerste en laatste maandag) organiseert het Huis van Compassie een maaltijd met thema 'Eet & Ontmoet'. Eet & Ontmoet is ten eerste voor mensen met weinig inkomen, die het leuk vinden om met andere mensen te eten. Ook is er plek voor andere mensen die willen aanschuiven.



Ons vaste kookteam van vrijwilligers kookt elke keer een bijzondere maaltijd uit de internationale keuken. De maaltijd begint om 18 uur.

We hebben nog plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan! Via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 en vraagt u dan naar Pieter Poels. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs, afhankelijk van uw financiële draagkracht.

17 september: Podiumgesprek

We organiseren een podiumgesprek op maandagavond 17 september, dat is een datum in de Vredesweek. 'Generaties voor Vrede!' is daarvan de thematiek. Kan compassie een rol spelen in de wens naar vrede en in het contact tussen de generaties? Tijdens het podiumgesprek denkt René ten Bos, Denker des Vaderlands, met ons mee over deze vraag.



René ten Bos (Hengelo, 1959) is een Nederlands filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Hij is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland. Hij staat bekend als een eigenzinnig denker. Tegendraads en provocatief zet hij gangbare ideeën opzij en biedt op toegankelijke wijze een breed en kritisch perspectief. Hij schuwt geen enkel onderwerp en analyseert net zo makkelijk de managementwereld als het dierenrijk, gendervraagstukken of onze omgang met de natuur. In april 2017 is hij Marli Huijter opgevolgd als Denker des Vaderlands voor een periode van twee jaar.

Van harte uitgenodigd op 17 september in de Boskapel (Graafseweg 276 in Nijmegen)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Kosten: 7,50 euro (of naar draagkracht)
Parkeren: gratis parkeerruimte bij Graafseweg 274 en 276
Aanmelden: is niet nodig

19 september: Vredesmaaltijd

U bent door Stichting KUS en Huis van Compassie van harte uitgenodigd om in de vredesweek samen te komen eten op woensdag 19 september om 18.00 uur in De Haard (er is maandag 10 september geen gewone Publieksmaaltijd).

Dit jaar is het thema van de Vredesweek 'Generaties voor Vrede!'. Zoals oorlog geen onderscheid maakt naar leeftijd, maar iederéén raakt, zo kunnen alle generaties, jong en oud, zich inzetten voor vrede. Ieder op zijn of haar eigen manier, en óók gezamenlijk!

De internationale kookgroep Inásakó verzorgt een heerlijk hoofd- en nagerecht. En er zijn uitbeeldingen van de kunst van het samenleven te bewonderen.

Vier boeiende mensen met uiteenlopende leeftijden en ervaringen vertellen ons hoe zij samenleven en de vrede bewaren in hun omgeving. En er is interactie met de zaal.

De maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. Of u betaalt naar draagkracht. Aanmelding is noodzakelijk via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80.

21 september: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e vrijdag van de maand terecht kunnen voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.



Het eerstvolgende Repaircafés vindt plaats op vrijdag 21 september van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.



5 oktober: Filmavond

We laten dit seizoen weer vier films zien die er volgens ons toe doen. Films met een hart en een ziel en met diepgang; films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. Na de films is er daarom gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer. Vrijdag 5 oktober vertonen we de film 'Wilde aardbeien'.

Een nurkse, bejaarde professor rijdt met zijn schoondochter van Stockholm naar Lund, waar hij aan de universiteit een eredoctoraat zal ontvangen. Aangespoord door dromen, associaties en gesprekken met passanten mijmert hij onderweg over zijn verleden. Is er nog tijd voor verzoening?

Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur
Toegangspreis 7,- of naar draagkracht (incl. koffie en drankje)

Nieuwe kerkelijk werker

Op 20 augustus jongstleden is onze nieuwe kerkelijk werker mw. Marije Klijsma begonnen met haar werk binnen onze kerkelijke gemeente. Haar specifieke taak is het pastoraat en zal daartoe onze dienstdoende predikanten bijstaan. Mw. Klijsma zal twee jaar binnen onze gemeente werkzaam zijn.

Marije Klijsma zal in de kerkdienst op 16 september om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk door ds. Gols officieel in de bediening worden gesteld van kerkelijk werker. Zij legt een belofte af en krijgt de handen opgelegd ten dienste van haar werk in het midden van onze Protestantse Gemeente.

Hieronder stelt Marije zichzelf aan u voor.

Namens de Kerkenraad,
Scriba G. Hoek

Mijn naam is Marije Klijsma. Ik ben de komende twee jaar kerkelijk werker bij u in de kerk en zal mij vooral bezig gaan houden met pastoraat. Ik stel mij graag even aan u voor.

Ik woon met mijn man en zoontje in de Weezenhof aan de rand van Nijmegen. Ik zing bij Joy, een koor van de Ontmoetingskerk en kom daar geregeld in vieringen. Ook in de Maranathakerk en het kerkje in Beek ben ik een aantal keren naar vieringen geweest. Ik voel me thuis bij de open, vriendelijke en enthousiaste sfeer die ik overal proef.

Ik heb een zorgopleiding gedaan en daarna religiewetenschappen en Geestelijke Verzorging gestudeerd. Als begeleider heb ik in verschillende instellingen gewerkt. De afgelopen jaren was ik jeugdwerker voor een aantal protestantse gemeenten in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Daar ben ik veel bezig geweest met opbouwwerk en gemeenschapsvorming. Ik vind het interessant om met anderen visie te ontwikkelen en kan daar goed activiteiten bij bedenken en organiseren. Bijvoorbeeld om verschillende generaties bij elkaar te brengen. Daarnaast was een belangrijke taak van mij om met vrijwilligers mee te denken en advies te geven in het werk voor de jeugd. Op verschillende plekken heb ik ervaring opgedaan met het organiseren van en voorgaan in vieringen. Bijvoorbeeld bij de Studentenkerk Nijmegen. Het voeren van pastorale gesprekken heb ik tijdens mijn stage geregeld gedaan. Zo ben ik met iemand op zoek gegaan naar de schatten in haar leven en met een ander heb ik gesprekken rondom rouwverwerking gevoerd.

Geloof heeft een belangrijke plek in mijn leven en ik vind het mooi om daar in mijn werk ook mee bezig te mogen zijn. Ik geloof dat al het leven en elk mens een geschenk van God is en daarmee kostbaar. Dat wil ik mensen graag meegeven. Dat ze waardevol zijn precies zoals ze zijn. Ik vind het belangrijk daarin om goed te luisteren naar iemands verhaal en daarbij aan te sluiten.

Graag maak ik in de komende tijd persoonlijk kennis met u. In een viering, bij een activiteit of in een persoonlijk gesprek. U kunt contact met mij opnemen als u behoefte heeft om iets te delen van wat er in u leeft of als u van iemand anders weet dat daar behoefte aan is. Hartelijke groet,

Marije Klijsma
Tel. 06-19047440
e-mail: m.klijsma@pkn.nl



Taizéviering

Iedereen is van harte welkom bij de Taizéviering op vrijdag 28 september om 19.30 uur in de Kleine Bartholomeuskerk. Thema is 'Vergeving en Verzoening'. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid (Kolossenzen 3:13-14).

Er bestaat een verschil tussen verzoening en vergeving. Verzoening is wederkerig, vergeving kan eenzijdig zijn. Vergeving is goed, maar verzoening is beter. Vergeving leidt niet tot een herstel van relaties. Er blijft veelal een vorm van geschaad vertrouwen. Bij verzoening ontstaat er een herstel van vertrouwen. Een herstel van de relatie. Daarom is vergeving goed, maar er moet ook gewerkt worden aan verzoening.

Genoeg om over na te denken, dat willen we doen door middel van zang en stilte. Daarom nodigen we u van harte uit met ons mee te komen zingen, met ons stil te zijn. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te praten.



Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Peter van der Vange:
e-mail: pvandervange@gmail.com
tel. 024 - 3241596

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkzaam woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl



**Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk**

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl) postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen) - St. Jacobskapel (Glashuis 4 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl) - Titus Brandsma kapel (Doddendaal) Pastorale contactadres: Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd. Op zondag 23 september om 10 uur: stedelijke 'dienst met véél kinderen'.

Wekelijks vrijdagmiddaggebed om 13 uur in de Stiltekapel van de Stevenskerk.

Engelse Koorvespers met Capella Cumerana op de eerste zaterdag van de maand om 16 uur (1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december).

St. Jacobskapel

De kapel ligt op een oude bedevaartroute naar Santiago de Compostella. Voor velen uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun pelgrimage. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur: 'Jacobsviering voor mensen onderweg'. Zondag 9 september: voorganger: Bärbel de Groot-Kopetzky

Oecumenische bijbelkring

Al vele jaren bestaat er een boeiende oecumenische bijbelkring in de binnenstad. Maandelijks komen wij bijeen in de Molenstraatkerk. De eerste keer in het nieuwe seizoen is op donderdag 13 september om 20.30 uur. Voor meer informatie: henkgols@planet.nl

Henk Gols

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.

Familieconcert 'Mariken'

De Nijmeegse Orgelkring organiseert op zondag 16 september om 15.00 uur een meespeelvoorstelling met magie, grapjes, muziek en toneel.

Samen met een aantal kinderen en op de muziek van Dirk Luijmes, vertelt Gery Groot Zwaaftink het verhaal van Mariken van Nimwegen, naar een toneelstuk uit de Middeleeuwen. Mariken is een weesmeisje. Zij wordt door haar oom Gijsbrecht naar de markt in Nijmegen gestuurd. Het wordt die dag te laat om helemaal weer naar huis te lopen, maar haar tante wil haar geen onderdak geven. Mariken valt onderweg naar huis in de handen van de duivel. Ze leeft zeven jaar met hem samen. Ondanks dat ze veel plezier beleeft, blijft ze al die jaren naar huis verlangen. Uiteindelijk laat de duivel haar gaan. Om boete te doen voor haar omgang met de duivel, moet ze drie ringen om haar hals dragen. Tot... op een nacht..., een engel haar van de ringen bevrijdt.

Gratis toegang, vrijwillige bijdrage na afloop.



*Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470,
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720
kas wijkgemeente Landwijk*

Het nieuwe seizoen

Na alle droogte en hitte lijkt het weer nu wat natter en wat minder warm te worden en je ziet de plantjes weer overeind komen. Maar ook de mensen vinden het prettig, je kunt weer actiever zijn dan bij die drukkende hitte en dat is fijn. Zo beginnen we ook in de wijk weer met het kerkenwerk, op 30 september is de startdienst en dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk, want bij de gemeentegesprekken in mei is gebleken dat de wijkraad wat overbelast is en uw hulp nodig heeft. Klusjes, incidentele activiteiten, we hopen dat u daarvoor in bent, want zo ondersteunt u de wijkraadsleden en kunnen ze het volhouden. In de startdienst zullen we ook daar met elkaar over praten. Verder is er natuurlijk de gewone gezelligheid van het samen beginnen met hapje en drankje. De eerste Taizédienst is dan de vrijdag daarvoor, de 28^e, alweer geweest. Ook de gesprekskringen starten weer op en de voorbereidingen voor de dienst met veel kinderen op 23 september in de Stevenskerk zijn in volle gang. Zoals u inmiddels wel vernomen zult hebben is er naast de interim predikant, ds Rainer Wahl, die vooral voor het ondersteunen van het in de toekomst te voeren beleid actief zal zijn, ook een pastoraal werkster aangesteld, Marije Klijnsma. Met haar zullen we gaan overleggen wat zij in de Landwijk kan gaan doen.

Dat heeft ook allemaal met mijn komende afscheid te maken. Daarvóór zal ik nog twee keer in Beek voorgaan. Op 2 september in een Avondmaalsdienst en op 4 november, de 11^e november is dan



mijn afscheid in de Maranathakerk. Een beetje weemoedig is dat allemaal wel. Maar met de komende nieuwe bemensing krijgt de wijk vast weer een nieuwe impuls en gaan we een goed seizoen tegemoet.

Peter van der Vange

Veranderingen

Zo, de zomervakantie is voorbij, een lange hete, droge zomer. Voor velen een genot, voor anderen een gepuf, gezucht en gezweet en nog steeds is het mooi weer. De scholen zijn weer begonnen en het werk ook. Het begin van een nieuw kerkseizoen is ook weer daar, goed nieuws voor degenen die niet tegen teveel zon en warmte kunnen: het is heerlijk koel binnen in de kerk.

Voor het begin van de zomer hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over wat u nu graag zou willen in de diensten. Kerngedachte in alle gesprekken was: we moeten en willen het samen doen. Samenzijn, ontmoeting, zingen, bezinning.

Vooraf dat samen doen, is en blijft moeilijk. Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden, het blijft toch maar bij een kleine groep die actief het werk verricht. Maar ja, het is ook zo dat er maar een kleine groep is die naar de kerk komt en dat groepje bestaat ook bijna altijd uit dezelfde mensen. Dus misschien moeten we ons er maar neerleggen dat het is zoals het is en toch proberen er dan het beste van te maken in het komende seizoen. We moeten de stand van zaken maar bekijken per seizoen en dan zien we wel weer wat het ons gaat brengen. Dit seizoen staan ons in ieder geval veranderingen te wachten.

Onze predikant Peter vd Vange gaat met pensioen, 11 november zullen we in een kerkdienst in de Maranathakerk afscheid nemen van Peter. Er komt een nieuwe interimpredikant – ds Rainer Wahl – waar u vast al over heeft gelezen. Hij gaat 18 november voor het eerst voor in onze kerk. Er is ook een nieuwe kerkelijk werker die al begonnen is als u dit leest – Marije Klijnsma – misschien heeft u wel al over haar gehoord; ze is in onze kerk ook al eens voorgegaan tijdens Wereldgebedsdag, al weer een tijdje geleden. Beiden zullen werkzaam zijn in de gehele PGN.

Het preekrooster voor de rest van 2018 is al geheel gevuld, en ook voor 2019 hebben we ons best gedaan alles in te vullen en daarbij hebben we rekening gehouden met uw wensen (meer zingen, een radiodienst, inspirerende gastsprekers).

Er zijn diensten die helaas geen doorgang meer vinden, daar kunnen we niet meer de mensen voor organisatie voor vinden en mensen die willen komen, dat zijn de Wereldgebedsdag en de Oudejaarsavondviering.

Maar voor de rest gaan we voorlopig nog door op de oude voet, 1^{ste} en 3^{de} zondag een viering, 5^{de} zondagsviering, Palm Pasen met Kalorama, Pasen, Pinksteren en Kerstmis en daarnaast nog de Taizévieringen. De kindernevendienst organiseert voor kinderen ook weer aantal activiteiten.

Maar we beginnen op **zondag 30 september met onze Startzondag!** Gezellig met z'n allen, volwassenen en kinderen in gezamenlijke dienst en na afloop samen hapje eten en wat drinken. U krijgt daar binnenkort meer over te horen.

Kortom we gaan er weer tegen aan en hopen dat we op u een beroep kunnen doen als dat nodig is bij de organisatie en verder kunnen we niets anders doen dan ons best en vertrouwen op Gods hulp.

Else Schaberg

Taizéviering

Iedereen is van harte welkom bij de Taizéviering op vrijdag 28 september om 19.30 uur in de Kleine Bartholomeuskerk. Thema is 'Vergeving en Verzoening'. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid (Kolossenzen 3:13-14).

Er bestaat een verschil tussen verzoening en vergeving. Verzoening is wederkerig, vergeving kan eenzijdig zijn. Vergeving is goed, maar verzoening is beter. Vergeving leidt niet tot een herstel van relaties. Er blijft veelal een vorm van geschaad vertrouwen. Bij verzoening ontstaat er een herstel van vertrouwen. Een herstel van de relatie. Daarom is vergeving goed, maar er moet ook gewerkt worden aan verzoening.

Genoeg om over na te denken, dat willen we doen door middel van zang en stilte. Daarom nodigen we u van harte uit met ons mee te komen zingen, met ons stil te zijn. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

"Het is onmogelijk", zei trots
 "Het is riskant", zei ervaring
 "Het is zinloos", zei het verstand
 "Geef het een kans", fluisterde het hart



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Pastoraat (tijdelijk):

voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige

vragen via mailadres scriba

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Inleveren kopij Over&Weer:

redactie@ontmoetingskerk.net

Bij de diensten

De zomervieringen zijn weer voorbij. Het terras in de Ontmoetingstuin hebben we volop kunnen gebruiken door samen koffie te drinken, te genieten van de zon (onder de parasols) en met elkaar te praten. De kosters werden bijgestaan door koffieschenkers en sjouwers, waarvoor dank!

We starten ons nieuwe seizoen op 2 september met een oecumenische viering om 10.30 uur. Dan zijn Joska van der Meer en Ds. Berber Overdijk onze voorgangers en zingen er meerdere koren. Het thema van deze viering is "Zorg voor de schepping, zorg voor elkaar". Dat sluit mooi aan bij het glas-inloodraam dat wordt geplaatst. Op 9 en 16 september zijn er weer reguliere vieringen om 9.30 uur.

Voor de jaarlijkse viering voor jong en oud is iedereen van harte welkom in de St. Stevenskerk op 23 september om 10.00 uur. Daarover is meer te lezen elders in dit blad. De Ontmoetingskerk is dan gesloten!



De dienst van 30 september (9.30 uur) zal worden verzorgd door de werkgroep 5de zondag. Zij hebben in de zomermaanden al nagedacht over de liederen, gebeden en de lekenpreek. Het blijft voor hen iedere keer weer een flinke maar uitdagende klus!

Het laatste weekend van september hebben we ook weer een jubileum te vieren. Het kinderkoor bestaat dan 50 jaar. Op zaterdag vieren ze als koor een feestje. Op zondag 30 september om 11.00 uur is er een feestelijke viering met aansluitend een kinderkorenfestival. Bij deze bent u van harte uitgenodigd. In het eerste weekend van oktober is er op zaterdag om 18.30 uur een avondviering vol muziek en op zondagmorgen een eerste zondagviering om 10.30 uur. Daarover leest u in de volgende O&W.

Glas-in-loodraam

In de zomerperiode is het kunstwerk *God, kosmos, energie en ruimte (waar komen we vandaan?)* van Ted Felen geplaatst in de Ontmoetingskerk. Voorheen hing dit in de kapel van zorgcentrum De Orangerie. Allerlei mensen hebben een bijdrage geleverd om dit kunstwerk in en voor Dukenburg te behouden. Waaronder de familie van de kunstenaar, gemeentelijke medewerkers, de wethouder, vertegenwoordigers van een subsidieverstrekker, raadsleden, bestuurders van parochie of wijkgemeente, een aannemer, een glazenier, een architect, een lid van de Werkgroep Monumentale Kunst en Dukenburgse vrijwilligers voor de projectcoördinatie en fondsenwerving. Aan u allen hartelijk dank. Met name dank aan de sponsoren: de gemeente Nijmegen en het Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Gelderland, die de restauratie en de herplaatsing van het kunstwerk financieel mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk de Werkgroep Monumentale Kunst van de erfgoedvereniging Bond Heemschut, die ons raad en daad ter zijde stond.

Op **zondag 2 september om 10.30 uur** zal het kunstwerk opnieuw aan de wijk worden teruggegeven. Dit zal gebeuren tijdens een feestelijke oecumenische viering met 4 koren van de Ontmoetingskerk. Het kunstwerk staat in deze kerkdienst centraal.



Aan het begin van de viering zal Phoebe, de dochter van Ted Felen, het kunstwerk officieel onthullen. Graag nodigen wij u uit daarbij aanwezig te zijn.

In memoriam

Op 19 juni overleed op de leeftijd van 43 jaar, Lia Margit van der Heide. Lia wist al vanaf november dat ze niet lang meer te leven had, maar ze bleef heel positief in het leven staan. Zo veel ze kon – en soms nog meer – ondernam ze met haar vader als taxichauffeur. Maar meer en meer beperkte de ziekte haar mogelijkheden, haar ambitie bleef groter dan haar mogelijkheden.

Lia was beeldend kunstenaar en schiep prachtige afbeeldingen van bekende gebouwen meestal van haar Nijmegen. De Ontmoetingskerk was een soort thuisgebouw voor haar en komt in haar werk verschillende keren voor en menig kunstexpositie daar is mede door haar toedoen tot stand gekomen. In de kapel blijft ze met haar ontwerp van het gebrandschilderde raam zichtbaar aanwezig. Haar creatieve geest bleef doorgaan, maar tegelijk besepte ze dat ze haar leven uit handen moest geven en vond het troostend dat ze het kon leggen in Gods hand.

Op maandag 25 juni hebben we afscheid van haar moeten nemen in een zeer druk bezochte dienst in de Ontmoetingskerk. Haar vader Piet gaf een indrukwekkende inblik in haar leven. "Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde", met deze tekst uit de eerste Korintebrief begeleiden we dit afscheid. Met de liefde van God en mensen heeft ze geleefd, in Gods liefde blijft zij en die liefde blijft verbinden.

Johan Dorst

Op vrijdag 6 juli is op 82-jarige leeftijd overleden de heer Piet Kroneman. Hij woonde in onze wijk in de Meijhorst en was in de kerk een bekend en vast gezicht. We zullen hem missen, deze beminlijke man, die zich niet zo druk maakte, maar heel goed wist wat hij wilde. Die veel vrijwilligerswerk in de kerk heeft gedaan en met wie het fijn praten was. Op donderdag 12 juli hebben we na een dienst in een volle kerk, afscheid van hem genomen in het crematorium Staddijk. Zijn vrouw en kinderen wensen we heel veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. Het correspondentieadres is Meijhorst 1407, 6537 JN, Nijmegen.

Peter van der Vange

Handen heb je om te geven

Bij de kindernevendienst namen we afscheid met de slogan: "Handen heb je om te geven". Helaas valt er tegenwoordig niet veel te geven. Er is weinig leiding die handen hebben om uit te delen. Nu ben ik zelf ook niet de spannendste verhalenverteller en weinig creatief met knutsels, maar wat ik heb gegeven mijn handen door. Ook zijn er weinig kindervrienden om te vullen.

Vanaf haar doop op 3 december 2017 neem ik Pleun maandelijks mee naar de kerk. Zij gaat niet elke week mee en ook ik ben er niet wekelijks. Kinderen van haar leeftijd zie ik nooit. Hoe leert Pleun wat een kerk is, als er niemand is om mee te delen? Geen leiding om haar te onderwijzen, geen kinderen die samen met haar vragen kunnen stellen over het verhaal.

Ik maak me zorgen dat we elkaar die hand niet meer reiken, dat er voor de vrijwillige taken om onze kerk draaiend te houden bijna geen mensen te vinden zijn. Dat onze handen niet delen. Ik geloof dat we samen kerk zijn, dat betekend dat we samen moeten zorgen dat er dingen gebeuren. En vele handen maken licht werk! Laten we samen geven, zodat we talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen. Leiding die een verhaal kan vertellen en kinderen die kunnen luisteren.

Nienke Noijen-Jousma
leiding kindernevendienst
en mama van Pleun

Werk in uitvoering ...

In deze rubriek willen we u op de hoogte houden van de werkzaamheden van de sectieraad van de Ontmoetingskerk. De afgelopen maanden was het echter volop zomer: warm en droog. Velen op vakantie, geen vergaderingen gepland en op de zondagen een vakantierooster in de kerk. Zoals u gemerkt hebt: telkenmale afgesloten met een kopje koffie, meestal in de nieuw aangelegde tuin, die mede dankzij de goede zorgen van een aantal vrijwilligers, het extreme weer goed doorstaan heeft. De sectieraad heeft besloten de mogelijkheid van een kopje koffie na elke dienst ook na de zomer te continueren; hetzij in de tuin, hetzij in Zaal M. Daarvoor hebben we nog wel een paar mensen nodig, die bij toerbeurt mee willen helpen om dit mogelijk te maken. Even een berichtje naar de scriba van de Ontmoetingskerk is voldoende.

Ook kan ik melden dat mevrouw Ria Goosensen als ouderling de sectieraad is komen versterken. Vanaf september zullen we weer met enige regelmaat bij elkaar komen om al datgene te regelen



wat nodig is om samen met de deelparochie en samen met de kerkenraad de werkzaamheden binnen de Ontmoetingskerk te plannen, uit te voeren en waar nodig te evalueren.

Zoals u elders op deze pagina's ziet heeft ook de aannemer deze zomer niet stilgezeten. Juist de afgelopen weken is er hard gewerkt om, met inzet van velen, om de nieuwe wand met het fraaie glas-in-loodraam te realiseren. Officiële onthulling: zondag 2 september 10:30 in de gezamenlijke viering.

In de afgelopen zomerweken bent u tweemaal vanuit de kerkenraad geïnformeerd over de voortgang van de benoemingen van een interim predikant en een kerkelijk werker voor de hele protestante gemeente in Nijmegen. De sectieraad ziet er naar uit om spoedig kennis met hen te maken en hoopt op een vruchtbare samenwerking met hen.

Namens de sectieraad,
Ton Buitenhuis

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Wat een hete zomer. Hopelijk hebt u de warmte kunnen trotseren en is het toch een fijne zomer geworden.

We gaan op **27 september** weer starten met de maandelijks middagen voor onze oudere gemeenteleden. Deze middag komen mevrouw en de heer Wilmsen, lid van de "Stevenskring" ons het één en ander vertellen en laten zien over de geschiedenis en het interieur van de Stevenskerk en de toren. U bent deze middag welkom om **14.00 uur**, we krijgen dan eerst koffie en/of thee met een traktatie en ruim de gelegenheid om met elkaar de wederwaardigheden van de afgelopen maanden te delen.

Mocht u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór 25 september contact op met mevr. Trudy Broekhuizen, tel. 3440067.

Vervoer wordt dan geregeld.

Wij hopen u allen te zien op **donderdag 27 september**.

De Vrouwendienst

Huisbezoek Ontmoetingskerk

ˆFijn dat u gekomen bent! Het heeft me goed gedaan om even te kunnen praten. ˆMet deze woorden word ik naar de deur begeleid. Het was een goed gesprek, deze mevrouw wilde even haar hart luchten. Zo kon zij weer verder. Eerder had ze naar de Ontmoetingskerk gebeld met een vraagje voor het secretariaat. Daar hadden ze goed geluisterd en meer gehoord dan alleen de praktische vraag. En dus kreeg ik een seintje dat het misschien verstandig was om als pastor even bij mevrouw langs te gaan. En zo geschiedde.

Huisbezoek doen we al vanaf het begin dat we geloofsgemeenschap zijn in Dukenburg. Het hoort bij onze wijze van kerk zijn om ˆom te zien naar elkaarˆ, om aandacht te hebben voor wie het moeilijk heeft, of zomaar even te gaan horen hoe het met iemand gaat. Katholiek en Protestant hadden het zo geregeld en verdeeld. Huisbezoekgroep, ziekenhuisbezoekgroep, pastoraatsgroep en de Protestantse Vrouwendienst die voornamelijk ouderen bezoeken.

Nieuwe opzet

In de loop der jaren is de samenwerking tussen beide geloofsgemeenschappen geïntensiveerd, we kennen elkaar steeds beter en zijn vertrouwd geworden met elkaar. De tijd is rijp om het bezoekwerk anders, dat wil zeggen oecumenisch te organiseren. Dat betekent dat mensen in de wijk die dat op prijs stellen, bezocht gaan worden vanuit de Ontmoetingskerk en niet meer specifiek vanuit de wijkgemeente of de parochie. Zo bundelen we onze krachten en kunnen de aandacht beter verdelen. Per wijk komt er een coördinatiepunt waar vragen en signalen samenkomen en waar vanuit degenen die op bezoek gaan, een seintje krijgen. Voor de vaste huisbezoekcontacten verandert er niets, maar nieuwe aanvragen worden per wijk opgepakt. Zo hopen we meer ogen en oren in een wijk te hebben om aandacht te schenken aan elkaar.

Vindt u het prettig om af en toe even een praatje te kunnen maken en te ervaren dat iemand oprecht geïnteresseerd is in uw wel en wee? Laat het ons weten. En natuurlijk kunt u zelf aangeven wat in het contact voor u belangrijk is.



En de dominee of de pastor dan?, vraagt u zich misschien af. Die blijven samen met Wendy Litjens, de nieuwe coördinator huisbezoek, nauw betrokken bij alles wat met bezoekwerk te maken heeft. Zij blijven altijd beschikbaar om mensen bij te staan, te bezoeken en te ondersteunen op ieders levensweg naar gelang de vragen en behoeften.

Voor vragen: Wendy Litjens en Jeanne Rens of Joska van der Meer, allen bereikbaar via het secretariaat van de Ontmoetingskerk, tel. 024 - 34414 46

Geloven Nu

vanaf woensdag 19 september, 10.00 uur

Samen met anderen kunt u zich vanaf 19 september weer onder leiding van Theo van Grunsven en/of Ineke Keizers buigen over (meestal) Bijbelteksten.

Nieuwkomers zijn altijd welkom! Als u zich aanmeldt bij ineke@keizers-teunis-sen.nl krijgt u de teksten toegestuurd.

U kunt maandelijks kiezen uit 2 data: woensdag of vrijdag om 10.00 uur.

Overige data: 24 en 26 okt.; 21 en 23 nov.; 19 en 21 dec.; 23 en 25 jan.; 20 en 22 feb.; 20 en 22 mrt.; 24 en 26 apr.; 22 en 24 mei.

Leesgroep

vanaf woensdag 5 september, 20.00 uur

Deze groep start dit jaar met het boek

ˆNiets aan het eindeˆ van G. Lohfink.

Gespreksleider: Hans van Gennip

(j.vangennip@its.ru.nl)

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze veeleer vermoeid geworden? Hoe kan men vandaag over opstandingsgeloof en eeuwig leven spreken? Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke traditie en het denken van gelovigen van vandaag. Hij spreekt over de kracht van de christelijke hoop zonder te vervallen in al te vrome of opdringerige taal. Spreekt dit onderwerp u aan? U bent altijd van harte welkom!

Overige data: 26 sept.; 9 okt.; 7 en 28 nov.; 19 dec.; 16 jan.; 6 en 27 feb.; 20 mrt.; 9 apr.; 8 en 29 mei; 19 juni.

Bijbel-inzicht

vanaf woensdag 5 september 20.00 uur

Ds. Peter van der Vange neemt dit jaar deze groep onder zijn leiding. De deelnemers zoeken met elkaar naar achtergronden van teksten en achterliggende vraagstukken op een manier zodat ook de actualiteit niet uit het oog verloren wordt.

Deze groep is van alle leeftijden. Kom eens langs en ervaar of deze gespreksgroep iets voor u is.

Overige data nog niet bekend.

Ontmoetingsgroep 25+

vanaf woensdag 5 september 20.00 uur

De nadruk ligt op ontmoeten. Aanleiding is meestal een thema en/of stukje uit de bijbel, maar het gesprek ontwikkelt zich aan wat de deelnemers inbrengen.



De groep vindt het leuk om weer nieuwe deelnemers te ontmoeten in de leeftijd 25 – 40 jaar. De groep wordt begeleid door Joska van der Meer.

Overige data: 3 okt. en 31 okt.

Geleide meditatie

donderdag 6 september 10.00 uur

De komende maanden is er in de Ontmoetingskerk gelegenheid om te leren mediteren via 2 ingangen: de ingang van "geleid worden door een stem" en "geleid worden in stilte".

Contemplatie

Contemplatie betekent dat je in staat bent om gedurende een bepaalde tijd je te concentreren op maar één onderwerp. We concentreren ons op de tekst van het evangelie en leiden je door verschillende invalshoeken heen om dichterbij je eigen beleving te komen. Meestal gaan deelnemers weg met meer helderheid in hun hoofd en hart. De ziel is verfrist en er is meer inzicht in de verborgenheden van de Schrift. Dit altijd op persoonlijk niveau en niet op wetenschappelijk niveau. De accu is weer opgeladen.

Stilte meditatie

Stiltemeditatie betekent dat je in staat bent om gedurende een bepaalde tijd je te concentreren op een bepaalde methode om je lichaam, je adem en je geest te verstillen. Vooral de oosterse meditatie-technieken hebben hier veel ervaring mee. De onverdeelde aandacht werkt door in je dagelijkse leven en zorgt voor een wakkere mind en meer energie. De meditatie wordt begeleid door Moniek Steggerda en/of Jacqueline Pompe. Overige data: 20 sept.; 11 okt.; 25 okt.; 15 nov.

Boekbespreking: Wie is de vijand?

dinsdag 25 september 20.00 uur

Direct na de bevrijding van het Duitse nazi-bewind, werden in Nederland wonende Duitse burgers vanwege hun nationaliteit opgepakt en geïnterneerd met de bedoeling ze zo snel mogelijk naar Duitsland uit te wijzen. Onder de naam Operatie Black Tulip probeerde de Nederlandse overheid, tussen september 1946 en eind december 1948, deze Duitsers uit de Nederlandse samenleving te verwijderen.

In dit boek van Sophie Molema vertellen slachtoffers van deze operatie over de manier waarop ze huis en haard moesten achterlaten, de behandeling tijdens hun verblijf in kampen en in andere opvangcentra, de aankomst in Duitsland en de impact van deze gebeurtenissen op de rest van hun leven. Ook (klein) kinderen, die zich nog steeds betrokken

voelen bij wat hun familieleden is aangedaan, komen aan het woord.

Uw kans om – samen met de auteur – van gedachten te wisselen over dit bijzondere boek.

Overige boekbesprekingen:

6 november: Mazzel tov - Marije Vanderstraeten

15 januari: Eindelijk de zee - Thomas Verbogt

19 maart: De kindervet - Ian Mc Ewan

De Omzieners

donderdag 27 september 20.00 uur (Wijkcentrum)

De theatervoorstelling "De Omzieners" moet je niet alleen zien, maar vooral ook beleven. Het is een intense ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. De 'OmZieners' stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. 'De OmZieners' is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar "het voelen van de pijn van een ander in jouw hart", zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander?

De 'OmZieners' wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en van ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat zien wat mensen in armoede meemaken en wat zij denken en voelen en wat anderen over hen denken en zeggen.

Maatschappijkritisch zonder drammerige politiek correcte ondertoon, maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze wordt geserveerd." (Dagblad van het Noorden)

© foto Johan Jurgens



Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL83FVLB0635803356

t.n.v. Wijkkas PGN-Stad

Verhuur Petruskerk: mevr. van der Heijden,

tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26;

email: fvdh@dds.nl

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

M. Voegelzang – 377 25 78, of H. Wiedhaup

- 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

In memoriam

Op 2 juli overleed Nolke Bergstra, 80 jaar geworden. Hij woonde tot voor kort in de van Cranenborchstraat, maar de laatste maanden verkeerde hij in Dekkerswald. Nol Bergstra was een man met brede interesses, met name op het terrein van de natuurkunde, een interesse die hij vooral na zijn pensioen tot ontwikkeling bracht. Daarbij ging het hem ook om geloof dat dat resultaten van de wetenschap in zich opnam. Ook kwamen we hem tegen in de kerkelijke commissie die tegenwoordig het college van kerkrentmeesters heet. Een enthousiast man, gestorven in vrede.

Jan Waagmeester

Op 29 juni is overleden Bep de Kloet-Baars. Ze is 86 jaar geworden. Ooit hoorde ze bij de gemeente van de Petruskerk. Langzaam verloor ze de grip op haar leven en moest ze verhuizen naar een verzorgingshuis te Eindhoven. Het gesprek met de familie over de vormgeving van de uitvaartdienst voerden wij bij Ali Baars, de zus van Bep. Twee dagen voor de uitvaart van Bep overleed geheel onverwachts ook Ali. Ze was 79.



Net als haar zus behoorde Ali bij de gemeente van de Petruskerk, waar ze jarenlang actief meedeed, tot de gemeente naar de Maranathakerk verhuisde. Vanaf dat moment raakte ze uit beeld. Toen begin dit jaar een buurtcontactgroep van onze gemeente startte in haar wijk, sloot ze zich enthousiast aan. Het contact met de kerk was er na al die jaren weer! Evenals haar zuster hebben wij haar aan God toevertrouwd in een uitvaartdienst gehouden in de vertrouwde intimiteit van de Petruskerk.

Op 26 juli is overleden Corry Kooy-Vermeulen. Ze is 83 jaar geworden. Haar doopnaam was Cornelia, dezelfde naam als die van het binnenvaartschip waarop ze op 31 mei 1935 werd geboren. Het schip voer toen in Duitsland, ter hoogte van Neuss. Voor haar man Arie en de dochters Marjolein, Monique en Jacqueline betekent het overlijden van Corrie een groot verlies. Corrie was een vrouw van grote innerlijke kracht, ze was spiritueel en wijs, warm en blijmoedig. Haar gezondheid liet al jaren te wensen over. Toch bleef ze sterk, haar ogen bleven sprankelen! Tenslotte gaf haar lichaam het op. Ze overleed in het ziekenhuis, kort nadat ze de laatste zegen had ontvangen. De uitvaartdienst in de Maranathakerk werd door zeer velen bezocht. Moge God zich over haar man en kinderen ontfermen.

Henk Gols

Belijdenis en doop

In de kerkdienst op zondag 2 september zal Celine Anna Sophie Emelie ten doop worden gehouden. Zij is de dochter van Maurice Verheesen en Leonieke Palmen. Voordat Celine gedoopt wordt zal Leonieke eerst zelf belijdenis doen van het geloof. Maurice is gedoopt en gevormd in de Rooms-Katholieke Kerk. Wij heten hen van harte welkom in ons midden.

Dinsdagmorgenkring

De Dinsdagmorgenkring (elke tweede dinsdag van de maand) is een geanimeerde gesprekskring, waarin we diep graven in de geloofstraditie die ons is overgeleverd maar die wij niet vanzelf peilen en begrijpen. Hoe staan wij met gelovige twijfel en tastend geloof in de kerk en wereld van vandaag?

In het nieuwe seizoen zullen wij in onze gesprekken uitgaan van het boek 'God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding — toen en nu' van Rowan Williams, uitgegeven door Berne Media, 2018. U kunt het bijvoorbeeld bestellen bij Boekhandel Augustinus (tel. 024-3229910; info@boekhandelaugustinus.nl), die de nodige exemplaren in voorraad heeft.

In dagblad Trouw (Sjoerd Mulder, 7 maart 2018) werd over zijn boek geschreven: 'Tot zijn aftreden in 2012 was Rowan Williams als aartsbisschop van Canterbury het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Williams is een van de belangrijkste theologen van dit moment. Hij is gepokt en gemazeld in de geschiedenis van de vroeg-christelijke theologie (...) Williams gaat op zoek naar de manier waarop de vroege kerk sprak over Christus als offer, het kruis als teken, de opstanding als overwinning. (...) Williams komt niet uit bij een dichtgetimmerde argumentatie achteraf waarom Christus moest sterven. Wel toont hij hoe al de klassiek geworden begrippen nog steeds onmisbare pogingen zijn om enigszins uit te leggen hoe het kan dat die Christus, ooit gestorven, toch vandaag nog actief inwerkt op levens van mensen en de wereld.'

Data in de komende maanden: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. Van 10.00-11.30 uur.

Buurtcontactgroepen in het nieuwe seizoen

Aan het begin van het jaar hebben wij in de Maranathakerk een begin gemaakt met een netwerk van buurtcontactgroepen. Via die groepen in bijna elke buurt geven wij vorm aan het omzien naar elkaar. Want we snappen het wel: we kunnen het pastoraat, het omzien naar elkaar, niet uitbesteden aan de spaarzame beroepskrachten of aan enkele ouderlingen of aan de dames van de Protestantse Vrouwendienst. Bij gemeente zijn hoort dat we ons aan elkaar gelegen laten liggen. Dat betekent dat we bereid zijn er enige moeite voor te doen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en zo nodig om hulp te vragen.

De buurtcontactgroepen zijn geen bijeenkomsten van gelijkgestemden. Trouwe kerkgangers en vroege vogels die op zondag liever andere verten zoeken, mensen verschillend in leeftijd, opleiding en interesse, zoeken samen de verbinding. Dat is zowel verrukkelijk als lastig, het lukt niet vanzelf, soms vinden we onze plek echt niet en kunnen we ons maar beter aansluiten bij groep die anders in elkaar zit. Maar graag roepen we u als Werkgroep pastoraat op om dit kostbare netwerk van omzien naar elkaar een goede kans te geven en daar in het nieuwe seizoen tijd en energie voor vrij te maken.

Maandag 10 september (Maranathakerk, 20.00-21.30 uur) komen de contactpersonen van de groepen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar verder op weg te helpen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom!

We zouden graag zien dat alle twaalf groepen vertegenwoordigd zijn. Ook Marije Klijsma, de nieuwe kerkelijke werker, zal van de partij zijn.

Namens de Werkgroep pastoraat:
Mieke van den Brandt, Ellen de Feijter
en Johan van Noortwijk, Henk Gols

Protestantse Vrouwendienst Zuid-West

Nu het einde van deze uitzonderlijke zomer in zicht komt, wordt het tijd om u te informeren over het komend seizoen met de gezellige samenkomsten in de kerk. Als u, die dit leest, niet bekend bent met de maandelijkse middagbijeenkomsten van ouderen, georganiseerd door de Protestantse Vrouwendienst (vaak aangeduid met P.V.D.), dan kunt u informatie inwinnen op de website van de Maranathakerk of bij mij (zie naam en telefoonnummer onder dit bericht). Kort gezegd: op de 4^e dinsdag van elke maand is er voor 65-plussers een gezellige bijeenkomst in de grote zaal van de kerk.

Bent u nog nooit geweest, kom eens een kijkje nemen. Het is misschien leuker om samen met een vriend(in) of kennis te komen, die ook van harte welkom is, als hij/zij geen lid is van onze kerk.

De eerste middag zal gehouden worden op **25 september om half 3**.

We komen dan natuurlijk even terug op de busreis, die we als afsluiting van het seizoen in mei maakten door het land van Maas en Waal. We hebben alleen maar enthousiaste reacties ontvangen: een prachtige route, interessante informatie van gids Cor Sikkens, schitterend weer en als afsluiting een heel goede koffiemaaltijd bij Moeke Mooren in Appelpertn. Misschien wil iemand nog graag iets vertellen of alvast een idee voor een volgend reisje inbrengen.

Zoals elk jaar is er bij de opening van het seizoen ruimschoots de tijd om met elkaar belevenissen te delen. Dat doen we in de pauze bij een sapje en een knabbeltje.

We gaan een heel originele quiz doen, enkele gezelschapspelletjes en u gaat na een eerste bijeenkomst niet naar huis zonder het traditionele broodje kroket. Deze middag duurt daarom iets langer dan gewoonlijk, maar zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Voor de vrijwilligsters:

Woensdag 12 september wordt het P.V.D.-seizoen geopend met een gezamenlijke bijeenkomst van alle P.V.D.-medewerkers van Nijmegen in diaconaal centrum De Haard, Groenestraat 170. Ook dit jaar wordt zal ons een door vrijwilligers voortreffelijk bereide lunch aangeboden worden.

Onze vergadering zal een week eerder zijn: op **woensdag 5 september om 2 uur** in de Maranathakerk. Dan noteren we het aantal medewerkers die 12 september aanwezig zullen zijn in De Haard.

Hartelijke groeten voor ieder en tot ziens op 25 september!

Addie Wanders: tel. 3558471

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.

Ga hiervoor naar de website van PGN: www.pkn-nijmegen.nl (onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail :s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Kerkdiensten

Aanvang 10:00 uur, tenzij anders vermeld

2 september 14e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W. Boon gaan voor tijdens de Buitendag Luthers Zuid-Nederland om 10:30 uur in Lutherse kerk, Heerlen

16 september 16e. zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal

30 september 18e. zondag na Trinitatis,
viering in gespreksvorm

7 oktober 19e. zondag na Trinitatis ds.
H. Rijken

Zaterdag 8 september: Open Monumentendag

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: 'In Europa'. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. De Lutherse Kerk is ook dit jaar weer met Open Monumentendag van 10-17 uur geopend. Wie als vrijwilliger op deze dag een paar uren mee wil helpen is van harte welkom. Aanmelden bij Susanne Freytag (s.freytag@gmx.net of 06-4395 52 83)

Zondag 16 september

Na de dienst van zondag 16 september zal Irene Oosterveer een toelichting geven op de jaarrekening van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland. Nadat de jaarrekening in de kerkenraad is vastgesteld wordt de jaarrekening in alle kernen gepresenteerd en toegelicht en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

Facebookpagina kern Nijmegen

Niet iedereen weet dat onze kern een pagina op Facebook heeft. Op die pagina worden af en toe wat foto's geplaatst en andere kleine berichtjes. Ook doe ik daar soms kort van te voren een kleine aankondiging van het thema van de aankomende dienst. Kijk dus van te voren er even naar.

Je hoeft niet zelf op facebook te zitten om die pagina te kunnen bekijken. Het is een openbare pagina die je kunt vinden via dit adres: www.facebook.com/LuthersNijmegen/
Facebook probeert je te laten aanmelden, maar wanneer je op 'niet nu' klikt kan je de pagina gewoon bekijken. Wie zelf op facebook zit kan de pagina liken. Wie dat wil kan ook op berichtjes reageren of zelf iets aan de pagina bijdragen.

Susanne Freytag



Oecumenische Studentengerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentengerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentengerk
facebook: facebook.com/studentengerk

Nieuw studiejaar

We zijn, met de komst van de nieuwe eerstejaarsstudenten, weer begonnen aan een nieuw seizoen. Ook dit jaar zijn er gespreksgroepen, maaltijden, cursussen en vieringen waar je als student aan mee kunt doen en aan kunt bijdragen. Hieronder volgen enkele activiteiten die binnenkort plaatsvinden. Voor uitgebreide informatie, zie www.ru.nl/studentengerk.

De Huiskamer

In september gaat de Huiskamer weer van start na de zomerstop. De Huiskamer is open voor alle studenten van RU en HAN. Voor eerstejaars, maar natuurlijk ook voor ouderejaars, is dit een goede mogelijkheid om in een informele sfeer nieuwe mensen te leren kennen. Je eet samen, leert elkaar kennen en vaak is er een activiteit. Kosten: 3,50 (ter plekke te betalen)
Aanmelden tot 12.00 uur op de betreffende dag op www.facebook.com/studentenhuiskamer

Dito!'s Dare to Lunch

Wil jij andere lesbische, homo- of biseksuele of transgenderstudenten ontmoeten? Kom dan naar Dare to Lunch van LHBT-jongerenorganisatie 'Dito!' in de Studentengerk. Durf je niet alleen? Neem dan gerust een (hetero) vriend of vriendin mee. Of je net of nog niet uit de kast bent, of al helemaal thuis in het roze wereldje, op de lunch is iedereen welkom. Gratis koffie, thee, brood en tosti's staan voor je klaar!

Data: 2^e en 4^e donderdag van de maand, 12.30 – 13.30 uur.

Omgaan met rouw en verdriet

Als je iemand uit je gezin, je familie- of vriendenkring hebt verloren voel je het gemis na jaren nog. In samenwerking met een studentenpsycholoog biedt de Studentenkerk jou de mogelijkheid om hierover te praten in een groep. Uitwisseling van ervaringen en het verwoorden van eigen gevoelens van verdriet en onmacht staan hierbij centraal. Alleen voor studenten.

Data: dinsdag 2, 16, 30 okt, 13, 27 nov.,

11 dec. 2018 en 8 jan 2019; 19.00 – 21.30 uur

Begeleiding: studentenpastor John Hacking

Taizé viering

Iedere woensdag van 12.45 – 13.15 uur is er een eenvoudige Taizé viering in de kapel, voorbereid door studenten. Iedereen is welkom. Na afloop drinken we koffie en thee.

Dit najaar houden we ook enkele Taizé vieringen op een avond. Deze duren ongeveer een uur. Ook dan is er koffie, thee en ontmoeting na afloop.

Vanaf 4 oktober, 17.30 – 18.30 uur.

Kerkdiensten

De zondagse oecumenische vieringen van 11.00 uur gaan in september over 'Vrede tussen de generaties'. Dit is het thema van de Vredesweek. We volgen de levensstadia: geboorte (2 sept), kindertijd (9 sept), volwassenheid (16 sept), ouderdom (23 sept). Geregeld organiseert de Ontmoetingsgroep activiteiten na de viering. Zie de website voor informatie.

Froukien Smit

Nieuwe classis van start

Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan.

Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost.

Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was de benoeming van de nieuwe classispredikant. Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.

De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping. Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving. Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.

Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief zal worden vastgesteld.

Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode.



Improvisaties op kerkorgel bij film Faust

Dinsdagavond 4 september, tijdens het laatste concert van de Concertzomer 2018 in de Stevenskerk, wordt de kerk omgebouwd tot een bioscoop en sluiten we af met een film met live improvisaties. Ditmaal gespeeld door de bekende filmimprovisator Joost Langeveld. Vanwege het Marikenjaar 2018 improviseert Langeveld op het Königorgel tijdens de vertoning van de 'stomme' film Faust van Friedrich Murnau.

Faust is de meest bekende legende over een pact met de duivel en heeft vele parallellen met het verhaal van Mariken van Nimwegen: beide hoofdpersonen hebben een grote honger naar kennis en een honger naar lust en plezier. Zo wil Faust over alle kennis van de wereld beschikken om pestlijders te kunnen genezen. Daartoe moet hij een pact met de duivel sluiten. Lange tijd geniet hij van de ongebreidelde geschenken van de duivel, maar dit kan hem niet gelukkig maken. En zo is het ook Mariken vergaan.

Het concert begint om 20,30 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn bij de ingang verkrijgbaar, met contante betaling.

Oecumenische cursus Leren van Luther

Deze cursus wordt dit seizoen voor de derde keer aangeboden door de lutherse kern Nijmegen. Afgelopen jaar kwamen de deelnemers uit diverse kerkelijke tradities, dat maakte het tot een oecumenische cursus met boeiende discussies. Een ieder is welkom!

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia.

De leergang Leren van Luther is begonnen in het seizoen 2012 – 2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een cursus met 5 bijeenkomsten van telkens 1,5 uur. Elke leergang wordt afgesloten met het bekijken en bespreken van een film die aansluit bij het thema van dat jaar. In het seizoen 2018 – 2019 hebben we gekozen om ons richten op de vier “Sola’s” van de Reformatie (wat betekenen die eigenlijk?). We beginnen de serie met het aangrijpende verhaal van de Lutherse predikant in de Nikolaikirche van Leipzig die met de door hem georganiseerde Vredesvespers de aanleiding vormde voor de val van de Muur in 1989.

Wat betekenen de vier sola's voor hem? Iedere leergang staat op zich. U kunt dus deelnemen ook als u de vorige leergangen niet hebt gevolgd.

Cursusinhoud

Sola Christus (alleen Christus), Sola Gratia (alleen uit genade), Sola Scriptura (alleen uit de Schrift) en Sola Fide (alleen door geloof). In deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen (nog steeds of juist nu!) in onze huidige, laat moderne cultuur? Die vraag onderzoeken we in vijf bijeenkomsten.



1. Leven uit de sola's - Docent: ds. Pieter Oussoren
Tijdens de eerste bijeenkomst staat niet de 'theorie' centraal maar de 'praktijk'. Wat hebben de vier sola's te betekenen in de praktijk van ons leven? We gaan te rade bij het levensverhaal van Pfarrer Christian Führer, Luthers predikant van de Nikolaikirche in Leipzig ten tijd van de 'Wende' eind jaren tachtig. Christian Führer organiseerde in de Nikolaikirche de maandagse Vredesvespers die leidden tot de massademonstraties die uiteindelijk uitmondde in de val de Muur. Wat betekende 'alleen door geloof', 'alleen Christus' en vooral 'alleen uit genade' in die tijd voor Christian Führer? We putten uit zijn ervaringen en belevenissen die in vertaling zijn verschenen als Geloof laat een Muur vallen (Skandalon 2017). Het is raadzaam dit boek aan te schaffen. Het heeft al vele mensen diep geraakt. Het boek is verschenen bij uitgeverij Skandalon (zie: skandalon.nl/shop).

2. Solus Christus - Docent: ds. Louisa Vos
Vanaf de tweede bijeenkomst richten we ons vizier op Maarten Luther zelf. Als Luther bevangen werd door twijfel, aanvechting en angst om tekort te schieten herinnerde hij zich de woorden van zijn orde-overste en biechtvader Johann von Staupitz: Wend je tot Christus, want in Christus laat God zijn volledig menselijke gezicht gezien. In Christus worden we ten diepste aanvaard en geheeld. Daarom: solus Christus (Christus alleen!). Maar wat betekent het wanneer we God alleen maar in Christus kunnen en mogen opzoeken? Doet Christus recht aan het beeld van God dat mensen vanouds hebben: God als het Opperwezen dat de wereld en de geschiedenis en ons leven bestuurt? Hoe zit dat bij ons en hoe ziet ons Godsbeeld eruit?

3. Sola Gratia - Docent: ds. Susanne Freytag
Het 'door genade alleen' (sola gratia) lijkt de kern te vatten van Luthers verzet tegen elke gedachte dat mensen op eigen kracht heil kunnen verwerven. Dat was in zoverre geen nieuws dat de kerk altijd had verkondigd dat de mens niet op eigen kracht maar slechts door de gratie van God kan leven. Maar Luther radicaliseert die overtuiging. Waar leidt dat toe? Hoe moeten we het 'heil' waarover de kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat betekent het om alleen maar uit genade te leven, dus afstand te doen van alle manieren van zelfhandhaving? Een spannende vraag in een samenleving waarin leven en welzijn vooral worden beschouwd als iets waarover we zelf de regie voeren.

4. Sola Scriptura - Docent: prof. Dr. Markus Matthias
De slogan 'door de Schrift alleen' (sola scriptura) zou in de theologie van Luther eerder 'solo verbo' (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde Luther tegen de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante wetenschap van zijn dagen. Die wetenschap (de 'scholastiek') vormde de grondslag voor een alles omvattend mens- en wereldbeeld (zoals de natuurwetenschap dat doet in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de Schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten opzoeken? Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wil vinden? Wat heeft zijn manier van bijbellezen ons te zeggen?

5. Sola Fide - Docent: dr. Theo van Willigenburg
De slogan 'door geloof alleen' (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers 'sola fide' betekent dat de kerk niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts diens dienst van het Woord van God. Maar wat is 'geloof' eigenlijk? Gaat het slechts om het als 'waar' aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

De docenten in de cursus Leren van Luther baseren zich op Eberhard Jüngel, *Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens* (Mohr Siebeck 2011) en zullen vanuit dit boek, vanuit andere bronnen en vanuit Luthers eigen teksten materiaal aandragen (vertaald in het Nederlands) dat dient ter voorbereiding op de cursusbijeenkomsten. Om aan deze serie deel te nemen, meldt u zich tot uiterlijk twee weken te voren aan. Na aanmelding krijgt u het cursusmateriaal uitgereikt.

De kosten voor de cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen 20 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Cursusdata:

De bijeenkomsten in Nijmegen zijn van 19:30 – 21.00 uur op 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart

Cursuslocatie:

Nijmegen: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79

Aanmelden:

Ds. Susanne Freytag: s.freytag@gmx.net, 06-43955283

Meer informatie:

www.lutherszuidnederland.nl (kijk bij de activiteiten)

Sociale Zorg in Nijmegen (4)

Eerder heb ik het in deze artikeltjes gehad over de mensen die helemaal geen inkomen hebben en daardoor voor hulp aankloppen bij de diaconie, de mensen die tussen twee uitkeringsinstanties terecht komen, de mensen die net uit detentie komen of de categorie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen of de vreemdelingen met een verlopen verblijfsstatus.

Er zijn natuurlijk gelukkig ook mensen waarmee het al wel iets beter gaat.

Zo heeft bijvoorbeeld ongeveer de helft van de mensen die bij ons als dakloze aanklopten na verloop van enige jaren toch wel weer een huis. Maar ook dan wordt het spannend. De huur moet vanaf dag één worden betaald, maar de belastingdienst neemt gerust een paar maanden de tijd om uit te zoeken wat er precies aan huurtoeslag zal worden betaald. Als het na een paar maanden bekend is komt het wel met terugwerkende kracht, maar waar haal je de eerste tijd die volle huur vandaan?

De uitkering wordt wel aangepast van een daklozenuitkering naar het gewone niveau van de uitkering, maar er komen natuurlijk ook allerlei extra vaste lasten om de hoek kijken. De energiekosten zijn veel hoger dan een mens in de tijd van de daklozenstatus zou kunnen vermoeden. Daarnaast worden ze natuurlijk, nu ze wel een duidelijk inschrijfadres hebben, weer gevonden door vroegere schuldeisers, die in de daklozenperiode de claim even hadden opgeschort. Ook de oude boetes voor het buitenslapen en het buiten plassen komen weer ineens in beeld. Als ze dan bijvoorbeeld nog weer twee maanden in de gevangenis moeten zitten ivm oude boetes, dan wordt de uitkering wel per direct gestopt en lopen de vaste lasten van hun huis gewoon door. Er zijn wel eens mensen die verzuchten dat het leven allemaal veel makkelijker was toen ze nog dakloos waren.

Gelukkig kunnen mensen met schulden wel weer geholpen worden. Bij de diaconie is ook een project SchuldWegWijzer waarin een twintig tal vrijwilligers zich inzetten om hun cliënten te helpen in dat doolhof van schuldeisers en toeslagen. De ervaring leert wel dat het geruime tijd duurt voordat mensen er aan toe zijn om met hun schulden geholpen te willen worden en dan is het maar te hopen dat het niet al te laat is en ze door huisuitzetting weer vervallen in die vroegere daklozenstatus.

Paul Oosterhoff

Bibliodrama

Nieuwe ronde nieuwe kansen! Wil je wel eens ervaren hoe dat is: bibliodrama - het spelen van bijbelverhalen? Hartelijk welkom! Op de volgende data kun je terecht in de Dominicuskerk: vrijdag 14 september, 12 oktober, 9 november 2018, 15 februari, 15 maart en 12 april 2019, van 10-12 uur. Begeleiding: ds Anneke de Vries. Kosten: 60 euro. Deelname alleen na aanmelding (uiterlijk 2 september). Voor meer informatie: anneke.de.vries@xs4all.nl



Albertinumlezingen: De groei moet eruit!

Het groeiemodel in de economie staat onder zware druk. Het levert niet wat het volgens de economen zou moeten leveren. De sociale gelijkheid, zo leert Thomas Piketty, is in de moderne groeiende economieën eerder afgenomen dan toegenomen. Ook past de bescherming van het milieu niet in het groeiemodel van de economie, zo stelt Kate Raworth met andere 'postgroei'-economen in haar 'Donut Economie'. Groene groei bestaat niet! Daarom moeten we toe naar een radicaal andere economie. Daarin moeten niet alleen de grondrechten van de mens gerealiseerd worden, maar ook de natuur en het milieu worden gerespecteerd.

Grenzen aan de groei kunnen alleen gesteld worden vanuit een spiritualiteit van het genoeg, een nieuwe spirituele houding tegenover de menselijke én de niet-menselijke natuur. Ook de encycliek 'Laudato Si' van paus Franciscus heeft daarop gewezen.

'Genoeg' geeft enerzijds een grens aan, maar wijst anderzijds misschien ook naar nieuwe mogelijkheden.

20 september: Een economie zonder groei?

Spreker: prof. dr. Eelke de Jong, hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en deelnemer aan het project 'Moral Markets'

De groei van het bruto nationaal product was altijd de norm. Kate Raworth stelt in haar bekende boek 'De Donut Economie' dat wij het denken in termen van groei van het bruto binnenlands product achter ons moeten laten.

Ook de idee van de vrije markt komt onder kritiek te staan. Is de theorie van de 'postgroei'-economen wel goed gefundeerd? Liggen de alternatieven zo scherp?

27 september: Naar een economie in een sociale context

Spreker: drs. Kees Vendrik, chief economist Triodos Bank en oud-kamerlid voor Groen Links.

De 'postgroei'-economie zou ingebed moeten worden in sociale en milieuvriendelijke waarden. Nieuwe modellen van gebruik van de natuur en van eigendom zijn nodig. Wat is de rol van de staat hierin? Wat is de politieke boodschap en de haalbaarheid van deze inbedding?

4 oktober: Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie

Spreker: prof. dr. Hub Zwart, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vaak is de ecologische crisis toegeschreven aan een vals zelfbegrip van de mens. Hij zou boven de natuur staan en vergeten dat hij zelf een natuurwezen is. Wat is de plaats van de mens in de natuur? Wat betekent dit voor de spirituele houding van de mens tegenover de natuur buiten hem en de natuur in hemzelf? Heeft het woord 'schepping' hier iets te zeggen? Pierre Teilhard de Chardin kan ons misschien op dit punt wegwijzen.

11 oktober: Theologie en de spiritualiteit van het genoeg

Spreker: prof. dr. Wil Derkse, emeritus bijzonder hoogleraar namens de Thomas More Stichting, o.a. aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Algemene informatie

De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen Prof. Molkenboerstraat 5. De lezingen beginnen om 19.30 uur (let op de aanvangstijd). De entree bedraagt 7 euro.

Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Website: www.albertinumgenootschap.nl

Blik op de Kerkenraad (24)

In dit artikel geven wij aan welke hoofdonderwerpen de Kleine Kerkenraad (KKR) in zijn vergadering van 3 juli 2018 op de agenda had. Het was de laatste vergadering vóór het zomerreces. De eerstkomende KKR-vergadering zal op 4 september zijn. De laatste vergadering van de (grote) Kerkenraad was op 8 mei en daarover is in de vorige Over & Weer al kort verslag gedaan.

De KKR nam op 3 juli kennis van de resultaten van de gehouden enquête in de Sectie Stad, die ging over de verkoop van de Maranathakerk. Na een toelichting door twee leden van de Commissie 2020 ontstond een discussie. De kern hiervan was dat bij de Sectie Stad het gevoel leeft dat de gemeenteleden niet voldoende zijn gehoord over de verkoopprocedure; naar het beleven van de gemeenteleden in deze sectie had er meer gecommuniceerd moeten worden. De KKR zette hier tegenover zijn mening, namelijk dat de gemeente wel voldoende is gehoord en op de hoogte gebracht met de procedure. Alleen omwille van het verkoopproces kan niet op ieder moment en over alles berichtgeving worden gepleegd. De KKR benadrukt ernaar te streven om een 'marktconforme' prijs te verkrijgen, waarbij overigens niet alleen de hoogte van de verkoopprijs leidend zal zijn. Zo vormt onder andere de positie van de koper (werk en woning) eveneens een wezenlijk element in het verkoopproces.

De KKR stelde ook de (financiële) Jaarrekening over het jaar 2017 vast; een document waarin verantwoord wordt welke inkomsten en uitgaven er in dat jaar waren.

NB. De Jaarrekening 2017 ligt bij het Kerkelijk Bureau ter inzage voor gemeenteleden. Leden van het CvK zijn voor een toelichting beschikbaar tijdens de openingsuren van het bureau op dinsdagochtend (10:00 tot 12:00 uur). U kunt het stuk desgewenst ook opvragen bij de scriba.

Verder werd gesproken over de eerste versie van de Meerjarenbegroting, waarin een beeld wordt gegeven over de inkomsten en uitgaven die in de komende jaren worden verwacht. Deze Meerjarenbegroting zal vanaf het jaar 2020 sluitend moeten zijn. Het gaat dan om de jaarlijkse exploitatie van onze kerkelijke gemeente. Deze taakstelling werd ons van hogerhand opgelegd, namelijk door het CCBB (Centrale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken). Aan een volgende (definitieve) versie zal door het CvK gewerkt worden.

Tijdens de KKR-vergadering kwam eveneens aan de orde wat de stand van zaken was rondom de aanstelling van de interim-predikant en de kerkelijk werker. De interim-predikant, ds. Rainer Wahl, heeft een specifiek geformuleerde opdracht en zal slechts zo af en toe in de eredienst voorgaan. Het is de bedoeling dat ds. Wahl vanaf september in onze gemeente aan de slag gaat. De procedure voor aanstelling van de kerkelijk werker was op het moment van de vergadering goed gevorderd, maar nog niet geheel afgerond.

Wat betreft Over & Weer besloot de KKR om het adressenbestand van (geregistreerde) gemeenteleden die het kerkblad krijgen toegestuurd door te lichten en op te schonen (mensen die het kerkblad niet lezen, dit niet meer toesturen). Ook de ledenadministratie van onze PGN zal opgeschoond

worden. Door de tijd heen zijn er namelijk fouten en onvolkomenheden ingeslopen.

De gemeenteleden kunnen over beide zaken op korte termijn een brief verwachten van de Kerkenraad.

Aan het einde van de vergadering meldde Tjeu Corbeij, dat hij na het verstrijken van zijn tweede ambtstermijn als ouderling (29 juli) stopt met dit werk. Hij werd voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid veel dankgezegd.

Gerbrand Hoek, scriba



Onze gemeente en de nieuwe privacywetgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is onlangs in werking getreden. Dat is een Europese Richtlijn die regelt dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder ook kerken. Helder moet zijn welke data zijn opgeslagen of worden verzameld. Het gaat daarbij om persoonlijke data in de breedste zin: naam, adres, foto's, e-mailadres, etc. Ook moet duidelijk zijn waar die gegevens voor gebruikt worden, en hoe ze opgeslagen zijn. Op verzoek van de betrokken personen moeten hun gegevens worden aangepast, verwijderd of overgedragen.

De Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN) wil zich houden aan de wet en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij beheert. Zij streeft ernaar de gegevens zo te verwerken en te beheren dat de privacy van kerkleden wordt gewaarborgd. De PGN gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met gegevens van de leden om en zal zorgen dat ze goed beveiligd zijn. Hiervoor worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Een belangrijke doelstelling van de kerk is het zijn van een gemeenschap. Om te kunnen fungeren als gemeenschap hebben betrokkenen informatie van elkaar nodig. Het hoort tot het gerechtvaardigde belang van de kerk dat deze informatie voor alle betrokkenen bij een kerkgemeenschap beschikbaar moet kunnen zijn. Voor binnenkerkelijk gebruik van uw gegevens is daarom – ook onder de nieuwe wet – geen toestemming vereist. De PGN zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Uit de privacywetgeving vloeit voort dat de ledenadministratie van een organisatie op orde moet zijn. Daarom gaat de Kerkenraad actie ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen persoonsgegevens op staan die niet juist (meer) zijn. U zult daarover te zijner tijd een brief ontvangen.

Zie voor nadere informatie de Privacyverklaring van de PGN, die op korte termijn zal zijn te vinden op onze website: www.pkn-nijmegen.nl.

De Kerkenraad

Zondagmiddagrondleiding in Stevenskerk



Dichterbij is meer te beleven dan u denkt! Ontdek de Stevenskerk, het hart van Nijmegen!

De Stevenskerk is een beeldbepalend icoon van de stad: van welke kant je de stad ook nadert, altijd duikt daar het imposante silhouet van de toren op. Voor bezoekers van ver of voor inwoners van Nijmegen is het bekend. Natuurlijk kent u het ook. Maar hebt U ook de binnenkant van dit middeleeuwse gebouw in laatgotische stijl gezien? Dan zijn er vast ook een aantal vragen bij u opgekomen. Bijvoorbeeld: is dit nu een katholieke of een protestantse kerk? En voor wie is dat schitterende grafmonument gemaakt? Of liggen er nog mensen begraven onder al die prachtige grafstenen op het koor? En waar komt die kat vandaan op één van de oorspronkelijke pilaren van de oudste kerk uit 1272. De blinkende kroonluchters met echte kaarsen, is dat niet een gigantisch karwei om die allemaal aan te steken? Dit zijn maar een paar voorbeelden van dingen die opvallen bij een bezoek aan de kerk en waarvan u niet meteen weet hoe het zit.

U bent meer dan welkom tijdens de komende zondagmiddagrondleidingen! En als u er dan van overtuigd bent dat dit mooiste monument van Nijmegen niet verloren mag gaan, dan stellen wij een vrijwillige bijdrage van 2 euro (meer mag natuurlijk ook) in de donatiezuil bij de uitgang zeer op prijs!

Eerstvolgende rondleidingen op zondag om 14.00 uur:

- 02 sep De orgels in de Stevenskerk
- 09 sep Open Monumentendag o.a. bezoek grafkelder
- 23 sep Katholieke sporen in de Stevenskerk
- 30 sep. Van preekstoel tot prinsenbank
- 14 okt. Een grafmonument, een familieruzie en de duivel
- 21 okt. Katholieke sporen in de Stevenskerk
- 28 okt. De restauratie van de Stevenskerk (1948-1969)

Open monumentenweekend

Vanwege het Open Monumentenweekend zijn er op zaterdag 8 september ook rondleidingen in de Stevenskerk, van 10.30 tot 17.00 uur.

Lezing over Marikenbeeld

Op woensdag 12 september is (in de Zuiderkapel) een lezing door mevrouw Kristianne Tummers, oudste dochter van Vera van Hasselt, die vertelt met illustraties over de totstandkoming van het Marikenbeeld en de wederwaardigheden van Mariken van Nieuwmeeghen als icoon in het Nijmeegse straatbeeld.
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Entree: vrij, een gift bij de uitgang Stevenskerk is welkom.

Bachcantate in Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen kan meezingen. Victor van Lieshout geeft tekst en uitleg bij de cantate.



Iedereen is hartelijk welkom,
de toegang is vrij.

Voor meer informatie zie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

ZONDAG 9 SEPTEMBER

Cantate BWV 138 "Warum betrübst du dich, mein Herz"

We openen het nieuwe seizoen met alweer zo'n intens emotionele cantate, vol spanning tussen diepe droefheid en liefdevolle troost. De tekst komt uit de Bergrede van Christus. In het deel dat voor deze zondag centraal staat worden de gelovigen bemoedigd: maak je geen zorgen over de problemen van alledag; als je de gerechtigheid zoekt van de hemelse Vader, dan zal daarenboven in al je dagelijkse behoeften worden voorzien.

Bach knoopt daar heel onmiddellijk bij aan, met een smartelijke instrumentale opening van de strijkers waardoorheen je ineens de koraalmelodie hoort van de oboe d'amore. En dan volgt een wonderlijke dialoog tussen de verschillende solo-stemmen en het koor. Beginnend bij de tenor, die het centrale thema (in vragende vorm) verwoordt; waarop het koor telkens reageert met een regel van het koraal. Gevolgd door de verdrietige alt vol van zorgen, uitmondend in een wanhopig 'Ach, was ik maar dood!' met van het koor de aanmoediging om toch in alles op God te blijven vertrouwen. Ook de bas ziet het in zijn uitgebreide recitatief helemaal niet meer zitten: in plaats van vreugdevolle wijn wordt hem een beker vol tranen geschonken; met opnieuw een troostende reactie van het koor. Waarna de sopraan zich bij hen voegt, want God zorgt voor het vee, en de vogels hebben genoeg te eten, maar waar moet ik mijn redding vinden? waarop het koor reageert: God zorgt ook voor jou! Nog eenmaal roept de alt: Ik voel me zo verlaten, wie helpt mij in al deze ellende? maar het koor houdt vol: God staat je bij in alle nood.

Na dit verscheurde begin slaat de stemming om. De tenor zingt: Als God mij niet verlaat, dan durf ik het aan. Met direct daarop aansluitend een lange en blijmoedige aria van de bas, met strijkersbegeleiding: Ik vertrouw op God! In een kort recitatief voegt de alt zich bij hen: Weg zorgen, nu kan ik leven als in de hemel!

Samen eindigen we de cantate met het slotkoraal. Dat zal deze keer wel enige oefening vergen. Het is een niet heel bekende melodie, en wordt bovendien afgewisseld met virtuoze tussenspelen van het orkest.

Welkom!

Hebreeuwse miniaturen שלום

Mentaliteit

Als u de sportpagina's in de kranten en op nieuws-apps net zo intensief spelt als ik, dan hebt u misschien onlangs ook een foto van de turner Casimir Schmidt gezien. Opvallend genoeg heeft hij nogal veel tatoeages, wat bij turners minder gebruikelijk schijnt te zijn dan bij voetballers.

Nog opvallender vond ik de Hebreeuwse letters die ik meende te ontwaren (zo duidelijk was de foto nou ook weer niet). Wat staat daar op de rechteronderarm van Casimir? In het tijdschrift *Helden* geeft hij zelf het antwoord: 'Op mijn rechteronderarm staat "mentaliteit" in het Hebreeuws.' En ja, als je het weet dan zie je het: *mentelioet*.

Het Hebreeuwse *mentelioet* en ons *mentaliteit* zitten grappig genoeg op precies dezelfde manier in elkaar. Beide woorden bestaan uit een 'geïmporteerd' deel (mentaal) en een 'eigen' achtervoegsel (resp. -ioet en -iteit). Mentaliteit is voor een topsporter natuurlijk van groot belang maar waarom Casimir hier koos voor Hebreeuws in plaats van bijvoorbeeld Hindi of Hongaars vermeldt de geschiedenis helaas niet.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

Vrijdagmiddaggebed

Iedere vrijdag om 13 uur wordt het middaggebed gebeden in de Stiltekapel van de Stevenskerk: een kostbaar ogenblik van verstillings, waarin wij God zoeken en bidden om verzoening en vrede in de wereld.

Het vrijdagmiddaggebed maakt deel uit van een wereldwijd netwerk voor vrede en verzoening: de 'Community of the Cross of Nails' (www.crossofnails.org). In Nijmegen wordt het middaggebed gedragen door de geloofsgemeenschappen die behoren tot de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken.

Henk Gols

Koorvespers in de Stevenskerk

Zaterdag 1 september start een nieuwe serie maandelijkse Engelse Koorvespers. Prachtig klinkt in onze eigen Stevenskerk de avondliturgie van overzee, gezongen door Capella Cumerana onder leiding van Jetty Podt. Aanvang 16 uur.

De data voor de komende maanden: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

Henk Gols

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
 Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
 Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
 Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v.
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.hejnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 25 september binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 23 september.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2018

nummer 7 - 25 september

nummer 8 - 30 oktober (Laatste
zondag en Advent)

nummer 9 - 4 december (Kerst)

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Zondag 2 september

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. P. v/d Vange
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	oecumenische viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pater E. Metz
Ev. Lutherse Gem.	10.30 uur	Buitendag Heerlen
Studentenkerk	11.00 uur	Froukien Smit
CWZ	10.30 uur	pastor P. Elsinga-Kool
Pro Persona	11.00 uur	pastor J. v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	J. van Nieuwenhuizen

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. PGN

Zondag 9 september

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. P. Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. P. Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Jos Geelen
CWZ	10.30 uur	pastor A. Fischer
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor W. Smeets

Collecte voor: 1. Protestantse vrouwendienst
2. PGN

Zondag 16 september

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. P. Oosterhoff
Maranathakerk	09.30 uur	ds. R. Wahl
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	dhr. J. van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Eva Martens
CWZ	10.30 uur	pastor J. v/d Smissen
Pro Persona	11.00 uur	pastor J. v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	A. Bulte

Collecte voor: 1. Spreekuren Sociale zorg
2. Wereldwijd Vredeswerk

Zondag 23 september

Bartholomeüskerk	geen dienst	(zie Stevenskerk)
Maranathakerk	geen dienst	(zie Stevenskerk)
Ontmoetingskerk	geen dienst	(zie Stevenskerk)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	pastor P. Elsinga-Kool
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. A. de Vries

Collecte voor: 1. 50% diaconie / 50% PGN
2. 50% diaconie / 50% PGN

Zondag 23 september

'Dienst met véél kinderen
Stevenskerk, 10.00 uur
Een kerkdienst voor jong en oud
Thema: 'Levend water'

Met medewerking van Kinderkoor Dukenburg
o.l.v. Miranda Berkelaar
Voorganger: Ds Henk Gols

Zondag 30 september

Bartholomeüskerk	10.00 uur	werkgroep 5e zondag
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	werkgroep 5e zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. R. Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	viering (gespreksvorm)
Studentenkerk	11.00 uur	viering
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	N. van Amerongen

Collecte voor: 1. Stichting Bulawayo (zie p. 3)
2. PGN

dienst met veel kinderen

een kerkdienst voor jong en oud

m.m.v. Kinderkoor Dukenburg

o.l.v. Miranda Berkelaar

Ds. Henk Gols

levend water

Stevenskerk Nijmegen

23 september 2018

10:00 uur

