



Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.

Berichten voor een volgende brief graag mailen naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 14.00 uur.

Onderwegdienst op zondag 12 maart: voorbereid en voorgegaan door leden van de werkgroep Diaconie

Organist: Hannelore van der Woude

Techniek: Floris van Tilburg, Bas van der Linden en Bart van 't Spijker

Collectes: voor het binnenlands Diaconaat en voor de GemeenteOpbouw van de PGN.

"Omzien naar gevangenen". In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd. Zij zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, hen een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Exodus - partner van Kerk in Actie - organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen, waarin kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder (vrijwel altijd vader) meerdere dagen in de gevangenis kunnen opzoeken en samen activiteiten doen. Van harte aanbevolen!

Uitleg bloemschikking:

De poort vertelt ons in deze 40dagentijd hoe wij op weg gaan met elkaar. De boog staat ook voor ontmoeting en trouw. De klimop rondom de boog als teken van Gods trouw aan ons. Jezus vraagt de Samaritaanse vrouw om drinken, want hij is dorstig en zij put water uit de bron. De kruik verwijst daarnaar. Het water wat uit de kruik stroomt is het levend water waar je nooit meer dorst van krijgt, zo vertelt Hij haar. Jezus is de bron van levend water en Hij wil dat ook voor ons zijn. Links staat een witte bloem als symbool voor Jezus en rechts een gele bloem die symbool staat voor de Samaritaanse vrouw.

Punten gespaard:

Zoals elk jaar zijn er voor de voedselbank DE koffie- en theepunten ingezameld om deze in te ruilen voor pakken koffie voor de klanten van voedselbanken. Dat heeft deze keer meer dan 2,5 miljoen punten opgebracht! Een recordaantal. De punten zijn bij diverse bedrijven, de Lions club, winkels, particuliere initiatieven en kerken ingezameld. De kerken brachten in totaal 346.700 punten in. Van alle punten samen heeft de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 4068 pakken koffie gekregen.

Bij deze wil de voedselbank ook u bedanken voor uw bijdrage.

Oekraïne-inzameling:

De Antonius van Paduakerk houdt momenteel een inzameling van levensmiddelen en hulpproducten voor mensen in Oekraïne. Er liggen groene flyers op de diaconietafel waarop ook het rekeningnummer van de Stichting Surya staat, die de materialen erheen vervoert. Wie mee wil doen kan op een zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur of een zondag tussen 11.00 en 12.00 uur spullen afgeven bij de ingang van de AvP, Groesbeekseweg 96. De laatste actiedag is 2 april. Behalve basis houdbaar voedsel is er vooral behoefte aan: tandenborstels, tandpasta, luiers, billendoekjes, babyvoeding, stukken zeep, maandverband, paracetamol, toiletpapier, incontinentiemateriaal, dikke kaarsen, lange lucifers en rolstoelen.

Vastenmaaltijd:

Op vrijdag 31 maart om 17.45 uur wordt er in de Haard in samenwerking met het Oecumenisch Citypastoraat een vastenmaaltijd georganiseerd. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. In de hal komt een intekenlijst te liggen. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kansarme kinderen in Boekarest. Caminul Phillip is een dagopvang voor kansarme kinderen in Ferentari (Boekarest, Roemenië), een getto waar armoede, drugs, alcohol en criminaliteit een zware tol eisen. Het opvanghuis biedt de kinderen (vaak van Roma-afkomst) een veilige plek en ondersteunt ze bij het voltooien van de basisschool. Heel belangrijk, want zonder basisschooldiploma krijg je in Roemenië geen werkvergunning! Kinderen kunnen er op adem komen en weer even kind zijn. Ze krijgen begeleiding bij hun schooltaken en ontwikkeling, een maaltijd per dag en zo nodig kleding en schoeisel. Vanuit de Roemeense overheid is er weinig of geen financiële steun voor dit project. Wilt u Caminul Phillip steunen, zodat de kansarme kinderen een kans krijgen op een betere toekomst? Maak uw gift dan over op NL42 INGB 0000 7488 80 ten name van Diaconie O.C.P. Nijmegen, onder vermelding van 'Caminul Phillip'.

Avondmaal aan huis:

In de kerk vieren we geregeld het Avondmaal. Speciaal ook op Witte Donderdag, de dag waarop we gedenken en vieren dat het Avondmaal werd ingesteld. Als u niet naar de kerk kunt komen om daar samen Avondmaal te vieren, kan er bij u thuis een Avondmaalsdienst worden gehouden. Ds Wouter Slob, een diaken en ik komen dan met een korte liturgie en een koffer met de spullen voor het Avondmaal bij u. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Het waren waardevolle momenten. We willen het zoveel mogelijk op 6 april (Witte Donderdag) plannen. Zo nodig kunnen we ook een andere dag met u afspreken. Als u belangstelling heeft, neem dan even contact met mij op.

Met vriendelijke groet, Marije Klijnsma.

Z.O.Z.

(marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-19047440)

Kruiswegwandeling:

U bent van harte uitgenodigd om vanmiddag, als onderdeel van het 40dagenproject over kruiswegstaties, mee te lopen met een pelgrimswandeling. Kruiswegen zijn er om ons te kunnen inleven in de lijdensweg die Jezus heeft moeten gaan. Je kunt dat lezen in de Bijbel en erover nadenken. Maar het is anders als je zelf in beweging komt en als het ware met Jezus meeloopt, je laat raken door beelden van kunstenaars die je tegenkomt. We wandelen op de begraafplaats van de Heilig Landstichting langs kruiswegstaties, daarna verder in het omliggende bos en tenslotte bezoeken we de Cenakelkerk. De looproute is ongeveer 5 kilometer. Iedereen is welkom. Verzamelplek: Pastoor Rabouplein voor de Cenakelkerk, tijd: 14.00-16.00 uur. Het is fijn als u even laat weten mee te lopen. Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Marije Klijsma (zie onderkant voorzijde voor contactgegevens).

Kleuterviering:

De speciale vieringen voor peuters en kleuters worden hervat. De eerste keer is volgende week zondag 19 maart om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. Kleine kinderen kunnen hier spelenderwijs kennismaken met de verhalen die in de bijbel staan. Er wordt vooral veel gezongen op bekende melodieën van kinderliedjes, maar dan met andere teksten. Na ongeveer 40 minuten wordt afgesloten met limonade en koffie. Bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. Wees welkom!
Namens de werkgroep kleutervieringen, Els Geelen.

Pseudonieuws van de werkgroep Communicatie:

Sinds de aanstelling van Ds Wouter Slob als onze nieuwe dominee is er veel te doen geweest om zijn toga. Velen vonden de toga te stemmig en niet passend bij de vreugde die we kunnen vinden in het geloof. Anderen vroegen zich af of een toga nog wel van deze tijd is en zien de dominee liever in een kostuum. Wouter zelf heeft aangegeven dat hij erg veel waarde hecht aan de toga die hij op dit moment bezit en houdt hier graag aan vast. Echter is hij wel bereid om met een commissie de kleur van de bef te bespreken en ook een toelichting te geven over de symboliek van kleuren in het Christelijk geloof. De suggestie van de dominee zou hierbij zijn om de klassieke witte bef op hoogtijdagen te vervangen door een feestelijk gebloemde. Wil je hier graag in meedenken, geef je dan op bij Wouter Slob uiterlijk de dag voor Palmпасen.

ORDE VAN DE ONDERWEGDIENST OP ZONDAG 12 MAART 2023, THEMA: UIT LIEFDE VOOR JOU

WELKOM

“Keren wij ons stil tot God”

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Zingen: **Lied 754 : 1, 2**

OPENINGSWOORDEN

Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Amen

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

God, bron van levend water,
wij dorsten naar U, zoals wereldwijd
zoveel mensen hongeren en dorsten
naar gezond voedsel, naar nieuw leven,
naar waarheid die bevrijdt.
Laat u vinden dit uur,
dat wij ons laven aan uw woord,
op krachten komen bij elkaar
en zelf een bron van leven worden
voor mensen die met ons gaan.

G: Amen

Zingen: **Lied 23b : 1, 4, 5**

Gemeente gaat zitten

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood in de wereld,
en zingen wij daarom samen

Lied 299j : 1, 2

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Zingen: **Projectlied**

*De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

GEBED

SCHRIFTLIZING: Johannes 4, 5 – 26

Kijken, luisteren en meezingen: **Lied 188**

VERKONDIGING

Orgelspel

OPEN RUIMTE

De aanwezigen hebben de mogelijkheid om te reageren op het gehoorde. Dit heeft niet het karakter van een discussie, maar gaat erom dat we vertellen wat ons heeft geraakt om zo elkaar te inspireren en bemoedigen.

Zingen: **Lied 841 : 1, 2, 4**

IN MEMORIAM

Lied 416 : 1, 3

GEBED, VOORBEDEN

acclamatie: Zangen van zoeken en zien 112



stil gebed,
gezamenlijk **Onze Vader** (uit NBV21)

Zingen: **Lied 791**

MEDEDELINGEN

De kinderen vertellen welk verhaal zij hoorden

Gezongen ZEGEN: Tussentijds 116

*De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.*

Allen: Zegen ons en be - hoed ons,
doe lich - ten o - ver ons uw aan - ge - zicht
en wees ons ge - na - dig. en geef ons vre - de.

besloten met driemaal gezongen **Amen**.