



ONTMOETINGSKERK
Nijmegen

ZONDAGSBRIEF

PGN sectie Dukenburg-Lindenholt
no 21 - 18

26 februari 2023

ZONDAG 26 februari om 9.30 uur
1^e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger	Ds. W. Slob
Ouderling van dienst	Mevr. G. Berkelaar
Diaken	Mevr. R. Boorsma
Lector	Mevr. H. Tuinstra
Organist	Dhr. L. Wynia
M.m.v.	De Cantorij o.l.v. Vivian Moffat
Bediening beamer / camera	Dhr. H. Berkelaar

BEMOEDIGING

Oud.: Onze hulp is in de naam van de
Heer,

**Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid,**

Oud.: die niet loslaat het werk van zijn
handen.

Gebed van Toenadering

Oud.: Hoor ons aan, eeuwige God!

Allen: Hoor naar ons bidden!

Oud.: Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die ons diepten peilt,

Allen: Blijf ons niet verborgen!

Oud.: Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf:

Allen: Gij, Heer, vergeef ons!

Oud.: Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,

Allen: Geef ons uw genade!

Oud.: Breng ons in het reine
met U en met elkaar;

**Allen: Zegen ons met vrede en laat lichten
uw aangezicht. Amen.**

GROET

Voor: De heer zal bij u zijn.

Allen: de heer zal u bewaren.

Lezingen Psalm 51: 1 - 11
Matteüs 11: 28 - 30

Liederen Lied: 51a: 1, 2, 3 en 4
Lied: 848: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied: 942: 1, 2 en 3

Cantorij Come to me (Iona)
Cantorij Lord, who throughout these 40
days
Lied: 368d
Lied: Veertig dagen

De diaconale **collecte** in de dienst is vandaag
bestemd voor Collecte 40 dagentijd: Zending
Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders.
De tweede collecte is bestemd voor de PGN
onderhoud gebouwen.

De **bloemen** uit deze dienst gaan met een
hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw
Van de Horst.

Op **zondag 26 februari** is er een dienst in de
Maranathakerk om 9.30 uur, met mevr. ds. M.
Fernhout. In de **Bartholomeuskerk** is er deze
zondag geen dienst.

Op **zondag 5 maart** is er een dienst in de
Ontmoetingskerk om 9.30 uur, met ds. J. ter
Avest. In de **Maranathakerk** om 9.30 uur, met
mevrouw M. Klijnsma.
In de **Bartholomeuskerk** is er deze zondag geen
dienst.

Alle diensten zijn ook online te bekijken via:
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen
of www.pkn-nijmegen.nl

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot **woensdag 1 maart 18.00 uur** inleveren bij Joan Dreessens, tel.
024-344 72 22 (na 18.00 uur), adres: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief.
Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het kopij-adres.

AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld

Elke din./don.	10 – 11.30 u.	Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, een kaarsje of even rust.
Elke Woe./vrij.	10 – 11.30 u.	De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje.
Din. 28 februari	19.15 uur	<i>Veerkracht</i> - Pompekliniek
Woe. 1 maart	19.30 uur	Leesgroep
	19.30 uur	<i>Achtergrond en betekenis Kruiswegstaties</i> - Maranathakerk
Don. 2 maart	10.00 uur	vergadering Protestantse Vrouwendienst
	10.00 uur	Meditaties: Je innerlijke tuin

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer

Schikking Veertigdagentijd en voorjaarsprogramma

De Veertigdagentijd kenmerkt zich door soberheid, eenvoud en inkeer.

Thema van het voorjaarsprogramma is: **“Veerkracht”**.

De Veertigdagentijd is afgelopen woensdag begonnen met Aswoensdag.

De liturgische kleur is paars: kleur van rouw, boete en ingetogenheid.

Het landelijk thema van de PKN kerk is: **“Uit Liefde voor jou”**.

Het thema van de parochie is herschepping door de Liefde van God.

Deze twee thema's overlappen elkaar in de komende periode.

We hebben geprobeerd symbolen te vinden die passen in deze periode behorend bij de thema's.

Allereerst: de as, dit symbool behoort bij Aswoensdag. De as werd uitgereikt aan kerkgangers: een askruisje op het voorhoofd. Een teken van aansporing tot bezinning, tot vasten tot stil worden. Symbolen, die bij de Veertigdagentijd horen zijn: zand, stenen, teken van woestijn, droogte, dorheid en soberheid.

In de week voor Pasen wordt het donker. Het pad van de liefde wordt gesymboliseerd door de kronkelwilg. De weg van de Liefde is geen rechte weg, maar verloopt heel kronkelig.

Zes lichten in de schikking branden nu nog allemaal, maar iedere week dooft er één.

De week voor Pasen wordt het helemaal donker. De gehele periode blijven de symbolen staan.

Symbolen bij het voorjaarsprogramma: “Veerkracht”.

De veren, verschillende uitvoeringen hiervan: riet is veerkrachtig, zacht, meegaand, maar met een hele stevige worteling.

Pauwenveren zijn mooi, gekleurd, zacht en kunnen open en dicht.

Metalen veer is hard, maar wel veerkrachtig.

Alle drie zijn ze VeerKrachtig.

Klimop verbindt alle symbolen in de schikking: Gods trouw verbeeldend.

****Digitaal collecteren**

- Via het overmaken op de rekeningnummers:

1e collecte Diaconie Diaconie Prot. Gem. Nijmegen NL52 INGB 0000 9026 39

2e collecte - Prot. Gem. Nijmegen NL74 INGB 0008 2451 43

- Via de QR code. Deze linkt naar een pagina waar direct de collectes klaar staan. Deze code blijft geldig, de collectes veranderen per week automatisch mee. Het voordeel hiervan is dat een QR code scannen makkelijker is dan een rekeningnummer intoetsen en ook dat de bijdrage anoniem is.
- Via de PKN-app

Hartelijk dank voor uw bijdrage,
de diaconie en het College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijmegen.



****Leesgroep**

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag **1 maart om 19.30** uur in de Ontmoetingskerk. We bespreken het laatste hoofdstuk van het boek van Abraham Joshua Heschel: *"Wie is de mens"*. Verder lezen we op meditatieve wijze uit Willem Jan Ottens *Zondagmorgen - Over het missen van God* de beschouwing over de vierde, vijfde en zesde zondag door het jaar. Dat zijn pagina's 204 t/m 216.

****Vastentijd**

Met de viering van Aswoensdag zijn we aan de veertigdagentijd, de vastentijd begonnen: "keer ons om naar U toe". We gaan samen op pad: "de weg die ons goed doet" (lied 179 Andries Govaert). Op **woensdag 1 maart** vertelt ds. Wouter Slob over de achtergrond en betekenis van de kruiswegstaties in de **Maranathakerk**. We beginnen om 19.30 uur, koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom!

****Meditaties: Je innerlijke tuin**

De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven. We gaan die tuin verkennen en bewerken met geleide meditaties. Data: **2, 9, 16, 23, 30 maart** (40-dagentijd) en **20 april**. Aanvang: **10.00 uur** in de Stiltezaal Ontmoetingskerk. Je kunt je per keer opgeven: m.steggerda@live.nl Vrije inloop is ook mogelijk.

****Warmteplek**

Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op een warme plek met gratis koffie. Extra op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 uur soep (eigen bijdrage 0,50).

We zoeken nog mensen die een grote pan soep (3-4 liter) willen aanleveren op woensdagmorgen 8, 22 en 29 maart. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat.

****Expositie Ontmoetingskerk**

De foto-expositie is nog **tot 30 maart** te bezichtigen in De Ontmoetingskerk, van dinsdag t/m donderdag 's ochtends van 9.30-12.30 uur. In de weekenden na de vieringen.

****De Aanloop**

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee en een praatje. Op woensdag kunt u aansluitend soep komen eten (eigenbijdragen 0,50 cent).

****Het luisterbankje**

U bent voortaan welkom voor een kaarsje, een praatje of even rust op **dinsdag- en donderdagmorgen** van 10.00 tot 11.30 uur.

Voorjaarsprogramma Ontmoetingskerk

Thema: 'Veerkracht'

'Als alles duister is,' zo zingt een lied van Taizé, 'ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.' Maar hoe doe je dat dan? Waar haal je de kracht, de moed, de inspiratie vandaan?

In de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen, organiseert de Ontmoetingskerk een serie samenkomsten rond het thema Veerkracht.

Met gedichten, muziek, expressie, film en ook persoonlijke ervaringen van mensen die weer op de been kwamen of hopen te komen, zoeken we naar de kracht die ons op kan tillen.

****Op zondag 26 februari** wordt in zowel de protestantse (9.30 uur) als de katholieke (11.00 uur) dienst aandacht besteed aan het thema 'Veerkracht'.

****Dinsdag 28 februari: Veerkracht in de Pompekliniek**

Fijn dat jullie aan ons dachten bij het woord veerkracht. Het is een licht en zwaar woord tegelijkertijd. Namens de gemeente in de Pompekliniek willen wij, Bauk Zondag en een van de gemeenteleden van binnen, met jullie onderzoeken wat veerkracht is en betekent. Wij willen vertellen over het leven binnen, wat dat van je vraagt, hoe je op de been blijft. We willen dat doen in een uitwisseling van ervaring en levenswijsheid. Want veerkracht is voor iedereen onontbeerlijk, zeker ook in de kerk van nu. Dus graag delen we met elkaar ervaringen om zo onze veerkracht te versterken, in zware en lichte tijden.

Bauk Zondag is predikant, geestelijk verzorger in de Pompekliniek.

Inloop: 19.15 uur

Programma: 19.30 - 21.30 uur

Entree gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.

****Maandag 6 maart: Veerkracht in verhalen - bibliodrama**

Wat is bibliodrama? Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal. We gaan samen met een bijbelverhaal aan het werk. Welke het is, horen jullie die avond. Voor de begeleidende pastor Els Geelen is het prettig om te weten hoeveel deelnemers er worden verwacht. Er geldt voor deze avond een maximum van 15 deelnemers, graag aanmelden via secretariaat@ontmoetingskerk.net.

Inloop: 19.15 uur

Programma: 19.30 - 21.30 uur

Entree gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.

****Kleuterviering zondag 19 maart 2023 15.30 uur**

Komend voorjaar gaan we de speciale vieringen voor peuters en kleuters hervatten. De vieringen zijn op zondagmiddag steeds om 15.30 uur. We gaan afwisselen van kerk want we zetten het oecumenisch op. We willen kleine kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de verhalen die in de bijbel staan. Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen op bekende melodieën van kinderliedjes met andere teksten. Na ongeveer 40 minuten sluiten we de viering af met koffie en limonade.

Voor wie voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar.

Wanneer zondag 19 maart om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.

De volgende keren zijn: zondag 7 mei in de Maranathakerk en zondag 9 juli in de Studentenkerk.

Wees welkom!

Namens de werkgroep kleutervieringen, Els Geelen



Indienen kopij Over en Weer: redactie@ontmoetingskerk.net

o.v.v. Over&Weer Sluitingsdatum: 19 maart