

Voedsel voor vertrouwen levend in een precare wereld

Leven in een precare wereld

Wat zijn er niet lichtpuntjes verzameld de afgelopen weken. We hebben dit licht aan het einde van de tunnel schijnbaar nodig om er doorheen te komen. Zeker, een goed perspectief helpt als stip op de horizon waar je naar toe kunt leven of werken. Het is

wel volhouden geblazen.

Wat geeft me daartoe de kracht?

Ik zelf zoek naar een voedzame bron die mij wakker en vitaal houdt om in een lastige tijd overeind te blijven.

Ik geef toe, het ligt wat op de hand om als theoloog te zeggen: voor mij zijn dat de Bijbelse verhalen.

Neem kerst, waar het niet in eerste instantie om lichtpuntjes gaat of om een familiefeest vol etenswaar en relatiestress. Het verhaal neemt me mee naar een precare wereld waar machten het voor het zeggen hebben die mensen geen goed doen. De machtige keizer Augustus laat mensen tellen om hen des te beter te kunnen controleren en afknippen. Wat een zinvolle administratieve handeling lijkt, ontspoord. Ik moet denken aan de grote Tech-bedrijven en de Big Data. Daar hebben we veel gemak van maar ondertussen verzamelen ze alles van ons waar door derden aan kan worden verdiend. Ook de toeslagenaffaire heeft een systeem en een houding bloot gelegd die op alle niveaus de menselijke maat heeft gemist, terwijl het in eerste instantie was opgezet om armlastige mensen tegemoet te komen.

Ook de pandemie laat zien dat onze systemen aan hun grenzen zijn gekomen. Aan die grenzen slaat controle om in paniek, verzorging in belangenstrijd (wie wordt het eerst geprikt?) en ethische overwegingen in politieke verwarring (wie mag aanspraak maken op een IC-bed?). Ik geef het u te doen om in deze te moeten beslissen. Dit allemaal neemt niet weg dat op alle niveaus met geweldige inzet en met hart en ziel wordt gewerkt, gezorgd, nagedacht, georganiseerd. Maar ook hier duiken de grenzen op van onze belastbaarheid.

Gisteren in een Zoom-bespreking gaven ouders van schoolgaande kinderen aan hoe zeer deze soms aan de grens komen van wat ze nog aankunnen aan spanning over toetsen, onduidelijkheden van wat je moet leren, het gemis van vrienden en het kwijtraken van energie.

Dan heb ik het over de klimaatcrisis nog niet gehad naast de diepe politieke én sociale crisis van het (nog) machtigste land van de wereld, de Verenigde Staten van Amerika. De beelden van de bestorming van het Capitol door de Trump-mob staan vers op mijn netvlies...

We leven in een precare wereld en we kunnen ons daar niet meer aan onttrekken. Hoe en waar vinden we een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en aanspreken op bronnen van vertrouwen die ons hier doorheen helpen.

Pleisterplaatsen van vertrouwen

Wat zijn voor u pleisterplaatsen van vertrouwen, plekken waar u voedsel opdoet voor uw ziel, uw uithoudingsvermogen, uw gevoel voor wat goed is en goed doet in de omgang met je zelf en je omgeving? Ik kom voor me zelf weer terug op de Bijbelse verhalen en de gemeente waar deze verhalen worden verteld en in mooie, aansprekende diensten worden opgeroepen, uitgediept, vorm gegeven. In Jezus, dit kind en een voerbak – om maar bij kerst te blijven – heeft God zelf, de Schepper van heel ons leven, zich laten zien: klein en kwetsbaar, afhankelijk van liefde en zorg in een precare wereld, onze wereld. In deze menswording van God ligt voor mij meteen heel veel troost en gevoel voor de menselijke maat voor de wederzijdse erkenning van al onze beperkingen en kwetsbaarheden. Deze vind ik weerspiegelt in de ontmoeting tussen de moeder en de herders. Deze elkaar herkende en elkaar aansprekende mensen in ontmoeting staat mij voor ogen als ik het heb over de gemeenschap die de kerk is, waar ook ter wereld. En daar maakt de Protestantse Gemeente te Nijmegen deel van uit. Dan komen we vanuit de mooie diensten bij het elkaar ontmoeten om onze geloofsinzichten en verlangens uit te wisselen, met elkaar te leren en voor elkaar te zorgen als mensen met vele talenten en vermogens. Dat is voor mij de verbindende kern van het gemeente-zijn die overall aan de orde is waar mensen in de Naam van de messiaanse mens Jezus Christus bijéén zijn. In mijn ogen kan dit alleen maar oecumenisch en uiteraard secties overschrijdend.

Verbindingen

Welnu, ik zeg dit, omdat ik de gemeenschappelijk dragende geloofskern zoek die de drie vierplekken van uw gemeente met elkaar verbindt en over en weer (!) ruimte en ontmoetingsplekken schept, waar u vanuit deze bron van menselijke nabijheid en messiaanse aanspraak elkaar kunt vinden en voeden.

Met de commissie 'gemeentepbouw' (GO) was ik zeven avonden onderweg in uw gemeente om met u samen te ontdekken hoe ons gedeeld geloof een ieder kan dragen en uitdagen om zich zelf met



Zwart gat

De donkere dagen na kerst zijn zwarter dan die van ervóór. Was er vóór kerst nog zicht op het licht uit de hemel en licht van de ster, nu zijn de herders en de wijzen terug naar hun kudde en vaderland.

In de bijbel lezen we van moord en doorslag door Herodes en van de vlucht van Jozef, Maria en het pasgeboren kind.

Ook voor ons lijkt de toekomst een zwart gat, zoals die door astronomen steeds meer worden ontdekt in de ruimte; een gebied waaruit niets, zelfs licht niet kan ontsnappen. Toekomst is zo onzeker dat zelfs op het moment dat u dit leest de situatie al weer heel anders kan zijn dan toen dit werd geschreven.

Als we van de corona-crisis één ding hebben geleerd, is het wel dat we de toekomst niet kunnen plannen.

Veel mensen zijn het, na een volstrekt andere en voor sommigen erg eenzame kerst en een bizar oud en nieuw, helemaal zat.

En hoe nu verder? Vaccinatie of niet? Hoe gaat het verder met de economie? Duizend vragen en geen antwoorden. Alles wordt gezogen in het zwarte gat van de toekomst. Toch, zo las ik ergens, kon deze tijd wel eens dichters staan bij het Bijbelse verhaal dan de 'feelgood' versie die wij gewoonlijk maken van de kersttijd.

Zo rooskleurig was het allemaal niet, zeker niet met de kindermoord in Bethlehem en de vlucht naar Egypte. Ook toen leek de toekomst meer een zwart gat dat alle energie opzooog en geen ruimte liet voor licht, dan op een gouden horizont.



Toch is nu juist dat de boodschap van het Johannes evangelie, dat God eigenhandig weer licht brengt in de duisternis.

De vlucht naar Egypte leek een stap in de verkeerde richting, maar bleek onderdeel van de weg naar Jeruzalem. Gods toekomst is even onbekend als die van ons, maar veel minder duister.

Daaraan mogen we ons steeds weer vasthouden als onze energie – weer eens – wordt opgezogen door het zwarte gat van onze onzekerheid.

Graag wens ik ieder een gezegend 2021!

Johan Dorst



Bijbelleesrooster

zaterdag	16 januari	Genesis 17:1-14	woensdag	3 februari	Deuteronomium 19:11-21
zondag	17 januari	Genesis 17:15-27	donderdag	4 februari	Deuteronomium 20:1-9
maandag	18 januari	Psalm 40	vrijdag	5 februari	Deuteronomium 20:10-22
dinsdag	19 januari	1 Petrus 1:1-12	zaterdag	6 februari	Psalm 83
woensdag	20 januari	1 Petrus 1:13-25	zondag	7 februari	Marcus 1:35-45
donderdag	21 januari	1 Petrus 2:1-10	maandag	8 februari	Marcus 2:1-12
vrijdag	22 januari	Marcus 1:1-13	dinsdag	9 februari	Marcus 2:13-22
zaterdag	23 januari	Marcus 1:14-20	woensdag	10 februari	Psalm 44
zondag	24 januari	Marcus 1:21-34	donderdag	11 februari	Marcus 2:23-3:6
maandag	25 januari	Psalm 107:1-22	vrijdag	12 februari	Marcus 3:7-19
dinsdag	26 januari	Psalm 107:23-43	zaterdag	13 februari	Psalm 32
woensdag	27 januari	Deuteronomium 16:18-17:1	zondag	14 februari	Joël 1:1-14
donderdag	28 januari	Deuteronomium 17:2-13	maandag	15 februari	Joël 1:15-20
vrijdag	29 januari	Deuteronomium 17:14-20	dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11
zaterdag	30 januari	Deuteronomium 18:1-13	woensdag	17 februari	Joël 2:12-17
zondag	31 januari	Deuteronomium 18:14-22	donderdag	18 februari	1 Petrus 2:11-17
maandag	1 februari	Psalm 87	vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25
dinsdag	2 februari	Deuteronomium 19:1-10	zaterdag	20 februari	1 Petrus 3:1-12

vervolg van voorpagina

zin en vreugde te kunnen inbrengen in het pastoraat, in het diaconaat, in het (leer)Huis van Inspiratie, in het jeugdwerk, in het beheer, in de communicatie. In deze nogal naakte opsomming liggen vele kansen om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen, een elkaar stukje van de levensweg te begeleiden, lagen van vertrouwen aan te spreken en op te doen lichten. In deze naakte opsomming ligt een grote rijkdom opgetast om elkaar te voeden en uit te delen aan hen die er behoefte aan hebben in stad en land. Daar is de kerk voor. Zij is er niet voor zich zelf, maar alleen in verbinding met elkaar en in verbondenheid met andere weggenoten, kerkelijk of niet.

Verlangen

Wat mij in die avonden is opgevallen: Allereerst een groot verlangen naar contact en uitwisseling om geloof aan elkaar door te geven bij een maaltijd, bij een pelgrimswandeling, bij een gesprek of zo maar aan de deur (nog even op afstand!). Dit verlangen stopt niet bij de grenzen van de secties maar gaat er vrolijk door- en overheen.

De ervaring van de ontmoetingen over de sectiegrenzen heen waren fijn en zijn veelbelovend. Er is helaas nog veel verbodding. Men weet nog vrij weinig van elkaar en is verrast om te horen wat er niet allemaal gebeurt, maar ook waar dingen niet zo goed gaan in meestal al te gesloten circuits.

Het jaar 2021 is een jaar met kansen voor een aangename en stimulerende inrichting van een gemeentelven met een groeiende betrokkenheid op elkaar, met een mooie kruisbestuiving over en weer en projecten om met elkaar aan de gang te gaan en te ontdekken wat je allemaal voor elkaar binnen en buiten je kring kunt betekenen.

Zal Covid ons hiervan afhouden? Het kan lastig zijn, maar ook juist uitdagend om volhardend en creatief met elkaar te ontdekken wat wel mogelijk is om elkaar te voeden met geloof, hoop en liefde. We blijven aan de gang als GO in samenspraak met kerkenraad en beroepingscommissie en voor al – met u. Het perspectief van de gemeente is na moeilijke tijden weer toekomstgericht, opbouwend op de basis van een goede verstandhouding en inspirerend onderling contact.

Ds, Rainer Wahl

Blik op de Kerkenraad (35)

U bent inmiddels gewend geworden aan het feit dat er een "Blik op de Kerkenraad" verschijnt, zodra er een of meer vergaderingen zijn geweest van de Kerkenraad en enkele jaren geleden ook van de Kleine Kerkenraad.

Wat dit laatste betreft, heeft eind afgelopen jaar de Kerkenraad besloten om (voor 2021) niet over te gaan tot de benoeming van KR-leden voor participatie in de Kleine Kerkenraad (breed dagelijks bestuur). En dit weer omdat er in het afgelopen jaar niet één keer is vergaderd in KKR-verband. Enerzijds wegens de corona-perikelen, anderzijds omdat de meeste onderwerpen van zodanig gewicht waren, dat deze een behandeling uitsluitend in de Kerkenraad rechtvaardigde. Ook voor dit nieuwe jaar voorzien we vooralsnog geen wijziging in deze situatie. Vandaar geen bemensing van een KKR, maar wel een verzwaring van de bemensing van het Moderamen (zie onderaan deze berichtgeving). Het betreft hier in feite een versimpeling van de bestuursstructuur.

Met deze "Blik op" willen wij de gemeente met een viertal actuele ontwikkelingen op de hoogte stellen.

Kerkelijk werker

Ten eerste de aanstelling van kerkelijk werker Marije Klijnsma. Zoals u weet, werkt Marije Klijnsma voor een halve werkweek (0,5 fte) binnen onze gemeente als kerkelijk werker en weet u dat haar werk zich richt op het pastoraat. Haar huidige contract is op tijdelijke basis en zou normaal gesproken over enkele maanden zijn afgelopen. Maar, omdat in de afgelopen periode gebleken is dat het werk van de kerkelijk werker voor onze gemeente onontbeerlijk is – en dit ook zal blijven als er eenmaal een nieuwe predikant is – heeft de Kerkenraad vorig jaar in principe al besloten om de plek van een tijdelijk kerkelijk werker om te zetten in een vaste plek voor 0,5 fte. Hiertoe werd Marije Klijnsma door het Moderamen benaderd. Zij heeft zich inmiddels hiertoe ten volle bereid verklaard. Alleen was voor de vaste aanstelling van een kerkelijk werker nog de toestemming (op financiële gronden) vereist van het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).

Met groot genoegen kunnen wij u nu melden, dat deze toestemming op 5 januari jl. ontvangen is. Dit betekent heel concreet dat onze PGN Marije Klijnsma een vast contract kan aanbieden. Zij blijft daarmee voor u het bekende en inmiddels vertrouwde gezicht binnen ons pastoraat. Vanaf deze plek wordt Marije dan ook veel werkplezier, betrokkenheid en Gods zegen toegewenst.

Tweede ambulant predikant

Een tweede ontwikkeling is de tijdelijke aanstelling van een tweede ambulant predikant, naast de al werkzame ambulant predikant Marije Soethout. Eind van afgelopen jaar heeft het Moderamen hier actief op ingezet, omdat binnen het pastorale team (ds. Marije Soethout, Marije Klijnsma en interim predikant Rainer Wahl) gebleken is, dat er toch nog extra versterking nodig is zo lang er geen vaste predikant is. Dit keer kon het 'dicht bij huis' worden gevonden, en wel in de persoon van studentenpredikant Marieke Fernhout. Marieke werkt parttime voor de Studentenkerk en kan de parttimefunctie (2 dagen per week) als predikant binnen onze gemeente hiermee goed combineren. Marieke is officieel al vanaf 1 januari begonnen met haar werk binnen de PGN, dat in afstemming plaatsvindt met ds. Marije Soethout en kerkelijk werker Marije Klijnsma. Het is een tijdelijke baan tot de zomer van 2021.

Ook Marieke wordt veel succes in haar werk toegewenst en Gods zegen.

Beroepingswerk nieuwe predikant

Een derde zaak is de voortgang in de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant. De Beroepingscommissie is hiermee al een maandje bezig en is nu in het stadium gekomen van het plaatsen van een advertentie in vakblad en websites zowel van de PKN als van onze eigen PGN. De advertentietekst is hieronder in z'n geheel opgenomen.



Volgens de kerkorde wordt de gemeente vanaf nu in de gelegenheid gesteld om ook zelf namen van geschikt geachte predikanten te noemen.

Kent u een door u geschikt geachte predikant, geeft u dit dan uiterlijk 1 februari door aan de scribe van de Kerkenraad (s.v.p. een motivatie van geschiktheid toevoegen).

Geïnteresseerde predikanten voor de plaats in Nijmegen krijgen ook tot 1 februari 2021 de gelegenheid te reageren richting Beroepingscommissie. Daarna gaat de commissie met de selectie- en hoorprocedure aan de slag.

U als gemeente zult regelmatig over de voortgang van het beroepingswerk worden geïnformeerd en te gelegener tijd ook worden betrokken.

Uitbreiding Moderamen

Tot slot kan gemeld worden dat dhr. Jan Hertgers als waarnemend voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is toegevoegd aan het Moderamen. De heer Hertgers is bereid deze functie vooralsnog voor maximaal een halfjaar te vervullen. Wij zijn hier blij mee, want op deze wijze verkrijgt het Moderamen de gewenste, bredere grondslag. Er moet nu nog gezocht worden naar een lid van het College van Diakenen dat bereid is te participeren in het Moderamen.

Wij hopen u met deze "Blik op de Kerkenraad" voldoende te hebben ingelicht. Tot zover de actuele berichtgeving uit de Kerkenraad.

Gerbrand Hoek,
scribe



De Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN) zoekt een:

predikant (1,0 fte)

die zich laat leiden door Gods liefde voor deze wereld en vandaaruit de gemeenteleden wil voeden en aansporen om zichtbaar gemeente te zijn voor elkaar en voor de stad.

Van de predikant wordt verwacht dat zij/hij op creatieve wijze om kan gaan met exegetisch materiaal en liturgische tradities. Hij/zij zoekt verbinding met actuele levensvragen en staat open voor inbreng van betrokken gemeenteleden. De predikant verstaat onze seculiere tijd en verkondigt het evangelie op een manier die nu wordt begrepen en inspireert tot geloof.

Wij zoeken een predikant die de band binnen de gemeente versterkt en in het onderlinge gesprek de verschillen in geloof constructief weet te betrekken. De predikant is een teamspeler en coach die stevig en soepel kan optreden. Zij/hij heeft inzicht in strategie en organisatie, in wat mensen kunnen en waarnaar ze verlangen, om de 3 kernen waar de PGN uit bestaat te leiden naar een geloofsgemeenschap die van betekenis is voor de medemens binnen en buiten de kerkgemeenschap.

De voorkeur gaat uit naar een predikant die bereid is zich te vestigen in Nijmegen of directe omgeving.

De PGN biedt verschillende ontmoetingscentra met een oecumenische signatuur en een veranderingsproces naar een netwerk-gemeente. De gemeente wordt ondersteund door een toegewijd pastoraal en een diaconaal werker en actief betrokken vrijwilligers.

Het uitgebreide profiel en meer informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pkn-nijmegen.nl.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan voor 1 februari 2021 contact op met de secretaris van de beroepingscommissie Anja Smit (024-3500481 / sanden.smit@gmail.com).

Diaconale collecten



Zondag 17 januari: Algemeen diaconaal werk

Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 24 januari: Sectiekeuze

De diakenen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectiedoel. Let op de afkondigingen tijdens de kerkdienst.

Zondag 31 januari: Moestuin voor de Voedselbank

Op het terrein van diaconaal centrum De Haard is een grote moestuin, waar groenten worden verbouwd voor de Voedselbank. Voor het kopen van zaden en gereedschap is geld nodig.

Zondag 7 februari: Bangladesh beter bestand tegen water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Meer info: www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Zondag 14 februari: Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

In Nijmegen leven, net als in de rest van Nederland, vrouwen zonder verblijfsvergunning die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Het kan gaan om afgewezen asielzoekers of migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. Het Wereldvrouwenhuis biedt deze vrouwen die nergens naartoe kunnen, tijdelijk een thuis. Ze kunnen ongeveer zes maanden in het Wereldvrouwenhuis verblijven en worden individueel begeleid en nemen deel aan activiteiten, waaronder taalles en gezondheidsvoorlichting. Daarna biedt het huis nog geruime tijd ondersteuning en begeleiding.

Uw gift overmaken voor collecten

Wij blijven uw aandacht vragen voor het overmaken van uw collectegelden. We kerken dan wel niet fysiek, de kosten voor al het kerkenwerk blijven doorgaan, zeker in deze bizarre tijd.

U kunt uw collectegelden overmaken op onderstaande bankrekeningen (zie het kader). Het is voorstelbaar dat u het collectebedrag niet elke week wilt overmaken (misschien een beetje 'gedoe'). U kunt dan overwegen om eens in de twee weken of één keer per maand een bedrag voor beide collecten over te maken. Geeft u dan alstublieft aan voor welk doel het bedrag voor de 1e collecte bedoeld is, aangezien het doel van die collecte elke week wisselt.

Rekeningnummers voor collecten

- College van Diakenen: NL52 INGB 0000 9026 39
(met vermelding 1e collecte, gevolgd door gekozen doel en/of datum collecte)
- College van Kerkrentmeesters: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte, PGN en/of datum collecte)

Digitaal collecteren

Afgelopen jaar is het mogelijk geworden om digitaal te collecteren, als tweede mogelijkheid naast de hierboven aangegeven betaalmethode. U kunt nu zowel de 1e als de 2e collecte digitaal afhandelen, via uw computer, laptop of tablet, met een speciale weblink en/of een QR-code. Het CvK en de Diaconie hebben dat gezamenlijk kunnen regelen met de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). Deze dienstverlening wordt ons gratis door de SKG aangeboden, echter alleen zolang er niet fysiek gekerkt kan worden.

U kunt uw collecte digitaal overmaken op het apparaat waar u het veiligst zelf digitaal op bankiert: uw pc, tablet of smartphone en wel als volgt:

1. PC met Windows

Ga naar de website: www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/kerkdiensten

Op deze pagina ziet u een afbeelding met collectezakken. Als u hierop klikt, komt in het giftenformulier van SKG.

- U vult daar de vakjes in volgens de daarbij staande instructies. Ga naar de volgende pagina en vink de hokjes aan bij 'bevestig juiste gegevens' en 'algemene voorwaarden'
- Klik dan op 'Opslaan en versturen'
- U komt nu in de pagina 'Gift betalen met iDEAL'. Selecteer hier uw bank en ga verder met betalen op de manier zoals u altijd uw digitale betalingen doet.

2. Tablet of smartphone (werkend met Apple of Android)

Op een tablet of smartphone kunt u de onderstaande QR code gebruiken.

- Apple (Iphone of Ipad)
 - Om de QR code te scannen gebruikt u de camera app (waarmee u ook foto's maakt);
 - Richt uw camera op de QR code
 - Als de code goed in beeld is, verschijnt bovenin uw beeldscherm: Open 'skgcollect' in Safari. Klik hierop en u komt dan op het giftenformulier van SKG
 - Volg nu dezelfde instructies, zoals vermeld onder 1 (de werkwijze van Windows PC).



NB: bovenstaande werkwijze werkt niet bij een oudere iPad of iPhone met een besturingssysteem ouder dan IOS 11. In dit geval moet u in de App Store een QR scan app downloaden en daarmee scannen.

b. Android bestuurde tablet of smartphone

Om de QR code te scannen, gebruikt u de camera app (of u kunt in de PlayStore een veilige scanner app downloaden).

- Scan met die app de QR code en volg de instructies van de app, hiermee komt u op het giftenformulier van SKG. Volg nu de instructies, zoals vermeld onder 1.

Bestuursleden gezocht voor de Protestantse diaconie Nijmegen

Het College van Diakenen is het hoogste orgaan van de Diaconie. Hierin zijn diakenen en diaconale medewerkers uit alle wijken van de Protestantse Kerk in Nijmegen vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een moderamen dat uit drie leden bestaat: de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Diaconie.

De diakenen maken als zodanig ook deel uit van de kerkenraad. Het College van Diakenen wordt geadviseerd door een diaconaal werker.

GEZOCHT: VOORZITTER

De functie van voorzitter staat al enkele maanden open en wordt nu op ad interim basis ingevuld door de voorzitter van de kerkenraad en de secretaris van de diaconie.

Een diaken doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst. Meestal zijn het doeners en helpers, maar ook ben je bestuurder omdat je deel uitmaakt van zowel de diaconie, het moderamen (dagelijks bestuur) als kerkenraad (algemeen bestuur).

Gewenste kwaliteiten

In de diaconie zijn veel verschillende capaciteiten nodig. We vinden het belangrijk om ieders kwaliteiten goed uit de verf te laten komen, zodat je iets kan doen wat bij je past. Voor een voorzitter is het belangrijk dat je gestructureerd en motiverend bent. Daarnaast ben je een teamspeler en ben daarom dus een verbinder. En natuurlijk ben je bereid diaken te worden van de Protestantse Gemeente Nijmegen.

Taken

De voorzitter heeft tot taak:

- samen met de secretaris voorbereiden van de vergaderingen
- het voorzitten van de vergaderingen van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Diaconie (ca. 10 keer per jaar) en van het College van diakenen waarin de drie wijken van de kerk vertegenwoordigd zijn (6 keer per jaar)
- fungeren als bestuurlijk aanspreekpunt van de diaconie
- het onderhouden van het meerjarenbeleidsplan
- het uitvoeren van acties die voortkomen uit de vergadering
- onderling contact onderhouden
- samen met de andere leden van het moderamen de werkgeverfunctie vervullen t.b.v. het personeel op het diaconaal centrum de Haard.
- het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen (ca. 6 keer per jaar)

Tijdsbeslag

Het betreft een vrijwilligersfunctie met een tijdsbeslag van ca. 6 uur per week.

Interesse in deze functie?

Je kunt een vergadering bijwonen van de diaconie. Als zowel jij als wij daarna positief zijn, gaan we daarna in gesprek met elkaar en kun je voorgedragen worden aan de gemeente. De bevestiging is dan waarschijnlijk in het voorjaar, waarna je voor vier jaar het ambt vervult. Als die vier jaar je weerhouden, dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld eerst een of twee jaar het werk te doen.

Meer informatie

Mail naar onze secretaris Hetty Jongepier via hjongepier@chello.nl of bel haar via tel. 024 3231509 als je meer wilt weten of een afspraak wilt maken.

GEZOCHT: SECRETARIS

Wegens interne verschuiving van functies is de Diaconie van de Protestantse Gemeente Nijmegen op zoek naar een secretaris.

Gewenste kwaliteiten

Wij zijn op zoek naar iemand die:

- Affiniteit heeft met diaconaal werk binnen de kerk
- Affiniteit heeft met secretariael administratieve werkzaamheden, zoals verslaglegging, archivering, correspondentie.
- Zitting wil nemen in het dagelijks bestuur (moderamen) van de Diaconie.

De werkzaamheden bestaan uit:

- het samen met de voorzitter voorbereiden van de vergaderingen
- het versturen van de agenda met bijlagen voor de vergaderingen
- het notuleren van de vergaderingen van het college en het moderamen
- deelnemen aan de vergaderingen van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Diaconie (ca. 10 keer per jaar) en van het College van diakenen waarin de drie wijken van de kerk vertegenwoordigd zijn (6 keer per jaar)
- contactpersoon zijn voor de externe instanties waarmee de diaconie contact heeft
- het verzorgen van correspondentie tussen de kerkenraad en de diverse commissies binnen de kerk
- het verzorgen van correspondentie met het secretariaat van andere diaconieën
- het beheren van het digitale archief van de Protestantse Diaconie.
- samen met de andere leden van het moderamen de werkgeverfunctie vervullen t.b.v. het personeel op het diaconaal centrum de Haard
- het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen (ca. 6 keer per jaar)

Gezien de zwaarte van de functie hanteert de diaconie een overdrachtsperiode door de huidige scriba van 3 maanden om je adequaat in te werken.

Het betreft een vrijwilligersfunctie met een tijdsbeslag van ca. 6 uur per week.

Misschien denk je: Nee hoor, dat is niks voor mij... Heus, ook jij kan het! Zeker weten! Je kunt zoveel meer dan je denkt! Dit is een mooie kans om je eigen talenten uit te gaan proberen. Onze huidige secretaris Hetty Jongepier vertelt je er graag meer over. Spreek haar gerust aan als je haar ziet of kent! Of mail of bel.

Ook kun je een keer aanwezig zijn bij onze vergadering om nader kennis te maken met het werk binnen de diaconie.

Ben je geïnteresseerd in dit boeiende ambt en wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met haar via de mail: hjongepier@chello.nl of telefonisch via tel. 024 3231509.

De diaconie in veertigdagentijd

Het lijkt nog ver weg zo aan het begin van het nieuwe jaar, maar op 17 februari begint alweer de veertigdagentijd. De diaconie is alweer druk bezig met de voorbereiding van de bezinningstijd voor Pasen. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

GEZOCHT: PENNINGMEESTER

De Protestantse Diaconie van Nijmegen is op zoek naar een penningmeester.

Wegens het aanstaand aftreden van de huidige penningmeester is de Diaconie van de Protestantse Gemeente Nijmegen dringend op zoek naar een opvolger.

Taken

De penningmeester heeft tot taak:

- het zorgvuldig beheren en bewaken van het vermogen van de Diaconie ten behoeve van het veiligstellen van het diaconale werk
- deelnemen aan de vergaderingen van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Diaconie (ca. 10 keer per jaar) en van het College van diakenen waarin de drie wijken van de kerk vertegenwoordigd zijn (6 keer per jaar)
- met steun van de administrateur of de diaken-kerkrentmeester zorgdragen voor het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening
- het zorgdragen voor het planmatig onderhoud van het eigen onroerend goed
- relaties onderhouden met de wijkdiakenen, omtrent de financiële aangelegenheden.
- met een mede beoordelaar de aanvragen beoordelen die het bedrag van 50 euro te boven gaan.
- samen met de andere leden van het moderamen de werkgeverfunctie vervullen t.b.v. het personeel op het diaconaal centrum de Haard
- het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen (ca. 6 keer per jaar)

Gewenste kwaliteiten

De ideale penningmeester (m/v)

- beschikt over een goed analytisch financieel inzicht
- heeft bij voorkeur werkervaring op financieel terrein
- kan goed functioneren in een niet-commerciële setting met inzet van vrijwilligers en is een goede teamwerker.
- heeft affiniteit met of interesse in het diaconale werk van de kerk
- is lid van de Protestantse Kerk in Nederland en is (bereid) diaken (te worden) van de Protestantse Gemeente Nijmegen.

Overig

Het betreft een onbezoldigde functie met een tijdsbeslag van ca. 6 uur per week.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, de heer Paul van Woerkom, via e-mailadres elsenpaul@ziggo.nl of telefonisch via tel. 024 - 324 54 11. Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar de waarnemend voorzitter van de Diaconie, mevrouw Hetty Jongepier, via e-mailadres hjongepier@chello.nl of telefonisch via tel. 024 3231509.

a. Thema: Thuis op aarde

“Komend jaar zal voor ons allemaal de vraag centraal staan hoe wij zelf, met onze bescheiden mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de bewoonbaarheid van de aarde als een thuis voor iedereen. Zodat onzekerheden over leefmilieu, werk, onderwijs en zorgverlening op zijn minst verminderd worden. Rentmeesterschap geldt niet alleen diegenen die de grote (wereld-)politieke beslissingen nemen. Ook ons is rentmeesterschap toevertrouwd, om de aarde zodanig te bewerken en te bewaren dat dat een plaats wordt en blijft waar wij ons allemaal thuis kunnen voelen. Onze bijdragen zullen bovendien ons leven betekenis en zin geven.”

Bovenstaand citaat komt uit het jaarthema 2020-2021 van de Doopsgezinden, ‘Thuis op aarde’. In een aantal bijeenkomsten en twee vieringmomenten (Aswoensdag en Biddag voor gewas en arbeid) willen we samen stil staan bij deze vragen. We nodigen u daarom nu alvast van harte uit voor de viering van Aswoensdag op woensdagavond 17 februari, waarbij we hopelijk weer fysiek bij elkaar zullen mogen komen. In het volgende nummer van Over en Weer leest u meer over de bijeenkomsten en zullen we ook de locatie bekend maken.

b. Kerk in Actie: Ik ben er voor jou

“Er zijn zoveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.”

Rond de collecte in de kerkdiensten staan we stil bij de zeven werken van barmhartigheid. Wie nu zich daar alvast op voor wil bereiden kan via de website <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd> de nodige informatie vinden. Uiteraard komen we hier in het komende nummer van Over & Weer op terug.

Theo van Driel, diaconaal werker

Vraag gratis veertigdagentijdskalender aan

De veertigdagentijdskalender 2021 daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

Bestel het boekje gratis via de website van Petrus: <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender>

Vul uw gegevens in, klik op ‘Aanvragen’ en u ontvangt de kalender binnenkort in uw brievenbus.





Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasetiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25
024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: vacant. Voorlopig kunt u voor
pastorale vragen direct contact opnemen met
de pastores (zie Contactadressen op p. 10).



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het
Oecumenisch Citypastoraat in de
- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen
- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:
secretariaat@ontmoetingskerk.net



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

In memoriam

Nely Ferwerda

27 juni 1947 – 25 november 2020

Eind november is plotseling overleden
Nely Ferwerda. We kennen haar natuur-
lijk vanwege al haar diaconale activitei-
ten die ze voor heel kerkelijk Nijmegen,
maar in het bijzonder voor de Ontmoe-
tingskerk steeds heeft uitgevoerd.

In de dankdienst voor haar leven, die
we op 3 december hielden, stond het
bekende diaconale verhaal van de
barmhartige Samaritaan centraal. Een
passend verhaal om haar diaconale
houding weer te geven: altijd klaar
staand voor wie langs de kant van de
weg is geraakt of dreigt terecht te ko-
men. Jarenlang actief voor de vakantie
weken in het Roosevelthuis voor men-
sen met een beperking. Heel veel gezell-
ige zaterdagen georganiseerd voor
mensen die anders nauwelijks de deur
uit zouden komen. Diaconaal bezoek-
werk in de wijk als mensen de eindjes
niet meer aan elkaar konden knopen.
Ze stond altijd er voor klaar, soms met
voorbij zien aan haar eigen belangen.

Ontroerend was het om te zien hoe
vrienden en familie in de dienst afscheid
van haar namen. Ze is voor velen een
zeer trouwe vriendin geweest.
Na de dienst heeft een kleine naaste
kring van familie haar begeleid naar het
crematorium.

Moge haar nagedachtenis ook ons
inspireren tot diaconaal handelen.

Paul Oosterhoff

Carl Kros

15 januari 1930 - 3 januari 2021

Op zondag 3 januari j.l. is Carl Kros
overleden na een kort ziekbed. Carl
werd op 15 januari 1930 geboren in
Utrecht en was de jongste van het
gezin. Over zijn lange leven kon hij
uitgebreid en boeiend vertellen, maar
hij bleef ook bij de tijd via kranten, tv
en internet en via gesprekken in onze
buurtcontactgroep.



Hij werkte jaren bij de Spoorwegen en reisde zodoende vanzelfsprekend heel wat af per trein met zijn vrouw Lydia. Kinderen kregen ze niet en dat ervoeren zij als een gemis; Carl bleef echter tot het eind toe warmte, aandacht en steun bieden aan zijn omgeving en met name aan Corrie Brunt. Zij hadden beiden ongeveer tegelijkertijd hun partner verloren en raakten bevriend. Carl begeleidde haar naar het koor en naar de kerk. Elke kerkganger kent het beeld van Carl, die Corrie bij de hand hield en haar jas haalde na het koffie drinken. Een galante, positief denkende, geduldige, wijze man.

Beiden kregen te maken met zware operaties en ziekenhuisopnames. De huisarts vond dat Corrie niet alleen moest wonen en later gold dat ook voor Carl. Carl trok in bij Corrie en ze hielpen elkaar tot het niet meer ging. In Nijevelt kwam eerst Corrie en later ook Carl terecht. Carl heeft nog enige tijd ervan genoten dat hij niet meer voor het huis behoefde te zorgen. Helaas werd hij ziek en overleed kort voordat hij 91 jaar zou worden. Wij zullen deze beminnelijke man enorm missen.

Zaterdag 9 januari werd afscheid van hem genomen in een besloten bijeenkomst in crematorium Jonkerbos.

Michèle van der Steenstraten

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Beste bezoeker(s) van de PVD-middagen, Wat was het jammer dat we met de kerstdagen in een lockdownperiode zaten en dat we met weinig mensen/familieleden thuis het kerstfeest hebben mogen vieren. Gelukkig waren er wel mogelijkheden om thuis mooie kerstdiensten te bekijken, vanuit onze eigen kerken in Nijmegen, of naar verschillende uitzendingen op tv. Zo hebben we toch het feest van de geboorte van Jezus Christus mogen vieren en waren we toch met veel mensen verbonden in deze onzekere tijden.

Gelukkig is er een lichtpuntje! Er is een vaccin beschikbaar en men is al begonnen met het vaccineren van de eerste groepen mensen, die hiervoor in aanmerking komen.

Hopelijk zal dit voor ons allen een mogelijkheid zijn om meer bewegingsvrijheid te krijgen, waarin we er wat meer op uit mogen gaan en met wat meer mensen mogen afspreken.

Met deze hoopvolle gedachten gaan we nu het nieuwe jaar in en wij hopen dat we u weer snel een keer kunnen ontmoeten.

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Hartelijke groeten,
de Vrouwendienst

PVD Zuid-West-Oost

In Over & Weer van december 2020 schreven wij niet bij de pakken neer te zitten, waartoe de corona-epidemie ons leek te dwingen.

Als PVD medewerkers besloten wij om de pakken juist op te nemen. Pakketjes met aandacht en goede wensen die we met hulp van een aantal hulpvaardige gemeenteleden bij 230 mensen thuis af wilden geven.

Zoals u in het decembern timer hebt kunnen lezen betrof het niet alleen ouderen, maar ook de mensen die in normale tijden bijeenkomen in gesprekskringen en buurtgroepen. En... natuurlijk diegenen die zich zijn blijven inzetten om het kerkelijk bedrijf gaande te houden en daarbij besmettingsgevaar riskeren. Door hen konden wij bijvoorbeeld als gemeente de online diensten meemaken, waaraan ook kinderen actief deelnamen.

De attentie bestond uit het kerstnummer van 'Open Deur' met het thema 'Licht in onze ogen', een kaart met een speciaal bij de tekst passende schildering van onze diaken Hetty Jongepier en een kerstlichtje.

De corona-afstandelijkheid konden wij zo een moment doorbreken.

Nu, in het nieuwe jaar, moeten wij als PVD toch nog geduld hebben, totdat de vaccins voldoende bescherming bieden om elkaar weer te ontmoeten.

Dat betekent dat we onze jaarlijkse, gezellige januari bijeenkomst met het zo gewaardeerde stampottenmaaltijd node zullen missen.

Tot besluit wensen wij u allen een met perspectief Gezegend Nieuw Jaar toe. Dit, met een schildering van Marc Chagall:

In zijn wereld vindt alles tegelijk plaats, wat wij mensen allemaal tweegbrengen voor en tegen elkaar.

Van harte wensen wij ieder voor het nieuwe jaar moed, beleid en voldoende steun toe; dat wat de alledaagse overstijgt, zoals Chagall het zich droomde.



Ja, waar gaat onze weg in 2021? We weten het (nog) niet, maar we willen gaan in vertrouwen met Hem het kind van toen onze gids van nu.

Met een hartelijke groet en de wens voor een spoedig weerzien. Namens alle medewerkers van de PVD,

Addie Wanders,
telefoon 024-355 84 71

Algemene berichten

Taken van Mieke van den Brandt

Tot onze grote spijt heeft Mieke van den Brandt om gezondheidsredenen moeten besluiten, het grootste deel van haar werk voor onze gemeente neer te leggen. Zo zal ze geen ambtsdrager meer zijn in kerkdiensten, en ook het coördineren van het pastorale werk in onze sectie zal ze niet meer doen. We zoeken nog naar een opvolger voor dat laatste, maar voorlopig kunt u directe pastorale vragen rechtstreeks aan een van de pastores richten. Mieke heeft gezegd, de adressen met wie ze zelf pastoraal contact heeft, voorlopig aan te houden.

Het is een verdrietig bericht, in de eerste plaats voor Mieke zelf, maar ook voor onze gemeente. We zijn haar heel dankbaar voor het vele werk dat ze jaren lang voor ons gedaan heeft, met enorme inzet en trouw. We willen die dankbaarheid natuurlijk nog een keer tot uitdrukking brengen in een officieel afscheid als ouderling, maar wanneer en hoe we dat kunnen organiseren, moeten we nog uitwerken.

We wensen Mieke veel steun toe, van de mensen om haar heen, vanuit onze gemeente, en bovenal van onze God.

Hendrik Jan Bosman,
voorzitter sectieraad

Hebreeuwse miniaturen

Toch verschijnen

Het is u vermoedelijk niet ontgaan dat er een herziene uitgave van de Nieuwe Bijbel-vertaling op stapel staat, de NBV21.

Er is weer het nodige over te doen, vooral inzake de hoofdletters bij verwijzingen naar God. Maar uit de voorpublicatie blijkt dat er meer veranderingen zijn doorgevoerd, toevallig ook in een tekst waarover ik op deze plaats in 2012 schreef.

De dichter van Psalm 42:3 vraagt zich volgens de oude NBV af: 'wanneer mag ik Gods gelaat aanschouwen?', met de aantekening dat het Hebreeuws eigenlijk betekent: 'voor Gods gelaat verschijnen'. En de NBV21 kiest nu alsnog voor dat laatste, om precies te zijn: 'voor God verschijnen'.

Het verschil tussen aanschouwen en verschijnen zit in de klinkers, aangeduid door middel van puntjes en streepjes. Die werden pas in de middeleeuwen door Joodse geleerden aan de veel oudere Hebreeuwse letters - in dit geval de letters *w'r'h* - toegevoegd om misverstanden te voorkomen.

De NBV'ers dachten aanvankelijk dat die geleerden zich met dat 'verschijnen' een enkel puntje en streepje hadden vergist. Men heeft zich kennelijk nog eens achter de oren gekrabd en denkt nu toch van niet.

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

שלום

Psalm 23 "De Heer is mijn Herder"

25 januari, 20.00 uur, Ontmoetingskerk

Door velen wordt de Psalm 'De Heer is mijn Herder' gekoesterd; berijmd gezongen uit het liedboek of gelezen bij velerlei gelegenheid. Tegelijk is het ook een tekst waar je mee kan stoeien. Het is een tekst die emoties oproept, bijvoorbeeld: "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, Uw stok en Uw staf vertroosten mij."

Een tekst om eens nader te bekijken en naar te luisteren. Vanwege de lockdown kunnen we helaas niet samenkomen in de Ontmoetingskerk en daar samen het gesprek aangaan. We zullen ervoor zorgen dat deze avond toch digitaal te beleven is. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Marije Soethout via e-mail: m.soethout@protestantsekerk.nl

ds. Marije Soethout



Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Marije Soethout:
 tel. 06 - 306 464 39 / m.soethout@protestantsekerk.nl

- Marije Klijnsma:
 tel. 06 - 190 474 40 / m.klijnsma@protestantsekerk.nl

- Ds. Rainer Wahl:
 tel. 06 - 272 226 93 / rama.wahl@gmail.com



Behoeftte aan diaconale zorg?

Komt u in deze crisistijd op een of andere manier in acute financiële nood en is er geen alternatieve voorziening, dan kunt u een beroep doen op de Diaconie voor hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een renteloze lening.



Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de Diaconie (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar via tel. 024 - 322 8480) of met één van de diakenen:

- Hetty Jongepier: hjongepier@chello.nl
 telefoon: 024-3231509 (Centrum)
- Anja Ros: j.a.ros@hotmail.com
 telefoon: 024- 3451316 (Dukenburg)
- Paul van Woerkom: elsenpaul@ziggo.nl
 telefoon: 024 3245411 (Landwijk)



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoor52@live.nl

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mw. Ria Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
ds. Marianne Winters-Karels / mw. Jocelyne
van Nieuwenhuijzen, tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Jeening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 9 februari binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 7 februari.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2021

nummer 2 - 9 februari
nummer 3 - 16 maart
nummer 4 - 20 april
nummer 5 - 15 juni
nummer 6 - 17 augustus
nummer 7 - 21 september
nummer 8 - 26 oktober
nummer 9 - 7 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*



Uitsluitend online kerkdiensten

De erediensten in onze kerken zijn tijdens de lockdown uitsluitend online te volgen (livestreaming en als YouTube-filmpje via de website van de PGN). Er zijn dus geen fysieke bezoeken aan de kerkdiensten mogelijk, ook niet voor 30 mensen.

Mochten er weer fysieke diensten mogelijk zijn, dan leest u dit in De Omroeper of op de website van de PGN.

Zondag 17 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Ontmoetingskerk	10.30 uur	pastor Joska v/dr Meer
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	video-viering: www.lutherszuiden.nl	

Collecte voor:

1. Algemeen diaconaal werk
2. Week van eenheid voor gebed

Zondag 24 januari

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Marije Soethout
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Rainer Wahl
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	video-viering: www.lutherszuiden.nl	

Collecte voor:

1. Sectiekeuze
2. PGN

Zondag 31 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Hermen Kroesbergen
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	video-viering: www.lutherszuiden.nl	

Collecte voor:

1. Moestuin voor de Voedselbank
2. Collecte Jong protestant - Cirkelslag

Zondag 7 februari

Maranathakerk	09.30 uur	dhr. Egbert Fokkema
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Cobi Voskuilen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom / Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	video-viering: www.lutherszuiden.nl	

Collecte voor:

1. Kerk in Actie (werelddiaconaat)
2. PGN

Zondag 14 februari

Maranathakerk	09.30 uur	eigen invulling
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Joke Kolkman
Ev. Lutherse Gem.	video-viering: www.lutherszuiden.nl	

Collecte voor:

1. Wereldvrouwenhuis Nijmegen
2. PGN

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In het hart van
deze Over & Weer
vindt u een katern
met alle informatie over
Actie Kerkbalans

2021

Actie
Kerkbalans

