



ONTMOETINGSBRIEF

PG Nijmegen/Landwijk
Parochie Heilige Drie-eenheid

2026-02
28 feb./1 mrt.

Ontmoetingsweekend

28 febr/1 mrt. 2^e weekend 40dagentijd

Gen. 12,1-4a en Mt. 17,1-9

za. 18.30 uur **Woord- en Communieviering**

Vg. Joska van der Meer
m.m.v. Samenzangkoor

zo. **10.30** uur **Oecumenische viering**

Het thema van de viering is: 'Wees niet bang'

Vg. Joska van der Meer en ds. Wouter Slob
mmv Encore olv Frans Vodegel

Organist: Frans Vodegel

Techniek: Alfred Grakist

PG Nijmegen/Landwijk



Via de QR-code kunt u eenvoudig en anoniem uw bijdrage via iDeal overmaken voor de collecte van de protestantse gemeente.

De volgende week **zondag, 8 maart**, is er om 9.30 uur een dienst in de Maranathakerk. Voorganger is dan Wouter Slob.

Zing mee in het projectkoor voor Pasen!

Voor de dienst op Paasmorgen in de Maranathakerk willen we net als vorig jaar een projectkoor vormen. Ieder die graag zingt en wellicht ook wat koorervaring heeft, nodigen we van harte uit om mee te doen. Een bijzonder zangtalent is niet nodig, aanwezigheid op de repetities zoveel mogelijk wel.

Tjeu Corbeij zal het koor leiden en de repetities zullen plaatsvinden op **zaterdag 21 en 28 maart van 11 tot 14 uur in de Maranathakerk**. De Paasdienst op 5 april begint om 9.30 uur.

Enthousiast geworden om mee te doen?

Meld je dan **vóór 15 maart** a.s. aan door een e-mail te sturen aan Tjeu (tjeu.corbeij@gmail.com) en geef je naam en e-mailadres door en of je sopraan, alt, tenor of bas bent. Je ontvangt daarna verdere informatie aangaande de muziek en de repetities.

Symbolische bloemschikking

2^e weekend Veertigdagentijd 2026

Thema: De Geest waait breeduit ...

In deze veertigdagen tijd willen we open staan voor de werking van de Heilige geest. De Geest zoekt en vindt steeds weer andere, nieuwe wegen. Gesymboliseerd in een waaier van dorre takken, voorzichtige groene takken en riet: het symbool van het zachte ruisen in de wind. Deze periode van het kerkelijk jaar is soberheid, inkeer en stilte, merkbaar en voelbaar. De liturgische kleur is paars. Deze staat voor inkeer, boete en rouw. Midden in de waaier staat iedere week een klein beetje kleur en licht. Deze week paarse anemonen met takken van de treurwilg. In de schikking liggen stenen en zand: teken van dorheid, soberheid.

5 lichten branden. Van de 6 weken met met licht zal iedere week een licht doven, tot aan Goede Vrijdag, dan is het helemaal donker.

Alles verbonden met klimop, altijd blijvend groen, teken van Gods trouw aan mensen.

► Agenda 40dagentijd-programma

Uitgebreide informatie vindt u op pag.3

4 mrt. 18.00 u. Sobere maaltijd

4 mrt. 19.30 u. Bezinning vanuit bijbelteksten

11 mrt. 14.00 u. Bezinning vanuit bijbelteksten

11 mrt. 18.00 u. Sobere maaltijd

15 mrt. 12.30 u. Kruisweg wandeling

18 mrt. 18.00 u. Sobere maaltijd

18 mrt. 19.30 u. Bezinning vanuit bijbelteksten

19 mrt. 20.00 u. Werken met Hongerdoek

20 mrt. 19.30 u. Film 'Walk with me' (Maranathakerk)

25 mrt. 18.00 u. Sobere maaltijd met Stichting Gast

1 mrt. 18.00 u. Sobere maaltijd

De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te beluisteren via de kerkomroep.

U kunt deze vinden door naar onze website www.ontmoetingskerk.net te gaan, te klikken op 'Kerkradio' en vervolgens op 'Uitzendingen'.

Parochie Heilige Drie-eenheid

4 maart

wo. 9.00 uur **Eucharistieviering**
Vg. Maarten Lemmers

7/8 maart 3^e weekend 40dagentijd

Ex. 17,3-7 en Joh. 4,5-42

za. 18.30 uur **Woord- en Communieviering**
Presentatie Vormelingen

Vg. Joska van der Meer
m.m.v. Jongerenkoor

zo. 11.00 uur **Eucharistieviering**
Vg. Els Geelen en Albert de Jong

m.m.v. Kinderkoor
Presentatie Eerste Communicanten

11 maart

wo. 9.00 uur **Liturgische viering**



Met deze QR-code kunt u een bijdrage overmaken aan de parochie. De code is geldig t/m 15 maart.

► Ontmoetingsmomenten

* **De Aanloop** is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur open voor een kopje koffie of thee en een praatje.

* Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-11.30 uur bent u welkom om de kerk in te lopen en even op **het Luisterbankje** te komen zitten voor een praatje, een kaarsje of even samen stil te zijn. Je vindt er altijd een luisterend oor.

* **Ontmoetingscafé:** iedere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de Tuinkamer koffie met wat lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur is er vers gemaakte soep en brood.

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl.

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u insturen via zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl tot donderdag 12.00 uur.

Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak.

► Medewerkerskoffie

Elke eerste dinsdag van de maand is er een gezellige (oud-)medewerkers koffie van **10.00 - 11.30 uur** in de Ontmoetingskerk. Gebleken is dat men het heel leuk vindt elkaar weer te ontmoeten. Alle (oud)medewerkers zijn welkom om aan te sluiten. De eerstvolgende is **dinsdag 3 maart**.

► Klaasmarkt

De datum voor de Klaasmarkt van 2026 is inmiddels bekend: **zaterdag 31 oktober**. De opbrengst komt geheel ten goede aan de kerk. Zo worden hier grotere klussen van betaald, maar ook de wekelijkse woensdagochtend inloop koffie waar iedereen, gelovig of niet, welkom is om even samen te zijn.

Eerstkomende 2 inzamelmomenten: 14 maart en 11 april, 10.00-12.00 uur bij de Ontmoetingskerk.

► Inzamelings voor Oekraïne

De Antonius van Paduakerk (Groesbeekseweg 96) zamelt weer in voor Oekraïne. U kunt er op woensdag tussen 14 en 16 uur of op zondag tussen 11 en 12 uur materialen brengen. Maar het is ook mogelijk op 8 maart in de Maranathakerk of op 15 maart in de Ontmoetingskerk producten af te geven. Het gaat om medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, krukken, steriel verband en gazen, paracetamol, zeep, tandpasta en tandenborstels, maandverband, incontinentiemateriaal, luiers en kaarsen. Hebt u nog resterende (maar niet over datum) middelen staan die niet meer nodig zijn dan ontvangt men die heel graag! Ook houdbare levensmiddelen in potten en blikken, macaroni, rijst, volkorenmeel, zonnebloemolie, babyvoeding en flesjes met spenen zijn welkom. De laatste dag van de inzameling in de AvP is 22 maart. 2026. De Europese christelijke hulporganisatie NEEKA brengt het vervolgens naar Oekraïne.

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het wekelijkse r.k. mededelingenblad door een e-mail te sturen aan:

okmededelingen@ontmoetingskerk.net.

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: redactie@ontmoetingskerk.net uiterlijk woensdag 12.00 uur

► **Bezinning in de veertigdagentijd**

Op woensdag 18 februari is met Aswoensdag de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning op het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus.

Pastor Els Geelen organiseert in deze tijd vier bezinningsmomenten in de Ontmoetingskerk, gebaseerd op de lezingen van deze periode.

De bijeenkomsten zijn steeds op woensdag en duren maximaal 90 minuten. Ze kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Data: 4/3 - 19.30 u, 11/3 - 14.00 u, 18/3 - 19.30 uur.

Koffie en thee staan klaar; een vrijwillige bijdrage is welkom. Aanmelden is niet nodig, wel prettig.

Meer informatie: e.geelen@h3eenheid.nl.

► **Project met hongerdoek**

Een hongerdoek is een doek met een afbeelding die in de Katholieke kerken wordt gebruikt in de veertigdagentijd. Vorig jaar hebben we in de veertigdagentijd met een groep een eigen hongerdoek geschilderd.

Vanuit gedachten over barmhartigheid zijn we met elkaar gaan praten, plakken en schilderen.

Dit jaar willen we hier in de veertigdagentijd een vervolg aan geven. We zullen we het doek onder de loep nemen en met elkaar in gesprek gaan over de betekenis. Missen er dingen? Willen we iets veranderen? Hoe kan het doek inspiratie geven voor een serie kerkdiensten? Wat heeft het dan nog nodig? En dan gaan we er ook praktisch weer mee aan de slag. Iedereen is van harte welkom. Het maakt niet uit of je vorig jaar meegedaan hebt of niet. Een frisse kijk is juist ook mooi.

Het hongerdoek zal in de veertigdagentijd 2027 gebruikt worden als leidraad en inspiratie bij kerkdiensten.

Datum: 19 maart om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Begeleiding: Wouter Slob en Marije Klijsma

Het is fijn als je laat weten dat je meedoet:

marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl.

► **Kruiswegwandeling**

Kruiswegen zijn een serie verbeeldingen van de lijdensweg die Jezus heeft moeten gaan. Ze helpen ons om ons daarin te kunnen inleven. Je kunt de Bijbelteksten lezen en erover nadenken, maar het is anders als je zelf in beweging komt. Als je als het ware met Jezus meeloopt en je laat raken door de beelden van de kunstenaars die je tegenkomt.

In deze wandeling zullen we langs kruiswegstaties lopen op de begraafplaats Heilig Landstichting. De route is ongeveer 5 kilometer. Iedereen is welkom.

Datum: 15 maart, 12.30 -14.30 uur.

Verzamelpaats: Pastoor Rabouplein (voor de Cenakelkerk)

Het is fijn als u even laat weten dat u meeloopt:

marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl.

► **Sobere maaltijden in de 40-dagentijd**

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In ons gezin geven we dat onder meer vorm door op de woensdagen alleen een sobere maaltijd te gebruiken. Met een kleine liturgische omlijsting eten we dan alleen brood. De luxe bestaat uit de keuze tussen gewone en gezouten boter. Thee of water wordt erbij gedronken. Belangstellenden om mee te doen zijn van harte welkom: voor de hele reeks of voor een losse keer. In verband met het brood is aanmelding gewenst: whslob@hotmail.com.

We beginnen steeds om 18.00 uur en komen samen aan de St Agenetenweg 73.

Data: 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl.

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u insturen via zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl tot donderdag 12.00 uur.

Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak.

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het wekelijkse r.k. mededelingenblad door een e-mail te sturen aan:

okmededelingen@ontmoetingskerk.net.

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan:

redactie@ontmoetingskerk.net

uiterlijk woensdag 12.00 uur



ONTMOETINGSKERK
Nijmegen

ORDE VAN DIENST

Protestantse Gemeente Nijmegen/ Landwijk

Parochie Heilige Drie-eenheid

zondag 1 maart 2026

Ontmoetingsviering met als thema "Wees niet bang"

Acclamatie Jesus le Christ /
Jesus u bent het Licht in ons leven

Welkom

Zingen: Op een God die door de eeuwen
(Groene boekje 57)

Gedicht God van de wereld

*Aandacht voor de kinderen. Zij gaan naar de
kindernevendienst.*

Projectlied voor de kinderen (melodie Lied 536)

2. Tempelreiniging (1 mrt.)

Jezus jaagt kooplui van het tempelplein:
'Dit is Gods huis, geen plek voor geld of zaken.'
Priesters zijn boos: 'Dat kan hij toch niet maken?'
Dit moet maar heel snel afgelopen zijn.'

Refr.: Zo is het in Jeruzalem gegaan
vanaf dat Jezus er kwam binnenrijden
totdat hij op een heuveltop moest lijden,
totdat hij uit de dood is opgestaan.

Het verhaal gaat...

Exodus 24: 12-18
De stenen platen beloofd

Het verhaal gaat verder...

Psalm 33 bidden in beurtzang

Encore zingt: Lied 54
(Liefde begint met zingen)

Het verhaal gaat verder...

Matteüs 17: 1-9
Een stem uit de hemel

Stof tot nadenken

Encore zingt: Credo E56
Credo in unum deum (Balduzzi)

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Bidden

Zingen: Lied Encore bundel 59/lied 999
Ik zal niet rusten (Ik zal in mijn huis niet wonen)

Zingen: Lied 275
(Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)

Voorbeden

*Laat ons bidden: Keer U om naar ons, keer ons om naar
elkaar*

Met acclamatie: Sanctum nomen (Groene boekje 286)
Sanctum nomen
Domini magnificat anima mea.
Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de
majesteit, In eeuwigheid. Amen.

Collecte en mededelingen

Zingen: Lied 39 / Lied 221
(Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Slotgedachte

Wegzending en Zegenbede

De levende zegene en behoede u

Slotlied Ga maar gerust (Sibelius, Finlandia)