

Zie om naar de ander

Het afgelopen jaar was een jaar van afzien, niet alleen voor onszelf als leden van de Protestantse Gemeente Nijmegen, maar ook voor veel mensen in onze buurt, in onze stad. Veel van hen verkeerden door Corona extra in een isolement, voelden zich eenzaam of kwamen in financiële problemen.

Ondanks de maatregelen die ons in ons kerkelijk leven belemmerden, waren er velen die zich bleven inzetten voor degenen die extra zorg nodig hadden. Dat gebeurde door individuele steun te verlenen via onze diakenen of bijvoorbeeld vanuit het spreekuur voor daklozen dat wekelijks mede namens onze kerk en de hulpverlening wordt gehouden in de Lutherse Kerk. Daarnaast zijn er heel wat stichtingen in onze stad die zich inzetten voor een betere samenleving. Denk daarbij aan mensen zonder vaste woon – of verblijfplaats, vluchtelingen en mensen zonder papieren. Veel van deze initiatieven worden ondersteund door de protestantse diaconie.

De diaconie van vroeger bezat vaak onroerend goed of landerijen, belegde haar geld in verantwoorde doelen of zette het op een bankrekening, wat de nodige inkomsten in de vorm van huur, pacht of rente opleverde. Deze inkomstenbronnen zijn er tegenwoordig niet meer. De diaconie teert daarom flink in op haar vermogen en moet het nu uitsluitend hebben van de opbrengst uit collectes, giften en een incidenteel legaat.

Wil de diaconie haar werk kunnen blijven doen, dan is naast onze inzet ook onze financiële bijdrage nodig. Geldelijke bijdragen van gemeenteleden worden in de kerk gezien als 'offergaven', het uitdelen van wat ons gegeven is.

Daarom doet de diaconie vrijmoedig een beroep op u om deze zomer een extra gift over te maken, want de nood is hoog. Mogen we op u rekenen?



De medewerkers van de diaconie staan hulpvragers te woord aan de telefoon; diakenen bekijken op welke wijze en in hoeverre de diaconie kan bijspringen en verwijzen zo nodig door naar andere instanties. Het project "Schuldwegwijzer" van onze diaconie biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële problemen zijn geraakt. Ook onze moestuin is bedoeld om mensen met een krappe beurs te ondersteunen, terwijl ze daarnaast een zinvolle dagbesteding hebben.

De diaconie heeft contact met andere kerken, sociale en gemeentelijke instanties om noden op het spoor te komen, deze te lenigen of er voor te zorgen dat er structurele oplossingen komen. De komende jaren wil ze proberen op het spoor te komen van wat er nog ontbreekt en waar de mensen die het zonder hulp niet redden in Nijmegen behoefte aan hebben. Kortom: present zijn in de samenleving.

Geldwerving voor de Protestantse Diaconie 2021

U kunt een gift overmaken op NL52 INGB 0000 902639 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen.

U kunt ook overwegen om - minimaal vijf jaar lang - een periodieke gift te geven in plaats van (af en toe) een eenmalige bijdrage.

Een periodieke gift is volledig af te trekken bij de belastingaangifte. 'Normale' giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor gelden drempels. Aangezien die niet gelden bij een periodieke gift, krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan onze diaconie. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Op de website van de PKN vindt u de benodigde informatie en een modelovereenkomst voor een periodieke gift aan de diaconie:

www.protestantsekerk.nl/geef-een-gift

Nieuwe activiteit van de diaconie: Soepie Doen

Vanaf september serveren we elke eerste en derde donderdag van de maand een lekker soepje in diaconaal centrum De Haard.

Lijkt u dat wat en heeft u behoefte aan wat gezelligheid of vindt u het gewoon leuk om met andere mensen te praten over van alles wat u bezig houdt?

Meld u dan aan bij Sabine Schols:

schols@kerkinactie-nijmegen.nl

of bel Robert Warda via 06 - 855 032 42.

Inloop met koffie/thee vanaf 12.00 uur en om 12.30 uur komt de soep op tafel, vers gemaakt door iemand van stichting Mawteni. Een kleine bijdrage voor de soep wordt gewaardeerd, maar is zeker geen verplichting.

Kerk

In de dagen dat ik deze column schrijf, wandel ik in de Franse Alpen. Ik zie er veel aardige kerkjes, vaak op schitterende plekken. Zelfs waar totaal geen mensen wonen. Er zijn er ook veel vervallen. Soms resteren alleen wat muren, helaas. Op de kaart staat nog wel 'chapelle'. Wanneer noem je zoiets nog kapel of kerk? In het spraakgebruik kan een ruïne zo heten of een grot met een altaar. Het blijft een markeringspunt. Ook als er geen vieringen meer gehouden worden noemen mensen het 'kerk'. Er zijn ook met bomen omzoomde plekken die men zo noemt. Ze moeten wel uitdrukkelijk als 'openluchtkerk' of zoiets worden aangeduid. Toch verbind ik 'kerk' vooral met mensen. Misschien is dat een protestants gevoel. De kerk is voor mij van een gemeenschap.

Misschien weet u dat ik, op voorstel van de PG Nijmegen, bestuurslid ben van de Stichting Stevenskerk. Dat is een algemene, niet een kerkelijke stichting. De 'Stevens' noemt men een kerk. Er worden ook kerkelijke vieringen in gehouden. Tegelijk functioneert het gebouw als multifunctioneel centrum voor tal van sociale en culturele uitingen. En als 'eventlocatie'. En voor de instandhouding van dit gebouw zijn commerciële activiteiten ook nodig.

Als secretaris van het bestuur heb ik me de laatste tijd bezig gehouden met het schriftelijk archief. Van voor de digitalisering. Sinds ik nu ruim een jaar met emeritaat ben, heb ik er meer tijd voor. Eén overheersende indruk is me bijgebleven: de enorme inzet van sommigen die eindeloos veel tijd,

energie en soms ook veel geldelijke bijdragen staken in het in stand houden van de Stevenskerk. Zeker ook toen het nog een Hervormde Kerk heette of van een Hervormde Stichting was. Als predikant probeer ik nu in het bestuur mee te denken hoe dit gebouw van betekenis kan zijn voor alle Nijmegenaren. Niet alleen vanwege de historie, ook om dit 'dienstbare' karakter kan het 'kerk' zijn.



Kerk komt van 'kuriakon' wat van de Kurios, de Heer, is. Veel plekken kunnen wat mij betreft die naam krijgen. Als er toegewijde mensen meedoen. Met Christus' geestkracht.

Er begint in deze tijd een nieuw seizoen in het kerkenwerk. Er kan veel voldoening en plezier aan beleefd worden. Bij de nodige professionalisering is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Van mensen met spirituele kracht. En toewijding. In wezen kan dat alleen onbaatzuchtig: pro Deo.

Derk Jan Deunk

Bijbelleesrooster



vrijdag	27 augustus	Zacharia 6:9-15	dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16
zaterdag	28 augustus	Zacharia 7:1-14	woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31
zondag	29 augustus	Zacharia 8:1-8	donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12
maandag	30 augustus	Zacharia 8:9-17	vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28
dinsdag	31 augustus	Zacharia 8:18-23	zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29
woensdag	1 september	Galaten 3:1-14	zondag	19 september	Marcus 9:30-41
donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	maandag	20 september	Marcus 9:42-50
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12
zaterdag	4 september	Psalm 54	woensdag	22 september	Psalm 102:13-29
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	zaterdag	25 september	Psalm 62
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14
maandag	13 september	Psalm 92	vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24

Blik op de Kerkenraad (40)



Hieronder een aantal belangrijke mededelingen van de Kerkenraad. Ditzelfde bericht werd eerder opgenomen in De Omroeper nummer 7 van 2 augustus jl. We nemen dit bericht nu op in deze editie van “Blik op ...” omdat niet elke lezer van Over & Weer tevens een Omroeper ontvangt.

Dienst van verbinding ds. Wouter Slob

Zondagmiddag 12 september zal ds. Wouter Slob worden verbonden aan onze gemeente. Dit gebeurt om 15:00 uur in de Maranathakerk.

Voor dat tijdstip is gekozen om familie, vrienden en relaties ook van ver buiten Nijmegen de gelegenheid te geven tijdig de Maranathakerk te kunnen bereiken. Omdat er nog steeds coronaregels gelden – denkt u aan de 1,5 m afstand – is er voor de Maranathakerk gekozen wegens het beschikbaar zijn van een tuin aan de achterkant van het gebouw. Hier zal een partytent worden geplaatst, waar ds. Slob en zijn vrouw Nicolien na de dienst kunnen worden begroet.

Doordat aan redelijk wat familieleden, vrienden en ‘officials’ een plaatsje moet worden gegund, zijn er in de kerkzaal voor gemeenteleden helaas niet zo heel veel plaatsen beschikbaar. Jammer, maar het kan nu niet anders.

De kerkenraad heeft besloten om niet over te gaan tot een selectie van binnengekomen aanmeldingen om de dienst bij te wonen. Zeker niet ideaal, maar de methode van “wie het eerst komt, het eerst maalt” lijkt ons in dit geval het meest gerechtvaardigd.

Maar, er zijn twee alternatieven om deze dienst van verbinding bij te wonen. Deze dienst zal eveneens digitaal worden uitgezonden, zoals velen van u dit inmiddels kennen. In de Ontmoetingskerk zal de dienst gevolgd kunnen worden via een beeldscherm. U allen – waar u ook in Nijmegen woont – bent van harte uitgenodigd om hier de dienst digitaal bij te wonen. Er zijn leden van de Kerkenraad als gastvrouw of gastheer aanwezig om u te ontvangen. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

Mocht dit voor u nét te veel of te ver zijn, dan kunt u natuurlijk altijd de dienst op uw eigen computer, laptop of iPad volgen, zoals u wellicht gewend bent op de zondagmorgen.

Ná de dienst van verbinding, die door onze consulent ds. mevrouw Susanne Freytag wordt geleid, wordt u allen uitgenodigd om ds. Wouter Slob en zijn vrouw te komen begroeten in de tuin van de Maranathakerk. De coronaregels worden in acht genomen, wat 1,5 m afstand betekent, handen ontsmetten et cetera. Ook hier zijn voldoende mensen aanwezig die u begeleiden en wegwijs zullen maken. Voor alle duidelijkheid: het moment van begroeting (na de dienst) is er zowel voor de aanwezigen in de Maranathakerk als voor de aanwezigen in de Ontmoetingskerk én ‘de mensen thuis’. Tussen 16:15 en 16:30 uur zal de begroeting starten.

Als gemeentelid kunt u zich opgeven voor óf de dienst in de Maranathakerk, óf de digitale dienst in de Ontmoetingskerk. Gezegd moet worden, dat er nog maar enkele plaatsen zijn in de Maranathakerk. Voor kinderen wordt er plaats gemaakt – ds. Slob wil namelijk heel graag de kinderen erbij hebben.

Wilt u nog in aanmerking komen voor de Maranathakerk, of kiest u liever voor de Ontmoetingskerk, geeft u zich dan hiervoor op bij de scriba van de Kerkenraad,
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Nog een belangrijk weetje in dit verband!

Ds. Wouter Slob zal de eerstvolgende dienst na de intrededienst voorgaan in de Ontmoetingskerk, en wel op zondag 19 september. Na de dienst is er een begroetingsmoment, met name voor de gemeenteleden die niet in de Maranathakerk aanwezig konden zijn. Er is dan ook koffie met gebak. Daarna, op 17 oktober zal ds. Slob voorgaan in de Kleine Bartholomeüskerk – dan tevens Heilig Avondmaal – en ook hier zal dan een ‘aangekleed’ begroetingsmoment zijn voor gemeenteleden.

Enkele belangrijke besluiten Kerkenraad

Op 29 juni had de Kerkenraad een vergadering, die op 15 juli werd gevolgd door een extra belegde vergadering wegens het niet aanwezig zijn van het verplichte quorum (minimaal aanwezige stemmen) op de 29ste. Het is in zo'n geval kerkordelijk verplicht om minimaal 14 dagen later opnieuw een vergadering uit te schrijven. Hoe het ook zij, de volgende besluiten werden genomen – besluiten die de gemeente moet weten.

a. Als eerste werd het Communicatieplan van de werkgroep Communicatie vastgesteld, waarbij een prioriteit werd aangegeven voor de direct op te pakken initiatieven. Kort genoemd zijn dat: een nieuwe, overzichtelijk website (vooral nog blijft de website van de Ontmoetingskerk in de lucht wegens de samenwerking met de parochie), verder Over & Weer wat overzichtelijker en gevarieerder maken, en de mogelijke opzet van de (digitale) kerk-app ‘Donkey Mobile’ (allerlei digitale functies: van informatie zoeken en delen in groepen tot en met digitaal collecteren).

b. Een belangrijk punt om te weten: de KR besloot om de twee sectieraden (Dukenburg-Lindenholt en Stad) op te heffen m.i.v. het nieuwe kerkelijk seizoen in september. Reden hiervoor is dat beide sectieraden erg broos zijn v.w.b. het functioneren – onderbezetting is met name het grote euvel. De ambtsdragers in de sectieraden worden nu in de gelegenheid gesteld om hun werk binnen onze gemeente voort te zetten binnen een of meer van de thematische werkgroepen, zoals Liturgie en Eredienst, Pastoraat of Diaconaat. Het overleg met het Ontmoetingsberaad (de parochie in de Ontmoetingskerk) zal worden voortgezet, waarbij gekeken zal worden wie dit moet gaan oppakken. De sectiekassen (voorheen wijkkassen) blijven vooral nog gewoon in stand. Immers die zijn van belang voor de (wat kleinere) uitgaven t.b.v. het bezoekwerk, de eredienst en hieruit voortvloeiende activiteiten.

c. De thematische werkgroep Pastoraat heeft op hoofdlijnen ook een beleidsnotitie opgesteld. Voor zover voltooid, kon de Kerkenraad zich vinden in de voorstellen hoe voor de komende tijd verder te gaan met het pastoraatswerk.

d. Het inhoudelijke jaarverslag over 2020 van onze kerkelijke gemeente werd vastgesteld. Er moet door het Moderamen nog een kleine aanvulling worden gepleegd.

Zodra dit klaar is, zal dit document openbaar worden en zal voor geïnteresseerden beschikbaar zijn. Zo'n jaarverslag geeft altijd een vrij volledig beeld van wat er allemaal is gedaan en gebeurd in het afgelopen jaar.

e. Tot slot ging de KR akkoord met de verlenging van de werkperiode van onze twee ambulante predikanten: ds.mw. Marije Soethout en ds.mw. Marieke Fernhout. Ds. Soethout zal tot eind van dit jaar actief blijven in onze gemeente, ds. Fernhout tot 1 oktober van dit jaar. Beiden kunnen de inwerkperiode van ds. Wouter Slob vergemakkelijken.

Tot zover de actuele informatie vanuit en namens de Kerkenraad.

Gerbrand Hoek, scriba

In memoriam: Annemiek Jansen

Op 12 augustus jongstleden is op 75-jarige leeftijd betrekkelijk onverwacht mevrouw Annemiek (Anna Maria) Jansen overleden, trouw bezoeker van de Maranathakerk. Zij woonde in de Schoutstraat nr. 26.

Annemiek was van huis uit rooms-katholiek, maar deed in 1999 (op haar 53-jarige leeftijd) belijdenis in de Maranathakerk bij ds. Waagmeester. Zij was een bekend gezicht in onze gemeente. Jarenlang was zij lid van de cantorij, speelde verdienstelijk viool en wist heel veel over muziek en geschiedenis. Ooit studeerde ze mediëvistiek (geschiedenis van de Middeleeuwen). Geschiedenis was namelijk haar passie. Vanuit die historische belangstelling schreef zij in opdracht van de Diaconie twee boekwerkjes over de geschiedenis van de Diaconie in Nijmegen, nadat zij hierover diepgaand archiefwerk achter de rug had. Zij was zich zo ook thuis gaan voelen op het Nijmeegse archief. Daarnaast heeft Annemiek zich ook ingezet voor het diakonale werk.

Zij was sociaal, maar bleef altijd kritisch in haar contacten. Had je met haar een klik, dan was het ijs gebroken en bleek zij absoluut ook gevoel te hebben voor humor. Een kwinkslag wist zij zeker te waarderen – daar kon zij hartelijk om lachen. Daarnaast kon zij over een aantal onderwerpen soms ook een stevige mening naar voren brengen – een mening die veelal hout sneed.

Ze is een aantal maanden ziek geweest, ze had kanker. Eerst werd ze behandeld met chemokuren en ging het nog wel met haar. Maar op een gegeven moment is ze 's nachts gevallen, was alleen in huis, is 's ochtends gevonden. Ze was er natuurlijk heel slecht aan toen, maar kon toen gelukkig in hospice Bethlehem terecht. Daar, omringd door goede zorgen, is ze eigenlijk barmhartig snel weggeleden en overleden. Ze zal er ongeveer een week geweest zijn. Haar geloof was en bleef in deze tijd haar grote houvast en daarin is ze ook heengegaan. Al die maanden hebben haar broer en schoonzus indrukwekkend goed voor haar gezorgd.

De afscheidsdienst en begrafenis waren op woensdag 18 augustus op Rustoord in kleine kring, zoals de familie dat wenste. De boeken die zij over de diaconie en de Nijmeegse armen geschreven had lagen, naast de bijbel, op de kist.

Moge ze rusten in vrede.

Peter van der Vange

Kerkbalans

Gelukkig krijgen wij als College van Kerkrentmeesters geld binnen, bijna dagelijks, want Kerkbalans en collectes, ieder betaalt wanneer het hem of haar uitkomt. Collectes worden ongezien bijgeboekt, maar bij Kerklans is dat anders. U heeft in de meeste gevallen een toezegging gedaan en ik controleer dit maandelijks. Onze uitgaven zijn gebaseerd op de toezeggingen. Zij vormen het levend geld. Soms is het moeilijk om het betaalde bedrag in te boeken bij de juiste betaler.

In onze gemeente hebben we de gezinnen, (echt)paren geregistreerd als zogenaamde pastorale eenheid. Bij zo'n pastorale eenheid hoort een "hoofd" en de computer houdt daar een bepaalde volgorde aan. Man en vrouw beiden belijdend lid, dan wordt (heel traditioneel) de man als hoofd aangeduid. Eén van de twee belijdend lid, dan is diegene hoofd. Eén van de twee lid en de ander mee geregistreerd,

u kunt het nu zelf invullen. Het systeem heeft deze volgorde bepaald, ik niet.



Wat gebeurt er nu als mijnheer X betaalt en zijn vrouw, die onder haar meisjesnaam geregistreerd staat, lid en hij is, wat wij heel fijn vinden, als partner mee geregistreerd. Dan moet ik heel ver zoeken om mevrouw X, bij

ons bekend als mevrouw Y, te vinden. Soms lukt dat me niet en dan boek ik de kerkelijke bijdrage bij mijnheer X. Voor mij geen punt, de bijdrage telt mee in het totaal, maar het kan voorkomen dat u een betalingsherinnering krijgt. Er ligt weer een hele stapel op me te wachten. Als ik tijd genoeg heb lukt het me wel eens iemand op te sporen, maar het kost veel tijd!

Krijgt u een herinnering en heeft u wel betaald, wilt u dit dan doorgeven, liefst per e-mail.

Maar helemaal blij maakt u mij als u het administratienummer (begint meestal met 203) vermeldt of als dat mogelijk is de naam van het hoofd van de pastorale eenheid.

Als voorbeeld in mijn eigen situatie. Mijn man, Wieger van der Weerd, betaalt en ik, Loes Hogeweg, ben PE hoofd, want alleen ik ben belijdend lid van de pg Nijmegen. Op de betaling vermeldt hij of ik 'Kerkbalans voor Loes Hogeweg'. Zelfs als ik betaal van onze en/of rekening (W. van der Weerd CJ) staat mijn naam niet op het afschrift van de bank. Helpt u mee? U doet mij er een groot plezier mee.

Hoewel het nu nog zomer is, denken wij al aan de aftrap van de komende Kerkbalans actie in januari 2022. Dit jaar was het onpersoonlijk door Corona, misschien lukt het in januari wel om u persoonlijk te bezoeken.

Met een hartelijke groet,

Loes Hogeweg,
secretaris College van Kerkrentmeesters

Waarom zou je?

Soms krijg ik de vraag waarom ik me nog druk maak om de kerk. Het is toch een aflopende zaak, je ziet het overal. Ja, ook bij ons in de kerk, in de protestantse gemeente Nijmegen. We kunnen nauwelijks de kerk draaiende houden. Ja, er komt een nieuwe dominee en daar zijn we heel blij mee, maar verder zijn er toch steeds meer zorgen. Waarom stop ik er tijd in, ben ik vrijwilliger voor onze kerk. Zonde van de tijd toch...

Het College van Diakenen vraagt dringend om menskracht, want er zijn veel te weinig diakenen, zo weinig dat we een beroep moeten doen op de classis om van buiten iemand welkom te heten om ons te helpen bij het uitvoeren van het vastgestelde beleid en mee te denken aan onze visie op de toekomst. Wat is mooier dan als diaken de kerk te dienen? Ik heb het jaren gedaan en met veel voldoening. Misschien wel de mooiste taak in het kerkelijk werk. Er zijn voor de ander, onze naaste.

Maar nu werk ik voor het College van Kerkrentmeesters. Het college waar ik mij inzet als secretaris en de kar trek bij de actie Kerkbalans. Waarom zou ik... waarom doe ik het... waarom.

Er is maar een antwoord van mij hierop. Ik geloof nog in de toekomst van de kerk!

Nee, zeker niet een kerk die vastzit aan de vorm van het verleden, nee, een kerk die zich flexibel opstelt in de tegenwoordige tijd met de goede boodschap, het evangelie, dat onveranderd blijft. Daarbij hoort voor mij wel een dienst op zondag. Een preek, gebeden, stilte en samen (misschien zacht) zingen en de zegen krijgen om de wereld in te gaan. Die houd ik er zeker in. Of ik elke week aanwezig zal zijn? Nee, dat kan ik niet beloven, maar daarom ben ik blij met de mogelijkheid van de internetdiensten, die mogen van mij blijven, kerk in de tegenwoordige tijd! Daarnaast is er de kerk als ontmoetingsplaats. Ja, zeker op zondag na de dienst, of misschien voor de dienst. Het koffiedrinken, ook al is de koffie thuis misschien lekkerder, voor mij is het bijna, soms zelfs belangrijker dan de preek. De ander zien, aanspreken, even dat moment van gezien worden, aangesproken worden bij je naam. Het kost mij soms best wel moeite om op tijd in de kerk te zijn. Ik ben gehandicapt en dat betekent dat alles langzamer gaat en dat ik hulp moet vragen. Ook om naar de kerk te gaan, want op mijn scootmobiel door de regen, door de kou. Maar ook dat lossen we op! Er zijn mensen die anderen ophalen, zij doen het graag voor u en mij!

Het werken als ouderling kerkrentmeester wordt leuker naarmate ik het langer doe. Zeker nu ik probeer op dinsdagmorgen op het kerkelijk bureau aanwezig te zijn. Daar zijn we dan even met ons hele team bij elkaar, bespreken wat we doen voor de kerk en we hebben plezier in het samen zijn. Net zo belangrijk als op zondag. Ik kijk er naar uit en kom vol energie weer thuis.

Ook in het College van Kerkrentmeesters zijn vacatures. Jan Hertgers en ik zijn 70 en wat zou het fijn zijn als we een of liever twee jongeren kunnen inwerken. Geen pastorale gesprekken, wel een archief opschonen en bijhouden, de gebouwen bekijken en zoveel meer. Het is leuk en afwisselend werk, met zoveel verschillende kanten, dat het te veel is om hierover te schrijven. Wij kunnen er beter over praten. Bel ons maar eens voor een afspraak of kom langs.

Dit vrijwilligerswerk dat een paar uur vraagt, doet het goed op een CV. Onder de commissie GO! Blijven de colleges bestaan en echt, de diakenen en kerkrentmeesters vragen om versterking. Kom erbij en doe mee!

Werken voor de kerk, waarom zou je? Omdat het de moeite waard is, omdat het wel zwemmen tegen de stroom in is, maar stroomopwaarts ligt de bron. Daar begint het, een klein stroompje van geloof, hoop en liefde dat een grote rivier kan worden. Een rivier vol van blijdschap, levend water dat we allemaal nodig hebben.

Een hartelijke groet
vanuit het College van Kerkrentmeesters,

Loes Hogeweg, secretaris
tel. 06 - 360 700 07

GO...maar met zijn allen!

GO@PKN-Nijmegen.nl



Zo vaak mogelijk praten we iedereen bij vanuit onze GO-commissie en de werkgroepen. Toch is het soms nog niet duidelijk genoeg wat de werkgroepen doen; soms zijn er misverstanden omdat de communicatie nog niet ideaal verloopt. We willen duidelijk maken dat we iedereen nodig hebben om mee te denken en mee te doen. Iedereen? Ook als je al zoveel taken in de kerk hebt vervuld? Ook als je ouder bent en minder fit? Ook als je niet van vergaderen houdt? Ook als je twee linkerhanden hebt? Juist ja! Onze gemeente in opbouw heeft namelijk niet één bepaald type mensen nodig, maar juist een verscheidenheid van personen. Denk aan de bijbeltekst waarin de gemeente wordt gezegd een lichaam te zijn; en dat dat lichaam niet alleen handen, maar ook ogen en oren, hersens en een hart heeft.

Zaterdag 18 september op de informatiemarkt kan iedereen een presentatie van een werkgroep kiezen om bij te wonen en daar zelf ook inbreng bij hebben. Wij hopen er op en rekenen er eigenlijk ook op dat het een hele inspirerende dag zal worden.

We vernamen helaas, dat enkele mensen voorheen hun naam op een lijst gezet hebben, maar niet benaderd zijn. Geeft u ons dat alsjeblieft door. En op 18 september is iedereen welkom en zal via posters en nieuwsbrieven uw aandacht extra worden getrokken.

We zijn natuurlijk bijzonder blij met extra mensen voor de werkgroepen, maar elke actie (van koffieschenken tot mensen bezoeken, van samen wandelen tot samen vergaderen) is welkom want daarmee blijft onze kerk in beweging en blijven we op weg, maar... met zijn allen.

Vanuit de diaconie



Diaconale collecten

29 augustus: Schuldwegwijzer

SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële problemen zijn geraakt. Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel problemen opleveren. Een doos vol ongeopende post, onbetaalde rekeningen en verder olopemde schulden. Wanneer men het gevoel heeft dat de financiële situatie boven het hoofd groeit of als het niet lukt om de administratie op orde te houden, kan het tijd zijn om hulp te zoeken. SchuldWegWijzer beschikt over een groep vrijwilligers die mensen helpen weer grip te krijgen op hun situatie. Ze worden begeleid door professionals vanuit de Haard.

5 september: Protestantse Vrouwendienst

De Protestantse Vrouwendienst (afgekort P.V.D.) stelt zich dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden. Dit seizoen hopen we weer samenkomsten samen te houden. Het onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. De Protestantse Vrouwen Dienst bestaat uit enthousiaste medewerkers die onze oudere gemeenteleden bezoeken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verjaardagen, jubilea, ziekte of een andere reden.

12 september Plaatselijke Diaconie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente-inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van bijdragen uit de gemeente.

19 september Stichting Bulawayo

In een van de arme wijken van in Bulawayo, Zimbabwe is staat een multifunctionele werkplaats. Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bulawayo. Er wordt daar training en ondersteuning gegeven bij de opzet van kleinschalige bedrijvigheid. Met uw bijdrage zorg u ervoor dat dit project voortgang kan vinden.

Extra bijdrage voor diaconaal werk

Wil de diaconie haar werk kunnen blijven doen dan is naast onze inzet ook onze financiële bijdrage nodig. Daarom doet de diaconie vrijmoedig een beroep op u om deze zomer een extra gift over te maken, want de nood is hoog. Mogen we op u rekenen? Op de voorpagina van deze Over & Weer leest u alle informatie hoe u kunt bijdragen

Hulp gevraagd voor buurtfeest

Op 25 september is het nationale burendag als afsluiting van de Vredesweek. In en rondom de Maranathakerk haken we daar op in door een buurtfeest wat wordt georganiseerd i.s.m. de diaconie van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. We hebben nog behoefte aan mensen die deze dag de handen uit de mouwen willen steken. Wil je meehelpen, neem dan contact op met de koster of met ondergetekende.

Collectanten gevraagd in november

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november voor de tweede keer een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we ook als plaatselijke diaconie in actie. Doe mee! Geef jezelf op als collectant of coördinator. Dat kan via de landelijke website van Kerk in Actie of via ondergetekende.

Nogmaals: werkgroep Fairtrade

Voor onze werkgroep zoeken we nog versterking. Ben jij die enthousiaste persoon, die de werkgroep Fairtrade wil komen versterken om Nijmegen als Fairtradedstad op de kaart te zetten, meld je dan. Ons oudste lid is reeds lang gepensioneerd, de jongste is tweedejaars studente. Dus oud of jong: van harte welkom! Aanmelden kan bij ondergetekende.

Vredesweek 2021 Inclusief samenleven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX 'inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek.

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this never-ending shade? Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klasseverschillen. Het PAX-programma 'Het verhaal van mijn vlucht' zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven 'de vluchteling', hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.

De vraag is niet meer of er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

In de kerkdiensten van 19 september zal aan het thema van de Vredesweek aandacht worden besteed. Net als voorgaande jaren zal de Haard weer de ambassade van de vrede zijn en de vredesvlag aan de gevel wapperen. Meer informatie vind u op: <https://vredesweeknijmegen.nl/> en Facebook. We hopen elkaar bij één van de activiteiten te treffen! Vrede en alle goeds!

Alvast weer bedankt voor uw hulp en uw bijdrage(n)

Theo van Driel, diaconaal werker,
theoedor52@live.nl en tel. 06 - 18193612

Terugblik zomer in de Ontmoetingskerk

Deze zomer waren er weer mooie bijeenkomsten op woensdagmiddag in de tuin van de Ontmoetingskerk. Nu ik dit schrijf, vlak voor mijn vakantie, zijn ze nog in volle gang. Toch wil ik al wat indrukken met u delen van de middagen waar ik zelf een van de organisatoren van was.

Dit jaar is het thema: De weg van groei en bloei. In de kerk is dat mooi tot uitdrukking gebracht met de foto's die mensen uit de kerk hebben aangeleverd en bij de ingang zijn opgehangen. In de kerkzaal hangen mooie bloemrijke schilderijen van Christine Timmermans. Als we met slecht weer een deel van het programma ik de kerkzaal moesten uitvoeren gaven die schilderijen veel sfeer.

Ik vind het bij de middagen inspirerend om te zien hoeveel er uitgewisseld wordt met elkaar en hoe je in korte tijd toch veel diepgang krijgt. Er ontstaan mooie dingen. Zo hebben we een workshop natuurmandala's gedaan. Vanuit een Bijbeltekst werd je uitgenodigd om mijmerend op zoek te gaan naar dingen in de natuur om daar een soort ontwerp van te maken. Er kwamen prachtige stukjes uit en ieder heeft daar een persoonlijk gevoel of gedachte bij gedeeld. Heel waardevol en verassend en waardevol. Ook waren er mooie gedichten en muziek om naar te luisteren.

In een andere bijeenkomst ging het over verplanten. Die keer is er vooral veel verteld en uitgewisseld. Zo hoorden we over hoe het is om naar een verpleeghuis te verhuizen. En een gastspreker vertelde over hoe zij als jonge vrouw vanuit Marokko in Nederland was komen wonen. Zij trouwde hier en moest een nieuw bestaan opbouwen.

Je kunt een boom niet zomaar verplaatsen en dat geldt voor ons mensen ook. Het kost zorg, tijd, kracht en goede aarde om weer te kunnen wortelen. En dat geldt voor ons allemaal in elke levensfase en waar we ook vandaan komen. Hier spraken we met elkaar over geïnspireerd door het verhaal van Ruth. Met nabespreken noemde een van de deelnemers het gat in de grond waar die boom weg is gehaald. Hoe iemand die 'verplant' wordt een leegte achterlaat. Ook sprak uit de verhalen hoe sterk en veerkrachtig wij mensen zijn dat we ons weer opnieuw kunnen wortelen.

Marije Klijsma

Contact met Marije Klijsma

Ik wil u graag mijn vakantie en een paar wijzigingen doorgeven. Ik heb vakantie t/m 5 september. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scribe, Gerbrand Hoek: scriba.pgn@kpnmail.nl Gerbrand kan u ook doorverwijzen als u tijdens mijn vakantie een pastor wilt spreken.

Ik heb vanaf nu een nieuw e-mailadres: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl
Het oude e-mailadres zal binnenkort verdwijnen.

Ook mijn werkdagen zullen wat verschuiven.
Voortaan werk ik voornamelijk
maandag t/m donderdag tussen 9.00-13.00 uur.

Hartelijke groet,
Marije Klijsma

Vernieuwing, goed nieuws, bevrijding

DOOR
DE
OGEN
VAN
Mieke

Een hele mond vol, zeker om dit als mensheid nu waar te maken. Ik las een tekst van Marcus (hoofdstuk 5; 1 – 20). Deze tekst sprak mij zeer aan, omdat hij, wat betreft de heftigheid die de bezetene meemaakte, ons doet denken aan wat wij zélf nu doormaken in onze tijd. We zouden er zelf haast bezeten door worden. Niet voor niets geeft die bezetene man op de vraag wat zijn naam is als antwoord: 'Legioen is mijn naam en we zijn met velen.'

Het kwaad dat wij nu meemaken is óók te veel om op te noemen en dan ook nog in een razend tempo. Hoe komt dat wereldleed bij ons binnen en hoe verwerken wij dat? Denken we alleen al aan al die recente bosbranden, die vreselijke overstromingen waarbij talloze dorpen en huizen verdwenen, de aanvallen van de Taliban, de ziekte die nog steeds niet is uitgewoed. Mensen die niets overhielden en op velerlei gebied met lege handen kwamen te staan wat betreft geliefden, geld, baan. Hoe gaan we daarmee om? En ja, enerzijds is daarin wel een vrije keuze: we leven, denken en handelen op een manier die het beste bij ons past. Maar anderzijds ook: elkaar bemoedigen, steunen, ontmoeten en vooral niet beschadigen.

Bij bemoedigen kwamen er enkele teksten in mij op, zoals: 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.'

En: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.'

Vernieuwing van de wereld. Immers: moet onze aarde niet vernieuwd worden, juist omdat onze aarde als magnifiek kunstwerk door God aan ons gegeven is. En moeten we niet juist nú SAMEN aan het werk gaan om dit prachtige kunstwerk van GOD aan ons te redden? Redden en daardoor herscheppen. Soms ook heel letterlijk: geweren omvormen tot tuingereedschap.

Dat zijn vragen waarop iedereen zeker JA zal zeggen en we zien overall om ons heen hoe we samen al druk bezig zijn op diverse fronten: we zagen mensen straten schoonmaken, kinderen opvangen, meehelpen om branden te blussen, als vrijwilliger helpen. Maar omdat al die beelden heel confronterend zijn, vragen we Gods kracht en moed hierbij, want alleen kunnen we het niet. Kracht om iets aan te gaan, dankbaarheid om te kunnen helpen en de moed om het vol te houden, door te zetten.

In de tuin van Olijven zei Jezus tot Zijn Vader dat Hij dit lijden liever niet wilde, maar Hij zette tóch door. We bidden: Laat wanneer we al die vreselijke beelden zien Jezus ons tot voorbeeld zijn.

Daarom ben ik ook zo blij met het samen koffie drinken na de dienst: geroezemoes van goede/fijne gesprekken. En is het dan een wonder dat we blij en licht weggaan: we mochten immers al een glimp van de nieuwe wereld opvangen in de ons geliefde en bekende tuin door elkaar van harte te ontmoeten, met elkaar te praten en koffie te drinken.

Een zeer hartelijke zomergroet van
Mieke van den Brandt

Plastic dopjes sparen voor goed doel

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in!

In de Maranathakerk zamelen we deze doppen in en brengen ze naar het inzamel-punt in Wijchen. Hier worden de doppen gesorteerd om de opleiding van een assistentie-hond voor de stichting Bultersmekke Assistedogs te bekostigen.



Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden. Denk bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:

flessen water of frisdrank, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrink, wasmiddelen (zowel de dop van de fles als het doseerdopje), shampooflessen, deo- en spuitbussen, slagroombussen, potten pindakaas- en chocoladepasta

Ook kroonkurken mogen ingeleverd worden, maar graag apart van de plastic doppen.

Voor informatie kunt u kijken op www.BultersMekke.nl
Helpt u mee? Alvast bedankt!

André en Désirée

Bachcantate in de Petruskerk



In het najaar hopen we onze traditionele vormgeving van de cantate-uitvoeringen weer op te kunnen pakken en zullen we weer met z'n allen in grote bezetting muziek gaan maken.

Om naar uit te zien!
N.B. reserveren is noodzakelijk:
<https://bachcantate.eventbrite.nl>
en bij de ingang wordt een corona-toegangsbewijs gevraagd.

Zondag 12 september om 19.30 uur:

Cantate BWV 100: "Was Gott tut, das ist wohlgetan"

Bach schreef in verschillende jaren in Leipzig drie cantates met deze titel; ze kregen de BWV-nummers 98, 99, en 100 mee. BWV 99 is de oudste (1724) en was voor deze zondag in het Lutherse kerkelijk jaar. BWV 100, die we nu zullen uitvoeren, is van later (ergens tussen 1732 en 1735) en zonder duidelijke liturgische bestemming. Het is een grote en vreugdevolle cantate.

Bach gebruikt hierin het openingskoor van BWV 99 opnieuw, en voegt voor de feestelijkheid hoorns en pauken toe. Als tegenwicht ontleent hij het slotkoraal aan BWV 95, waarin de koraalmelodie in triomfantelijke orkestmuziek is ingebed. Daartussen horen we vier aria's van sterk verschillend karakter en instrumentatie: een duet voor countertenor en tenor met alleen een rustige continuo-begeleiding, een sopraan-aria met een virtuoze fluitsolo, een bas-aria met strijkers-ensemble, en nog een aria voor de countertenor samen met oboe d'amore. Elk vers begint met dezelfde vertrouwensvolle woorden van de titel van deze cantate.

Nominatie voor Mawteni Foundation

De Mawteni Foundation is genomineerd voor 'Ambassade van de Verdraagzaamheid 2021'. Twaalf lokale projecten en organisaties (één per provincie) die zich hebben ingezet voor interculturele verdraagzaamheid zijn uitgekozen door de Stichting Eén land Eén samenleving.

Stichting Mawteni brengt door diverse activiteiten verschillende culturen met elkaar in verbinding.

Uiteraard is de Mawteni Foundation, gevestigd aan de Groenestraat in Nijmegen, zeer trots en dankbaar dat zij zijn genomineerd.



Van 13 september t/m 15 november kan gestemd worden. Helaas is de link om te kunnen stemmen nog niet bekend, maar deze vermelden we in de volgende Over & Weer. Hopelijk wilt u dan uw stem uitbrengen voor Mawteni. Op hun website kunt alvast meer lezen over hun missie en activiteiten: www.mawtenifoundation.nl

Heeft u een (garage)box beschikbaar?

Robert Warda, oprichter van Mawteni en werkzaam bij de diaconie, krijgt regelmatig spullen aangeboden, zoals meubels en fietsen. Deze spullen verspreidt hij onder vluchtelingen en mensen met een kleine beurs.

Om de spullen tijdelijk te kunnen opslaan is Robert op zoek naar een lege (garage)box. Kunt u hem helpen? Bel dan naar tel. 06 - 855 032 42.

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Spintol

Er zijn van die Hebreeuwse woorden waarvan bijbelaars niet goed weten wat ze betekenen. Neem nou het woord *pèlèch*. De sterke vrouw uit Spreuken 31:19 heeft zo'n ding in haar handen en de NBV noemt het een weefspoel. Maar in 2 Samuel 3:29 vervloekt David zijn tegenstander Joab door te wensen dat er in diens familie altijd iemand mag zijn die een - ehhm, weefspoel vasthoudt? Kanniewaarzijn, dacht de NBV. Het werd: iemand die met krukken loopt. En zo denken velen erover.

Het zat de oudtestamenticus Paul Sanders van de Protestantse Theologische Universiteit niet lekker, dus hij ging op onderzoek uit. En wat vond hij? Ten eerste: op grond van tal van gegevens moet een *pèlèch* een soort hangende draaitol zijn geweest die je, als vrouw, gebruikte om te spinnen. Een spintol dus.

Ten tweede: hoezo kanniewaarzijn? Ook buiten de Bijbel vloekte men heel wat af en er zijn teksten gevonden waarin mannen wordt toegewenst dat ze als een vrouw zullen worden. David hoopt dat er bij Joab altijd mannen zullen zijn die - o schande! - als een vrouw de spintol hanteren.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen



Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman kan uw pastorale vraag doorgeven aan de juiste persoon of instantie (pastor, PVD, buurtcontactgroep).

Telefoon: 024 3541133 / 06 413 613 27 of

per e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net

In memoriam

Toos van der Heijden-van der Wielen

Op 28 juli is Catherina Hubertina Maria van der Heijden-van der Wielen, Toos, overleden. Ze is 89 jaar geworden.

Ze is geboren in Tegelen en groeide tijdens de oorlog op in een groot gezin. Ze werd verpleegkundige en werkte in de kraamzorg en verpleging op allerlei plekken. Tijdens een vakantie in Oostenrijk leerde zij haar man Wim kennen. Samen emigreerden zij jaren later naar Zwitserland en kregen daar drie dochters. Ze bouwden er een fijn thuis. Jaren later verhuisden zij terug naar Nederland. Ze waren jaren lang betrokken bij de Maranathakerk en later de Ontmoetingskerk. Daar bezocht Toos graag de ouderenmiddagen.

Toos laat vele mensen achter die haar zullen missen. Ze was een gastvrije, zorgzame en sterke vrouw. Op het eind van haar leven lieten haar lichaam en haar geest haar steeds meer in de steek. Ze is vredig in haar slaap gestorven.

Marije Klijsma

Jacob Sikkema

Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde

Tot in je grijsheid zal ik je steunen

Wat ik gedaan heb zal ik blijven doen

Ik zal je steunen en beschermen.

Jesaja 46 vers 4

Deze tekst stond op de kaart bij het overlijden van Jacob Sikkema na een bewogen leven. In de vroege ochtend van 4 augustus is hij rustig ingeslapen. De herinneringsdienst begon met het zingen van Psalm 139: Heer u ziet en kent mij Ja, wat kenden wij Jacob, wij en de mensen om hem heen??? Vanuit allerlei invalshoeken werd Jacob gememoreerd, zo ontstond er een palet van zijn persoonlijk leven.

Als kind groeide hij op in Pijnacker. In Groningen bracht hij zijn puberteit door en werd hij een jong volwassene. In en na de oorlog was het een moeilijke periode voor hem in het gezin waar hij uitkwam. Deze tijd heeft hem gevormd tot wie hij later werd.

In Amsterdam heeft hij Cora leren kennen, zij zijn getrouwd en samen kregen ze 2 kinderen. Daarna zijn zij naar Nijmegen verhuisd en daar gebleven. Als we hem willen typeren dan zijn de volgende woorden die bij hem passen: gelovig, trouw, betrokken, eigenzinnig ook nogal eens eigen wijs, humoristisch.



Oecumenisch Citypastoraat /
Stadskerk Nijmegen

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de

- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen

- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR

Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl

- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.



Bijzonder was zijn betrokkenheid bij kerk en samenleving. Zijn activiteiten bij de Fibon zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Niet de kerk alleen als instituut, maar vooral hoe sta je in je geloof wat vanuit dit instituut wordt verkondigd. Hier had Jacob heel duidelijk ideeën over en deze ideeën deelde hij graag met mensen waar hij terecht kon om hierover te praten, zo ook bij ons. In deze gesprekken konden grote verschillen van ideeën zijn, maar die mochten er ook zijn.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan was in het laatste stuk van zijn leven heel belangrijk voor hem. Ook dit kreeg een ruime plaats in de afscheidsdienst. Wie kun je zijn in dit verhaal??? Ook een vraag voor Jacob...

De laatste periode in het leven van Jacob was een donkere periode.

Rond de jaarwisseling maakte hij altijd een wandeling in de vroege ochtend als het nog donker was.... dan wandelde hij de Ooyolder in en liep vanuit het donker naar het Licht...

Een ongelooflijke mooie ervaring voor hem, ieder jaar weer!

Nu..... rustig ingeslapen wensen we: dat Jacob opgenomen mag zijn in het Licht van de Eeuwige!

Jacob Sikkema...een markant mens!

Van Jan en Ella Heusinkveld

Doopdienst

Zondag 29 augustus willen we Michiel, het jongste zoonje van de familie Van 't Spijker, Dingostraat 59 dopen. Deze doop moest vanwege de coronatoestanden telkens uitgesteld worden, het is fijn, dat het nu alsnog kan plaatsvinden.

Peter van der Vange

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Wat hebben we een mooie dienst met elkaar gevierd op donderdagmiddag 15 juli in de Ontmoetingskerk met ds. Marije Soethout als voorganger. Helaas kon Marije Klijnsma er niet bij zijn. Het thema was "Hoop". Er waren drie dames van de Vrouwendienst, die prachtige liederen voor u hebben gezongen. Het laatste couplet van het laatste lied mocht u zachtjes meezingen. Daar heeft u uiteraard gehoor aan gegeven. Het was de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 dat we weer een keer in de kerkzaal bij elkaar konden komen. Er is voor en na de dienst door de aanwezigen gezellig met

elkaar bij gepraat en er zijn ook verdrietige momenten gedeeld. Allen waren blij om eenieder weer een keertje te zien en te spreken!

Als u de dienst niet hebt kunnen bijwonen, dan kunt u hem nog terugkijken op de website van de Ontmoetingskerk www.ontmoetingskerk.net door op de tegel "beelduitzendingen" te klikken.

We hopen dat we elkaar weer in goede gezondheid in september mogen ontmoeten. Als dit zo is, dan hoort u dit nog van ons.

We hebben in de afgelopen tijd een gift ontvangen van 20 euro, met een leuk bedankje erbij voor al het werk van de PVD. Wij zijn hier erg blij mee en de gever heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groeten,
de dames van de Vrouwendienst

t

PVD Zuid-West-Oost

Nu de maand september in zicht komt, denken wij aan een nieuw seizoen met gezellige samenkomsten voor ouderen in de kerk. Voordat de Corona-epidemie ons land, nee, de hele wereld in zijn greep kreeg, was er elke maand voor 65-plussers een gezellige bijeenkomst in de grote zaal van de Maranathakerk. In maart 2020 moesten we voor het eerst deze samenkomst afgelasten, omdat er van overheidswege een lock-down was afgekondigd. Sindsdien hebben we geen gezellige middag meer kunnen organiseren.

Toen de vaccinatiegraad inmiddels hoog was onder ouderen, is er op initiatief van ds. Marije Soethout en pastoraal medewerkster Marije Klijnsma wél een bijeenkomst geweest op dinsdag 13 juli jl. Er was een korte viering. De kerkzaal zag er gezellig uit dankzij koster Willem, die op (corona) gepaste afstand tafeltjes had geplaatst, door PVD-sters opgesierd met kleedjes en kleine boeketjes bloemen. Na afloop van de viering, werd er onder het genot van koffie, thee en taart aan diverse tafeltjes gezellig gepraat en van gedachten gewisseld over wat zich allemaal aandient aan mooie en misschien ook moeilijke dingen in het leven van alledag.

We hebben echter ook gehoord, dat de verstaanbaarheid voor een aantal mensen moeilijk was en dat de geldende afstandsregel een belemmering vormde voor een goed gesprek.

Vanwege de lange 'onthoudingstijd' hadden we in gedachten om de eerste middag i.t.t. vorige jaren niet in de

laatste week van september, maar in het begin van de maand te organiseren. Maar tijdens onze vergadering leek het beter om te wachten tot ná de persconferentie van half september, waarop misschien weer versoepelingen aangekondigd worden, zodat iedere bezoeker een goede gelegenheid heeft om belevenissen te delen met elkaar.

Tot het zover is, kunnen we misschien iets doen met de gedachte, die ds. Stephan de Jong verwoordt in zijn gedicht 'De Engel en de Vogel'. Hiermee kunnen we het nieuwe kerkelijke seizoen ingaan, waarin veel nieuw te gebeuren staat en de hele Protestantse Gemeente Nijmegen verwachtingsvol de nieuwe predikant, ds. Wouter Slob, kan verwelkomen.

"Wat ben je stil", zei de engel.

"Ik ben in de rui", antwoordde de vogel.

"Elk jaar laat ik mijn oude, versleten veren los en krijg ik weer nieuwe. Dat ruikt lekker op."

De vogel keek opzij naar de vleugels van de engel.

"Ben jij ook wel eens in de rui?"

"Ja, maar anders."

"Hoe dan?"

"Van binnen. Ik laat soms mijn versleten geloof los en ga dan opnieuw geloven. Dat ruikt lekker op."

Bericht van overlijden

Toos van der Heijden-van der Wielen, echtgenote van Wim van der Heijden, is op 89 jarige leeftijd overleden.

De laatste jaren leed ze aan de ziekte van Alzheimer. In haar goede jaren kwam Toos regelmatig met Wim naar de ouderenmiddagen in de Maranathakerk, voordat ze naar Hatert verhuisde. Ook namen ze met plezier deel aan de PVD-reisjes. Wim is jaren beschikbaar geweest als 'klussenman' op de woensdagmiddagen bij wat eerst de 'tuinclub' heette.

Troost en kracht wensen we Wim, die dankbaar voor de vele jaren van samenzijn met Toos, een groot gemis te dragen heeft.

De volgende Over & Weer krijgt u op 9 oktober. Als blijkt, dat er eerder een ouderenmiddag te realiseren valt onder veilige omstandigheden, dan krijgt u persoonlijk bericht en kunt u dit lezen in de zondagse Nieuwsbrief.

Met een hartelijke groet namens de medewerksters van de PVD,

Addie Wanders, tel: 024 355 84 71



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoor52@live.nl

Algemene adressen

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 21 september binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 19 september.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2021

nummer 7 - 21 september

nummer 8 - 26 oktober

nummer 9 - 7 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*



Zondag 29 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Peter van der Vange
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Maarten Lemmers (RK)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. PGN

Zondag 5 september

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Derk Jan Deunk
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Johan Dorst
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst
2. PGN

Zondag 12 september

Maranathakerk	15.00 uur	ds. Susanne Freytag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	geen dienst

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 19 september

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout (HA)
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Stichting Bulawayo, Zimbabwe
2. Kerk in Actie: Israël / Palestina

Zondag 12 september

15.00 uur in de Maranathakerk



Dienst van verbinding ds. Wouter Slob

Voor deze dienst zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar, maar er zijn twee alternatieven om de dienst van verbinding bij te wonen:

- de dienst zal eveneens digitaal worden uitgezonden, zodat u deze kunt volgen op uw eigen computer, laptop of iPad.
- in de Ontmoetingskerk kan de dienst gevolgd worden via een beeldscherm. U allen – waar u ook in Nijmegen woont – bent van harte uitgenodigd om hier de dienst digitaal bij te wonen.

Kijk op pagina 3 voor meer informatie en aanmelden voor de dienst in zowel de Maranathakerk als de Ontmoetingskerk.

Zondag 26 september

Maranathakerk	geen dienst,	zie Stevenskerk
Ontmoetingskerk	geen dienst,	zie Stevenskerk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Dienst met veel kinderen
Ev. Lutherse Gem.	15.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. 50 % diaconie, 50 % PGN
2. PGN

Dienst met veel kinderen

Op 26 september is de jaarlijkse dienst met veel kinderen in Nijmegen. Het thema is: 'Bruggen bouwen'. Mensen zijn allemaal verschillend, maar als we bruggen bouwen kunnen we samen een prachtige wereld maken. We gaan ontdekken wat de Bijbelse bruggenbouwer Paulus ons kan leren. We gaan letterlijk en figuurlijk bruggen bouwen, brieven schrijven en nog veel meer. Samen met voorganger Wilma Hartogsveld wordt het een afwisselende viering waarin iedereen mee kan doen. We zien jullie graag om 10.00 uur in de Stevenskerk.

Benefiet-boekenmarkt in de Stevenskerk

Tijdens de Open Monumentendagen 2021 vindt in de Stevenskerk een boekenmarkt plaats. De opbrengst van de markt (georganiseerd door de Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat) gaat volledig naar Caminul Phillip, een opvanghuis voor kansarme kinderen in Boekarest. Van romans tot kunstboeken, van thrillers tot kinderboeken, theologie, zingeving en hobby.

Met prijzen vanaf 50 eurocent! Daarnaast is er een mooi aanbod aan sieraden. Let op: pinnen is niet mogelijk.



zaterdag 11 september 10.30 - 17.00 uur
zondag 12 september 12.00 - 17.00 uur