



Voorganger: ds.Reijer de Bruijn; ambtsdrager: Roelf Groenhuis; lector: Ati de Jong; organist: Jenneke van de Streek; techniek: Paul van der Linden & Floris van Tilburg. Collectes: de eerste voor het algemene werk van de Diaconie. de tweede voor het onderhoud van de gebouwen van de PGN. De volgende 2 diensten zijn in de Ontmoetingskerk: 7 januari 10.30 oecumenische viering met ds. Wouter Slob en pastor Joska van der Meer m.m.v. het kinderkoor; 14 januari 9.30 ds. Johan Dorst.

Orgelspel

Zingen: **Lied 489 : 1, 2**

Welkom en afkondigingen

A: Keren wij ons stil tot God
Stilte, aansteken tafelkaarsen

Zingen: **Lied 146C : 1, 2, 7**

Openingswoorden

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

Gebed van toenadering *(Piet van Midden, bij Psalm 90,*

A: God, *Liedboek blz. 246)*

kijk ik terug zover ik kan: u bent er altijd.
Mensen niet. Als ze tachtig worden is het al veel.
En wie denkt nog aan ze als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god. Mensen gaan voorbij.
Moeilijk is dat: jong wezen, oud worden, dood gaan.
En als je ziet wat er soms met mensen gebeurt:
geen leven is het. Daarom bid ik:
geef ook geluk, plezier. Maak het zo dat mensen
zeggen: je kunt wel zien dat God er is.
En gaat u verder met wat wij laten liggen.

G: Amen

Zingen: **Psalm 93 : 1, 4**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

Groet V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Gebed om ontferming

Aandacht voor de kinderen

die daarna met lantaarntje(s) naar de nevendienst gaan

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 42 : 1-9

Zingen: **Lied 827 : 1, 2, 4**

Schriftlezing: Lucas 2 : 22-39

Zingen: **Lied 583 : 1, 2, 3, 4**

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: **Lied 159A : 1, 2**

Gebed, voorbeden

acclamatie: **Lied 368C na 'daarom bidden wij'**
stil gebed

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

Diaconale mededelingen, collectes en orgelspel

Slotlied: **Lied 511 : 1, 4, 7**

Uitzending en Zegen

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**