

Actie Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen

In januari doet onze kerk weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Niet alleen uitnodigend voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, maar uitnodigend voor alle mensen die zich met elkaar verbonden weten in Gods woord.

Tussen 15 en 29 januari 2022 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Samen Kerk-zijn

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In deze coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. In een tijd waar versoepelingen en aanscherpingen van de coronamaatregelen zich afwisselen blijft het soms moeilijk je echt met elkaar verbonden te weten. Toch is er hoop: straks mogen we weer!

Veel mensen verlangen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en samen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De kerk van morgen

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die de kerk zonder aarzelen voor haar rekening neemt. Voor die kerk van morgen is het noodzaak dat we als gemeente naar draagkracht extra bijdragen.

Geef voor die kerk van morgen!

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! Laten we dat met elkaar waar maken.

Barend de Gooyert
voorzitter Kerkenraad

NB. In het magazine middenin deze Over & Weer leest u uitgebreid wat de actie Kerkbalans voor onze kerk betekent.



Actie Kerkbalans 2022: 15 - 29 januari



Zondag 16 januari

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Janneke Ruijs
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Berber Overdijk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Plaatselijke diaconie
2. Landelijk: Ondersteuning gemeenten

Zondag 23 januari

Maranathakerk	09.30 uur	Marije Klijnsma
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst (PVD)
2. PGN

Zondag 30 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Reijer de Bruijn
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	gemeenteleden

Collecte voor: 1. Steun de moestuin van De Haard
2. Landelijk: Jong Protestant -Sirkelslag

Zondag 6 februari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Derk Jan Deunk
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Paul Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. B. Heubeck-Duijts

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat: boeren in Oeganda
2. PGN

Zondag 13 februari

Maranathakerk	09.30 uur	Onderwegdienst door werkgroep L&E
Ontmoetingskerk		
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Wereldvrouwenhuis
2. PGN

Zondag 20 februari

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Hermen Kroesbergen
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Conny van den Berg
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Stichting Straatmensen in Nijmegen
2. PGN: plaatselijk jeugdwerk

Wijsgerige kring

Lang heeft het christelijk denken de cultuur en daarmee ook de filosofie beïnvloedt of beslissend bepaald. Kritiek op het denken werd daarmee ook vaak religiekritiek. In de loop van de 20e eeuw leek het religieuze denken een gelopen race: het kon geen zinnige bijdrage aan het daenken meer bieden. Veel filosofen namen niet eens meer de moeite zich met religie, laat staan de christelijke godsdienst, bezig te houden. De laatste decennia is er echter een kentering: religie lijkt opnieuw gewaardeerd te worden door filosofen zoals René Gude, Peter Slooterdijk, Gianni Vattimo, John Caputo, (en zelfs Freek de Jonge). Alle reden om opnieuw te kijken naar de verhouding tussen filosofie en het christelijk denken; welke raakvlakken zijn er en welke uitdagingen?

Deze onderwerpen lenen zich niet zo goed voor online bijeenkomsten en het doorgaan van de gespreksgroep is daarom afhankelijk van de coronamaatregelen. Als data hebben we gereserveerd: 24/2, 24/3, 21/4, 26/5, 23/6.

Nader bericht volgt in de Omroeper en opgegeven belangstellenden krijgen per mail persoonlijk bericht. De kring wordt geleid door Wouter Slob en Robert Rijkschroeff. Info en opgave: dominee@pkn-nijmegen.nl

Toelichting op de ambten

We weten waarschijnlijk wel dat onze kerk drie ambten kent: dat van diaken, van ouderling en van predikant; eigenlijk ook in die volgorde. Samen maken ze de kerkenraad uit, en daarmee het bestuur van de kerk. En zijn ze van belang! Toch is het lastig om mensen te vinden om ze te bekleden, en is vaak ook niet heel duidelijk wat het nu precies inhoudt en wat het belang van de ambten is. Over achtergronden van de kerkelijke structuur is veel te zeggen, en daarmee over de organisatie van de kerk.

Mede naar aanleiding van vragen van zittende ambtsdragers, maar ook voor belangstellenden (of zelfs kandidaten!) willen we graag een toelichting geven. Als de coronamaatregelen het allemaal toestaan willen we dat op 10 februari doen: 20.00 uur in de Maranathakerk. Ds Slob zal de avond leiden.



Facebook geeft ons - en de kerk - een ander gezicht

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Protestantse Gemeente in de communicatie met haar tijd mee probeert te gaan. De nieuwe vormgeving van deze Over & Weer is daar een tastbaar bewijs van. Er wordt nagedacht over een betere uitstraling van de website en er zijn grootse plannen voor een Kerken App, die op de smartphone kan worden gedownload. En bij al die plannen komt stevast de discussie over privacy op tafel en die blijkt prima gewaarborgd te zijn.

Hoewel ik zonder smartphone door het leven ga verbazen mij die discussies weleens. Want veel van onze gemeenteleden zitten op Facebook en delen allerlei wederwaardigheden over hun privéleven, zonder zich druk te maken over hun privacy. Ik ben een echte fan van Facebook en vind het een geweldig middel om met mensen in contact te komen en die contacten zo mogelijk te onderhouden. Het is een manier om even een blik van waardering te kunnen geven of te reageren op iets wat de ander bezighoudt. Soms naar mijn eigen kinderen als het zaken betreft die voor hun zo waardevol zijn om ze met de buitenwereld te delen. Een ander moment zijn het contacten uit een (ver) verleden.

Zo heb ik contact gekregen met oud – leerlingen, die me graag wilden laten delen in het leven wat ze kregen nadat ze de school verlaten hadden. Doordat ze mij op Facebook vonden, stuurden sommigen van hen heel persoonlijke berichten via de chat. Mijn waardering voor de jongere generatie is er alleen maar groter door geworden. Soms zijn het (oud) collega's die me deelgenoot maken van het gewone dagelijkse leven. Het geeft weer even de balans van wat er toe doet in het leven en kan de band persoonlijker maken.

Via Facebook probeer ik ook een positieve boodschap uit te dragen. Dan deel ik de link van de zondagse viering en merk dat die bekeken wordt door vrienden, die nooit een stap ik de kerk zouden zetten.

In de tijd van corona is het een goede tegenhanger van al het negatieve nieuws om iets te laten zien van de schoonheid van de natuur en de cultuur. Een middel ook om bruggen te slaan met mensen uit andere culturen of religies. Als mensen de wereld negatief kunnen beïnvloeden via sociale media moet dat ook op een positieve manier kunnen, juist door ons kerkmensen.

Onze communicatiekanalen zijn veranderd. De wereld van het sociale leven is niet weg, ons netwerk is groter geworden, soms zo groot als de wereld, met alle voor – en nadelen van dien.

Aan het begin van deze eeuw schreef ik regelmatig een column voor een regionale krant. Als ik vrijdags bij de visboer stond, gingen daar de gesprekken over. Daar bereikte ik blijkbaar meer mensen mee dan zondags op de kansel. Tien jaar later kwamen de sociale media, zoals Facebook en willen we de jonge generatie bijhouden dan zullen we ze moeten vragen ons mee te nemen in hun wereld van communiceren via nieuwere kanalen. Dat houdt ons scherp en geeft de kerk een gezicht naar buiten.

Theo van Driel



Bijbelleesrooster



vrijdag	14 januari	Lucas 3:10-22	dinsdag	1 februari	Psalm 9
zaterdag	15 januari	Lucas 3:23-38	woensdag	2 februari	Jesaja 45:14-19
zondag	16 januari	Johannes 2:1-12	donderdag	3 februari	Jesaja 45:20-25
maandag	17 januari	Johannes 2:13-25	vrijdag	4 februari	Jesaja 46:1-13
dinsdag	18 januari	Psalm 66	zaterdag	5 februari	Psalm 48
woensdag	19 januari	Jesaja 42:14-25	zondag	6 februari	Lucas 5:1-11
donderdag	20 januari	Jesaja 43:1-7	maandag	7 februari	Lucas 5:12-16
vrijdag	21 januari	Jesaja 43:8-13	dinsdag	8 februari	Lucas 5:17-26
zaterdag	22 januari	Jesaja 43:14-21	woensdag	9 februari	Lucas 5:27-39
zondag	23 januari	Jesaja 43:22-28	donderdag	10 februari	Psalm 1
maandag	24 januari	Jesaja 44:1-8	vrijdag	11 februari	Jesaja 47:1-15
dinsdag	25 januari	Jesaja 44:9-17	zaterdag	12 februari	Jesaja 48:1-11
woensdag	26 januari	Jesaja 44:18-23	zondag	13 februari	Jesaja 48:12-22
donderdag	27 januari	Jesaja 44:24-45:7	maandag	14 februari	Jesaja 49:1-7
vrijdag	28 januari	Jesaja 45:8-13	dinsdag	15 februari	Jesaja 49:8-13
zaterdag	29 januari	Lucas 4:1-13	woensdag	16 februari	Jesaja 49:14-26
zondag	30 januari	Lucas 4:14-30	donderdag	17 februari	Psalm 3
maandag	31 januari	Lucas 4:31-44	vrijdag	18 februari	Lucas 6:1-11

Vanuit de Commissie GO

GO@PKN-Nijmegen.nl



Maak een opening!

Niet schrikken! Ik wil iets duidelijk maken via een apart tafereeltje. Een man loopt op straat en krijgt erg veel zin om iets hartigs te verorberen. Hij passeert even later een automatiek; hij stopt en loopt terug. Ja, een kroket zou hem wel lijken. Hij stopt twee euro in de gleuf en wacht. Er gebeurt niets. Hij wacht. Een jongen spreekt hem aan: "Doet ie het niet, meneer?"

Wat had u gekozen?" De man wijst de kroket aan. De jongen trekt het vakje open. "Hij zit niet vast hoor!" En de man pakt de kroket.

Waarom dit verhaaltje? Dit is de maand van de Kerkbalans en ik ontmoet soms nog leden van onze kerk, die zeggen: "Ik zie nooit iemand van de kerk, maar ze weten je wel te vinden als er betaald moet worden."

Vroeger kwamen dominees en ouderlingen spontaan op bezoek. Dat is niet meer zo. Een klein team professionals (dominee, pastoraal werker, diaken, studentenpredikant en pastores bij instellingen en ziekenhuizen) hebben met duizenden leden te maken. Terug naar het verhaaltje: Geld geven is niet voldoende: de kroket springt niet vanzelf uit zijn vakje. Of vertaald: maak een opening! Geef door dat u bezoek wenst.

Een telefoontje of een mailtje en er wordt contact met u opgenomen. Of bel de vraag door van iemand die ziek is of behoefte heeft aan contact. En dan hebben we een dominee, die graag bezoeken aflegt, en de andere professionals, die uw vraag ook serieus nemen. De PVD bezoekt de ouderen en de werkgroep communicatie zorgt voor nog kortere lijntjes.

Marije Soethout had graag met veel mensen willen spreken; door Corona liep dat anders en dat Corona nu zelfs ervoor zorgt, dat we digitaal haar afscheidsdienst moeten meemaken, is wel erg treurig voor haar en voor ons.

Zij zat in diverse werkgroepen van GO en heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van onze gemeente. We zullen haar missen en hopen eigenlijk nog een keer fysiek afscheid van haar te kunnen nemen.

Het nieuwe jaar is begonnen en met de commissie GO, Gemeente Opbouw, willen we iedereen nog meer betrekken bij alles wat er in en om de kerk te beleven valt.

Blijf meedenken, meewerken en op onze drie vierplekken een bruisend en levendig samen geloven laten zien. Gelukkig Nieuwjaar!

Michèle van der Steenstraten

Werkgroep Inspiratie

De werkgroep Inspiratie organiseert op 2 februari in de Ontmoetingskerk een lezing over het onderwerp: 'Maria, icoon van genade'.

Op deze dag spreekt professor Arnold Huijgen over zijn boek met deze titel en gaan we met hem in gesprek. En als de coronaregels het toelaten, gaan we vooraf ook nog eens heerlijk genieten van pannenkoeken.



Waarom 2 februari?

De Kersttijd eindigde vroeger op 2 februari met een feestdag die Maria Lichtmis werd genoemd. Men herdacht de opdracht van Jezus in de tempel en het offer dat Maria bracht. En er werden kaarsen gewijd als symbool dat het Licht niet verdwijnt, maar meegaat naar de huizen. Vandaar: Maria Lichtmis. De dag wordt tegenwoordig 'Opdracht van de Heer' genoemd en wordt vooral in katholieke en Lutherse kerken gevierd.

In 2020 overleed mijn buurman, nadat hij maar kort ziek was geweest. Het was een markante man, werkte als cameraman bij een televisiezender en had diverse rollen als figurant in films gespeeld. Hij was ook overtuigd christen en dol op Kerst. De kerstkrans hing al weken voor die tijd aan de deur en bleef daar tot ver na Kerst. Als de kerstboom in huis stond, zag ik steevast een berichtje op Facebook waarin de boom met haar lichtjes stond te pronken. Onze passie voor Kerst deelden wij. De tijd van voorbereiding is elk jaar te druk om daar echt van te genieten. Zowel in de zorg als in de kerk is er altijd veel te doen. Van een Duitse collega leerde ik daarom om die tijd rustig af te bouwen. In de oude kerk hadden de Hoogfeesten een voorbereidingstijd van veertig dagen en duurde het vervolgens ook weer veertig dagen voor die tijd echt ten einde was. Het geeft mij de ruimte om nog lekker lang na te genieten. Wie weet krijgt u net als ik op 2 februari ook nog een beetje Kerstgevoel mee.

Wie is Arnold Huijgen?

De coronacrisis zette Arnold Huijgen op het spoor van Maria. Reizen en internationale congressen waren onmogelijk voor de hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Omdat Maria volgens hem wordt ondergewaardeerd in het protestantisme, besloot hij zich in de Moeder Gods te verdiepen. Zijn boek, Maria, icoon van genade, werd vorig jaar verkozen tot theologisch boek van het jaar. Volgens de jury levert zijn boek een belangrijke bijdrage aan de oecumenische gedachte.

De Bijbelse teksten geven Maria een grotere plek dan in het protestantisme vaak gebeurt, zegt de theoloog. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat de bekende reformator Luther een grote Mariavereerder was. "Na de Reformatie schreef hij een commentaar op de lofzang van Maria. En hij riep haar nog gewoon aan." Dat hoeft je tegenwoordig onder protestanten niet te verwachten.

Toen ik op 15 augustus in een preek aandacht besteedde aan zijn boek viel mij op hoeveel gemeenteleden het boek gelezen of aangeschaft hadden. Blijkbaar leeft het onder ons en dat was voor de werkgroep reden om hem uit te nodigen.

Waarom pannenkoeken?

Traditioneel at men pannenkoeken op Maria Lichtmis. Misschien had dat er mee te maken dat de laatste restjes

boter en eieren werden opgemaakt, omdat ze anders zouden bederven of met de vastentijd die daarna met Aswoensdag begint.

Het is hoe dan ook een mooie traditie om met Maria Lichtmis pannenkoeken te eten. Al is het alleen al om de bewustwording dat het lichter en warmer wordt. Dat we de donkere dagen voelbaar achter ons kunnen laten en het licht - de warme, goudgele, ronde zon - meer gaan zien. Pannenkoeken eten is een mooi, jaarlijks terugkerende traditie om het voorjaar te vieren!

Theo van Driel,
namens de werkgroep inspiratie

Dus niet vergeten;

- 2 februari om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk: lezing over Maria, icoon van genade
- Pannenkoeken eten vooraf, richtprijs minimaal 5 euro of naar draagkracht
- I.v.m. de organisatie graag opgave vooraf via: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Alles volgens de dan geldende coronamaatregelen van de Ontmoetingskerk.

Werkgroep Communicatie

Binnenkort krijgen we onze eigen PGN app, geschikt voor tablet en smartphone. Deze app kan gebruikt worden als gemeentegids, om te collecteren en voor laagdrempelige communicatie.



Via de zondagsbrief, nieuwsbrief of omroeper krijgt u binnenkort de vraag of u de app wilt gaan gebruiken. Hoe meer gemeenteleden er mee doen, hoe leuker en nuttiger de app wordt.

Zodra dat mogelijk is, zullen we een bijeenkomst organiseren waarin we meer zullen uitleggen over de app. Tot die tijd kunt u vast kijken op www.donkeymobile.app voor meer informatie of uw vragen stellen aan Paul van der Lindens of Thessa Koorenhof via communicatie@pkn-nijmegen.nl

Onze eigen
PGN-app
komt er aan!

Voor zowel Android als iOS is deze binnenkort in de appstores te vinden!



Werkgroep Liturgie en Eredienst

Ook als Werkgroep Liturgie en Eredienst zijn we actief. Achter de schermen zijn we met elkaar in gesprek over een hanteerbaar en leesbaar beleidsstuk. De uitdaging is om op één A4-tje o.a. op te schrijven wat de bedoeling is van onze werkgroep, welke activiteiten we ondernemen, wie we daarvoor nodig hebben en hoe we dit plannen in een kalenderjaar.



Helpend was het initiatief van ds Wouter Slob om alle mensen die bij de liturgie en eredienst betrokken zijn, bijeen te roepen voor een kennismaking en afstemming. Als werkgroepleden zijn we bij deze 2 avonden (1 in de Maranathakerk en 1 in de Ontmoetingskerk) graag aangesloten. Mooi om te zien hoeveel mensen zich bezield inzetten om de eredienst voor te bereiden en vorm te (laten) geven. Een klein inkijkje: de inroosting van professionals en vrijwilligers, de weergave op de beamer en de livestream, de vocale (zangers) en muzikale ondersteuning (dirigent, organist en pianist), de lectoren, maar ook zorgdragen voor de bloemen, de collecte, de kaarten en de kaarsen, het in orde brengen van de kerkzaal.

Als werkgroep Liturgie en Eredienst hebben we waardering voor deze grote inzet en hopen we vooral dat al de vrijwilligers dit werk willen blijven doen! Als werkgroep zoeken we onze weg in de afstemming en mede uitvoering. Een van de punten waar we ons op richten zijn de diensten die uitgevoerd worden door kerkgangers. Nu noemen we deze diensten nog 'onderwegdiensten', maar misschien is er een treffender naam? Maandelijks is in 2022 een dergelijke dienst ingeroosterd. Ook ds. Wouter Slob heeft aangegeven hier -waar mogelijk- graag bij betrokken te zijn. Vanaf januari 2022 is het echt de bedoeling dat deze diensten gaan verbinden in de zin van "een vierplaats overstijgende functie" vervullen. Concreet betekent dit dat deze diensten afwisselend in de Ontmoetingskerk en Maranathakerk plaatsvinden. Een van deze vierplekken is die zondag gesloten. Het zou mooi zijn als de kerkgangers die de onderwegdiensten bijwonen, uit de verschillende wijkgemeentes komen en zo elkaar leren kennen. We roepen mensen en wellicht bestaande groepen (buurtcontactgroepen, Jip, KND, jeugd, Vrouwendienst, koren, cantorij, tuinclub, klussers, Amnesty etc) op, om zich aan te melden om een dergelijke zondagsdienst voor te bereiden en uit te voeren. De werkgroepleden zijn zeker bereid – indien gewenst- te ondersteunen! Hoe mooi zou het zijn om deze veelkleurigheid in de vormgeving en bezieling van erediensten terug te zien! Het is niet nieuw, in alle drie de kerken zijn hiermee positieve, inspirerende ervaringen opgedaan! Expliciet willen we de Taize-diensten in de Bartholomeuskerk uitlichten. Deze locatie leent zich uitstekend voor deze vorm van onderwegdienst. Stel dat u/jij/jullie groep interesse heeft om een dergelijke dienst voor te bereiden en vorm te geven, meld je dan aan: eredienst@pkn-nijmegen.nl

De onderwegdienst van 13 februari wordt voorbereid en uitgevoerd door de werkgroep Liturgie en Eredienst en zal om 9.30 uur worden vormgegeven in de Maranathakerk. U begrijpt het al; dan is de Ontmoetingskerk gesloten. Als de coronaregels niet zouden gelden, zouden wij u allen op willen roepen aanwezig te zijn. Nu nodigen wij u van harte uit om thuis achter het scherm de dienst mee te beleven! U mag ons ook laten weten hoe u deze dienst heeft ervaren!

Namens de werkgroep Liturgie en Eredienst,
Liesbeth Smallegange



INTERVIEW

Maarten Noordzij van de Ontmoetingskerk

Op een mooie donderdagmorgen heb ik een afspraak voor een interview met Maarten Noordzij, de koster van de Ontmoetingskerk. Ik hoor hem in zaal M, de nu verbouwde "Tuinkamer", praten met mensen die de nieuwe muziekinstallatie aan het testen zijn. Ik hoor muziek van Edward Grieg door de speakers galmen. Prachtige muziek en prachtig geluid. Even daarna komt Maarten zaal A inlopen en ik hoor van hem dat hij zin in het interview heeft. Het is ook nieuw voor mij. Dit is de eerste keer dat ik iemand ga interviewen. Het is de bedoeling om meer van dit soort interviews af te nemen voor Over & Weer.

Het is goed te horen wat mensen allemaal doen voor de gemeente! Wat precies hun "drive" is. Na een kop koffie zit Maarten lekker met zijn vingers op de tafel te roffelen en te wachten op de vragen die ik hem ga stellen. Een beetje onschuldig ongeduld zit wel in hem. Om mijn eerste vraag moet hij wel even lachen.

Wie zijn je vader en je moeder?

Ik kom uit een familie met 3 kinderen en een hond, we woonden in de stad Utrecht. Een druk gezin waar mijn vader in planologie werkte, beheervisie en verkoop deed en mijn moeder de kinderen opvoedde en later een hbo-theologie studie afrondde.

Waardoor kwam je hier in Nijmegen?

Door mijn studie Godsdienstwetenschappen.

En dan ben je nu koster van de Ontmoetingskerk?

In een periode dat ik even geen werk had was ik op zoek naar werk. Ik had vijf jaar lang gewerkt in projecten rondom "ontmoeting en verbinding" in de Wolfskuil.

Dat ging over geestelijke verzorging op wijk- en straatniveau en buurtwerk, huiskamergesprekken in die sfeer. We hebben een Ontmoetingscentrum opgezet met allemaal vrijwilligers. Het ging steeds beter lopen, alleen het leukste werk is het slechtst betaald. We moesten het hebben van subsidies van de gemeente en daardoor sneuvelden de opgezette projecten. We moesten steeds weer verhuizen naar andere panden die beschikbaar waren voor dit soort werk: zingeving op dagelijks leefniveau. Ik heb projecten georganiseerd rondom het thema, "betekenisvol leven", wat geweldig werk was en dan maar weer toezien dat het teniet werd gedaan.

Intussen ben je getrouwd?

Ja, we zijn vorig jaar getrouwd. We wonen nu twee jaartjes samen. We wonen hier om de hoek. Tijdens wandelingen met de hond kwamen wij langs de Ontmoetingskerk en zagen die affiches. Op een daarvan stond 'Koster gezocht'. Vierentwintig plus acht uur. Ik dacht: "Da's mooi". Gelijk aangenomen, ja, goed hè.

Dat was wel ander werk dan je tot dan toe gedaan had.

Ja, ik schrok in het begin van de hoeveelheid mensen en de activiteiten hier. Op een dag kan je rustig 100 vrijwilligers gezien hebben. Dat was ik totaal niet gewend. En dan ook vrijwilligers die hier al decennia werkten, Dat was ik al helemaal niet gewend! Ik was gewend dat ik de kartrekker was in mijn vorige werk, ik was gewend om leiding te geven aan nieuwe mensen. Maar hier was het: gewoon doen wat er gevraagd wordt, niet kletsen maar doen! Dat vond ik echt wel heel erg wennen en vooral het tempo. In het begin, toen ik hier kwam, in augustus 2019, kon je gerust elke week een groot evenement hebben en grote happenings met 250 man in de kerk. Nou, dat zijn we helemaal niet meer gewend vandaag de dag. Dat was in het begin even tien keer slikken en überhaupt iedereen leren kennen.

Heb je daar wel slapeloze nachten van gehad, want je werd gewoon in het diepe gegooid.

Jazeker ja, toen! In de eerste paar maanden, jazeker! Ja, plons! Maarten lacht.

Wie hielp je dan in deze situatie?

Heel positief gezegd: iedereen een beetje. En iets minder positief: niemand Er was niemand op wie ik kon terugvallen. Dat was wel even moeilijk! Het was puur facilitair werk. Je moet gewoon voorzien in wat gevraagd wordt, dan gaat het er niet om wat je zelf denkt. Je moet dan maar gewoon doen wat nodig is. Ik had er wel drie maanden voor nodig om het werk een beetje op de rit te krijgen.

Op wie ben je trots, op jezelf of op de mensen in de kerk die jou hielpen?

In het begin, het eerste half jaar, werd ik steeds trotser op mezelf. Dat het lukte om mijn hoofd boven water te houden. Dat deed me ook echt goed. Ook ben ik steeds trotser op de vrijwilligers geworden, ben ik steeds meer gaan zien en

waarderen wat ze allemaal doen. Dat zijn voor mij, mijn "collega's"! Het is een mix van aansturen en leidinggeven. Door de corona situatie heb ik de leiding moeten nemen, omdat dat verwacht werd van het bestuur. Het moet corona-proof en veilig zijn. Daardoor, met het nemen van de leiding, ben ik steeds meer de spil geworden. Nu alles weer een beetje op gang komt, merk ik duidelijk dat men vertrouwen heeft in de vrijwilligers. Ik krijg gewoon heel veel waardering van hun kant en ik heb heel veel waardering voor die mensen.

Hoe besteed je je vrije tijd het liefst, Maarten? Heb je eigenlijk nog wel een beetje vrije tijd?

Nee, doordat wij een gezinnetje hebben en een baby van 10 maanden hebben we gewoon een druk gezin. Beiden werken we, alles moet gedaan worden. Ik ben heel lang alleenstaand geweest, een vrijbuiters, kon gaan en staan waar ik wilde. Sinds de verloving is het wel iets anders geworden. Sinds wij pap en mam zijn van onze dochter Sofie, is ons leven wel 180 graden gedraaid. Vrije tijd, ja 's avonds. Bijkomen van de dag, we werken allebei ongeveer 30 uur.

Hoe zijn je werktijden?

Gisteravond sloot ik om tien uur, half elf af en vanmorgen begon ik rond negen uur.

Zo, dat zijn lange dagen.

Ja, dat is het zeker, we hebben best een flink huishouden. Mijn vrouw Marjolein werkt in Arnhem en dat betekent om half zeven opstaan. Ik heb een totaal ander leven dan twee jaar geleden.



Pantry in de Ontmoetingskerk

Heb je nog tijd voor een hobby?

Ik maak ook heel veel muziek, dat was altijd al mijn hobby. Ik zat in bandjes, deed mee in Jamsessies met elektrische en akoestische gitaren, en deed mee aan allerlei stijlen van muziek. Ik heb regelmatig opgetreden, meestal wel kleinschalig.

Van welke soorten muziek houdt je?

Echt alles, Jazz, blues tot hardrock metal en ook klassiek. Ik luister ook veel naar spirituele religieuze muziek, ja. Erg veelzijdig. We luisteren veel naar Miles Davis van de LP 'Kind of Blue'. Daar zijn we helemaal fan van en dan nog de ouderwetse funk uit de jaren zeventig. Lekker stampmuziek, fantastisch. Maar van oorsprong ben ik altijd hardrocker geweest. Dan luister ik naar heavy metal van Metallica. Daardoor heb ik geleerd om op gitaar allerlei rijfjes te spelen, eindeloos veel. Ik doe het nog steeds, ik ben er helemaal verslaafd aan. Maar Jimi Hendrix is echt mijn 'gitaar hero', hij heeft mijn stijl helemaal beïnvloed, totaal joh.

En we zijn gek van Tyfoon, want in die muziek zitten diepere filosofische lagen. Wij gaan ook veel naar Doornroosje, de basis van de Nijmeegse band De Staat. Heel aparte muziek. Die muziek staat heel vaak aan in de auto.

Heb jij nog enig idee hoe jouw toekomst eruitziet?

Ik ben heel blij dat er weer een nieuwe dominee is. Iedereen veert weer op, er komt weer frisheid bij de mensen. En ook die nieuwe werkvormen (werkgroepen) brengen enthousiasme en daadkracht terug in de gemeente. Ook de Go- start dag dat was geweldig, het heeft me echt geraakt, mijn hart ligt echt bij die religieuze groepen. Om die te ondersteunen, zodat zij kunnen voortgaan in de gemeente. Het gaf een gevoel van verjonging, ook al waren het meestal dezelfde mensen. Het gaf een frisse sfeer van we mogen het weer gaan doen, fantastisch! Dat stemt mij wel hoopvol. Aan de andere kant zie je wel dat in de kerk, in het algemeen, het aantal mensen dat de kerk bezoekt in aantal terugloopt. Dat geeft te denken, want vanuit mijn achtergrond mis ik wel veel inhoud.

Heb je nog wensen in de toekomst voor jezelf?

Mijn droom, ontstaan in mijn vorige werk, is dat ik projecten mag doen voor theater-en muziekgroepen. Mijn droom was een zzp-groep die grote projecten ging doen voor de wijk en voor de kerk. Ik heb dat ook allemaal gezien in de wijk de Wolfskuil. Mijn droom is dat ik dat allemaal mag begeleiden en opbouwen. Lijkt me heerlijk. Wat ik erg leuk vind om te doen is het theaterweekend en de Klaasmarkt. En, zoals verleden maand, de dag tegen de Armoede, dat is echt mijn ding en daar kan ik mij goed in vinden. Daar leef ik voor. Dat zag ik ook bij Joska en Johan, diezelfde 'drive' en nu ook weer bij Wouter, die is echt zo verbindend. Mensen enthousiast maken, de kerk in het midden van de maatschappij. Als je het hebt over de toekomst en laten we het dichtbij houden, 2022, dan denk ik dat deze kerk zijn maatschappelijk positie moet pakken. Je moet gewoon dienstbaar zijn aan de maatschappij, diaconaal, dat is het beste wat je kan doen. Dan doe je de opdracht van het evangelie, dat is perfect. Mijn hart ligt bij maatschappelijke spiritualiteit. Als gastheer kan ik daar veel in betekenen.

Heb je weleens contact met de koster van de Maranathakerk?

Ja, ik ben wel in gesprek geweest met Willem van de Maranathakerk en dat was leuk! Om de plek te zien waar hij woont en waar hij leeft en hoe die zalen zijn. Die kerk, echt heel mooi. Toen ik de Maranathakerk 5 jaar geleden zag van buiten en ik nog helemaal niet wist dat ik hier ooit zou werken, dacht ik, dit is de ultieme plek voor een functie in de wijk, een spilfunctie in de wijk. Dan zie ik mogelijkheden om samen iets te doen in de wijk, samen ecologisch moestuinieren opzetten, ecologische energievoorzieningen uitvinden, want het moet inmiddels. Het gaat over verbindingen, want mensen vervreemden, nu nog meer door corona. Zo'n plek is de perfecte plek. Als je het hebt over dromen! Mijn vrouw en ik hebben een droom en dat is: 'Herberg voor de Ziel'.

De Maranathakerk en de Ontmoetingskerk kunnen zoiets zijn, en dan gaat het gewoon over samenkomst en diepgang. Dan maakt het helemaal niet uit waar we religie hebben, het gaat om de mensen. Dat is onze droom voor de visie van kerk en maatschappij. Gebedshuis in de maatschappij, een plek van samenkomst waar alle sociale vormen kunnen. Wat mij inspireert is: 'samen kerk zijn'!

Frans Boorsma



Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman kan uw pastorale vraag doorgeven aan de juiste persoon of instantie (pastor, PVD, buurtcontactgroep).

Telefoon: 024 3541133 / 06 413 613 27 of

per e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
dominee@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl



In memoriam

Aad Rodenburg

Op 21 december is zeer plotseling overleden: Adriaan Jan (Aad) Rodenburg, hij was 63 jaar. Sinds enige jaren woonde hij samen met zijn vrouw Wilja aan de Irene Vorrinkstraat.

Aad genoot, samen met Wilja van de vrijheid, nadat ze beide waren gestopt met werken. Samen genieten van de mooie omgeving, de rust en beide actief in de kerk. Aad zong o.a. in de cantorij van de Ontmoetingskerk. Aad was altijd in voor een gesprek, hij had een brede interesse en een grote kennis op veel terreinen. Het ging niet vaak over hem, maar meestal over de ander, hij was een sociaal mens met aandacht voor zijn medemens. Hoewel hij geen reiziger was had hij samen met zijn vrouw nog vele plannen voor de toekomst. En dan is daar plotseling een streep door alle plannen.

De dienst werd op 31 december gehouden in crematorium Waalstede. Als lezing was gekozen voor Romeinen 8: "Want ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God".

Een heel troostrijke gedachte, die hopelijk ook Wilja mag troosten.

Johan Dorst



Oecumenisch Citypastoraat /
Stadskerk Nijmegen

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de

- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen

- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR

Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl

- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

Protestantse Vrouwendienst**Dukenburg**

Het jaar 2022 is ondertussen al weer een eindje op weg. Hopelijk zijn de kerstdagen en de jaarwisseling voor u goed verlopen.

Wat een schrik toen we het bericht vlak voor de kerst kregen van het overlijden van Aad Rodenburg, de man van ons bestuurslid Wilja. We leven allemaal met haar mee en wensen haar veel sterkte de komende tijd. Op zulke momenten heb je elkaar nodig en zijn we er dan ook voor elkaar.

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 27 januari. Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar met een bingo. Ook dit jaar zijn we dat van plan. Tenminste..... als het dan allemaal mag.

We kunnen u hierbij alvast de geplande data voor de daaropvolgende oudermiddagen geven. Het gaat om 24 februari, 31 maart, 11 april, 19 mei en 30 juni. Op dit moment is uiteraard nog niet duidelijk wat we op deze middagen mogen. Nadere berichten volgen te zijner tijd. Laten we in ieder geval hopen dat er in 2022 weer meer mogelijk is en dat we met elkaar weer wat meer richting het "normale" leven kunnen gaan.

Hartelijke groeten
en hopelijk tot ziens op 27 januari.

De dames van de Vrouwendienst

PVD- Zuid/West/Oost

Gelukkig was er op tijd besloten om de kerstactie van 2020 ook dit jaar weer te organiseren, want je weet maar niet hoe het Coronavirus tekeer zal gaan in de wintertijd.

En inderdaad, er kon geen kerstviering, geen kerkdienst gehouden worden in bijzijn van dankbaar gestemde mensen, die uit volle borst geliefde kerstliederen zingen.

Van groot belang vinden we het om onze kerkgemeenschap intact te houden, elkaar (zo nodig) te helpen en te bemoedigen. Mede dankzij coördinatoren van de buurtgroepen en enkele andere hulpvaardige medewerkers zijn weer zo'n 215 attenties afgegeven bij diegenen die in normale tijden naar de PVD-kerstviering komen, maar ook bij hen die in deze langdurige crisistijd hun onbaatzuchtige medewerking verlenen bij welke klus van de kerk dan ook. De families, waarvan de kinderen ons zo'n prachtige kerstavonddienst (online)

hebben laten meemaken, hadden zeker ook onze aandacht. Want, dat moet maar eens gezegd worden, wat is zo'n dienst waardevol!

Ook dit jaar had Hetty Jongepier voor de kaart een bijzonder mooie schildering gemaakt die, met de poëtische tekst van Michèle van der Steenstraten en de Overdenking van ds. Wouter Slob, een passend geheel vormde met het kerstnummer van Open Deur: 'Bloemen in de nacht'.

Wij hopen dat jullie allen een mooi, wellicht wat verstild, maar zinvol Kerstfeest hebben kunnen vieren.

En nu zijn we alweer in een nieuw jaar terechtgekomen.

Dat 2022 inderdaad 'terecht' mag komen!

Maar de PVD-januarimiddag laten we, ten behoeve van ieders veiligheid, nog géén doorgang vinden!

Bij deze een verstild winters plaatje:



Lucht en water én stilte

*Het bootje voor het nieuwe
jaar ligt klaar om weg te
varen.*

*Waarheen en hoe zal
de reis gaan?*

*Wij wensen u allen een
behouden en zegenrijke
vaart toe.*

Een zegenrijke vaart...

Ja, die wensen we ds. Marije Soethout van harte toe, nu ze ons gaat verlaten. We zijn haar dankbaar voor de toegewijde aandacht voor een ieder in de gemeente.

Toen ze haar ambt aanvaardde had nog niemand enig idee van wat haar en iedereen te wachten stond.

Marije heeft onze kerk overeind helpen houden in een bijzonder moeilijke tijd!

Vrijwel direct na haar intrede volgde een zeer ingrijpende lock-down, waardoor bezoekwerk nagenoeg onmogelijk was.

In die moeilijke situatie heeft ze meege-dacht met ons, PVD-sters op haar vertrouwenwekkende, rustige wijze. Een enkele vergadering hadden we in de zomer op het kerkplein.

Telefonisch contact en whatsapp was er regelmatig en Marije reageerde altijd snel en meelevend.

We zullen haar missen.

Het allerbeste, een zegenrijke vaart dus, wensen we haar toe in gezin en toekomstige werkkring!

Met een hartelijke groet namens alle medewerkers van de PVD, ook voor ieder die dit leest,

Addie Wanders,
telefoon 024 - 355 84 71

Vanuit de diaconie



Diaconale collecten

16 januari: Plaatselijke Diaconie

De opbrengst van deze collecten zijn bestemd voor de algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

23 januari: Protestantse Vrouwendienst

De Protestantse Vrouwendienst (afgekort P.V.D.) stelt zich dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden. Dit seizoen hopen we weer samenkomsten samen te houden. Het onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. De Protestantse Vrouwen Dienst bestaat uit enthousiaste medewerksters die onze oudere gemeenteleden bezoeken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verjaardagen, jubilea, ziekte of een andere reden.

30 januari: Steun de moestuin van De Haard

Op het terrein van diaconaal centrum De Haard is een grote tuin, waar afgelopen jaar een nieuwe groep enthousiast aan de slag is gegaan. Deze mensen willen graag hun kennis delen over moestuinieren, met nadruk op permacultuur en het telen/kweken van 'oude' groenten.

De moestuin en kruidentuin zijn bedoeld voor mensen met een kleine beurs, die graag samen bezig zijn in de tuin. De opbrengst is deels bestemd voor deze mensen en een deel van de groenten en kruiden uit de tuin gebruiken we voor Soepie Doen. Helaas kan deze activiteit momenteel niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar normaal gesproken kan iedereen die daar behoefte aan heeft tweewekelijks aanschuiven voor een praatje onder het genot van een kopje soep.

Voor het kopen van zaden en gereedschap is geld nodig.



6 februari: Werelddiaconaat: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw) investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

13 februari: Wereldvrouwenhuis

Het Wereldvrouwenhuis biedt vrouwen zonder verblijfsvergunning, die nergens naartoe kunnen, tijdelijk een thuis. Voor even een thuis betekent dat vrouwen ongeveer zes maanden in het Wereldvrouwenhuis kunnen verblijven. Zij worden individueel begeleid en maken gebruik van een programma met activiteiten, waaronder taallessen en gezondheidsvoorlichting. Daarna bieden we nog geruime tijd ondersteuning en begeleiding. We doen dit uitsluitend met vrijwilligers. In het Wereldvrouwenhuis kunnen vrouwen tot rust komen en op krachten komen. Ons uitgangspunt is dat vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking van hun redzaamheid en de opbouw van een sociaal netwerk.

20 februari: Straatmensen

Stichting Straatmensen bestaat sinds november 2000. Het doel van de initiatiefnemers was om te kijken hoe men in samenwerking met mensen van de straat (zwerwers, verslaafden, ex-psychiatrische patiënten) zou kunnen komen tot een verbetering van de leefsituatie.

Een late nieuwjaarszegen

Als u dit leest is het nieuwe jaar allang begonnen. Tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk van 2 januari vertelde ik over de gewoonte om aan het begin van het nieuwe jaar een zegenspreuk op het huis aan te brengen.

"Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met het gezegende krijt de letters "C+M+B" op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan tot Pinksteren (of langer) op of naast de deur staan. De letters staan voor de



Latijnse zegenspreuk "Christus Mansionem Benedicat", dat betekent "Christus zegene dit huis". De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Joden ('heidenen') aan wie Christus zich heeft geopenbaard."

Vanuit de Oud Katholieke kerngroep ontstond het initiatief om deze in stickervorm aan te bieden. Graag hadden we deze vanuit de diaconie in de kerk aangeboden, maar dat kan helaas niet. Ik kan ze wel bij u thuis afleveren tegen een kleine bijdrage die dit jaar bestemd is voor het Kruispunt.

Theo van Driel, diaconaal werker
theodoor52@live.nl, tel. 06 18193612



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Pro Persona

mw. Steffen Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. 06 - 347 787 98
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 15 februari binnen te zijn.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 13 februari. Kopij via mail insturen
naar: redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols en Franz
van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2022

nummer 2 - 15 februari
nummer 3 - 29 maart
nummer 4 - 10 mei
nummer 5 - 21 juni
nummer 6 - 23 augustus
nummer 7 - 27 september
nummer 8 - 1 november
nummer 9 - 6 december

*Verschijning:
10 dagen na kopijdatum*

Gebedsweek voor de Eenheid

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt 'Licht in het duister'. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

"Het thema is toepasselijk in deze tijd," vertelt Christien Crowwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. "We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen."



De Raad van Kerken Nijmegen organiseert aan het begin van de gebedsweek op 16 januari een oecumenische viering. De viering begint om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorgangers zijn: Pastor Joska van der Meer (Ontmoetingskerk) en Diaken Theo van Driel (voorzitter van de Raad van Kerken Nijmegen).

U bent allen van harte welkom volgens de dan geldende coronaregels! Let daarom op de afkondigingen via de nieuwsbrief en/of website van de Ontmoetingskerk.

Hebreeuwse miniatures

שלום

Woekeraars

Nu we een regering hebben met een recordaantal vrouwen, en voor het eerst een vrouw op Financiën, zou een passage uit Jesaja nogal pikant kunnen overkomen. Bij monde van de profeet beklagt God zich in 3:12 over zijn volk: 'Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit, woekeraars heersen erover.'

Wat is er zo pikant? De oplettende lezer ziet in een voetnoot dat 'MT', de officiële Hebreeuwse tekst, niet spreekt van woekeraars maar van vrouwen. En dat is ook echt zo: er staat in het Hebreeuws *nasjiem masjeloe vo* en dat betekent 'vrouwen heersen erover'. Jemig, is mijn favoriete profeet eigenlijk een vrouwenhater en willen we dat met zijn allen niet weten omdat we hem anders moeten *cancelen*?

De tekst van de Bijbel heeft een lange geschiedenis. De meeste geleerden denken dat hier oorspronkelijk *nosjiem* (woekeraars) bedoeld is in plaats van *nasjiem*, en dat bij het telkens opnieuw overschrijven de o veranderde in een a. Vermoedelijk ventileerde Jesaja zelf hier dus toch geen duidelijke opvatting over ons nieuwe kabinet.

Arian Verheij

Lees alle miniatures op www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniatures

Rondgaand



Ik heb de verspreiding van de Kerstgroeten aangegrepen om de Landwijk eens wat beter te leren kennen. De dames van de PVD's hadden een aantal adressen verzameld om samen met een Open Deur een kerstgroet te bezorgen. De kerstvieringen konden vanwege de Corona-maatregelen niet doorgaan, en op deze manier was er toch nog contact.

Omdat ik nog niet uitgebreid in de Ooijpolder rond was geweest, leek het mij een goed idee om de adressen langs te gaan en zo mogelijk nader kennis te maken. Jeanette, Paul en Marije namen een aantal voor hun rekening en gunden mij een deel. Hoewel de tijd voor kerst altijd druk is, was er vanwege de maatregelen ook ruimte gekomen in de agenda en met veel plezier ben ik op pad geweest.

Veel mensen trof ik thuis, bij velen ben ik even binnen geweest of heb ik een afspraak gemaakt. Erg leuk om zo op pad te zijn en de streek wat te verkennen. Ook weer heel anders dan de stad. Op bezoek kreeg ik opmerkingen in die richting: de Ooijpolder is niet zomaar Nijmegen. Wellicht is het om die reden ook goed om te (gaan) spreken van 'Protestantse Gemeente Nijmegen en Landwijk'. Woorden veranderen misschien niet heel veel, maar doen er toch wel toe.

ds Wouter Slob

Belijdenis (en doop)

Ik ga binnenkort met een belangstellende in gesprek over het doen van belijdenis. De kandidaat (met een duur oud woord: catechumeen) wil zich hierop oriënteren. Het zou kunnen dat ook anderen deze stap overwegen, en zich zouden willen aansluiten. Dat kan! Het gaat om drie à vier samenkomsten en de eerste is op 19 januari, om 15.00 uur. Nadere informatie bij ds Wouter Slob: dominee@pkn-nijmegen.nl

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren of terugkijken.



Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.