



Sacraal dansen

Ontmoetingskerk 28 nov. 14.00-16.00

Sacraal dansen in verbinding met jezelf en met elkaar. We proberen ook verbinding te maken met dat wat ons overstijgt... door ons op te richten vanuit het midden in onszelf. Iedereen kan meedoen.

Kom mee borduren

Ontmoetingskerk 30 nov. 12.30

De Oekraïense kunstenaar Tatiana Rylina en Vughtse Carola Mokveld, willen door middel van werken met kunst, mensen samen brengen. Je kunt mee komen borduren aan de Tree of Connection, de Boom van Verbinding. Borduurervaring is niet nodig. *De Tree of Connection is onderdeel van de Kunstexpo Verwijderen – Verbinden.*

Gevonden voorwerpen

Ontmoetingskerk

Een mededeling van de Beheer-Commissie: Vanaf het weekend 11-11 / 12-11 gaan we gevonden voorwerpen niet langer dan twee maanden in de kerk bewaren. Na twee maanden zullen ze worden doorgegeven aan het Klaaswinkeltje, waar ze te koop zullen worden aangeboden. Dit ter info. Bij voorbaat dank voor uw begrip!

Het Kruispunt

Laatst had ik een afspraak bij het Kruispunt, de opvang voor mensen die dakloos zijn. Had een afspraak met de pastor over de hulp die daar geboden wordt. Mijn vraag was waar op dit moment grote behoefte aan is.

Ze vroeg mij om te regelen, in het kader van 5/12 een zinvol pakket voor 50 mannen en 2 vrouwen te maken met als inhoud Sjaal, muts, handschoenen, doucheschuim en een chocoladeletter. Heeft u thuis deze middelen aanwezig, of bent u handig om dit zelf te maken? Neem het mee naar de kerken en wij zorgen dat het op de goede plek komt! Dan u wel namens de diaconie. Rian Boorsma.

Song of Peace

Afgelopen weekend hebben wij in de Ontmoetingsviering een filmpje laten zien van een lied Song of Peace. Als u het mooi vond, kunt u het via bijgaande link nogmaals bekijken. <https://youtu.be/mhARJvTB5pl?si=57RpCHJpm-30rcy0>

Filmaavond: One day after peace

Ontmoetingskerk 7 dec. 19.30-21.30

We vertonen een Idfa documentaire van Yom Achad Achari Hashalom uit 2012.

Een Palestijnse sluipschutter maakt een einde aan het leven van een Israëliëse soldaat in bezet gebied. Overweldigd door verdriet en rouw wil Robi Damelin, de moeder van de soldaat, niet gevangens blijven in haat en vergelding en keert terug naar het land waar ze geboren is: Zuid-Afrika. Daar probeert ze zicht te krijgen op de methodes van de Waarheidscommissie die onder leiding van aartsbisschop Tutu voorbij de wonden van het Apartheidsregime probeerde te komen. Kan ook in deze extreme situaties begrip groeien en verharding worden doorbroken? Komen de daders dan 'makkelijk' weg? Of is het een manier om ook zelf rust te vinden?

Collectes

De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd voor Algemeen werk. De tweede collecte is bestemd voor Onderhoud gebouwen PGN.

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de collectezakken of via de rekeningnummers van de diaconie en de kerk.

Pastores

Ds. Wouter Slob 06 - 19 177 844
Mw. Marije Klijnsma 06 - 19 047 440
Diaken Theo van Driel 06 - 18 193 612

Vierplekken

Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2
6573 DX Beek



Maranathakerk

Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
024 - 355 45 20



Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
024 - 344 14 46



Komende diensten

Maranathakerk

03-12 09.30 ds. Wouter Slob

Ontmoetingskerk

10-12 09.30 de Cantorijen

Kopij

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot donderdag 12.00 uur per e-mail insturen. Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak.

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl